

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

april mei juni 2023

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

‘Wie iets niet wil, vindt
redenen; wie iets wil, vindt
manieren.’
Götz Werner

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	3
Aanvangstijd diensten	3
Activiteiten in de Stille Week	5
Kinderdiensten	5
Aanpassingen tekst MWD	6
Afwezigheid geestelijken	7
<i>Uit het gemeentelieven</i>	9
‘De kunst van het op weg zijn’	9
Kinderen en jongeren	12
Bestuurlijk	13
Gemeente-uitje	15
Bezoek Andreas Loos	16
Boekenmarkt	17
<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	20
Lezingen	20
Cursussen	22
Werk- en gespreksgroepen	22
Voorstellingen	23
<i>Personen & gegevens</i>	26
Kopij komende aflevering	30

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Aanvangstijd van de diensten

Zondag 10.30 uur

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

In de Stille Week (3 t/m 8 april) is er iedere dag een dienst om 9.00 uur.

Spaanse mensenwijdingsdienst

Op zondag 11 juni is Andreas Loos, priester in Cali, bij ons te gast. Na de mensenwijdingsdienst, die in het Spaans gehouden zal worden, vertelt hij ons in de gemeentenzaal over zijn werk in Colombia. De collecte die ochtend is bestemd voor het Latijns-Amerikaans Hulpfonds.

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch is op vrijdagen 7 april, 21 april, 5 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni en 30 juni, telkens om 10.30 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende diensten zijn 11 april, 16 mei en 13 juni.

Evangelie in de mensenwijdingsdienst

Palmzondag	2	apr	Mattheüs	21	1-11
Goede Vrijdag	7	apr	Johannes	19	1-15
Stille Zaterdag	8	apr	Johannes	19	16-42
Paastijd	9	apr	Markus	16	1-18
	16	apr	Johannes	20	19-29

Paastijd	23 apr	Johannes	10	1-21
	30 apr	Johannes	15	1-27
	7 mei	Johannes	16	1-33
	14 mei	Johannes	14	1-31
Hemelvaart	18 mei	Johannes	16	24-33
	21 mei	Handeling	1	1-14
Pinksteren	28 mei	Johannes	14	23-31
Trinitarische	4 juni	Johannes	17	6-11
	11 juni	Johannes	4	1-26
	18 juni	Johannes	3	1-17
	24 juni	Markus	1	1-11
	25 juni	Markus	1	1-11

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd	Gij staat aan de deur
	Amen
Paastijd	Verrezen is de Heer
	Gij die voor ons de dood overwon
Hemelvaart	Tot de hoogten
	De waarachtige
Pinksteren	Doordring ons hart
	Uw vrede zij de ordenende kracht
Trinitarische tijd	Biddend naderen wij u
	Uw vrede zij de ordenende kracht

Activiteiten in de Stille Week

In de Stille Week staan we stil bij de zeven stadia van christelijke inwijding zoals ze te vinden zijn in het Paasmysterie. Aansluitend op de mensenwijdingsdienst van 9 uur, is er in de gemeentenzaal een inleiding met daarna mogelijkheid tot gesprek.

- Op Palmzondag 2 april spreekt Lisette Buisman over de voetwassing.
- Op maandag 3 april spreekt Mathijs van Alstein over de geseling.
- Op dinsdag 4 april spreekt Lisette Buisman over de doornenkroning.
- Op woensdag spreekt Bastiaan Baan over de kruisiging en op Witte Donderdag spreekt hij over de mystieke dood.
- Op Goede Vrijdag spreekt Mathijs van Alstein over de opstanding.
- Op Stille Zaterdag spreekt Bastiaan Baan over de hemelvaart.

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

De komende kinderdiensten zijn op 9 april (Pasen) en 23 april, 14 en 28 mei (Pinksteren), 11 en 25 juni.

Opgelet:

- Paaszondag (9 april) is de kinderdienst om 12.00 uur. Voorafgaand is er om 11.30 uur een verhaal beneden in de gemeentesaal;
- op zondagen die in de schoolvakanties vallen is er geen kinderdienst.

Liederen in de zondagsdienst voor de kinderen

Lijdenstijd	Zaai nu uw zaad
Paastijd	Christus is verrezen
Hemelvaart	Christus is verrezen
Pinksteren	Hemelse vlammen dalen neder

Bijeenkomst over de kinderdienst

Op zondag 14 mei is er om 12.15 uur in de cursusruimte een bijeenkomst over de kinderdienst. Iedereen die betrokken is bij de kinderdienst, ouders, muzikanten, ministranten, deurwachten, zijn welkom. Er zal een korte inleiding zijn over de betekenis van de kinderdienst en de rol van de ministrant hierin. We kijken ook samen naar wat er goed loopt en wat er misschien beter zou kunnen. Aansluitend is er tot 13.00 uur tijd voor vragen en gesprek.

Bericht over aanpassingen in de Nederlandse tekst van de mensenwijdingsdienst

Met dit bericht wil ik u namens de synode informeren over een aantal aanpassingen in de Nederlandse tekst van de mensenwijdingsdienst, die *met ingang van 2 april a.s.* te horen zullen zijn.

Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de Nederlandse vertaling van de tekst van de mensenwijdingsdienst voor het laatst werd aangepast. Bij de overige cultische teksten is dat nu bijna 10 jaar geleden. In 2019 kwam in de synode ter sprake dat het wenselijk is om de tekst van de mensenwijdingsdienst op een aantal punten nog eens onder de loep te nemen. Een kleine vertaalgroep – bestaande uit de bewindsdrager en twee collega's – is met die punten aan het werk gegaan en heeft verandervoorstellen voor de synodekring geformuleerd. Die voorstellen werden in de afgelopen drie jaar uitvoerig besproken. In september vorig jaar zijn deze besprekingen afgesloten, waarna de aangenomen veranderingen ter goedkeuring werden voorgelegd aan de Kring van Zeven. Die heeft zich laten informeren over het gevolgde proces en op grond daarvan de veranderingen goedgekeurd.

Het gaat concreet om de volgende aanpassingen:

- Allereerst zijn alle overgebleven *oude tweedenaamvalsvormen* ('des' en 'der') vervangen door 'van de' of 'van'. Dat geldt ook voor 'graf der aarde' en 'dood der materie' in het credo.
- Op twee plekken is het *hulpwerkwoord voor het hoofdw*oord geplaatst, zoals dat in het Nederlands gebruikelijk is.
- Verder is op vijf plaatsen de vertaling gewijzigd. De meest opvallende veranderingen betreffen – in het verwandelingsgedeelte – de vervanging van '*discipelen*' door '*leerlingen*' en een andere vertaling voor het woord '*teerspijze*' (in de Duitse tekst: 'Wegzehrung'). Dit verouderde en door velen inmiddels niet meer begrepen woord betekent, net als het Duitse origineel, 'voedsel voor op reis' (proviand). In de rooms-katholieke kerk wordt er de communie voor een stervende mee aangeduid en wordt dan 'viaticum' genoemd (Latijn voor 'de reis betreffend'). Het brood dat Christus Jezus zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal geeft, is voor hen voeding voor hun verdere lotsweg. Vandaar dat we hebben besloten om '*het brood, dat Hij tot teerspijze gaf*' te veranderen in '*het brood, dat Hij gaf voor hun weg*'.

In een aantal gemeenten zal het convent de aanstaande veranderingen nog nader toelichten of heeft dat al gedaan. Vanzelfsprekend zal het wel even duren voordat u als mee-voltrekkende van de dienst aan de veranderingen gewend bent. Hetzelfde geldt voor ons als celebrerende priesters.

Namens de vertaalgroep 2019-2022 van de Nederlands-Vlaamse synode,
Ernst Terpstra

Afwezigheid van de geestelijken

De bet...

*Tekst verwijderd
(privacy)*



Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische

medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Uit het gemeenteleven

Mijn weg naar de Christengemeenschap

In deze rubriek bieden leden en belangstellenden ons een blik op hun persoonlijke weg naar de Christengemeenschap.

Het is intrigerend te zien hoe onze wegen naar de Christengemeenschap onderling kunnen overeenkomen en tegelijk zo essentieel van elkaar verschillen. Hoe je weg ook was (en nog is), het kan belangwekkend en bemoedigend zijn voor anderen om mee te leven met de ontdekkingen die je deed, wat je energie gaf, welke vragen je had, welke ervaringen je onderweg tegenkwam en hoe je daarmee bent omgegaan.

In de vorige gemeenteberichten deelden Tamara Wollenberg en Renée de Monchy hun wegen. Dit keer doet ...dat.

Thom Kloes

De kunst van het op weg zijn



Wanneer begint je weg? En wat is nodig om het lidmaatschap van de Christengemeenschap tot in je diepste wezen te bezegelen?

Om met het laatste te beginnen was het in mijn geval een zetje. Dat ging zo: bij het afscheid van Bastiaan en Aeola - voordat zij alweer jaren geleden naar Amerika gingen – ‘vroeg’ Bastiaan mij of het niet eens tijd werd om lid te worden. En dat was het!

Een wakker schudden om mijn aarzeling om lid van iets te worden los te laten (tot dan toe was ik op papier als belangstellende verbonden met de Christengemeenschap). Een gesprek met onze kersverse priester Mathijs volgde en de dag daarop, Hemelvaart 2012, was het moment dat ik als lid naar de Mensenwijdingsdienst ging.

Het voelde als een waarachtige landing in mijzelf - een gevoelskleur die ik vooraf niet had kunnen bedenken.

Mathijs celebreerde, Bastiaan hield de preek. Hij sprak over de waarde van de laatste woorden van een mens voor hij/zij over de drempel naar de geestelijke wereld gaat. Daarbij klonken ook de woorden van Christus: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (de laatste woorden van het Mattheus Evangelie). Zijn wij er ook voor Hem? eindigde Bastiaan. Dat is me een vraag! Dagelijks levenshuiswerk. Als kind wilde ik altijd later mens worden. Als mens op weg.

Dan nu naar de eerste vraag: wanneer begint je weg?

Dat kan ik niet beantwoorden. Wel kan ik vertellen dat ik lang geleden op 7 januari gedoopt werd in de Christengemeenschap in Den Haag door priester Anema (Hij is niet meer op aarde). Vanuit ons gezin gingen wij verder niet naar de Christengemeenschap. Ik ging dus ook niet naar de kinderdienst. Als leerling op de vrijeschool ben ik wel tot en met de jeugdwijding naar de Kinderhandeling gegaan in een duistere kelder van de school.

Zoals ik altijd met en voor mijn kinderen 's avonds voor het slapen gaan een bed ritueel had, sprak mijn moeder altijd voor het slapen gaan een spreuk voor mij. Van spreuk naar gebed. Op een avond zei zij na het Onze Vader dat ik het nu voortaan zelf mocht gaan zeggen, wat ik jammer vond maar ook vanzelfsprekend. Jammer vanwege het warme intieme moment samen, vanzelfsprekend omdat dat voor mij zo was. Zo is het gegaan en gaat het tot op de dag van vandaag.

In de ontmoeting met de vader van mijn kinderen was een antwoord op mijn zoektocht naar zielsverwantschap gevonden.

Op de een of andere manier hebben wij in die tijd nooit over antroposofie gesproken, noch zijn wij ooit naar de Christengemeenschap gegaan (zelf of met onze kinderen) waar hij zijn leven lang verwtrouwd mee was. Bijna 27- en ruim 24 jaar geleden zijn onze kinderen gedoopt in onze gemeente door wijlen Jan van Dreven. Dáár gaat het om dacht ik toen beide keren!

Nadat ik met een kwartet gezongen had tijdens de zilveren huwelijkswijding van Ted en Gerda van den Berg en toen ik hoorde over kinderopvang tijdens de mensenwijdingsdienst, ging een deur voor mij open. Pinksteren 2012 ging ik naar mijn eerste Mensenwijdingsdienst, de kinderen in het wit gekleed naar de kinderopvang. Daar voltrok zich voor mijn ogen aan het altaar datgene waar ik lang naar verlangd had. Toch heeft het nog een tijd van enige jaren geduurd voordat ik met steeds grotere regelmaat naar de dienst toe ging.

Toen ik in 2019 mijn mooie werk met de oudere mens op Huize Valckenbosch na 20 jaar achter mij liet, kon ik meer ruimte en tijd nemen voor de Mensenwijdingsdienst en ben ik ook begonnen met ministreren, wat ik nog altijd graag doe. In samenspraak met Matthijs heb ik mij toen voorbereid op het Priester Seminarie in Toronto waar ik ver van alles en iedereen zes maanden was. Een bijzondere tijd en een mooie leerschool (de tijd voor Covid) die ik nu voortzet in het leven van alledag; vol dankbaarheid de vader God in ons gedenkend. Daarbij helpt de Mensenwijdingsdienst mij onovertroffen. Maar ook de vogels in mijn tuin, wandelingen in de natuur, de mensen om mij heen en natuurlijk hond Harry, Poes, maat Erik en mijn grote kinderen.

Ja, mens worden is een groot werk. Het allermooiste werk zou ik willen zeggen: de kunst van het op weg zijn.

Overleden

Op zaterdag 25 februari 2023 overleed in Zeist Sylvia Bourdrez - de Greve, geboren op 11 maart 1936 in Batavia. De crematie vond plaats in crematorium Zeister Bosrust.

De mensenwijdingsdienst voor de overledene is gehouden op zaterdag 11 maart in de Rafaëlkerk.

Op zaterdag 25 februari 2023, is Maria de Zwaan-Linnebank, geboren op 13 maart 1936 in 's Gravenhage, overleden. De afscheidsbijeenkomst, met het ritueel van de Christengemeenschap, heeft plaats gevonden in crematorium Zeister Bosrust.

De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 25 maart in de Rafaelkerk.

Nieuwe lid

Op zondag 19 maart is Marjolein Veronica Storm lid geworden van onze gemeente. Van harte welkom!

Kinderen en jongeren

Kleuterochtend

Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De komende kleuterochtenden zijn 9 april om 11.45 uur met een paasverhaal (waarna kleuters en kinderen van de kinderdienst na afloop desgewenst nog eieren kunnen zoeken), 28 mei om 9.30 uur en 25 juni om 12 uur iets gezelligs rond Sint-Jan. Dit is gelijktijdig met de kinderdienst, na afloop is er nog een zomerse invulling.

Mathilde van Arkel

Bestuurlijk

Overleggen

Het komende *gemeenteberaad* is op zondag 16 april (ledenvergadering) en 18 juni om 12 uur.

De komende *bestuursvergaderingen* zijn op donderdag 13 april, 11 mei en 8 juni om 19.00 uur.

Synodes: 30 januari t/m 1 februari, 17 t/m 19 april, 25 t/m 27 september, 20 t/m 22 november.

Landelijk Raad: 3 juni in Antwerpen, 16 september in Meppel, 18 november in Eindhoven.

Gemeenteberichten: eens per drie maanden en ook per e-mail

Tot nog toe verschenen de gemeenteberichten vijfmaal per jaar; in vier van de vijf postverzendingen trof u ook het kwartaalblad 'In beweging' aan. Dat verandert: de gemeenteberichten komen voortaan viermaal per jaar door de brievenbus, samen met 'In beweging'. Zij bestrijken dus steeds een kwartaal en we bezuinigen jaarlijks op een postverzending.

Her en der leeft de vraag om de gemeenteberichten als Pdf-bestand te kunnen ontvangen. Dat kan, vanaf nu komen ze in de mailbox terecht van degenen die zich hebben aangemeld om berichten van het bestuur per e-mail te ontvangen. Maar zij komen bij alle leden, belangstellenden en abonnees voorlopig ook door de brievenbus. In de volgende gemeenteberichten (juli t/m september) zullen we terugkijken op deze veranderingen.

Mail voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen:

thkloes@gmail.com

Thom Kloes

Geassocieerd lid Raad van Kerken Zeist

De Christengemeenschap is nu ruim 15 jaar aangesloten bij de Raad van Kerken (RvK) Zeist. Veel gemeenteleden weten dat misschien niet (meer). Vandaar nu dit berichtje met globale informatie.

Na de oorlog (1940-1045) ging in religieus Nederland het tijdperk van de verzuiling over in de zo genaamde 'oecumenische beweging'. In plaats van totale afgeslotenheid in de eigen kerkzuil ontstond er een verlangen tot leren kennen van andere geloofsrichtingen. Leren van elkaar en waar mogelijk samenwerken. Zo ontstond in veel steden een plaatselijke RvK, vaak op uitnodiging van het plaatselijke gemeentebestuur. Thans zijn er in Zeist 19 kerken aangesloten. De Christengemeenschap is er al vele jaren bij, de laatste 10 jaar als 'geassocieerd lid'. Dat behoeft enige uitleg.

Op ons verzoek heeft het bestuur van de RvK destijds deze nieuwe categorie in de statuten opgenomen. Daaraan vooraf ging een periode van (ook voor onszelf) verhelderende discussie over het 'hoezo een andere status'. In dat open gesprek werd duidelijk dat ondergetekende weliswaar de Christengemeenschap vertegenwoordigt, maar alleen kan spreken namens zichzelf. Waarin zit het onderscheid nu precies? Andere deelnemende kerken kunnen *als kerk* met initiatieven en standpunten van de RvK instemmen. Denk bijvoorbeeld aan charitatieve initiatieven of in standpunten t.a.v. maatschappelijke thema's als vluchtelingen of natuurrampen. Zo niet de Christengemeenschap, die rust immers op het fundament van de vrije keus, van de vrije wil van elk afzonderlijk lid. De Christengemeenschap vindt of doet niets, maar leden vinden of doen iets, namens zichzelf en mogelijk geïnspireerd door datgene waarmee ze zich in de Christengemeenschap verrijkt voelen.

In de praktijk vormt een groep van 12 trouwe deelnemers de kern van de RvK Zeist. Op vergaderingen wordt allerlei betreffende religieus Zeist uitgewisseld. Nieuws, ontwikkelingen, zaken die vreugde of zorgen geven, activiteiten van verschillende werkgroepen van de RvK en zo verder.

Je kunt het een zinvol netwerk noemen. In mijn beleving voegt de RvK door onze trouw en waardering voor elkaar daadwerkelijk sociaal weefsel toe aan de Zeister samenleving. Maar.....veel van de trouwe deelnemers zijn vergrijzend. Onvermijdelijk gaat er dus in de komende tijd veel veranderen. Wat en hoe? Dat tekent zich nog niet af. De tijd zal het leren.

Meer informatie op de website: www.raadvankerkenzeist.nl

En ik ben beschikbaar voor nadere vragen, gesprek en dergelijke.

Marianne Lampe

27 mei: gemeente-uitje naar Helios kampen

De kamporganisatie van De Christengemeenschap, Helios, organiseert op zaterdag 27 mei een open dag op ons eigen kampterrein Berka in het Drentse Ruinen: mensenwijdingsdienst in de grote tent, zingen, kampmaaltijd en activiteiten op het terrein.



Dit is de perfecte gelegenheid voor alle gemeenteleden om eens een dagje te proeven van onze bekende en alom geprezen kamp-sfeer! We krijgen een rondleiding op het kampterrein. 's Middags zijn er verschillende werkgroepen, onder meer met een lezing over religie in de kampen en de geschiedenis van onze kinder- en jeugdkampen.

Het convent en bestuur nodigen u uit om aan deze dag deel te nemen. We organiseren een bus uit en thuis. Opgeven voor deelname vóór 15 april, zodat we tijds vervoer kunnen organiseren en een kostenraming kunnen maken. De aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag van €25,- vóór 1 mei op de rekening van de intekenlijst staat.

Intekenlijst in de hal. Graag uw naam en contactgegevens invullen (email, telefoonnummer).

Zie ook het artikel in het kwartaalblad 'In beweging'.

Convent

10 en 11 juni: bezoek van Andreas Loos aan Nederland

Graag nodigt het Latijns Amerika Hulpfonds u uit voor twee bijeenkomsten met Andreas Loos, priester in de Christengemeenschap in Cali, Colombia.

Op zaterdag 10 juni van 14.30 -17.30 uur is er een landelijke middag in de gemeentezaal van de Rafaelkerk, waarbij Andreas Loos ons uitgebreid zal vertellen over de sociale projecten in Cali waarbij hij betrokken is. Er is ruimschoots de tijd voor ontmoeting, gesprek en vragen.

Na afloop is er een maaltijd en tussendoor wordt muziek gemaakt. U kunt zich tot 6 juni opgeven bij Renée de Monchy.

Op zondag 11 juni om 10.30 uur is er een Mensenwijdingsdienst in het Spaans. In overleg met het convent is opbrengst van de collecte bestemd voor Latijns-Amerika. Na de koffie zal Andreas Loos ons nader laten kennismaken met de gemeente Cali en ook wat vertellen over de overige gemeenten van de Christengemeenschap in Latijns-Amerika. Andreas spreekt Duits, Spaans en Engels. Zo nodig zorgen wij voor vertaling.

Op verzoek kunt u een artikel in het Duits van zijn hand toegestuurd krijgen, of een verslag in het Nederlands van zijn workshop, in samenwerking met bokstrainer Gustavo Emanuel, tijdens de conferentie in Dortmund.

Ons adressenbestand is in de loop van de jaren sterk verouderd. Wilt u zich in de toekomst verzekeren van nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, berichten over Latijns-Amerika, meldt u zich alstublieft (opnieuw) aan bij Renée de Monchy, emailadres: monkey85@gmail.com.

Wilt u het werk in Latijns-Amerika helpen ondersteunen, dan is uw bijdrage, groot of klein, uiterst welkom op rekeningnummer NL 54 INGB 0000412559 t.n.v. Latijns-Amerika Hulpfonds. Een gift aan het LAHF is een gift aan de Christengemeenschap, dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U bent van harte uitgenodigd voor beide bijeenkomsten!

Agnes Welman, Steven Wouters, Renée de Monchy.

2, 3 en 4 juni: boekenmarkt

Het is weer zo ver: er komt een markt met allerlei boeken die te maken hebben met de Christengemeenschap, antroposofie, biografieën, kunstboeken met gekleurde platen en kinderboeken.

Romans, tijdschriften, encyclopedieën etc. moet u zelf naar de kringloop brengen.

We hebben gepland: vrijdag 2 juni van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdag 3 juni van 10.00 tot 15.30 uur. Op zondag 4 juni zijn we na de mensenwijdingsdienst open tot 13.00 uur.

Natuurlijk is er tijdens de markt ook een koffiehoeck.

Boeken kunt u brengen op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni tussen 10.00 en 12.00 uur.

De opbrengst willen we dit jaar schenken aan de Toelage Kas en de gemeente van de Christengemeenschap in Namibië.

Free van der Kolk



Ook schilderijen of reproducties te koop

In de loop der jaren is er in de gemeente een verzameling van schilderijen en reproducties van schilderijen ontstaan. De opbergkast met deze werken is wat vol geraakt...

We willen dit jaar, in combinatie met de boekenmarkt, de kast gaan opruimen door u de gelegenheid te geven, om uit de werken waar u belangstelling voor heeft, een keuze te maken.

U kunt hiervoor dan een zelfgekozen bedrag aan de kerk te schenken.

De werken worden in de weken, voorafgaand aan de boekenmarkt, geëxposeerd. Dit gebeurt vanaf week 17 tot en met het weekend van de boekenmarkt.

Bij interesse voor een werk kunt u dit aangeven bij Ton van Hemert tonvanhemert@outlook.com

We hopen op een mooie opbrengst voor onze kerk! Deze zullen we bestemmen voor de vernieuwing van het interieur.

Ton Van Hemert

*Gij Engelen, leid onze gebeden,
naar waar het nodig is,
dat Licht en Liefde
strale
waar hulp geboden is!*

*Doorbreek de onverzoen-
lijkheid,
leid tot erkenning en
vergeving,
en voer uit chaos, haat
en strijd
tot inkeer,
eendracht
en herrijzenis!*

Gebed uit 1994 door Ingrid van Tongeren, opgenomen in het ritueel van de Gebedscirkel.

Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Lezingen

Drieluik over de nieuwe tempel, de oude tempel en de komende tempel

Een serie lezingen, steeds op dinsdagavond 20.00 uur.

- 25 april: de nieuwe tempel. Lezing door Pieter van de Ree.
- 9 mei: de oude tempel. Lezing door Frans Lutters.
- 20 juni: bouwen aan de komende tempel. Lezing door Bastiaan Baan.

De nieuwe tempel



Rudolf Steiner plaatste het eerste Goetheanum nadrukkelijk in de ontwikkelingsgang van de tempel- en kerkenbouw. Toch is het geen tempel en ook geen kerk, maar een gebouw dat de mens tot bewustzijn wil brengen: 'De tempel, dat is de mens, de mens die in zijn ziel de geest ontvangt'.

In zijn ruimtelijk opbouw, zijn plastische vormgeving, koepel-

schilderingen en gekleurde vensters vertelde dit gebouw in beeldende vorm over de wording van mens en wereld.

De weg door het Goetheanum heen kan daarbij gezien worden als een ruimtelijk beeld van de innerlijke scholingsweg. De Logos als scheppend Wereldwoord omvat zowel deze wording van mens en wereld als dat Hij de mens helpend tegemoet komt op de innerlijke ontwikkelingsweg.

Pieter van de Ree

De oude tempel

In de oudheid waren er vele verschillende tempels die als heiligdommen ook inwijdingsscholen waren. Men ging naar deze tempels toe om zich te ontwikkelen in het contact met de geestelijk-spirituele wereld. De tempel vormde daarbij een verbindingspunt.

In Efeze, in Klein Azië, stond de werkzaamheid van de Logos binnen de kosmos en de aarde centraal.

In het Egyptische Sais vormde de gesluierde Isis het meditatieve centrum van de tempel en in Jeruzalem was het de verbinding met Jahweh - Elohim door de bijzondere architectuur van de Salomonische tempel.

Aan de hand van deze drie voorbeelden zal ik de betekenis van de tempel in de oudheid en de betekenis ervan voor onze tijd op levendige wijze behandelen.

Frans Lutters

De komende tempel

Iedere tempel is niet meer en niet minder dan een aardse afbeelding van het oerbeeld van de tempel, die gegrondvest is in de geestelijke wereld. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt in raadsel-beelden over dit heiligdom, waarin de hemelse cultus verricht wordt die ten grondslag ligt aan de aardse priesterdienst.

In deze lezing richten we ons op de vraag hoe wij aan deze onzichtbare tempel kunnen meebouwen, met het motto van de apostel Paulus: 'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt?' (1 Korinthiërs 3: 16)

Bastiaan Baan

Beschouwingen

Op onze website zijn - onder de tab 'Leerhuis' - regelmatige beschouwingen van Bastiaan Baan te lezen. Ga naar zeist.christengemeenschap.nl/beschouwingen/

Cursussen

Cursus 'levensmotieven uit de brief aan de Hebreëën'

God had de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: 'Het Nieuwe Verbond'.

Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mystериën. Christus is niet een tijdelijke-, maar de eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren?

Op deze ochtenden van Lisette Buisman laten wij ons inspireren door de brief aan de Hebreëën.

De cursus vindt plaats op donderdagochtenden van 11.15 tot 12.30 uur.

Data: 20 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lucasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De data tot de zomer zijn: 26 april, 24 mei en 21 juni.

Werk- en gespreksgroepen

Biografiebijeenkomsten voor mensen vanaf 72 jaar

Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie.

De komende bijeenkomsten zijn op 24 mei, 12 juli, 20 september en 15 november. Van 14.45 tot 17.00 uur in de kerk.

Informatie en aanmelden bij Lis Ilzhöfer. Email: lisilz@hotmail.com.

Werkgroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data zijn 30 maart (Pasen) en 17 mei (Hemelvaart en Pinksteren).

Voorstellingen



8 april: Paasspel

Het Paasspel van Josef van Arimathea, door de spelersgroep uit de gemeente Zeist. Zaterdag 8 april om 20.00 uur. Vrijwillige bijdrage.

13 april: Ich sag es jedem dass Er lebt, Novalis Geistliche Lieder

Donderdag 13 april om 20.00 uur in de kerk. Op muziek gezet door Franz Schubert, J. Schriefer, J. Nilsson, H.G. Burghardt, pianomuziek van Schubert, Liszt, Enescu.

Evert van Grootel – Zang, Cristina Popa-van Grootel – Piano.

Vier Hymnen von Novalis für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte komponiert von Franz Schubert (1819) und zwei weitere

Novalisvertoningen und zwei Impromptus von Franz Schubert (1797-1828):

- . Hymne 1: Wenige wissen das Geheimnis der Liebe
- . Impromptu in Ges-Dur, Op.90, Nr.3 (Klavier)
- . Hymne 2: Wenn ich ihn nur habe
- . Hymne 3: Wenn alle untreu werden
- . Hymne 4: Ich sag es jedem dass Er lebt
- . Impromptu in As-Dur, Op.90, Nr.4
- . Marie – Ich sehe dich in tausend Bildern
- . Nachthymne (1820) – aus ‚Hymnen an die Nacht‘.

Franz Liszt (1811-1863) – Waldesrauschen (Konzerteude für Klavier);

Jürgen Schriefer (1929-2014) – Was wär ich ohne dich gewesen?

Jan Nilsson – Ich weiß nicht, was ich suchen könnte;

George Enescu (1881-1955) – Carillon nocturne (aus Suite Nr.3, Op.18);

Jan Nilsson – Nach innen geht der geheimnisvolle Weg - Wenn in banger trüben Stunden;

George Enescu – Melodie (aus Suite Nr.3, Op.18);

Raimond Schwedeler (1925-2011) – Er ist der Stern;

Hans-Georg Burghardt (1909-1993) – aus Sonate in A (Op.45) - Ich sag es jedem, dass Er lebt.



Diversen

Uitnodiging voor het ‘tijdelijk klooster’ en het ‘klooster op reis’

Het seminarie van de Christengemeenschap in Stuttgart heeft decennia lang een impuls verzorgd die Johannes Lenz tot leven bracht: het tijdelijke klooster.

Toen de studenten een semester pauze hadden, konden geïnteresseerden van over de hele wereld naar deze speciale plek komen en daar een week lang in gemeenschap leven, bidden en studeren. Andreas Weymann zette de impuls van Johannes Lenz voort en gaf het zeven jaar geleden uiteindelijk in handen van Christoph en Alexandra Handwerk.

Er is de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling geweest, namelijk dat er veel meer mensen naar ons toe wilden komen dan we op het seminarie konden accepteren. En dat leidde tot de ongelukkige consequentie dat we mensen moesten afzeggen. We vonden het zo jammer dat we naar een oplossing hebben gezocht. Die hebben we gevonden, hij heet ‘Monastery on Travel’.

In de buurt van Helsinki in Finland kwamen we een heel mooie antroposofisch geleide plek tegen die voldoet aan de eisen die we stellen en bovendien een betoverende natuur aan het meer biedt.

Hier is de website: <https://www.paivolanvirkistyskoti.fi/>

Bent u geïnteresseerd om een week door te brengen in het tijdelijk klooster (16 – 21 juli in Stuttgart) of het klooster op reis (13 – 21 mei in Paivola, Finland), kijk dan op onze website voor de informatie: <https://zeist.christengemeenschap.nl/wp-content/uploads/sites/16/2023/03/Kloster-auf-Reisen-2023-neue-Teiln.pdf>

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

Gemeentegestelijken

Mathijs van Alstein
Burg. Van Tuylllaan 38
3707 CW Zeist

Bastiaan Baan
Prins Bernhardlaan 52
3972 AZ Driebergen

Lisette Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo
e-mail: thkloes@gmail.com

Ivon Langeweg, secretaris
Queridostraat 17 3532 EB Utrecht
e-mail: ivonlangeweg@posteo.nl

Frank Roeters van Lennep, penningmeester
e-mail: frankvanlennep@gmail.com
Bankrekeningnummer
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Ton van Hemert
Orionlaan 15, 3721 HD Bilthoven
e-mail: tonvanhemert@outlook.com

Liesbeth van Tricht
Laan van Vollenhove 2501, 3706 HJ Zeist
e-mail: vanrichtliesbeth@gmail.com

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid
Van Tuylllaan 38, 3707 CW Zeist
e-mail: mvanalstein@gmail.com

Lisette Buisman, geestelijke, lid.
Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist.
e-mail: lisettebw@gmail.com

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Meer informatie vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl
of via de mail: info@rafaelkerk.nl
