

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

februari & maart 2023

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

De toekomst wil niet voor-
speld, maar wel mogelijk ge-
maakt worden
Antoine de Saint-Exupéry

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	3
Aanvangstijd diensten	3
Kinderdiensten	4
Stille Week	4
Afwezigheid geestelijken	5
<i>Uit het gemeentelven</i>	6
‘Mijn voeten waren er eerder’	6
Kinderen en jongeren	10
Bestuurlijk	11
<i>Priesterwijdingen</i>	12
Waakt te allen tijde	14
<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	17
Lezingen	17
Cursussen	17
Eerste Goetheanum	18
Voorstellingen	20
<i>Personen & gegevens</i>	22
Kopij komende aflevering	26

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Aanvangstijd van de diensten

Zondag 10.30 uur

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch gaat door op vrijdagen 10 februari, 24 februari, 10 maart en 24 maart, steeds om 10.30 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende diensten zijn 14 februari en 14 maart.

Evangelie in de mensenwijdingsdienst

Trinitarische tijd	5 febr	Mattheüs	20	1-16
	12 febr	Lukas	8	1-18
	19 febr	Lukas	18	18-34
	26 febr	Mattheüs	4	1-11
	5 mrt	Mattheüs	17	1-9
Lijdenstijd	12 mrt	Lukas	11	14-36
	19 mrt	Johannes	6	1-15
	26 mrt	Johannes	8	1-11
Palmzondag	2 apr	Mattheüs	21	1-11

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Trinitarische t.	Gij zijt de weg
	De God van de vrede
Lijdenstijd	Gij staat aan de deur
	Amen

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur. Op de zondagen in de schoolvakanties is er geen kinderdienst.

De komende kinderdiensten zijn op 5 en 19 februari, 12 en 26 maart, 9 april (Pasen) en 23 april, 14 en 28 mei (Pinksteren), 11 en 25 juni.

N.B.: *De kinderdienst op Paaszondag 9 april* wordt om 12 uur gehouden, na de mensenwijdingsdienst. Iedereen kan dan blijven zitten om de kinderdienst mee te maken.

Liederen in de zondagsdienst voor de kinderen

Trinitarische tijd	Hij is de ster
Lijdenstijd	Zaai nu uw zaad

Vooraankondiging voor de Stille Week

In de Stille Week staan we stil bij de zeven stadia van christelijke inwijding zoals ze te vinden zijn in het Paasmysterie. Dagelijks is er in de gemeentesaal aansluitend op de mensenwijdingsdienst een inleiding met daarna mogelijkheid tot gesprek.

Op Palmzondag 2 april spreekt Lisette Buisman over de voetwassing.

Op maandag 3 april spreekt Mathijs van Alstein over de geseling.

Op dinsdag 4 april spreekt Lisette Buisman over de doornenkroning.

Op woensdag 5 april spreekt Bastiaan Baan over de kruisiging en op

Witte Donderdag spreekt hij over de mystieke dood.

Op Goede Vrijdag spreekt Mathijs van Alstein over de opstanding.

Op Stille Zaterdag spreekt Bastiaan Baan over de hemelvaart.

Afwezigheid van de geestelijken

*Tekst verwijderd
(privacy)*



Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

*Triodos-betalrekening:
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van
De Christengemeenschap Zeist.*

E-mail bestand

Zo'n 118 leden en belangstellenden hebben aangegeven dat ze berichten van het bestuur, in plaats van per post, wel via de e-mail willen ontvangen. Dit geldt overigens niet voor de gemeenteberichten, die versturen we per post.

Als we de overige kunnen mailen (al gebeurt dat nog zo zelden), bespaart het ons moeite en portokosten. Een mailtje naar thkloes@gmail.com is voldoende.

Uit het gemeentelven

Mijn weg naar de Christengemeenschap (II)

In deze rubriek bieden leden en belangstellenden ons een blik op hun persoonlijke weg naar de Christengemeenschap.

Het kan zeer intrigerend zijn te zien, hoe onze wegen naar de Christengemeenschap onderling kunnen overeenkomen en tegelijk zo essentieel van elkaar verschillen.

Hoe je weg ook was (en nog is), het kan belangwekkend en bemoedigend zijn voor anderen om te kunnen meeleven met de ontdekkingen die je deed, wat je energie gaf, welke vragen je had, welke ervaringen je onderweg tegenkwam en hoe je daarmee bent omgegaan.

Thom Kloes

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Mijn voeten waren er eerder....

Mijn weg naar de Christengemeenschap volgde op mijn kennismaking met de antroposofie in 1971, het jaar dat ik eindexamen deed en de Vrije Hogeschool (VH) van start ging. Daar ging ik studeren. Tijdens dat jaar maakten wij als VH-studenten een huwelijkswijding mee in de Christengemeenschap in Zeist. De gewaden, de plechtigheid, de 'zalvende' manier van spreken, intrigeerden me. Later merkte ik, dat niet álle priesters zo spraken.

De echte kennismaking met de Christengemeenschap volgde pas toen ik in Amsterdam terecht kwam, toen daar in de Huidenstraat De Bast open ging. Het was een koffiehuis, een biologische winkel en een cursuscentrum. De Christengemeenschap was erbij betrokken, omdat ze, daar de Andrieskerk in Buitenveldert staat, een ontmoetingspunt in het centrum zochten.

Ik kwam daar graag, hielp mee in het koffiehuis, kookte maaltijdsoep, en zocht als twintiger mijn weg in het hippe Amsterdam van de jaren zeventig. Zo hoorde ik in De Bast dat Christoph Andersen, een vrijeschool-leraar, een koortje leidde in de Christengemeenschap. Heel af en toe werden wij als koor gevraagd om in de Mensenwijdingsdienst te zingen. Christoph zei: 'de Mensenwijdingsdienst is eigenlijk opgebouwd, ontstaan, uit de stilte'. Daar zat ik, op het balkon, achter in de Andrieskerk, en keek van bovenaf neer op het altaar. Weer was ik geïntrigeerd: hier gebeurt iets wezenlijks, het gaat hier heel anders toe dan wat ik met mijn familie had meegemaakt in de Remonstrantse Broederschap.

Ik begon af en toe de Mensenwijdingsdienst te bezoeken. En ik had belangrijke ontmoetingen, om te beginnen met Elisabeth Lantsheer, die vroeg of ik niet wilde leren ministreren? Want er was een tekort aan ministranten en ze startte een cursus. Ach, ik was de beroerdste niet, als die mensen hulp nodig hebben, dan doe ik dat.

Zo leerde ik veel over de opbouw van de Mensenwijdingsdienst. Is die iedere keer 't zelfde dan? Ik had steeds andere dingen gehoord, omdat ik in het begin niet lang genoeg wakker kon blijven. (Mijn baantje in een bistro tot ver na middernacht kan ook een rol gespeeld hebben.) En moet ik mij verplicht bekruisigen? Nou, zei Elisabeth, als ministrant vertegenwoordig je de gemeente, dus dan wordt dat wel van je verwacht. Als je in de zaal zit is het wat anders.

Dus ik bekruisigde me, al voelde dat onwennig. Later, toen ik deel uitmaakte van de leiding van een jeugdkamp, vroeg Georg Dreissig me: 'Wat bracht je naar de Christengemeenschap?' 'Mijn voeten' zei ik en vertelde dit verhaal. Hij rolde bijna over de grond van het lachen. Die Hollanders toch! Terwijl het volgens mij toch meer over Elisabeth en mij ging. Later zei Elisabeth, een beetje geschrokken: 'Ik dacht dat je allang lid was!'

Mijn voeten waren er eerder dan de rest.

Op een keer zat ik in de dienst en mijn aandacht werd geleidelijk steeds meer getrokken naar een oudere man, die schuin voor mij zat in een tuinstoel. Ook al zag ik hem slechts op de rug, ik nam een enorme intensiteit waar. Ik wist dat hier iets heel groots gebeurde, dat ver, vèr boven mij uitging, waarvoor ik slechts het grootste ontzag kon hebben.

Tijdens de communie zag ik dat de kleur van zijn gezicht lei-grijs was, hij moest zeer ziek zijn. Ik heb nooit met hem gesproken, ik heb hem nooit meer gezien.

Jaren later hoorde ik pas wat er gebeurd was. Hij was plotseling ziek geworden en al snel bleek dat hij terminaal was. Hij kwam bij een antroposofische arts die hem had gezegd: ik kan niets meer voor je doen, maar ga eens naar de Christengemeenschap, misschien doet je dat goed. Hij heeft één keer een dienst meegemaakt, waar ik dus bij was, is daarna onmiddellijk lid geworden en een dag of tien later is hij overleden.

Het is mij altijd bijgebleven als iets heel bijzonders.

Intussen vond ik mijn weg in de Christengemeenschap. Ik deed op verzoek mee met het kerstspel, onder regie van Jacobus Knijpenga. Ik moest de engel spelen en ik had er verschrikkelijke moeite mee. Ik kón mezelf niet als engel zien, ik kreeg de teksten niet geleerd, ik was weinig overtuigend.

Toen fietste ik op een avond, na een van de laatste repetities over het Museumplein naar huis, onder de sterren, en in de vrede van dat moment zei ik tegen mezelf: je doet het voor die ménsen, het maakt niks uit wat jij ervan vindt, het moet voor hén een mooi spel worden. Alleen daarmee lukte het.

Het jaar daarop vroeg Maarten de Gans of ik mee wilde doen. Ik zei: ja, maar niet als engel! Hij zei: juist heel goed om het nog een keer te doen. En dat was zo. Ik had de worsteling al achter de rug.

Ik ging meewerken aan het Oberlin-Huis in de Vogezen. Over belangrijke ontmoetingen gesproken! Ik noem alleen Diethart Jaehnig, ons zo vroeg ontvallen, maar in Dortmund, tijdens de Logosconferentie zag ik een paar dierbare vrienden uit die tijd terug. Zo dankbaar dat ik dit kon beleven, dat mijn voeten mij in de Christengemeenschap hebben gebracht en dat ik wakker was voor het essentiële.

En dat ik mijn anker had gevonden: de Mensenwijdingsdienst.

Overleden

Op donderdag 8 december 2022 is Ingrid van Tongeren, geboren op 1 december 1931 in Heemstede, overleden. De uitvaart, met het ritueel van De Christengemeenschap, heeft plaats gevonden op 15 december 2022 in crematorium Zeister Bosrust. De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 7 januari.

Op woensdag 21 december 2022 is Johannes Gerardus Buijsman overleden. De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap, vond plaats op vrijdag 30 december 2022 in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gecelebreerd op zaterdag 21 januari 2023 in de kapel van Huize Valckenbosch in Zeist.

Op woensdag 11 januari overleed Jannetje Arina Brouwer-Moleenaar, geboren op 23 november 1934 in Rotterdam.

De crematie vond plaats op woensdag 18 januari in Zeist.

De mensenwijdingsdienst voor de overledene is gehouden op zaterdag 28 januari in de kapel van Valckenbosch.

Gedoopt

Op 25 september is Eloï Erik Emmanuel de Zwart – Sarens, geboren 22 februari 2019, gedoopt. Zijn wachters zijn Roderik de Zwart en Bente Borgers van Leeuwen.

Op 15 januari is gedoopt Dina Christiane Koning, geboren 31 december 2021. Haar wachters zijn Sanne Kentie en Arne Sebe Boogert.

Convent

Kinderen en jongeren

Kleuterochtend

Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen.

De komende kleuterochtenden zijn 19 februari en 26 maart.

De ochtend begint om 09.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Mathilde van Arkel

Bestuurlijk

Overleggen

Het komende *gemeenteberaad* is op zondag 19 februari om 12 uur. De komende *bestuursvergaderingen* zijn op donderdag 9 februari en 9 maart om 18.30 uur.

Nogmaals: de komst van nieuwe priesters

Zoals het zich laat aanzien worden de komende jaren vijf nieuwe, veelal jonge priesters gewijd, die een broodnodige uitbreiding vormen voor het priesterbestand Nederland/Vlaanderen. In recente bijeenkomsten van het Penningmeesteroverleg en de Landelijke Raad is uitvoerig gesproken over de financiële consequenties die zo'n nieuwe instroom met zich meebrengt.

Zoals de meeste leden en belangstellenden zullen weten, wordt de benodigde financiële ondersteuning van een priester niet rechtstreeks verschaft door de eigen gemeente, maar door een uitkering vanuit de zogenaamde Toelagenkas. Deze kas wordt grotendeels gevuld uit bijdragen van de gemeenten. Legaten vormen de overige inkomsten van de Toelagenkas. Op deze manier is een 'eigen' geestelijke niet direct afhankelijk van de financiële draagkracht van de gemeente.

Er is becijferd dat voor de komst van de nieuwe priesters de komende jaren de bijdrage uit de gemeenten aan de Toelagenkas gemiddeld met zeker 2% per jaar dient te stijgen. En dan wordt er over de komende vijf jaar ook nog eens € 300.000 aan de reserves van de Toelagenkas onttrokken. Omdat een jaarlijkse verhoging van 2% niet voor alle gemeenten van de Christengemeenschap haalbaar is, wordt er gehoopt dat andere gemeenten in staat zijn tot een verhoging van ruim bóven die 2%.

Kunnen en willen wij met zijn allen die jaarlijkse verhoging van gemiddeld 2% realiseren?

De komst van nieuwe geestelijken is geen luxe, want de komende jaren gaan er ook priesters met emeritaat. En zeker dit jaar is gebleken dat door de krapte aan priesters in meerdere gemeenten onder meer de Mensenwijdingsdienst niet altijd kan worden voltrokken. De hoop is, dat de komst van de veelal jongere geestelijken tot gevolg heeft dat de Christengemeenschap de levensweg kruist van nieuwe jonge leden en belangstellenden.

Rudolf van Lierop, landelijk penningmeester
Rudolf Bitter, penningmeester Toelagenfonds.”

Opmerking van het bestuur

De noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Toelagenkas, waaruit de priesters hun inkomen ontvangen, moet vooral gerealiseerd worden door een verhoging van de bijdragen van de leden en belangstellenden.

Kijk svp of u ergens ruimte heeft om uw bijdrage te verhogen.

Priesterwijdungen in Stuttgart

Er zijn priesterwijdungen in de grote kerk van de gemeente Stuttgart Mitte, Werfmershalde 19. De diensten staan open voor ieder die daarbij wil zijn. De aanvangstijd is 10.00 uur, vanaf 9.40 uur worden er geen mensen meer binnen gelaten en gezien de drukte kan het geen kwaad om al om 9.00 uur in de rij te gaan staan.

- Vrijdag 17 maart: Sigrid de Zwart (NL, ZWE), Liga Skujina (LET, NL) en Jeroen Benschop (NL).
- Zaterdag 18 maart: Miriam van Osch (NL) en Eline van den Muijsenberg (NL).
- Zondag 19 maart: Eolo Giuseppe Berardi (ZWI) en Nathanael Becker (DE, FR).

De inleidingen op de priesterwijding worden gehouden om 19.30 uur: op donderdag 16 maart door Paul-Philippe Stevens (in het Nederlands), op vrijdag 17 maart door Renato Gomes en op zaterdag 18 maart door Irma Gössler.

Website: stuttgart-mitte@christengemeinschaft.org.

Jongerenweekend rond de priesterwijdingen in Stuttgart

Ben je tussen 14 en 30 jaar oud en lijkt het je leuk om een keer een priesterwijding mee te maken, dan ben je hartelijk welkom bij het jongerenweekend van vrijdag 17 maart 17.00 uur tot zondag 19 maart 15.30 uur. Naast veel zingen, spel en uitwisseling wordt natuurlijk de priesterwijding bezocht in de grote kerk van Stuttgart. Meenemen: matje en slaapzak, iets van cake/koek/taart en een contere bijdrage van €40 (reductie op aanvraag mogelijk). De voertaal is Duits, maar je kunt er ook prima met Engels terecht. Vraag de folder van het jongerenweekend op via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl of meld je rechtstreeks aan via jutapriwe@web.de met naam, adres, mailadres, geboortedatum, of je vegetariër bent en of je op zondag nog deelneemt aan de middagmaaltijd.

Marianne de Nooij

Lid of belangstellende?

In de vorige gemeentebereichten stond op pag. 14 een stukje onder de titel 'Lid of belangstellende' Zijn er naast overeenkomsten tussen leden en belangstellenden ook verschillen en, zo ja, waaruit bestaan die? In het komende gemeenteberaad (19 februari) zullen we hier kort bij stilstaan. Daarnaast zal de programmagroep over dit onderwerp een avond organiseren.

Thom Kloes



Hartelijke dank aan velen

In de Kersttijd werd de kerk opgeluisterd door de vele kerstversieringen, de kerstboom en de kaarsen. Het plaatsen en verzorgen daarvan is het werk geweest van velen. Dat is zeer gewaardeerd.

Wij danken allen daarvoor!

Het convent

‘Waakt te allen tijde met biddende gedachten!’

Deze oproep in de perikoop aan het einde van de adventstijd zou ook boven de waakgroep kunnen staan.

Op 21 december namen wij als waakgroep afscheid van Floor van der Voet als coördinator, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk. Ik, Renée de Monchy, neem het stokje van haar over, met ondersteuning van Louise Kelder.

Het waken bij onze gestorvenen heb ik altijd als iets heel bijzonders ervaren. De stilte, de rust, het zachte binnenkomen, het proeven van de ruimte en de stemming. Het lezen van het Johannesevangelie, dat in de adventstijd in zijn geheel klonk in onze kerk, waarmee wij als waakgroep de omhulling creëren waarin de overleden individualiteit het panorama van zijn of haar zojuist afgesloten aardeleven aanschouwt. En dan na een uur word je afgelost (als je niet de laatste bent), en je keert terug naar huis, vredig en vervuld. Dit gun je meer mensen! Daarom nodigen wij als waakgroep van harte gemeenteleden uit, om misschien nu hun schroom te overwinnen, en zich bij mij te melden om deze prachtige taak te helpen dragen. Ja, het is in de nacht, als de meeste mensen slapen.

Ja, het is altijd onverwacht, het komt meestal niet uit, maar dat valt allemaal weg, als je het gedaan hebt. Alles krijgt meer betekenis. Zoals we in de adventstijd toeleven naar Kerstmis, zo kun je als waker een kleine bijdrage leveren, wanneer een medemens de drempel-overgang meemaakt.

Renée de Monchy.

Hier niet parkeren a.u.b.

Bij de ingang naar de kerk is de stoeprand verlaagd om het makkelijker te maken voor rollades, scootmobielen en driewielers.

Maar helaas staat daar soms op zondag een auto geparkeerd. Daardoor ontstaat een probleem voor anderen.

Dus, een vriendschappelijk verzoek: parkeer daar niet.



Tom Rosenberg

Magazine: Helios - kampen van de Christengemeenschap

De magie van de kampen, een kijkje achter de schermen

Het eenmalige magazine van Helios heeft het formaat van een tijdschrift en is 42 pagina's dik, bedacht en uitgevoerd door de jongeren. Fris en modern van opzet, geen lange lappen tekst, maar wel afwisselende en elkaar aanvullende bijdragen door ervaringsdeskundigen zoals deelnemers, oud-deelnemers, geestelijke en stafleden.

Onderwerpen als de 10 verschillende kampen, het waartoe van de kampen, hoezo gaat er bij elk kamp een priester mee? Wat voor kinderen gaan er zoal mee, hoe vindt de selectie plaats, het belang van ritme in een dag, veel zingen, geld en de waarde van creativiteit, maaltijden (wat en hoe), gezelligheid, hoe word je staflid, scholing en stafvoorbereiding, kennisoverdracht, hoezo is staflid-zijn van waarde voor je hele verdere leven, en nog veel meer.

Nergens belerend maar enthousiasmerend door eerlijke, feitelijke en soms speelse bijdragen vanuit alle geledingen. Zelfs voor mij (inmiddels grootouder, die als ouder destijds toch dicht bij het vuur zat met o.a. een zoon die jarenlang staflid was) kreeg ik al lezend antwoord op diverse vragen die te maken hebben met zoiets als wat maakt de verbindingen zo diep en toch zo vrij, kortom inderdaadde magie van de Helios kampen.

Het kennismaken met deze brochure door een breed publiek lijkt mij een prima middel tegen de vergrijzing. Naarmate meer ouderen een juist en levendig beeld van de kampen in hun hart meedragen kan dat verjongend werken voor de Christengemeenschap als geheel.

De brochure ligt in de kerk om mee te nemen, hij is ook gratis te bestellen bij *info@helioskampen.nl*

Marianne Lampe

Terugblik: Kerstspel in Baarn

Op zondagavond 11 december zijn spelers en musici van onze kerk op uitnodiging van verpleeghuis Blinkert in Baarn op weg gegaan om aldaar ons kleine kerstspel te spelen voor de bewoners en medewerkers. De terugblik van Ton Van Hemert vindt u op onze website: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/

Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Lezingen

Drieluik over vergeving

In drie lezingen gaan we in op verschillende aspecten die met vergeving samenhangen. Wat betekent het om te vergeven of niet te vergeven? Wat is vergeving eigenlijk? Hoe komen we er toe iemand te vergeven? Bestaat er ook zoiets als het onvergeeflijke? Hoe gaan we daar mee om?

De lezingen worden gehouden op dinsdagavonden om 20.00 uur. Op 24 januari sprak Lisette Buisman. Op 21 februari spreekt Mathijs van Alstein. Op 21 maart spreekt Bastiaan Baan.

Beschouwingen

Op onze website zijn - onder de tab 'Leerhuis' - regelmatige beschouwingen van Bastiaan Baan te lezen. Ga naar zeist.christengemeenschap.nl/beschouwingen/

Cursussen

Cursus 'levensmotieven uit de brief aan de Hebreëën'

God had de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: 'Het Nieuwe Verbond'. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën.

Christus is niet een tijdelijke-, maar de eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren?

Op deze ochtenden van Lisette Buisman laten wij ons inspireren door de brief aan de Hebreëën.

De cursus vindt plaats op donderdagochtenden van 11.15 tot 12.30 uur.

Data: 16 februari, 23 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lucasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De data tot de zomer zijn: 15 februari, 15 en 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni.

Werk- en gespreksgroepen

Het eerste Goetheanum een muzikaal gebouw?

Themaweekend in Arnhem met musicus en orgelbouwer Peter Kraul.

Plaats: Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem.

Tijd: Vrijdagavond 17 februari 20.00 uur en zaterdag 18 februari hele dag (zie programma hieronder).

De beide koepels van het eerste Goetheanum vormen architectonisch exact een muzikaal interval. Orgelbouwer Peter Kraul neemt ons mee op een muzikaal-geometrische weg om deze verhouding te kunnen beleven. Peter Kraul bouwt sinds meer dan 30 jaar orgels, onder andere voor de Christengemeenschap. Hij zoekt daarbij steeds naar de verhouding van klank, cultus en ruimte.

De architectuur van het eerste Goetheanum inspireert hem hierbij.



Programma:

Vrijdag 17 februari 20.00 uur

Vorbereidende workshop met Peter Kraul: horen en zingen van intervallen en melodieën in verschillende stemmings- verhoudingen. Hoe klinken de intervallen in het ons vertrouwde diatonische systeem, hoe klinken en werken natuurintervallen? (kan ook afzonderlijk bijgewoond worden).

Zaterdag 18 februari

9.00 Mensenwijdingsdienst

10.00 Koffie & welkom

10.30 Werktijd 1

12.30 Lunch (zelf brood meebrengen)

13.30 Werktijd 2, koffie en werktijd 3

16.30 Cultische afsluiting.

Aanmelden: voor 20 januari bij wouter.laga@gmail.com (32 486 763 796).

Vrijwillige bijdrage. Voor soep en drinken wordt gezorgd, neemt u zelf brood mee?

Deze dag is een initiatief van de Landelijke Muziekgroep in De Christengemeenschap.

Biografie bijeenkomsten voor mensen vanaf 72 jaar

Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie.

De komende bijeenkomsten zijn op 22 maart, 24 mei, 12 juli, 20 september en 15 november.

Nieuwe aanvangs- en afsluitingstijd:

14.45 uur kerk open

15.00 uur zaal open

15.15 uur opmaat door Lisette Buisman

15.30 - 16.30 uur biografie

16.30 - 16.45 uur vragen

17.00 uur kerk dicht

Informatie en aanmelden bij Helga Zwiauer. E-mail:

hbzwiauer@gmail.com

Werkgroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data zijn 8 maart (Lijdenstijd), 30 maart (Pasen) en 17 mei (Hemelvaart en Pinksteren).

Zoals u ziet is de bijeenkomst van 5 april verschoven naar 30 maart.

Dit i.v.m. de voorbereidingen voor de Stille Week.

Voorstellingen

Zondag 12 februari: Vertelvoorstelling De Legende van Bride

Op zondag 12 februari, na de dienst, vertelt Anje Robertson, begeleid met harpmuziek door Lotje Meier, de Legende van Bride.

Anje Robertson is historica en vertelster. Lotje Meier voltooide haar opleiding aan het Amsterdams Conservatorium.

Beiden traden al meerdere malen op met hun vertelvoorstelling.



Vooruitblik op donderdag 13 april:***Ich sag es jedem dass Er lebt******Novalis Geistliche Lieder***

Om 20.00 uur in de kerk.

Op muziek gezet door Franz Schubert, J. Schriefer, J. Nilsson, H.-G. Burghardt. pianomuziek van Schubert, Liszt, Enescu.

Evert van Grootel – Zang, Cristina Popa-van Grootel – Piano.
Vier Hymnen von Novalis für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componiert von Franz Schubert (1819) und zwei weitere Novalisvertoningen und zwei Impromptus von Franz Schubert (1797-1828):

- ✚ Hymne 1: Wenige wissen das Geheimnis der Liebe;
- ✚ Hymne 2: Wenn ich ihn nur habe;
- ✚ Hymne 3: Wenn alle untreu werden;
- ✚ Hymne 4: Ich sag es jedem dass Er lebt;
- ✚ Impromptu in As-Dur, Op.90, Nr.4 (piano);
- ✚ Marie – Ich sehe dich in tausend Bildern;
- ✚ Nachthymne (1820) – aus ‘Hymnen an die Nacht’.



Zie voor de werkbiografie van de musici van het Novalis Concert: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

Gemeentegestelden

Mathijs van Alstein
Burg. Van Tuylllaan 38
3707 CW Zeist

Bastiaan Baan
Prins Bernhardlaan 52
3972 AZ Driebergen

Lisette Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo
e-mail: thkloes@gmail.com

Ivon Langeweg, secretaris
Queridostraat 17 3532 EB Utrecht
e-mail: ivonlangeweg@posteo.nl

Frank Roeters van Lennep, penningmeester
06 5136 6766 e-mail: frankvanlennep@gmail.com
Bankrekeningnummer
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Ton van Hemert
Orionlaan 15, 3721 HD Bilthoven
e-mail: tonvanhemert@outlook.com

Liesbeth van Tricht
Laan van Vollenhove 2501, 3706 HJ Zeist
e-mail: vanrichtliesbeth@gmail.com

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid
Van Tuyllaan 38, 3707 CW Zeist (030 2751 536). Niet op maandag
e-mail: mvanalstein@gmail.com

Lisette Buisman, geestelijke, lid.
Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist. (06 4380 0665)
e-mail: lisettebw@gmail.com

Overige informatie

Adressenbestand

Ingrid Deij

Nicolaas Beetslaan 84 3705 SX Zeist

e-mail: ingrid.deij.vo@gmail.com

Bankrekeningnummers

Triodos-betalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist, of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Belgroep bij gestorvenen

Free van der Kolk

Bibliotheek

Nienke Wieringa

Boekentafel

Free van der Kolk

Cultus-verzorgende groep

Free van der Kolk

Exposities in de gemeentenzaal

Ton van Hemert

Financiële administratie

Christiaan van der Velde

Acacialaan 8 3707 EV Zeist

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com
of in het postvak van de redactie in de kerk.

Gemeentezorg

Contactpersoon: Ger Jue, ger.jue@zonnet.nl

Koffiegroep

Liesbeth van Vondelen (coördinator). Ook voor koffie bij doop, huwelijk, herdenking gestorvenen.

Kostersgroep

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl
(niet na 18.00 uur).

Mailberichten over gestorvenen

Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl

Ministranten

Anna Steinkamp (coördinator). E-mail: koster@rafaelkerk.nl

Onderhoud kerkgebouw

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl (niet na 18.00 uur).

Penningmeester

Frank Roeters van Lennep
E-mail: frankvanlennep@gmail.com

Programmagroep

Paola Matthijsen

e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl

Reserveren ruimtes en agendabeheer

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl

(niet na 18.00 uur).

Waakgroep

Renée de Monchy

Website

www.zeist.christengemeenschap.nl

Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com of telefonisch

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van april en mei 2023 uiterlijk 12 maart per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 19 maart aanleveren.

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 26;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com.
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad *In beweging* voor €35,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact of via de mail: info@rafaelkerk.nl
