

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

december 2022 & januari 2023

gemeente Zeist

Ingekorte webversie

De Christengemeenschap Zeist

Geloof ziet het beste in het donker
Søren Kierkegaard

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	4
Aanvangstijd diensten	4
Kinderdiensten	6
Integrale lezing Johannes	7
Afwezigheid geestelijken	8
<i>Uit het gemeenteleven</i>	9
‘Dan opent jouw hart’	10
Kinderen en jongeren	12
Bestuurlijk	13
<i>Nieuwe penningmeester</i>	13
<i>Lid of belangstellende?</i>	14
Bericht van de bewindsdrager	16
Gemeente-activiteiten	19
<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	22
Lezingen	22
Cursussen	22
Werkgroepen	24
Expositie	25
<i>Personen & gegevens</i>	26
Kopij komende aflevering	30

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Aanvangstijd van de diensten

Zondag 10.30 uur

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

Op donderdag 22 december vervalt de dienst.

N.B.: let op de afwijkende aanvangstijden hieronder.

Overzicht van de diensten in de Kersttijd en tijdens de heilige dagen

Eerste Kerstdag, zondag 25 december.

- 0.00 uur: Kerstnachtdienst;
- 08.00 uur tweede Kerstdienst, bij de dageraad;
- 11.00 uur derde Kerstdienst op klaarlichte dag.

Deze diensten hebben elk hun eigen evangelie en epistel en vormen een geheel. Zij kunnen afzonderlijk worden bijgewoond.

- 09.30 uur Kerstdienst voor de kinderen, zie pag. 6.

Tweede Kerstdag, maandag 26 december:

- dienst om 10.30 uur.

Diensten tijdens de heilige dagen:

- dinsdag 27 december t/m zaterdag 31 december: 9.00 uur;
- zaterdag 31 dec: cultische dagsluiting om 20.00 uur;
- zondag 1 januari: 10.30 uur;
- maandag 2 januari t/m donderdag 5 januari: 9.00 uur;
- vrijdag 6 januari, Epifanie: 10.30 uur.

Bijeenkomsten rond de diensten

- 11 december. Na de dienst is er een kleine intieme Adventsviering in verwachtingsvolle klanken. Zie pag. 19.
- 31 december. Op oudejaarsavond is er een dagsluiting om 20.00 uur. De dagsluiting wordt voorafgegaan door een gezellig saamenzijn in de gemeentesaal. Zie pag. 20.
- 8 januari. Na de dienst op de eerste zondag in de Epifanie tijd hebben we samen in de gemeentesaal een korte Driekoningenviering met het Droomlied van Olav Åsteson. Zie pag. 20.

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch is op vrijdagen 2 december, 16 december, 30 december, 13 januari en 27 januari, telkens om 10.30 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende diensten zijn: 13 december en 17 januari.

Evangelie in de mensenwijdingsdienst

Adventstijd	4	dec	Mattheüs	24	29-35
	11	dec	Mattheüs	25	1-13
	18	dec	Markus	13	24-37
Kersttijd	25	dec I	Mattheüs	1	
	25	dec II	Lukas	2	1-20
	25	dec III	Johannes	21	15-25
	26	dec	Johannes	21	15-25
Epifanie	1	jan	Johannes	1	1-18
	6	jan	Mattheüs	2	1-12
	8	jan	Mattheüs	2	1-12
	15	jan	Lukas	2	41-52
	22	jan	Johannes	2	1-11
	29	jan	Mattheüs	8	1-13

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Adventstijd	Heilig, heilig, heilig De vrede Gods
Kersttijd	Geopenbaard zij God God is liefde
Epifanie	Laat uw aangezicht Temidden van ons

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

Op zondagen in de schoolvakanties is er geen kinderdienst.

De komende kinderdiensten zijn op 4 en 25 december (Kerstdienst), 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 12 en 26 maart, 9 april (Pasen), 14 en 28 mei (Pinksteren), 11 en 25 juni.

Er is geen kinderdienst op 23 april (vakantie).

Kerstdienst voor de kinderen

Met Kerst worden de kinderen verwacht om 9.30 uur zoals anders. Ze krijgen dan kort enkele instructies en we oefenen het lied. Aansluitend is de kerstdienst voor de kinderen.

**Liederen in de zondagsdienst voor de kinderen**

Adventstijd	Maria door een doornwoud ging
Eerste Kerstdag	Nu zijt welkome
Epifanie	Hoe helder staat de morgenster

Integrale lezing van het Johannesevangelie in de Adventstijd

Dit najaar is het honderd jaar geleden dat De Christengemeenschap gesticht werd, een huis van het woord. Op Oudejaarsavond zal het honderd jaar geleden zijn dat precies op de plek waar De Christengemeenschap gesticht werd, in de Witte Zaal in het eerste Goetheanum, brand uitbrak.

Ook het Goetheanum was bij uitstek een huis van het woord. Het moedwillig aansteken van het vuur in Dornach op Oudejaarsavond 1922 werd door Rudolf Steiner in verband gebracht met een veel eerdere brandstichting, die in de tempel van Ephese, de plek waar de Logosmysterien eeuwenlang behoed en gediend werden. In deze maanden, waarin wij stilstaan bij wat honderd jaar geleden als mysterie van het woord, als Logosdienst in de wereld kwam, willen wij



in onze gemeente het evangelie laten klinken dat geheel baadt in deze Logosfeer: het Johannesevangelie.

Tijdens zeven dagsluitingen zullen we het hele evangelie van Johannes voorlezen, iedere avond drie hoofdstukken. Dit zal gebeuren op dinsdag en donderdag om 19.00 uur tijdens de eerste drie weken van Advent, en op dinsdag om 19.00 uur tijdens de laatste week van Advent. Op deze dinsdag, 20 december, is er een toespraak bij de dagsluiting.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij deze feestelijke evangelielecturen aanwezig te zijn.

Het convent

Afwezigheid van de geestelijken

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Wanneer in december de gemeente Alkmaar een vaste geestelijke krijgt, Adam Ricketts, zal Bastiaan Baan zijn taak daar beëindigen. Daarna zal hij regelmatig in Leiden vervangen, waar Katarina Knijpennga het werk afbouwt om in maart met emeritaat te gaan.

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:
NL61 TRIO 0390 5375 27
ten name van De Christengemeenschap Zeist.
Of ING rekening: NL03
INGB 0000 4246 32 ten
name van Gemeente Zeist
der Christengemeenschap.



Uit het gemeenteleven

Mijn weg naar de Christengemeenschap

Een nieuwe rubriek in onze gemeenteberichten: 'Mijn weg naar de Christengemeenschap'.

Het kan zeer Intrigerend blijken te zijn, hoe onze wegen naar de Christengemeenschap onderling overeenkomen en tegelijk zo essentieel van elkaar verschillen. Ze zijn kort- of langdurig geweest, je ging stap voor stap rechtlijnig verder of volgde een kronkelige route met allerlei zijwegen. Of was de weg misschien spiraalvormig? Hoe de weg ook was (en nog is), het kan belangwekkend en bemoedigend zijn voor anderen om te kunnen meeleven met de ontdekkingen die je onderweg deed, wat je energie gaf, welke vragen je onderweg tegenkwam, welke twijfels en wellicht welke teleurstellingen er waren.

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Dan opent jouw hart...



Sinds een jaar kom ik in de Christengemeenschap te Zeist, dankbaarheid en zachtheid is wat ik voel. Vorig jaar kwam ik door een vriendin van mijn achterneef van het bestaan af te weten. Ik ben er open in gegaan; het was vrij onbekend voor mij. Nadat ik voor het eerst de Mensenwijdingsdienst had bijgewoond,

voelde ik mij, diezelfde avond toen ik in bed lag, omringd door liefde. Toen wist ik dat de Rafaëlkerk de juiste plek is om geregeld te komen. Zonder dat ik iets van de woorden begreep die ik voor het eerst hoorde, werkten ze gezondmakend door in mijn wezensdelen. Wat ik mij ook verwonderde toen ik eind vorig jaar voor het eerst naar de lezingen van Bastiaan ging, en ik druk in gesprek was toen we de kerk binnentraden, ik na een paar stappen stil viel, want het voelde werkelijk dat ik een heiligdom binnentrad. Zelf ben ik niet gelovig opgevoed en weet er nog weinig van, maar ik voel me zeer verbonden met het geloof en de Christengemeenschap.

Ik heb op de vrijeschool gezeten, dat gaf mij een thuisgevoel. Met mijn achterneef spreek ik geregeld over het werk van Rudolf Steiner.

Dit afgelopen jaar kwam ik te weten dat Rudolf Steiner vanuit het oerbeeld ons vernieuwing van de sacramenten en de eredienst heeft geschonken, omdat de mens dit aan hem vroeg en er behoefte aan is in deze tijd. In de dienst klinkt: 'Neem dit op in uw denken', het gaan erkennen en ontdekken dat het waarachtig en veelomvattend is, zo ook in de evangeliën.

Ik ben heel dankbaar dat ik terechtgekomen ben bij drie zeer goede priesters. Alle lezingen volg ik van ieder, dit maakt het gemakkelijk om er in te gaan. In vrijheid jezelf ontwikkelen, steeds wat dichterbij je ware zijn te komen. Zo heb ik ook beter inzicht gekregen in Lucifer, het Midden en Ahriman.

De vrede die wij mogen ontvangen aan het altaar in de Rafaelkerk, ervaar ik steeds meer in mijn dagelijkse leven. In deze liefde verblijven, het Goddelijk licht ononderbroken in je laten branden. Jouw eigen tempel, je wezensdelen schoon houden en niet innerlijk vervuilen.

Zuiver denken, zuiver spreken, zuiver handelen, dit is wat ik wil! Zo ook terwijl je het kwaad in iemand of in de wereld ziet, er met een zachte liefdevolle blik naar kijken en zo liefde schenken. Wat geregeld voorkomt, zoals alleen je eigen wil, je eigen belang zien en dit inzetten, maar wanneer je met mildheid de ander kunt zien en horen, de ander de ruimte geeft - zo heb ik gemerkt - dan stroomt liefde, rust en vrede in je. *Dan opent jouw hart* en voel jij je in liefde verbonden met de ander, alsof je één wordt met de ander.

Wanneer de ander lijdt, kan je dit zo meevoelen.

Ik wil graag lid worden, met behoud van eigen identiteit en eigen innerlijke verantwoordelijkheid, waar we er voor elkaar zijn, zoals ik beschreven heb, spreekt mij aan. Ik werd liefdevol ontvangen door de mensen van de gemeente en ik leer steeds nieuwe lieve mensen kennen. Zoveel kennis en talenten bij elkaar in een gemoedelijke sfeer. Wat mij ook raakt is dat de mensen zich onzelfzuchtig inzetten of hebben ingezet voor anderen.

Zo bijzonder ervaarde ik ons 100 - jarig bestaan doordat wij dit gezamenlijk vierden, ook toen onze priesters in Dornach waren, voelde het magisch.

In het Lucas evangelie 12:49 klinkt: *Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!* Dit verlangen is intens, kan ik me voorstellen.

Ik ben bewuster geworden van- en wat dichter gekomen bij de Christus, onze Heer: de onvoorwaardelijke liefde, de heiligste oer-substantie, zijn incarnatie en opstanding, de Logos, de schepper achter het Al, ons Ware Geestelijke wezen. Zijn genezende, schepende kracht die wij steeds in de Mensenwijdingsdienst mogen ontvangen. Het voelt niet dat ik alleen voor mezelf in de Rafaëlkerk kom, maar dat wij dit gezamenlijk volbrengen en dit van betekenis is voor de toekomst van de gehele Goddelijke schepping.

Overleden

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Kinderen en jongeren

Adventstuintje en kerstviering voor de kleintjes

Op 27 november, 1e Advent, is er om 15.30 uur een Adventstuintje voor de allerkleinsten. Er wordt gezongen, een verhaal verteld en de kindjes lopen ieder om de beurt de spiraal naar het binnenste van alle dingen...

Op 24 december om 16 uur is er een kerstviering voor de kleintjes.

Kleuterochtend

Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De ochtend begint om 09.30 uur en duurt ongeveer een half uur. De komende kleuterochtenden zijn op 11 december en 22 januari.

Bestuurlijk

Overleggen

De komende *bestuursvergaderingen* zijn op woensdag 14 december en donderdag 12 januari om 18.30 uur.

Het komende *gemeenteberaad* is op zondag 19 februari om 12 uur.

De komende bijeenkomsten van de *Landelijke Raad* zijn op 25 februari in Zeist, 3 juni in Antwerpen, 16 september in Meppel en 18 november in Eindhoven.

Nieuwe penningmeester

Tekst verwijderd
(privacy)

Ik ben zeer vereerd nu voor deze functie gevraagd te zijn voor de gemeente Zeist en hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Financiën: nu een tekort en toch hoop.

Onze gemeente heeft dit jaar, over de periode tot 1 november, te maken met een tekort van € 10.000,-

Dat komt vooral door tegenvallende bijdragen van leden. Hopelijk kan het tekort in december teniet gedaan worden. Dit temeer omdat er de komende tijd structureel meer geld nodig voor de landelijke Toelagenkas, die voorziet in het levensonderhoud van de priesters. Door de komst van nieuw priesters in het Nederlandstalige bewindsgebied, stijgen de kosten vanzelfsprekend navenant. De afdracht van onze gemeente aan de Toelagenkas bedraagt tweederde van al onze uitgaven, de afdracht zal het komend jaar met 3,5% stijgen.

Het hoopgevende is te vinden in onze mini-conferentie in de herfst. Van 16 t/m 18 september hebben we, zoals u weet, in onze kerk het honderdjarig bestaan van de Christengemeenschap gevierd. De kosten van de feestelijkheden bedroegen €1195,- Verheugend en bemoedigend is het dat hier €1138,- aan vrijwillige bijdragen tegenover staan.

Lid of belangstellende?

In de Landelijke Raad van de Christengemeenschap wordt nagedacht en gesproken over het verschil tussen leden en belangstellenden. Zo zijn de volgende vragen aan de orde:

- Hoe gaan gemeenten om met het verschil tussen leden en belangstellenden?
- Vinden we het bij een 'gemeenschap' horen om dit verschil te maken?

- Staat de Christengemeenschap open voor de beweegreden(en) van mensen die wel belangstelling hebben, maar geen lid willen zijn of worden?

Je wordt lid als je – kort gezegd – op een of andere manier verantwoordelijkheid wilt meedragen voor het voortbestaan van de Christengemeenschap. Wie die verantwoordelijkheid niet wil, maar het doel van de Christengemeenschap wel op de een of andere wijze wil ondersteunen, kan zich laten registreren als belangstellende zonder lid te worden. In Zeist hebben we nog een derde groep: abonnees op de gemeentebereichten en In Beweging, zonder dat zij als lid of belangstellende te boek staan.

Alleen leden hebben stemrecht. Bestuursleden en de coördinatoren van sommige taakgroepen worden geacht lid te zijn.

In de komende vergadering van de Landelijke Raad gaan we, aan de hand van bovenstaande vragen, verder op dit onderwerp in. Ook in ons aanstaande gemeenteberaad zal het aan de orde komen.

Thom Kloes

Oproep voor mensen die van zingen houden

Na de mooie ervaring bij de mini-conferentie van 100 jaar Christengemeenschap, toen we het Zonnelied van Franciscus ten gehore mochten brengen, starten we weer met het zingen in de mensenwijdingsdienst.

Wie vindt het fijn om mee te zingen in de dienst?

We kunnen versterking gebruiken bij het koor, zowel van mannen- als vrouwenstemmen.

E-mail bestand

Zo'n 115 leden en belangstellenden hebben aangegeven dat ze berichten van het bestuur, in plaats van per post, wel via de e-mail willen ontvangen. Dat is fijn, het bespaart ons moeite en portokosten. Een mailtje naar thkloes@gmail.com is voldoende.

We repeteren op woensdagavond 20 uur om de week in de kerk. Vijf tot zes keer per jaar zingen we in de mensenwijdingsdienst. De muziekstukken zijn afwisselend Taizé- en kampliederen, muziek gecomponeerd voor de dienst, en ander repertoire dat passend is. Lijkt dit je leuk of wil je meer informatie, bel of app naar:

Tekst verwijderd
(privacy)

Bericht van de bewindsdrager

Aan alle leden en belangstellenden in Nederland en Vlaanderen

Antwerpen, 15 oktober 2022

Beste mensen,

Met dit schrijven wil ik u informeren over de laatste veranderingen in de priesterbezetting van onze gemeenten.

In de afgelopen week ontvingen — tijdens de LOGOS-conferentie in Dortmund — vier kandidaten de priesterwijding, onder wie ook Loes van den Heuvel. De leiding van de priesterkring heeft haar uitgezonden naar de gemeente Driebergen om daar met haar priesterlijke werkzaamheid te beginnen. Zij zal op zondag 30 oktober haar intrede doen in de gemeente.

Haar komst betekent tevens het einde van de regelmatige ondersteuning, in de afgelopen jaren, door Gerjan Wijers en Ernst Terpstra.

Verder heeft de Kring van Zeven, op voordracht van de synode, besloten dat Adam Ricketts, die na zijn wijding in 2013 eerst in Den Haag en daarna in Zutphen heeft gewerkt, wordt uitgezonden naar de gemeente Alkmaar. Hij zal daar op zondag 27 november als nieuwe gemeentegestelijke zijn intrede doen.

Het gevolg hiervan is, dat zijn ondersteunende taak in Amsterdam en Het Gooi per 13 november a.s. eindigt.

Voor Amsterdam betekent dit dat Ernst Terpstra, nu hij geen bewindsdrager meer is, in de komende periode samen met Marianne de Nooij het convent van de gemeente vormt. Tevens zal hij vanaf 13 november de Gooise gemeente verzorgen.

Nina Luijken, geestelijke in Leeuwarden, heeft afgelopen voorjaar aangegeven dat zij – inmiddels 65 jaar geworden – over enige tijd met emeritaat wilde gaan, na ruim 33 jaren in het priesterberoep. Dit verzoek is ingewilligd door het gemeentebestuur, de synode en de Kring van Zeven.

Nina zal met ingang van 27 november geëmeriteerd worden en in Leeuwarden afscheid nemen.

Vanaf eind november tot begin april '23 zal er een overgangssituatie zijn, waarin Bart Hessen de drie noordelijke gemeenten zal verzorgen, met op bepaalde momenten ondersteuning door een collega van elders. Het ligt in de bedoeling dat begin april '23 een tweede geestelijke wordt uitgezonden naar Noord-Nederland. Dit wordt hopelijk mogelijk door de komst van enkele nieuwe priesters, na de wijdingen die half maart in Stuttgart zullen plaatsvinden.

Ondergetekende zal, naast zijn taak als bewindsdrager, voorlopig nog in Vlaanderen meewerken en daarnaast geregeld ondersteunen in Den Haag.

Met vriendelijke groet,
Paul-Philippe Stevens, bewindsdrager

Oproep: staflid worden in een van de helios kampen?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je zin om als staflid mee te gaan met een van de zomerkampen in binnen- of buitenland, geef je dan snel op via www.helioskampen.nl.

De stafvormingsdag, waarop alle stafleden worden samengesteld, is op zondag 5 februari in Zeist.

Marianne de Nooij



Hier parkeren? Nee a.u.b.

Bij de ingang naar de kerk is de stoep verlaagd om het makkelijker te maken voor rollators, scootmobielen en driewielers.

Maar helaas staat daar vaak op zondag een auto geparkeerd.

Daardoor schep je een probleem voor anderen.

Dus, een vriendschappelijk verzoek: parkeer daar niet.

Honden niet welkom

Honden tegenkomen in de kerk is voor sommige bezoekers een onaangename verrassing. Dus, nog een vriendelijk verzoek: neem geen hond naar de kerk mee.

Gemeente-activiteiten in de komende tijd

Zondag 11 december: Adventsconcert verwachtingsvolle klanken

Na de dienst is er een Adventsconcert met invoegsels van gesproken woord door de priesters.

Zondag 18 december: Taferelen uit het Kerstspel

In de Adventstijd willen we net als vorig jaar de 'Taferelen uit het Kerstspel' voor de gemeente opvoeren. Het zijn een aantal beelden uit het ons vertrouwde Kerstspel: de aankondiging door de Engel aan Maria, Josef en Maria bij de kribbe, de geboorte van het Kind, het Gloria van de Engelen, de Herder(s)... Alles omlijst met geïmproviseerde muziek.



We hopen op deze wijze iets van de sfeer en de beelden uit het Kerstspel aan u mee te geven als een goede voorbereiding op een 'waardig' Kerstfeest.

De datum is de 4^e Adventszondag, 18 december om 12.00 uur, na de Mensenwijdingsdienst, in de cultusruimte.

Iedereen van harte welkom!

Ton van Hemert

Zaterdag 31 december: Oudejaarsviering

Voor de Oudejaarsviering gaat de deur open om 18.45 uur. Dan begint om 19 uur een gezellige samenkomst met oliebollen en soep met brood.

Wie mee wil eten, wordt gevraagd zich in te tekenen op een lijst aan het prikbord.

Om 20.00 uur is boven de cultische jaarsluiting met toespraak.

Zondag 8 januari: Het Droomlied van Olav Åsteson

Op zondag 8 januari wordt na de dienst het Droomlied van Olav Åsteson uitgevoerd door Gert Ruijer.

In het Droomlied wordt verhaald hoe deze op Kerstavond



in een diepe slaap kwam en pas op de dertiende dag (Driekoningen, Epifanie) ontwaakte, naar de kerk ging en aan de kerkgangers zijn belevenissen vertelt. Van natuurbelevissen naar zielegebieden, van hemelhoogten naar onderwereld, om naar de Oordeelsplaats te gaan en daar Christus met de aartsengel Michaël te aanschouwen - waar de zielen met Michaëls weegschaal gewogen worden en de mens tot de Christus wordt geleid.

Van het Droomlied zullen afbeeldingen worden getoond.

Gert Ruijer

Zondag 12 februari: Vertelvoorstelling *De Legende van Bride*.

Op 12 februari, na de dienst, vertelt Anje Robertson, begeleid met harpmuziek door Lotje Meier, de Legende van Bride.

Anje Robertson is historica en vertelster.



Lotje Meier voltooide haar opleiding aan het Amsterdams Conservatorium.

Beide traden zij al meerdere malen op met hun vertelvoorstelling.



Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden.

De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betaalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Beschouwingen

Sinds augustus zijn op de website van de Christengemeenschap Zeist onder de tab 'Leerhuis' weer beschouwingen van Bastiaan Baan te lezen.

Lezingen

Drieluik over vergeving.

Op dinsdag 24 januari om 20.00 uur start Lisette Buisman een drieluik over vergeving. Op 21 februari spreekt Mathijs van Alstein over dit onderwerp en op 21 maart volgt Bastiaan Baan.

Cursussen

Cursus 'levensmotieven uit de brief aan de Hebreëën'

God had de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: 'Het Nieuwe Verbond'. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën.

Christus is niet een tijdelijke-, maar de eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren?

Op deze ochtenden van Lisette Buisman laten wij ons inspireren door de brief aan de Hebreëën.

De cursus vindt plaats op donderdagochtenden van 11.15 tot 12.30 uur.

Data: 8 december, 19 januari, 16 februari, 23 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lucasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. Wegens een verplaatste bestuursvergadering (dit in verband met de bijzondere evangelielezingen op dinsdagen en donderdagen in de Adventstijd) gaat de cursus op 14 december niet door.

We hervatten de cursus in het nieuwe jaar. De data tot aan de zomer zijn: 11 en 25 januari, 15 februari, 15 en 29 maart, 26 april en 24 mei.

De data in juni en juli volgen nog.

Priester worden: roeping en beroep

Op donderdag 5 januari van 10.00- 21.30 uur en vrijdag 6 januari van 10.00-16.00 uur, is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst over het priesterberoep en de weg naar dit beroep toe.

De cursus wordt verzorgd door Bastiaan Baan, Marianne de Nooij en Ernst Terpstra.

Priesterschap is onmogelijk zonder roeping, anderzijds is het ook een beroep dat geleerd en steeds opnieuw door bijscholing verder ontwikkeld moet worden.

De korte cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 17 tot 50 jaar, ook voor wie niet zelf de weg naar dit beroep wil gaan, maar anderen op deze weg wil ondersteunen.

Kosten €35, incl. koffie/thee en maaltijden die gezamenlijk worden bereid. Korting is op aanvraag mogelijk. Vraag de programmapolder aan via tel. 020-4414949 of per e-mail gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl.

De openbare lezing door Bastiaan Baan 'Melchisedek, leidster voor het priesterschap' op vrijdag 6 januari, 11.30-12.30 uur is ook toegankelijk voor wie niet deelneemt aan de cursus.

Marianne de Nooij

Werk- en gespreksgroepen

Het eerste Goetheanum een muzikaal gebouw?

Themaweekend met musicus en orgelbouwer Peter Kraul (Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem). Op vrijdagavond 17 en zaterdag 18 februari.

De beide koepels van het eerste Goetheanum vormen architectonisch exact een muzikaal interval. Orgelbouwer Peter Kraul neemt ons mee op een muzikaal-geometrische weg om deze verhouding te kunnen beleven. Peter Kraul bouwt sinds meer dan 30 jaar orgels, onder andere voor de Christengemeenschap. Hij zoekt daarbij steeds naar de verhouding van klank, cultus en ruimte. De architectuur van het eerste Goetheanum inspireert hem hierbij.

Programma:

Vrijdag 17 februari 20.00u

Vorbereidende workshop met Peter Kraul: Horen en zingen van intervallen en melodieën in verschillende stemmings- verhoudingen. Hoe klinken de intervallen in het ons vertrouwde diatonische systeem, hoe klinken en werken natuur- intervallen? Dit kan ook afzonderlijk bijgewoond worden.

Zaterdag 18 februari

9.00 Mensenwijdingsdienst

10.00 Koffie & welkom

10.30 Werktijd 1

12.30 Lunch (zelf brood meebrengen)

13.30 Werktijd 2, koffie en werktijd 3

16.30 Cultische afsluiting.

Aanmelden: voor 20 januari bij xxxx

Vrijwillige bijdrage. Voor soep en drinken wordt gezorgd, neemt u zelf brood mee?

Deze dag is een initiatief van de Landelijke Muziekgroep in De Christengemeenschap.

Biografie bijeenkomst voor mensen vanaf 72 jaar

Tijdens deze bijeenkomst vertelt een van de deelnemers over zijn of haar biografie. De komende bijeenkomsten zijn op 7 december, 25 januari en 22 maart.

Tijd: woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Info en aanmelden bij xxx

Werkgroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data zijn 21 dec (Kerst), 4 jan (Driekoningen), 8 maart (Lijdenstijd), 5 april (Pasen) en 17 mei (Hemelvaart en Pinksteren).

Expositie

Tentoonstelling van Gert Ruijer

In de Advents- en Kersttijd zullen er pastel- en houtskooltekeningen in de Rafaëlkerk hangen. Met het thema 'Licht en Wereldlicht, geboorte en vervulling' hoop ik u te tonen hoe het licht zich in deze tijd van het jaar openbaart. Er zijn abstracte, maar ook figuratieve tekeningen en enkele afbeeldingen uit het Droomlied van Olaf Åsteson. Zie ook aankondiging van de uitvoering van het Droomlied op 8 januari.

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

Gemeentegestelijken

Mathijs van Alstein
Burg. Van Tuylllaan 38
3707 CW Zeist
030 275 1536 (niet op
maandag)

Bastiaan Baan
Prins Bernhardlaan 52
3972 AZ Driebergen
06 - 25263705 (niet op
maandag en dinsdag)

Lisette Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist
06 4380 0665

Geestelijken met emeritaat:

Ger Bouwmeester
Lommerlust 20
3702 BV Zeist
030 697 7709.

Harry Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist
06 3978 5116

Marlies Janssen
Nijenheim 3279
3704 AW Zeist
030 695 6550

Marjolein te Pas
Arnhemse Bovenweg
12-17
3708 SH Zeist

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo
e-mail: thkloes@gmail.com

Ivon Langeweg, secretaris
Queridostraat 17 3532 EB Utrecht
e-mail: ivonlangeweg@posteo.nl

Frank Roeters van Lennep, penningmeester
e-mail: frankvanlennep@gmail.com
Bankrekeningnummer
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Ton van Hemert
Orionlaan 15, 3721 HD Bilthoven
e-mail: tonvanhemert@outlook.com

Liesbeth van Tricht
Laan van Vollenhove 2501, 3706 HJ Zeist
e-mail: vanrichtliesbeth@gmail.com

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid
Van Tuyllaan 38, 3707 CW Zeist. Niet op maandag
e-mail: mvanalstein@gmail.com

Lisette Buisman, geestelijke, lid.
Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist.
e-mail: lisettebw@gmail.com

Overige informatie

Adressenbestand

Ingrid Deij,
Nicolaas Beetslaan 84 3705 SX Zeist
e-mail: ingrid.deij.vo@gmail.com

Bankrekeningnummers

Triodos-betaalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist, of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Belgroep bij gestorvenen

Free van der Kolk

Bibliotheek

Nienke Wieringa

Boekentafel

Free van der Kolk

Cultus-verzorgende groep

Free van der Kolk

Exposities in de gemeentenzaal

Ton van Hemert

Financiële administratie

Christiaan van der Velde
Acacialaan 8 3707 EV Zeist
e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com
of in het postvak van de redactie in de kerk.

Gemeentezorg

Contactpersoon: Ger Jue, ger.jue@zonnet.nl

Koffiegroep

Gert Zwemmer (coördinator tot 1 januari),
Vera van Es (voor koffie bij doop, huwelijk, herdenking gestorvenen)

Kostersgroep

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl.

Mailberichten over gestorvenen

Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl

Ministranten

Anna Steinkamp (coördinator). E-mail: koster@rafaelkerk.nl

Onderhoud kerkgebouw

Vacant

Penningmeester

Frank Roeters van Lennep
e-mail: frankvanlennep@gmail.com

Programmagroep

Paola Matthijsen

e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl

Reserveren ruimtes en agendabeheer

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl

Waakgroep

Floor van der Voet

Website

www.zeist.christengemeenschap.nl

Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com of telefonisch

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van februari en maart 2023 uiterlijk 8 januari per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 15 januari aanleveren.

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 26;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact of via de mail: info@rafaelkerk.nl
