

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

oktober & november 2022

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

*De mensen moeten met de
goden gaan samenwerken,
met Michaël zelf.*

Rudolf Steiner, GA 240
19 juli 1924

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	4
Aanvangstijd diensten	4
Kinderdiensten	5
Vooraankondiging	5
Afwezigheid geestelijken	6
Kleuren aan het altaar	7
<i>Uit het gemeentelieven</i>	10
Kinderen en jongeren	12
Terugblikken	14
Bestuurlijk	17
Een kleurrijk gebaar	23
<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	24
Lezingen	24
Cursussen	26
Werkgroepen	27
Expositie	27
<i>Personen & gegevens</i>	29
Kopij komende aflevering	33

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Aanvangstijd van de diensten

Zondag 10.30 uur

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

Op zondag 30 oktober gaat de wintertijd in.

Op woensdag 23 november vervalt de dienst i.v.m. de landelijke synode.

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch gaat door op 21 oktober, 4 november, 18 november en 2 december telkens om 10.30 uur. Op 7 oktober is er geen dienst in Valckenbosch. De priester is dan in Dortmund.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eenmaal in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn: 11 oktober en 15 november.

Evangelie in de mensenwijdingsdienst

Michaëlstijd	29 sept	Mattheüs	22	1-14
	2 okt	Mattheüs	22	1-14
	9 okt	Efeziërs	6	10-19
	16 okt	Openbaring	12	1-18
	23 okt	Openbaring	19	11-16
Trinitarische tijd	30 okt	Openbaring	3	1-6
	6 nov	Openbaring	3	14-22
	13 nov	Openbaring	6	12-17
Adventstijd	20 nov	Openbaring	7	1-17
	27 nov	Lukas	21	25-37
	4 dec	Mattheüs	24	29-35

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Michaëlstijd	Laten wij afleggen O Heer, uw vrede
Trinitarische tijd	Waardig is het Lam Dood noch leven
Adventstijd	Heilig, heilig, heilig De vrede Gods

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

Op zondagen in de schoolvakanties is er geen kinderdienst.

De komende kinderdiensten zijn op 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 25 december.

Liederen in de zondagsdienst voor de kinderen

Michaëlstijd	Onoverwinnelijk sterke held
Trinitarische tijd	Wees gij een leidster boven mij
Adventstijd	Maria door een doornwoud ging

Voor aankondiging: integrale lezing van het Johannesevangelie in de Adventstijd

Dit najaar is het honderd jaar geleden dat De Christengemeenschap gesticht werd, een huis van het woord.

Op Oudejaarsavond zal het honderd jaar geleden zijn dat precies op de plek waar De Christengemeenschap gesticht werd, de Witte Zaal in het eerste Goetheanum, brand uitbrak.

Ook het Goetheanum was bij uitstek een huis van het woord.

Het moedwillig aansteken van het vuur in Dornach op Oudejaarsavond 1922 werd door Rudolf Steiner in verband gebracht met een veel eerdere brandstichting, die in de tempel van Ephese, de plek waar de Logosmysteriën eeuwenlang behoed en gediend werden. In deze maanden, waar wij stilstaan bij wat honderd jaar geleden als mysterie van het woord, als Logosdienst in de wereld kwam, willen wij in onze gemeente het evangelie laten klinken dat geheel baadt in deze Logosfeer: het Johannesevangelie.

Tijdens zeven dagsluitingen zullen we het hele evangelie van Johannes voorlezen, iedere avond drie hoofdstukken. Dit zal gebeuren op dinsdag en donderdag om 19.00 uur tijdens de eerste drie weken van Advent, en op dinsdag om 19.00 uur tijdens de laatste week van Advent.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij deze feestelijke evangelielecturen aanwezig te zijn.

Het convent

Afwezigheid van de geestelijken

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Kleuren aan het altaar in de Michaëlstijd

Bijna vier jaar lang heeft Elza Prins van Dreven de rubriek *kleuren aan het altaar* consciëntieus en met liefde en aandacht verzorgd. Hieronder vindt u de bijdrage waarmee ze de reeks afsluit.

Het kerkelijk jaar, met Advent begonnen, sluiten we af met het feest van Michaël. Herfst 2022; een warme en droge zomer ligt achter ons. Al vroeg vielen bladeren af, onrijpe eikeltjes bedekken de grond, maar er is gelukkig nog veel blad en we mogen hopen op een vurig kleurrijke herfst met gouden zonlicht voordat de kaalheid zich aandient. De natuur sterft af, ruimte en plaats wordt er gemaakt voor vernieuwing, zichtbaar in nieuwe knoppen die schuilgaan onder het gebladerte als voorbode van de volgende lente. Zaad wordt gevormd, een proces van verdichting en samentrekking tot de kern waarin de essentie wordt bewaard; een doodsproces. 'Herfst niet als een einde van het leven, maar als de lente van de dood.' (Vasalis)

De beweging van groeien, bloeien en geuren waarbij de plant zich geheel, soms tot ver in de omtrek naar buiten richt, heeft zich omgedraaid, is een radicaal andere richting ingeslagen. Zij zoekt nu niet meer het licht, maar de donkere aarde en wil tot kiem worden; een moederlijk gebeuren dat in het verborgene plaatsvindt. Daar, in de schoot van moeder aarde, waar ook Christus aanwezig is. Een Paasgebeuren in de natuur.

Perzikkbloesem-rose en lichtgroen zijn de kleuren aan het altaar. Zoals de lente begint met hemelse bloesem en pril lichtgroen gebladerte dat in de loop van de zomer zwaar en donker zal worden, zo willen de kleuren aan het altaar ons vertellen van het wordende in de mens.

Ook wij maken een beweging naar binnen, als kiem voor een nieuwe toekomst. De kleuren zijn lenteachtig. Licht en zacht vertelt het zachtroze ons van de menswording. Perzikbloesem, het is de kleur van de ziel die in het lichaam incarneert, zegt Steiner. Het toont ons menszijn. Het wordende laat zich ook zien in de vele namen die we ervoor zoeken. Magenta-roze, hondsdrif, perzikbloesem, inkarnaat. De kleur aan altaar en gewaden is zacht, maar niet zoet en hoewel het een lichte kleur is, heeft zij iets gedempts, heeft ze iets van duisternis en daarmee warmte in zich. Dromerig is de stemming. Het groen als tweede kleur is dicht bij het zonlicht, verder verwijderd van het duister en spreekt van helder denken en bewustzijn. Deze twee kleuren magenta en groen zijn ook kenmerkend voor de toermalijn en komen daar tot een grote, intense helderheid in vele tinten. Zou het kunnen zijn dat de toermalijn als het ware een voorbode is voor de lichtende toekomst en worden als de toermalijn ons streven?

Inkarnaat, van binnenuit oplichtend als komend uit ons hart als de plek waar het proces van vernieuwing plaatsvindt. In de atmosfeer kan magenta er zijn, vroeg in de ochtend terwijl het nog donker is, vluchtig in verschijnen en verdwijnen als de voorbode van de zonsopgang. Een eerste oplichten uit nachtelijk duister. Als wij aan het ontwaken zijn, nog slaperig soezend onder warme dekens, leven we in de stemming die vergelijkbaar is met het magenta in de atmosfeer. De kleur die geen grenzen kent, alleen maar sfeer is. Wat de nieuwe dag zal brengen, is nog ongewis.

Als wij Michaël leren te herkennen in de stormen van de lotgevallen van deze tijd, wordt hijzelf de scheur in het doek. Waar hij staat, hoeft er maar een dunne wolk doorzichtig te worden en Christus staat vóór ons. (Emil Bock)

Zo is de kleur magenta-roze, het oplichtende, verbonden met de toekomst.

Het is de machtige engel Michaël die als tijdgeest ons nieuwe wegen wijst om de weg te gaan in deze tijd waarin de strijd om de menselijke ziel in alle hevigheid woedt. De situatie in de wereld is ernstig, tegenmachten zijn volop in de aanval om de geboorte van het wordende tegen te gaan. Het is Michaël die de draak van tegenmachten onder zijn voeten in bedwang houdt. Michaël vraagt stilzwijgend van ons dat wij in alle vrijheid, bewust voor hem kiezen om de weg van geestelijke groei te gaan. De weg tot Christus in ons als een innerlijk weten. Het vraagt wakkerheid en moed tot inzicht om de draak van deze tijd in- en buiten onszelf te ontmaskeren en van haar werkzaamheid te ontdoen. Denken, voelen en willen reinigen en voeden met geesteszonnekracht. Kiemen mogen we zijn en onze bijdrage leveren voor een nieuwe toekomst waarin het egoïsme plaats heeft gemaakt voor liefde voor de gehele mensheid.

Kiem van de nieuwe aarde
*Wij kunnen worden tot
een kiem van de nieuwe aarde,
oplichtend van binnenuit
als hemelszaad,
rijk gevoed en gerijpt
door de geesteszon.
Op onze voorhoofden bloeit
het heldere denken,
in onze harten wast
ziele-warmte,
in diep verlangen
gloeit ons willen,*

*dadens te behoeden
met innerlijke kracht.
Dan mogen wij
gewaden dragen,
zuiver stralend in het licht
van de Christuszon*

vrij vertaald uit het Duits naar Hans Stahlmann

Elza Prins van Dreven

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.



Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Overleden

Op woensdag 3 augustus 2022 overleed Gerdien van de Berg-Polderman, geboren op 23 mei 1931. De uitvaart, met het ritueel van De Christengemeenschap vond plaats op dinsdag 9 augustus op de natuurbegraafplaats Elspeterbos in Elspeet.

De Mensenwijdingsdienst voor haar is gehouden op zaterdag 10 september.

Op zaterdag 6 augustus 2022 overleed Beitske Nederlof, geboren op 9 februari 1933 in Leiden.

De uitvaart, met het ritueel van De Christengemeenschap, vond plaats op woensdag 10 augustus op begraafplaats Zeister Bosrust. De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 13 augustus.

Op vrijdag 19 augustus overleed Nicole Berthe Jacqueline Brantz, geboren 26 februari 1943. De uitvaart met het ritueel van de Christengemeenschap, werd gehouden op 24 augustus in Zeist. De Mensenwijdingsdienst voor de overledene werd gehouden op 24 september.

Op dinsdag 30 augustus 2022 overleed Hein Ernst Nap, geboren op 14 september 1932 in Amsterdam.

De uitvaart, met het ritueel van De Christengemeenschap, vond plaats op dinsdag 6 september op begraafplaats Zeister Bosrust. De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene zal worden gehouden op zaterdag 1 oktober om 10.00 uur.

Gedoopt

Op 21 augustus is Hidde Jakob Stegeman gedoopt (geb. 16 september 2021). Zijn wachters zijn Reinout Martijn Wissenburg en Matilde van Arkel.

Op 25 september werd Ama Elena Aurora van Zeeland gedoopt (geb. 16 maart 2022). Haar wachters zijn Matteus Lamers Vietor en Dhara Magoya Boos.

Kinderen en jongeren

Michaël

Op 2 oktober is er om 15.30 uur weer ons Michaëlstuintje voor de allerkleinsten. Er wordt gezongen, een verhaal verteld en de kindjes lopen ieder om de beurt het evenwichtsparcours op weg naar de grote weegschaal van Michael. Een beeld om te koesteren!

Kleuterochtend

Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De komende kleuterochtenden zijn op 16 oktober en 6 november.

De ochtend begint om 09.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Mathilde van Arkel

Lessen religieuze ontwikkeling, wereldreligies en hun culturele context

Deze lessen zijn voor kinderen die dit schooljaar 12 of 13 jaar worden, meestal klas 6 en 7 of brugklas.

De lessen zijn in de Rafaëlkerk, meestal eens per twee weken op zondagochtend van 10.20 – 11.30 uur, natuurlijk niet in de vakanties.

De lessen vinden meestal plaats op dezelfde zondag als de kinderdienst. Voor 2022 zijn de data 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 25 december.

Ouders die hun kind willen opgeven, kunnen de lijst op het prikbord invullen of een e-mail sturen naar bernard@heldt.nl, dan wel een sms bericht of whatsapp naar 06 5020 4989.

De uitgangsgedachte van de lessen is de uitspraak van Rudolf Steiner: . . . *er bestaan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf. De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien.* (Eenzaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916)

Door het jaar heen worden de wereldreligies besproken aan de hand van de betreffende religieuze herdenkingsdagen en vieringen, zoals het christendom, jodendom, de islam, het universeel soefisme, het boeddhisme en het hindoeïsme. Herkenbaar wordt gemaakt dat de belangrijkste waarden overeenkomen; aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. Er wordt ingegaan op de negatieve werking van dogmatisme en fanatisme. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit en de jaarfeesten van de verschillende religies.

De gedachte is dat door respect voor de godsdiensten ontvankelijkheid voor de werkzaamheid van het Christuswezen zal ontstaan, waarbij het er met name om gaat dat het betreffende kind een eigen authentiek religieus referentiekader ontwikkelt, belangrijk voor haar of zijn morele ontwikkeling.

Dit laatste is dan ook de doelstelling van deze lessen.

Bernard Heldt

Terugblikken

Sint Jan

Op 26 juni was er na de kinderdienst een kinderfeest op het grasveldje voor de kerk. De foto's hieronder geven een indruk daarvan.



16 t/m 18 september: viering honderd jaar Christengemeenschap

Lang vooraf was het aangekondigd: de viering in onze gemeente van 100 jaar Christengemeenschap. Van vrijdagavond de 16^e tot en met zondagochtend de 18^e was het zover. Er was verdieping, er was ontmoeting, er was verrassing. Verdiepend waren onder meer de bijzondere voordrachten van de priesters. Verrassend was het koor, dat *het Zonnelied* zong.

Kortom, een veelzijdig, afwisselend, goed verzorgd en feestelijk gebeuren met blikken op het verleden, het heden en de toekomst. Bijzonder was ook 'So Be It', een groep jongeren die regelmatig bijeen komt met Mathijs van Alstein om van gedachten te wisselen over een actueel thema. Zo ook nu, zij zaten midden in de zaal, omringd door de deelnemers aan de viering. Mathijs gaf een inleiding over geldontwaarding en de autonome rol van de banken. In het gesprek dat hierop volgde kwamen originele gezichtspunten naar voren en vulden de jongeren en ouderen elkaar naadloos aan.

Na afloop van de festiviteiten konden de deelnemers een briefje schrijven:

- wat heeft de Christengemeenschap je tot nu toe gebracht;
- welk aspect van de Christengemeenschap raakt je of maakt je enthousiast;
- wat zou de Christengemeenschap Zeist voor jou aantrekkelijke maken.

Er zijn 45 briefjes ingeleverd. Om daarvan een beeld te geven, ziet u hier een kleine en willekeurige greep daaruit.



Een goede toekomst, dat is Liefde beseffen

Zo mooi om mensen die je 'kent' (van gezicht) echt iets beter te leren kennen: gemeenschap vormend. Graag vaker.

Mijn hart ligt hier en dat van zoveel mensen. Dat is een verwarmende gedachte. Dankbaar voor deze dagen!

Mijn wens is dat de mens van buiten de weg vindt naar de Christengemeenschap en de stap zet om naar binnen te gaan

Graag kinderactiviteiten met volwassenen, ook na de jeugdwijding

Fijn dat er zoveel georganiseerd wordt

Meer 'Go Be It'. 'Wanderkamp' dagen ook voor de gemeente (bijvoorbeeld in plaats van gemeentewijze) 'wanderweekend' 1 of 2 keer per jaar.



Toekomst: hoe krijgen we contact met omringende jongeren en mensen die interesse zouden hebben voor wat de Christengemeenschap te bieden heeft.

Zorgen om de jonge mensen die er (nog) niet zijn.



Meer contact tussen jongeren en gemeenteleden

Vormen vinden waardoor de jonge generaties zich nog meer thuis gaan voelen in de gemeente

De kinderen meer zichtbaar in de gemeente

Graag kinderactiviteiten met volwassenen, ook na de jeugdwijding

Alle ingeleverde briefjes worden overhandigd aan het convent.

Thom Kloes

Bestuurlijk

Overleggen

Het komende *gemeenteberaad* is op zondag 13 november om 12 uur.

De komende *bestuursvergaderingen* zijn op 13 oktober en 10 november om 18.30 uur.

Nieuwe bestuursleden

In het gemeenteberaad van 11 september zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen. Het zijn Ivon Langeweg, Ton van Hemert en Liesbeth van Tricht. Zij werden gekozen zonder één tegenstem. De aftredende bestuursleden, Bernard Heldt en Christiaan van der Velde, werden met welgemeend applaus voor hun inzet bedankt. Ivon Langeweg volgt Bernard Heldt op als secretaris.

Wat de opvolging van Christiaan van der Velde betreft: we zijn in gesprek met Frank Roeters van Lennep die bereid is deze functie op zich te nemen. Tot hij is aangesteld, zal Christiaan deze functie waarnemen. Daarnaast blijft hij de boekhouding verzorgen.

De nieuw aangestelde bestuursleden hebben zich in het gemeenteberaad voorgesteld. Hieronder doen zij dat nogmaals. Hun contactgegevens vindt u op pag. 30.

Ivon Langeweg

Geboren en getogen in West-Brabant, nu woonachtig in Utrecht samen met Mattheüs Lamers. De Christengemeenschap en de vrijeschool lopen als een rode draad door mijn leven. Hogeschool Helicon heb ik in 2011 af mogen ronden.



Rondom mijn studie heb ik gereisd in Latijns-Amerika en gewerkt in de kinderopvang, zorg en straattheater. Tevens verschillende bestuur-gerelateerde functies gehad.

Momenteel werk ik voor Academie Kraaybeekerhof en studeer euritmie in deeltijd.

Ik kijk er naar uit om samen te werken in het bestuur.



Ton van Hemert

Vanaf februari 1985 ben ik lid van de Christengemeenschap, gemeente Zeist. Sinds die tijd meegewerkt in de gemeente, o.a. als coördinator van de kof-fiegroep, het verzorgen van de exposities in de kerk, organisatie van de kerstspelen en het paasspel, ook als speler en regis-seur, ministreren....

Bestuurservaring heb ik opgedaan in de ondernemingsraad van Antroz, later Warande, in de identiteitsraad en in bestuursfuncties, o.a. als secretaris en coördinator van de toelatingscommissie van mijn woongroep. Ook in mijn werk als verpleegkundige in Huize Valckenbosch heb ik in deze de nodige ervaring opgedaan.

Nu ik in september afscheid neem van Huize Valckenbosch en met pensioen ga, denk ik dat er ruimte komt om me te kunnen inzetten in het bestuur van onze gemeente.

Liesbeth van Tricht

Tot mijn verbazing werd ik weer voor het bestuur gepolst en tot mijn verbazing heb ik daar ja op gezegd. 25 jaar geleden heb ik namelijk ook in het bestuur gezeten.

Ik ben Liesbeth van Tricht, ik woon in Zeist en ben al 45 jaar lid van de Christengemeenschap. Even lang ben ik lid van de Antroposofische Vereniging. Door de jaren heen ben ik op allerlei manieren bij de kerk betrokken geweest en voor mij zijn de sacramenten het belangrijkste dat de Christengemeenschap de wereld heeft te bieden. Ik heb er verschillende van heel nabij mogen meemaken en zo de grote waarde ervan mogen ervaren.



Mijn werkzame leven heeft zich afgespeeld in het vrijeschoolonderwijs, op de kinderafdeling van de Zeylmankliniek en de laatste 25 jaar heb ik intensief werk gehad in de heilpedagogie en o.a. met anderen eraan meegewerkt dat er op Vosseveld in Soest antroposofische medische en culturele initiatieven tot stand gekomen zijn. Sinds ik met pensioen ben, werk ik met veel plezier als vrijwilliger in de historische moestuin van Landgoed Vollenhoven.

Ik hoop mijn ervaringen in het bestuur te kunnen inzetten.

Landelijk: nieuwe priesters

In dit en het komende jaar zullen zo mogelijk vijf nieuwe priesters worden ingezet in de gemeenten van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor de toekomst van onze gemeenten is deze stevige uitbreiding van

E-mail bestand

Zo'n 110 leden en belangstellenden hebben aangegeven dat ze berichten van het bestuur in plaats van per post, wel via de e-mail willen ontvangen. Dat is fijn, het bespaart ons moeite en portokosten. 110 is mooi, maar er kan nog veel meer bij. Een mailtje naar thkloes@gmail.com is welkom.

actieve priesters hard nodig. De bezetting van priesters in meerdere gemeenten is krap, de sacramenten wekelijks te kunnen voltrekken is dan moeilijk.

Dit doet een extra beroep op de mogelijkheden en kracht van priesters die naast hun eigen gemeente ook elders veelvuldig worden ingezet; dit geldt ook voor onze priesters die met emeritaat zijn. Niet alleen het voltrekken van de sacramenten, maar ook gesprekken met leden en belangstellenden, inhoudelijk werk, bestuurlijk werk en ander gemeentewerk zijn soms maar op minimaal niveau gewaarborgd en soms ook dat niet.

In de zeer nabije toekomst is versterking in het priesterlijk werk in meerdere gemeenten dus hard nodig, ook al omdat in de komende jaren enkele priesters met emeritaat zullen gaan.

Zorg voor huisvesting en inkomen

Dit betekent wel het een en ander voor onze toekomstige financiële huishouding. Immers priesters hebben huisvesting nodig en moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het landelijk bestuur gaat ervan uit dat zij binnen haar huidige financiële ruimte het vraagstuk van de huisvesting zal kunnen oplossen. Anders is dit voor het Toelagenfonds dat voor het inkomen zorgt van onze geestelijken. Dit werk kan het fonds alleen verzorgen door de bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden van de gemeenten in Nederland en Vlaanderen. Een belangrijk deel van deze bijdragen dragen de gemeenten namelijk af aan het Toelagenfonds. Ook de uitgaven uit de Gezamenlijke Kas worden door het Landelijk Bestuur kritisch afgewogen en daarop wordt zo mogelijk bezuinigd om meer ruimte te scheppen voor het priesterlijk werk.

Schenkingen drukken de gezamenlijke wil uit om de Christengemeenschap naar de toekomst toe mee te willen blijven dragen.

De Christengemeenschap is er niet alleen voor ons, maar ook voor de nieuwe generaties.

Het Toelagenfonds zal in de komende jaren naast haar inkomsten van onze gemeenten ook gebruik moeten maken van haar opgebouwde reserves, zeker voor de komende vijf jaar.

Deze reserves zijn ontstaan en gegroeid door de ontvangen legaten van onze leden en belangstellenden. Maar reserves raken uitgeput als er niet ook blijvend incidentele legaten of schenkingen in andere vorm dan de jaarlijkse bijdrage van uw gemeente binnenkomen.

Met uw rechtstreekse incidentele schenkingen-legaten aan het Toelagenfonds, een verhoging van de jaarlijkse structurele bijdragen vanuit de gemeenten en een kritische afweging op de algemene kosten gaat het ons zeker lukken om onze komende nieuwe priesters een goede plek te geven in ons bewindsgebied.

Als u mee wilt helpen om de uitdagingen waar we samen voor staan te verwerklijken, kunt u contact opnemen met Peter de Vries, financieel medewerker (financien@christengemeenschap.nl) van het landelijk secretariaat of Rudolf Bitter, penningmeester Toelagenfonds. (rbitter59@gmail.com)

Ook als u meer informatie wilt hebben.

Bewerkt bericht van het Landelijk Bestuur

Woord van dank

Ook deze zomer konden wij dankzij vele gulle bijdragen weer heerlijk genieten van wat lucht in het buitenland. Daarvoor willen we iedereen van harte bedanken! We staan weer fris aan de start voor een nieuw werkjaar.

Het convent

Een drietal data

Zondag 25 september wordt na de dienst verslag gedaan van de internationale synode in Dornach.

Zondag 23 oktober klinken na de dienst een verslag en impressies van de internationale Logos-conferentie in Dortmund.

Op zondag 20 november, de laatste zondag voor de advent, sluiten we na de mensenwijdingsdienst het kerkelijk jaar af. We lezen de kroniek van de gemeente voor. En nieuwe leden stellen zich voor.

De boekentafel

De afgelopen tijd hebben we veel tweedehands boeken ontvangen. Deze hebben we graag aangeboden voor de verkoop. Het was iedere zondag slepen met dozen met boeken. Zo langzamerhand ontstond het idee van een boekenkast voor deze boeken. Maar waar moest die staan? Er was veel overleg met o.a. het bestuur. Toen kwam Ger Jue met het geniale idee: een rijdende kast! Dit idee is uitgevoerd door Studio Joost. Wat bevalt dit goed! Door de week kunt u gerust kijken en neuzen. U kunt een boek meenemen en het geld in het kistje doen.

Nieuwe boeken kunnen nog steeds besteld worden.

Wij wensen u veel leesplezier.



Floor van der Voet is er - als vertrouwd gezicht van de boekentafel - na ongeveer 15 jaar mee gestopt. Dank je wel Floor voor je jarenlange, enthousiaste inzet.

Daarnaast heeft Else Hocks onze groep versterkt. Welkom Else.

Free van der Kolk

Een kleurrijk gebaar

Op 20 april j.l. overleed Christiana de Goederen. Zij werkte bij leven als kunstzinnig therapeute en schilderde graag in haar vrije tijd. Na de Mensenwijdingsdienst die op 25 juni voor haar werd gehouden, was er een kringbijeenkomst. Daar was haar werk ter inzage dan wel mee te nemen tegen een vrije gift voor de kerk.

Ik kom thuis met een opvallend schilderwerk en laat het op me inwerken.

Twee stevige hoofdkleuren vullen het papier grotendeels. Rood en paars in volle tinten naast en over elkaar geschilderd. Daartussen,



links van het midden, een zacht roze langgerekt vlak met een knik onderin en een lichtende top. Rechts, wat lichtkiertjes. Een paarsrode driehoek vormt de basis.

In de donkere, voornamelijk staande vormen, neem ik stille gestalten waar. Ook ontdek ik een vrouwengelaat, van opzij gezien. De contour van het haar loopt fraai over in de hals. De lange, roze vorm lijkt nu vleugels te hebben met een stralend hoofd. En zie ik de kop van een duikend dier?

Er spreekt iets dreigends en dramatisch uit de kleurencompositie en het sterke contrast. Als was het een krachtenspel tussen licht en duister. Bij daglicht overheerst de massieve werking van de dichte kleuren. Bij (schemer)donker wordt de roze vorm tot een helder schijnsel dat je aantrekt. De handmatig ingekleurde passe-par tout maakt het geheel compleet. Het transparant roze, heel fijntjes opgebracht, voegt werkelijk iets toe. Harmonie, licht en draagkracht in een omvattend gebaar. Met dank aan Christiana.

Ini Brune- Rутten

Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Beschouwingen

Sinds augustus zijn op de website van de Christengemeenschap Zeist onder de tab 'Leerhuis' weer wekelijkse beschouwingen van Bastiaan Baan te lezen.

Lezingen

4 oktober 20 uur: de 7 gouden kandelaren

Inleiding door Lisette Buisman over het apocalyptische motief van de zeven oergemeentes. Het geheel wordt omlijst door muziek van Efraïm van IJzerlooij.

Compositie: E.R.J. van IJzerlooij

Promess 7 Planetenzuilen voor cello solo

Op 18 oktober om 20 uur houdt Mathijs van Alstein een lezing met de titel *Denken aan Rusland*.

Hij schrijft daarover:

Sinds februari woedt er in Oekraïne een oorlog die in de hele wereld doorwerkt. De inzet van Oost en West is dusdanig, dat dit conflict niet meer lokaal te noemen is.

In de lezing wordt ingegaan op de meer dan honderdjarige voorgeschiedenis van wat hier gebeurt. Daarbij wordt zowel gekeken naar het effect van de westerse inmenging in Oekraïne (en nu in deze oorlog), alsook naar de extremistische ideologie die de Russische staat tot zwaar geweld aanzet.

Deze oorlog, zo zal kunnen blijken, is meer dan alleen een overlevingsgevecht van Oekraïne. Hij is ook, net als de twee wereldoorlogen van de vorige eeuw, de strijd om een verkeerd begrepen wereldmidden.

We gaan na wat het zou betekenen, wanneer dit midden wel goed begrepen wordt.

1 november om 20 uur: Het priesterlijke kleed

Een lezing over de gewaden, te houden door Rolf Herzog in het Duits. Rolf Herzog is priester in de Christengemeenschap te Bazel in Zwitserland. Dit in verband met de Internationale gewadenconferentie in Zeist.

Iedereen met belangstelling kan hierbij aanwezig zijn.

Op 15 november om 20 uur houdt Jac Net een lezing met de titel *In het licht van Odilia*.

Hij schrijft daarover:



Mijn naam is Jac Net. Ik heb tijdens mijn werkzame leven in de heilpedagogie gewerkt. Gedreven door interesse voor historische personen en gebeurtenissen in de veelbewogen geschiedenis van Europa, werd ik geraakt door de legende van de heilige Odilia. Zij bleek voor mij één van de sleutelfiguren te zijn. Zij heeft mij door de jaren altijd begeleid, sinds ik in de 70er jaren met mijn toenmalige klas een toneelstuk opvoerde over haar leven en werk. In de jaren erna drong het geleidelijk tot mij door dat zij, in navolging van Christus,

met haar diepe genezingsimpuls verstrekkende invloed heeft gehad op de christelijke Europese cultuur.

Ik kies de sage als vertrekpunt voor mijn lezing en heb mij de vraag gesteld: wat was het geschenk dat Odilia de wereld heeft geschonken?

Ik heb ervaren dat het bijzondere en de betekenis van Odilia's wezen het sterkst beleefd kan worden, waar sage en geschiedenis elkaar raken.

Het meest in het oog springend is dat Odilia blind ter wereld is gekomen. Etticho, de vader van Odilia, ervaart dit als een schandvlek op zijn voorname, adellijke Merovingische geslacht.

Na Odilia's doop wordt zij op wonderbaarlijke wijze van haar blindheid genezen en komen haar genezende gaven sterk te voorschijn. Vanuit haar Keltische achtergrond brengt zij een krachtige 'kennis der natuur' mee, waardoor zij in staat is aan de voet van de Odilia-berg het eerste hospitaal in Europa, inclusief een uitgebreide geneeskrachtige kruidentuin, in te richten.

Cursussen

Nieuwe cursus: 'levensmotieven uit de brief aan de Hebreëën'

God had de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: 'Het Nieuwe Verbond'. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën.

Christus is niet een tijdelijke-, maar de eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren?

Op deze ochtenden van Lisette Buisman laten wij ons inspireren door de brief aan de Hebreëën.

De cursus vindt plaats op donderdagochtenden van 11.15 tot 12.30 uur. Data: 8 september, 6 oktober, 10 november, 8 december. In het komend jaar: 19 januari, 16 februari, 23 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdag van 19.00 tot 20.15 uur.

De data zijn 19 oktober, 9 november en 14 december.

Werk- en gespreksgroepen

Biografie bijeenkomst voor mensen vanaf 72 jaar

Tijdens deze bijeenkomst vertelt een van de deelnemers over zijn of haar biografie.

De komende bijeenkomsten zijn op 5 oktober, 7 december, 25 januari en 22 maart.

Tijd: woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Info en aanmelden bij: Helga Zwiauer. E-mail:

hbzwiauer@gmail.com Tel: 06 39197145.

Werkgroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data zijn 28 september (Michaël), 16 nov (Advent), 21 dec (Kerst), 4 jan (Driekoningen), 8 maart (Lijdenstijd), 5 april (Pasen) en 17 mei (Hemelvaart en Pinksteren).

Expositie

Illustratiewerk Janneke Rosenbrand gedurende de maanden oktober en november

Janneke (overleden op 23 september 2018) heeft enkele keren een tentoonstelling gehad in Zeist. Dat waren altijd tentoonstellingen met schilderijen. Dit keer komt een deel van de huidige expositie uit de Lukaskerk Alkmaar naar Zeist. Een aantal van de door haar geïllustreerde boeken worden op de boekentafels van de Christengemeenschap verkocht, maar de originele tekeningen die bij de boeken horen, zijn nog nooit tentoongesteld. Foto's van de tentoonstelling in Alkmaar zijn te vinden op <https://alkmaar.christengemeenschap.nl/expo/>

Het illustratiewerk is eigenlijk het begin van haar carrière geweest, wat niet zo vreemd is gezien haar opleiding vrije grafiek aan de Rietveld academie.

Janneke heeft vaak met Siegwart Knijpenga samengewerkt bij de omslagillustraties van zijn boeken. Bij het boek *Uit vuur en as* heeft ze zowel de omslag verzorgd als de tekeningen in het boek zelf. De omslag is een uitsnede uit een schilderij, dat inmiddels verkocht is. Bij het boek *Op je wenken* bediend heeft ze alle zwart-wit illustraties verzorgd.

Het boekje *Dromen in de zon* kon met het boek *Hoe de kleine engel op aarde kwam* mee gedrukt worden. Het hele verhaal hangt aan twee lange latten op de muur in de Lukaskerk.

We proberen in ieder geval de originele tekeningen die bij de dichtbundel *Nachtelijke omzwervingen* horen, mee te nemen. Deze dichtbundel is verkrijgbaar op de boekentafel.

De tekening voor de omslag van het Zonnekindpoppen boek hopen we ook op te hangen. De tekeningen voor dit boek zijn een werkstuk geworden, waar Janneke vele jaren aan heeft gewerkt en dat men met enige regelmaat heeft geprobeerd bij verschillende uitgeverijen uit te geven. Uiteindelijk is dit gelukt bij Mercurius. Ook hier zijn alle tekeningen, inclusief de patronen van Janneke's hand. De originelen hiervan bewaar ik zorgvuldig en zijn op verzoek ter inzage. Tot slot een vijftal studies die Janneke heeft gemaakt voor de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament door Ton Besterveld. Hoewel de opdracht naar iemand anders is gegaan, heeft ze wel met veel plezier en vooral ook geïnspireerd hieraan gewerkt. Dit zijn zwart-wit illustraties.

Met uitzondering van het Zonnekindpoppen boek zijn alle andere boeken via de boekentafel verkrijgbaar.

Peter Rosenbrand

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

Gemeentegestelijken

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter

Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo (06 5358 4109)

e-mail: thkloes@gmail.com

Ivon Langeweg, secretaris

Queridostraat 17 3532 EB Utrecht

e-mail: ivonlangeweg@posteo.nl

Christiaan van der Velde, waarnemend penningmeester

Acacialaan 8 3707 EV Zeist (06 5435 1913)

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Ton van Hemert

Orionlaan 15 3721 HD Bilthoven

e-mail: tonvanhemert@outlook.com

Liesbeth van Tricht

Laan van Vollenhove 2501 3706 HJ Zeist

e-mail: vanrichtliesbeth@gmail.com

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid

Tekst verwijderd

Lisette Buisman, geestelijke, lid.

Tekst verwijderd

Overige informatie

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Tekst verwijderd
(privacy)

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van december 2022 en januari 2023 uiterlijk 6 november per e-mail naar:

thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 13 november aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden.

De komende gemeenteberichten zult u rond 25 november ontvangen.

Aantekeningen

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com of 06 535 841 09;
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact of via de mail: info@rafaelkerk.nl
