

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

juni t/m september 2022

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

Sterk uw kracht, bevestig uw geest en draag alles wat u geopenbaard werd.

Uit de Keulse Mani-Codex, 4e eeuw.

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	4
Aanvangstijd diensten	4
Kinderdiensten	6
Afwezigheid geestelijken	6
<i>Uit het gemeenteleven</i>	11
Kinderen en jongeren	12
Bestuurlijk	13
Onze conferentie 100 jaar	14
<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	17
Lezingen	17
Cursussen	17
Werkgroep	18
Expositie	19
<i>Personen & gegevens</i>	21
Kopij komende aflevering	25

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Mededeling

Zoals u weet zijn de coronamaatregelen vervallen. Wel houden we graag – voor mensen met een kwetsbare gezondheid - op de voorste bank in de cultusruimte de 1½ m. afstand in stand. De bank daarachter blijft onbezet.

Aanvangstijd van de diensten

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	9.00 uur

Op 4 juli gaat het zomerrooster in. Dit wil zeggen dat er van 4 juli tot 20 augustus enkel diensten op woensdag en zondag zijn.

Op maandag 6 en dinsdag 7 juni (tweede en derde Pinksterdag) is de dienst om 10.00 uur.

Ook op Sint Jansdag (vrijdag 24 juni) en op Michaëlsdag (donderdag 29 september) is de dienst om 10.00 uur.

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch gaat door op vrijdag 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 september en 7 oktober, telkens om 10.30 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur.

De komende data zijn: 14 juni, 12 juli, 16 augustus en 13 september.

Evangelie in de mensenwijdingsdienst

Pinksteren	5 juni	Johannes	14	23-31
Trinitarische tijd	12 juni	Johannes	17	6-11
	19 juni	Johannes	4	1-26
Johannestijd	24 juni	Markus	1	1-11
	26 juni	Markus	1	1-11
Trinitarische tijd	3 juli	Johannes	3	22-36
	10 juli	Johannes	5	31-37
	17 juli	Mattheüs	11	2-15
	24 juli	Markus	8	27-38
	31 juli	Mattheüs	7	1-14 24-29
Trinitarische tijd	7 aug	Lukas	15	3-32
	14 aug	Lukas	9	1-17
	21 aug	Lukas	18	35-43
	28 aug	Markus	7	31-37
	4 sept	Lukas	10	1-20
Michaëlstijd	11 sept	Lukas	17	11-19
	18 sept	Mattheüs	6	19-34
	25 sept	Lukas	7	11-17
	29 sept	Mattheüs	22	1-14
	2 okt	Efeziërs	6	10-19

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Pinksteren	Doordring ons hart
	Uw vrede zij de ordenende kracht
Trinitarische tijd	Biddend naderen wij u
	Uw vrede zij de ordenende kracht
Johannestijd	Uit het vuur van ons verlangen
	O Heer, uw vrede

Trinitarische tijd I (24 juli – 28 aug)	Gij zijt de bron Heer, in uw woorden
Trinitarische tijd II (28 aug – 26 sept)	Gij die de liefde zijt De God van de vrede
Michaëlstijd	Laten wij afleggen O Heer, uw vrede

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur. De komende kinderdiensten zijn op 5 en 26 juni (zie N.B. hieronder), 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 25 december.

N.B.: op 5 en 26 juni beginnen de kinderdiensten om 12.00 uur. Er is dan geen verhaal vooraf.

Liederen in de Zondagsdienst voor kinderen

Pinksteren	Hemelse vlammen dalen neer
Trinitarische tijd	Hemelse vlammen
Johannestijd	Ontwaak mijn hart en open wijd
Trinitarische tijd	Wij komen uit een land van licht

Tekst verwijderd
(privacy)

Kleuren aan het altaar de komende tijd

Hemelvaart, Pinksteren, Johanni

In het verborgene, zwart was de kleur aan het altaar en van de gewaden, 'zal de mensenzoon, het licht der wereld zelf, in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten' (Mt.12:40). Daar vond het mysterie plaats van de overwinning op de dood.

De derde dag na de dood aan het kruis, op Paasmorgen, in alle vroegte, verschijnt de Herrezone in een nieuw onsterfelijk lichaam. Nieuwe levenskracht doet zich gelden op aarde. Uit het diepe zwart, door het licht tot leven gewekt, wordt het krachtig heldere rood geboren.

Matthias Grünewald heeft dit proces groots in vele kleuren weergegeven als een zonsopgang uit de aarde. Daarmee maakte hij het kosmisch gebeuren zichtbaar. Rood, de kleur die de glans van het leven toont, heeft met Pasen het groen, het beeld van de levenskrachten op aarde, als tweede kleur.

Met Hemelvaart zien we naast het rood goud in plaats van groen. Goud, de kleur van het metaal van de zon, van het hart, van Christus, van Michael. Het metaal goud is zwaar, heeft een hoge dichtheid en is tegelijkertijd heel zacht en plastisch. Van 1 gram goud kan een draad worden getrokken van wel twee kilometer lang. Die uitbreiding waarbij het goud zichzelf blijft, doet dit niet denken aan het Hemelvaartsgebeuren waarbij het Christuswezen zich zo verwijdde dat het overging in de elementen? Het wolkenzijn nam hem op. Een nevelig waterachtig luchtgebied, daar konden de discipelen hem niet meer volgen. Het is het rijk waar alles voortdurend in beweging is, waar de kleuren ontstaan en waar wij van kunnen leren vrijer in het leven te staan, meer acht te slaan op tussenruimtes, op het ademen in ontmoetingen.

Hemelvaart was geen verdwijnen naar gene zijde. De wolk is het zinnebeeld voor het rijk der elementen dat ons omhult en voortdurend in beweging is. In de hele ethersfeer van de aarde heeft Christus zich als het ware uitgegoten, uitgedeeld aan de gehele aarde en gehele mensheid. Dat is realiteit voor ieder mens, gelovig of niet. Hevig ontdaan en in diepe smart bleven de leerlingen achter. Niet wetend waarop te mogen hopen voor de toekomst. 'Het is beter voor u dat ik heenga; want als ik niet heenging, zou Hij die u bijstaat niet tot u komen. Wanneer ik echter ga, zal ik hem tot u zenden. En hij zal bij zijn komst de wereld tot inzicht brengen omtrent de zonde en de gerechtigheid en de crisis.' (Joh. 16: 8-10). Tien dagen blijven de leerlingen eendrachtig bijeen, steun zoekend bij elkaar tot de Geest alles in beroering brengt.

Pinksteren (Gerrit Achterberg)

Ontvang de vlam des Heren:

*Hij heeft u rijp bevonden
om midden uit uw zonden
van Hem te profiteren.*

En voel het blijde wonder

*op uw tong preluderen:
gij kunt de taal schakeren
naar alle spraak en monden.*

Onder het samenkomen

*van klank en wezen moeten
zin en begrip verdwijnen;*

onder het hete schijnen

*van dit vuur Zijner dromen,
laat God zich door u groeten.*

Wit en geel zijn de kleuren bij het feest van Pinksteren en Johanni. Wit verwijst naar het licht als zodanig. Het licht maakt de kleuren waarneembaar, maar het licht zelf zien wij niet.

Iedere dag weer worden wij door het licht gewekt en brengt het ons tot onszelf. De kleur geel maakt ons opgewekt, wij worden innerlijk levendiger en ook dat brengt ons meer bij onszelf. Geel als kleur wil uitstralen, maar wordt in de acht romben begrensd. Het zijn de kleuren aan het altaar de komende tijd.

Onverwacht vult een machtige bruisende wind het hele huis waar de leerlingen en Maria bijeen waren. Zowel in het Hebreeuws, Grieks en Latijn heeft men voor geest, adem en wind hetzelfde woord. In de lucht, het element dat over de hele wereld, bij alle mensen in en uit gaat, kondigt de Helende Geest zich aan. Dan verschijnen er tongen als van vuur en daalden neer, op ieder van hen afzonderlijk. Tot in hun ziel geraakt en innerlijk door Heilige Geest bewogen beginnen ze te spreken in andere talen zoals de Geest hun ingaf, over de grote daden van God en over de zonde van de mens en de crisis. Ieder in de menigte die dit hoorde, verwonderde zich erover dat zij het konden verstaan in hun eigen moedertaal. Pinksteren is het feest dat het Pinkstervuur wil ontvlammen in ons hart. 'God is er pas als Hij de mogelijkheid krijgt zich te manifesteren, zoals vuur pas ontvlamt als er brandbaar hout beschikbaar is.' (Meester Eckhart)

Johannestijd is zomertijd. Zonnewarmte, licht en vreugde om al wat groeit en bloeit doet ons volop genieten van alle giften van de vaderwereld. Drie dagen na de zonnewende vieren wij het feest van Johannes de Doper. De zon is haar dalende lijn begonnen en de eerste tekenen van een langzaam verval in de natuur worden al zichtbaar, maar de vruchten rijpen pas in deze dalende zon.

Het is nog zomers, maar we gaan de tijd van verinnerlijking tegemoet. Daarin kunnen wij groeien. Streng klinkt de oproep van Johannes tot verandering, tot inzicht in eigen ontoereikendheid en onze verantwoording voor de toekomst.

In het epistel klinkt acht keer het woord licht. Acht ruitvormige zonnetekens verschijnen op de casula, ritmisch geplaatst. Feestelijk en opwekkend, maar als ernstige oproep om als christelijk geïnspireerde mensen op weg te gaan en besef te hebben van onze mogelijkheden.

Elza Prins van Dreven

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.



Uit het gemeenteleven

Overleden

Op 30 oktober 2021 overleed Maria Johanna Pauline Matthijsen-Witsenburg, geboren op 29 februari 1944 in Eindhoven.

De mensenwijdingsdienst voor de overledene is gehouden op zaterdag 21 mei.

Op 28 maart overleed Magdalena van Gent, geboren op 24 augustus 1935 in Ede. Zij kreeg de stervenswijding op 15 februari. Het eerste deel van de uitvaart vond plaats op 30 maart. De dienst bij de begrafenis werd gehouden in Zeist op 2 april. De mensenwijdingsdienst voor de overledene vond plaats op 9 april.

Op 20 april overleed in Utrecht Erna Christiana de Goederen, geboren 25 april 1946 in Rotterdam. Zij ontving de stervenswijding op 18 april. Het eerste deel van de uitvaart vond plaats op 23 april. De dienst bij de crematie werd gehouden op 28 april in Zeist. De mensenwijdingsdienst voor de overledene wordt gehouden op zaterdag 25 juni.

Op 18 april overleed Ingrid Helga Abas-Donner, geboren op 9 augustus 1936 in Welzheim.

De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap vond plaats op 26 april in crematorium Zeister Boschruut. De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 30 april.

Gedoopt

Op Palmzondag 10 april is Devi Michael Slijp gedoopt. Hij is geboren op 9 januari 2008. Zijn wachters zijn Jochum Sluitman en Helen Miriam Kooij.

Kinderen en jongeren

Kinderdienst

Op 5 juni en op 26 juni begint de kinderdienst om 12.00 uur.

Sint Jan en Michaël

26 juni is er na de kinderdienst een kinderfeest op het grasveldje bij de boom voor de kerk.

Op 2 oktober is er om 15.30 uur een Michaëltuintje voor de allerkleinsten. Een verhaal, een weegschaal, een sapje, een bijzonder moment!

Kleuterochtend

Eens per maand is er om 09.30 uur een kleuterochtend als er een kinderdienst is. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. Op 26 juni is er na de kinderdienst (die om 12 uur begint) iets feestelijks in verband met St Jan. De kleuterochtend daarna is op 18 september.

Lessen religieuze ontwikkeling

De lessen religieuze ontwikkeling, wereldreligies en hun culturele context, schooljaar 2021 - 2022 zijn bedoeld voor kinderen die in dit schooljaar 12 of 13 jaar oud worden, meestal klas 6 of 7 of brugklas.

De lessen zijn op zondag van 10.20 - 12.30 uur, op de data van de kinderdiensten. De komende les is op 26 juni.

Ouders die hun kind nog willen aanmelden kunnen een e-mail sturen naar bernard@heldt.nl of een sms of whatsapp-bericht naar 06 5020 4989. Indien gewenst kunnen er dan eerdere lessen worden gepland op de data van de kinderdiensten. Inschrijven op de lijst op het prikbord in de hal kan ook.

Bestuurlijk

Overleggen

Het komende *gemeenteberaad* is op 12 juni, 11 september en 13 november, steeds om 12.00 uur. Tijdens het gemeenteberaad van 11 september wordt gestemd over het bestuurslidmaatschap van de kandidaten.

De komende bestuursvergaderingen zijn op 9 juni, 7 juli en 8 september om 18.30 uur.

Nieuwe bestuursleden?

We zijn volop aan het zoeken naar vier nieuwe bestuursleden, namelijk een secretaris, een penningmeester (wiens termijnen verstrekken zijn) en twee bestuursleden zonder extra functie. Het zoeken heeft resultaat gehad, maar de toekomstige penningmeester is nog niet gevonden.

Email bestand

Zo'n 110 leden en belangstellenden hebben aangegeven dat ze berichten van het bestuur en het convent in plaats van per post, wel via de e-mail willen ontvangen.

Dat is fijn, het bespaart ons moeite en portokosten.

Denk niet dat je mailbox op deze manier snel volloopt, want de berichten zijn schaars en alleen als het echt nodig is.

110 e-mailadressen zijn mooi, maar er kan nog meer bij. Een mailtje naar thkloes@gmail.com is welkom.

Thom Kloes

Waakgroep

Op zondag 3 juli is er om 12.00 uur een bijeenkomst van de waakgroep met de geestelijken. We kijken naar hoe alles loopt momenteel en welke toekomstmogelijkheden er zijn. Alle leden van de waakgroep zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Het convent

Onze mini-conferentie 100 jaar Christengemeenschap

Op 16 september 2022 is het precies honderd jaar geleden dat de eerste mensenwijdingsdienst gehouden werd.

Daar willen we in de gemeente niet aan voorbijgaan! In het weekend van 16 t/m 18 september organiseren we een mini conferentie waarin we deze bijzondere verjaardag samen willen vieren.

We zullen stilstaan bij het verleden van de Christengemeenschap, een blik werpen op haar heden en dan samen naar de toekomst kijken. De voorbereidingen van dit feest zijn al in volle gang.

Vrijdag 16 september beginnen we om 19.00 uur met een lezing en een cultische dagsluiting.

Zaterdag hebben we een vol programma, met middag- en avondmaaltijd. Zondag kijken we na de mensenwijdingsdienst samen op het geheel terug.

Het programma ziet er momenteel zo uit:

16 september

19.00 Voordracht door een van de priesters: blik op het verleden.

Deelnemen? Graag! Wel
aanmelden **voor 1 juli** via
info@rafaelkerk.nl of op
het prikbord in de hal.

17 september

09.30 Mensenwijdingsdienst
10.30 Koffie
11.00 Blik op het heden
12.30 Lunch/Pauze
14.30 *So Be It*: blik op de toekomst
16.00 Pauze
16.30 Kunstzinnige activiteit
17.30 Pauze
18.00 Maaltijd
19.00 Koor/Cultische dagsluiting met toespraak



18 september

10.30 Mensenwijdingsdienst
12.00 Gezamenlijke terugblik

Wie gaat deelnemen moet zich vóór

1 juli aanmelden, dit in verband met de organisatie van de catering. Aanmelden kan via info@rafaelkerk.nl en op het prikbord in de gang.

Dieetwensen kunt u aangeven bij Mily van Iterson (milyvi@icloud.com). De conferentie is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom om de basiskosten te dekken. Deze bijdrage kan de dag zelf gedaan worden.

Het is ook mogelijk slechts aan een deel van de conferentie deel te nemen.

Mathijs van Alstein

Terugblik

De dagen in de week voor Pasen, de Stille Week, hebben elk een eigen inhoud en betekenis. Door dit elk jaar opnieuw alleen, maar ook samen meditatief te beleven en doorleven, kun je stapje voor stapje dieper doordringen in het Openbaar Geheim wat het Mysterie van Golgotha is.

De bijeenkomst op de dinsdagavond was een buitengewone.

‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’, gecomponeerd door Joseph Haydn, werd toen uitgevoerd door een strijkkwartet van vier musici. Astrid Abas en Yvo de Mul viool, Jan Erik van Regteren Altena altviool, Eduard van Regteren Altena cello.

Afwisselend sprak een van onze geestelijken het desbetreffende Woord uit, gevolgd door de muzikale verklanking van dat Woord zoals Haydn die had getoonzet. Een geheel bestaand uit zeven in stemming volkomen verschillende Sonates, voorafgegaan door een muzikale Introductie en afgesloten met een muzikale aardbeving.

Door uiterst sober en toch krachtig expressief spelen en spreken, konden de aanwezigen overdenken en mee gaan voelen hoe Christus’ sterven geen gewoon doodgaan is.

De woorden, de muziek, het geheel overtuigde: hier gaat het om actief sterven, om overgave aan het sterven, om volbewust sterven.

Inslapen en Ontslapen gaan samen.

Hartelijk dank aan de musici en geestelijken.

Marianne Lampe

Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Lezingen

De stichting van de Christengemeenschap

Op *donderdag* 23 juni om 20.00 uur houdt Wolfgang Gädeke een lezing bij ons met de titel *‘Een blik op de stichting van De Christengemeenschap.’* De lezing is in het Duits.



Wolfgang Gädeke zegt hierover:

De stichting van de Christengemeenschap is niet zomaar een groots, heilig gebeuren, maar ook een zeer dramatisch proces dat zich gedurende meerdere jaren op geestelijk, sociaal en praktisch-materieel niveau heeft afgespeeld.

Dit proces te onderzoeken kan leiden tot een ervaring van dankbaarheid voor het bestaan van deze nieuwe kerk.

Cursussen

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdag van 19.00 tot 20.15 uur. De data tot aan de zomer zijn 8 en 22 juni. Na de zomer gaan we door op 14 en 28 september, 19 oktober, 9 november en 14 december.

Cursus 'beelden in het Johannes evangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken.

In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

De cursus is op donderdagochtend van 11.15 tot 12.30 uur. De komende data zijn 16 juni en 15 september.

Lisette Buisman

Werk- en gespreksgroepen

Biografie bijeenkomst voor mensen vanaf 72 jaar

Tijdens deze bijeenkomst vertelt een van de deelnemers over zijn of haar biografie.

De komende bijeenkomst is op 5 oktober. Tijd: woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Info en aanmelden bij: Helga Zwiauer. E-mail: hbzwiauer@gmail.com Tel: 06 39197145.

Wergroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data zijn 22 juni (Johannes) en 28 september (Michael).

Info: Henry Bosman (henry.p.bosman@gmail.com)

Wereldconferentie LOGOS

Van 7 t/m 11 oktober wordt, om het honderdjarig bestaan van de Christengemeenschap met elkaar te vieren, de internationale conferentie 'LOGOS - Wijden van de mensheid' gehouden in Dortmund. Ieder die dat wil, van jong tot oud, kan aan dit bijzondere evenement deelnemen. In het Pinksternummer van *In beweging* vind je allerlei praktische informatie. Bij dit gemeentebericht vind je een postkaart. Mocht je persoonlijk niet kunnen deelnemen aan de conferentie, maar wil je vanuit de verte dit verjaardagsfeest wel mee-vieren, schrijf dan je gelukwens, goede gedachten of wat je ook maar kenbaar wilt maken op de kaart (mag gewoon in je moedertaal of in een andere kunstzinnige vorm, zet wel je naam en gemeente/land erbij). Al deze kaarten uit de hele wereld zijn dan tijdens de conferentie op een wand te zien en te lezen. Wie er niet heen kan, wil dit gebeuren misschien wel mee mogelijk maken, want de deelnemersbijdragen zijn niet dekkend voor de kosten die moeten worden gemaakt. Wil je iets bijdragen, dan kan dat via De Christengemeenschap Gezamenlijke Kas, IBAN NL43 INGB 0000 3499 01, BIC INGBNL2A o.v.v. 'Gift tbv conferentie Dortmund'.

Marianne de Nooij

Expositie

schilderijen van Peter van den Breemer.

Expositie van 26 juni tot 10 september. Op zondag 10 juli om 12.00 uur zal Peter iets vertellen over zijn schilderijen.

Peter stelt zich voor:

Als scheikundeleraar aan de Vrije School in Zeist streefde ik ernaar om niet de moleculen de bepalende factor in de chemie te laten zijn.

Molecuulkrachten zijn slechts het stabiliserende en niet het organiserende in de natuur.

Wie het organiserende in beeld wil brengen, komt bij de mens zelf uit. De geestelijke structuur van onze psyche is de structuur waarvoor ons lichaam zich vormt. De mens en niemand anders is de regisseur van de chemie.

Bij mijn schilderijen draait het om basale en eenvoudige kernpunten des levens, zoals: waarvan is een houten boot gemaakt? Hoe ziet een moderne mens zichzelf? De tragiek van de fysicus. Over de vernullingsmethode en de beeldverscheuring. Een zwart-wit biochemisch schema overdekt met de kleurige werkelijkheid. Een schilderijtje over de subtiele etherische chemie van het strelen.

Allemaal troostende schilderijen, die laten zien hoe een terugkeer mogelijk is uit de spookpaleizen waarin Einstein & Co ons willen laten wonen.

Ook een schilderij over Abel en Kaïn, actueel in de huidige polariserende tijd.

Bij de schilderijen behoren korte teksten.

Het is olieverf op paneel, uitgevoerd in een zelf gevonden techniek. Deze is minder materieel dan olieverf soms kan zijn, en scherper en helderder dan de voor mijn doel te dromerige aquareltechniek.

Peter van den Breemer

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter
Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo
e-mail: thkloes@gmail.com

Bernard Heldt, secretaris
Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist
e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Christiaan van der Velde, penningmeester
Acacialaan 8 3707 EV Zeist
e-mail: cvdvelde@casema.nl
Bankrekeningnummer
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid

Tekst verwijderd

Lisette Buisman, geestelijke, lid.

Tekst verwijderd

Overige informatie

Adresbestand
Ingrid Deij
e-mail: ingrid.deij.vo@gmail.com

Bankrekeningnummers
Triodos-betaalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De
Christengemeenschap Zeist, of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246
32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Tekst verwijderd
(privacy)

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com

Tekst verwijderd
(privacy)

Kostersgroep

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl

*Tekst verwijderd
(privacy)*

*Tekst verwijderd
(privacy)*

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor leden en belangstellenden zijn de kosten van de gemeenteberichten en In beweging bij hun regelmatige schenking inbegrepen. Van abonnees wordt een bijdrage van € 33,- per jaar gevraagd.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van oktober en november 2022 uiterlijk 11 september per e-mail naar: thkloes@gmail.com
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 18 september aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden.

De komende gemeenteberichten zult u op 29 of 30 september ontvangen.

De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

Aantekeningen

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact of via de mail: info@rafaelkerk.nl
