

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

februari en maart 2021

gemeente Zeist

Aangepaste versie voor de website

De Christengemeenschap Zeist

*'Hoe hoger je deze berg
beklimt, hoe minder moe
je ervan wordt.'*

Dante Alighieri
(1265-1321) over de berg
van de loutering.

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	4
Aanmelden	4
Aanvangstijd diensten	5
Kinderdiensten	6
Afwezigheid geestelijken	7
<i>Uit het gemeentelven</i>	8
Wat wel en niet door gaat	9
Herziening communie	10
Nieuwe e-mailadressen	11
Cursussen	13
Werk- en gespreksgroepen	15
Van de boekentafel	18
<i>Mensen & activiteiten</i>	19
Henk Franken	19
Christien Gruwez	19
Irene van de Laag	20
<i>Personen & gegevens</i>	22
Kopij	26

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Gezien de situatie rond het coronavirus is het aantal mensen dat een dienst kan bijwonen beperkt. Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Hoe dat gaat, ziet u in de volgende paragraaf. Door u aan te melden voorkomt u dat u 'voor niets' komt als de beschikbare plaatsen in de cultusruimte bezet zijn.

In de cultusruimte worden de banken tegen de zijmuren niet gebruikt. Dit om de rust voor de dienst te bewaren en de benodigde afstand te kunnen behouden.

Tijdens de landelijke lockdown, die ten tijde van de kopijsluiting tenminste tot en met 9 februari zal duren, is de aandacht in het bijzonder gericht op het verzorgen van de cultische activiteiten, zoals de mensenwijdingsdienst. Ook de kinderdiensten op 7 februari, 7 en 21 maart gaan door.

Besteed a.u.b. extra aandacht aan het beperken van besmettingsrisico's, zo niet voor uzelf dan toch wel voor een ander.

Op pagina 9 vindt u meer informatie over wat wel en wat niet door gaat.

Aanmelden voor de diensten

1. Wie op zondag aan een mensenwijdingsdienst wil deelnemen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan bij Evelien Everts, liefst via de mail (koster@rafaelkerk.nl) of door uw bericht telefonisch in te spreken via 06 4075 5696.
2. De telefoonlijn is hiervoor uitsluitend geopend op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u de dienst wilt bezoeken. Aanmeldingen via de mail zijn ook tot donderdagavond 21.00 uur welkom.

3. Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwonen, krijgt daarover op vrijdag bericht. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de desbetreffende dienst helaas niet bijwonen.

Aanvangstijd van de diensten

Hieronder ziet u de aanvangstijd van de wekelijkse diensten.

Zondag 10.30 uur (vooraf aanmelden).

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

Vrijdag 9.00 uur

N.B. op zondag 28 maart gaat de zomertijd in.

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe op vrijdag om de veertien dagen om 10.30 uur.

De komende diensten zijn vrijdag 5 en 19 februari en vrijdag 5 en 19 maart.

Bij deze diensten zijn i.v.m. maatregelen rondom Corona alleen de bewoners van Valckenbosch welkom. De kapel is te klein om in de huidige omstandigheden mensen van buiten toe te laten.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn op 16 februari en 16 maart. Deze diensten zijn onder voorbehoud.

Of iets doorgaat of niet is in deze tijd moeilijk vooraf te zeggen. Alle actuele informatie hierover vindt u op onze website:

zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten

Evangelie in de Mensenwijdingsdienst

Epifanie	31	jan	Mattheüs	8	1-13
Trinitarische tijd	7	febr	Johannes	5	1-16
	14	febr	Mattheüs	20	1-16
	21	febr	Lukas	8	4-18
	28	febr	Lukas	13	10-17
Lijdenstijd	7	mrt	Lukas	11	14-36
	14	mrt	Johannes	6	1-15 26-41
	21	mrt	Johannes	8	1-11 12-20
Palmzondag	28	mrt	Mattheüs	21	1-11
Witte Donderdag	1	april	Lukas	23	13-32

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst. De kinderdiensten zijn daardoor de rest van dit schooljaar op 7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.

Aanvang 9.30 uur.

Kleuterochtenden

Eens per maand is er op zondag een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De komende kleuterochtend (7 februari) is helaas geannuleerd. Daarna is de planning (onder voorbehoud): 7 maart, 18 april, 13 juni en 11 juli.

Aanvangstijd 9.30 uur.

Inlichtingen: Mathilde van Arkel: mathildevanarkel@gmail.com

Website: wekelijkse beschouwingen

Elke zondag publiceert Bastiaan Baan een beschouwing bij het Evangelie van de week, een heel jaar lang. U kunt steeds de laatste vijf daarvan vinden op onze website in de map Beschouwingen:

zeist.christengemeenschap.nl/beschouwingen

De landelijke website van de Christengemeenschap heeft een link naar onze website voor deze beschouwingen. Ze worden inmiddels vertaald in het Engels en Duits.

Afwezigheid van de geestelijken

Tekst verwijderd

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de fi-



nanciële bijdragen en de praktische medewerking van de leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos betaalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist. Of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Overleden

Op 15 december overleed Gertrud Anna Magda Campagne-Klein, geboren op 27 april 1934 in Hamburg (Duitsland).

Zij ontving de stervenswijding op 12 december.

De dienst bij de crematie vond plaats op 19 december in Zeist in besloten kring.

Op 1 januari overleed Marie Friederike Isabella von Pelser Berensberg, geboren op 16 februari 1930 in Hamburg (Duitsland).

Zij ontving de stervenswijding op 26 december.

De dienst bij de crematie vond op 7 januari in besloten kring in Zeist plaats.

De mensenwijdingsdienst is op zaterdag 16 januari in besloten kring in Huize Valckenbosch gehouden.

Nieuwe en vertrekkende leden

Tekst verwijderd

Bestuurlijk

Wat gaat wel of niet door tijdens de lockdown?

Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we ervan uit dat de lockdown duurt tot 10 februari, niet wordt verlengd en dat er geen extra maatregelen worden genomen.

Wel door gaan:

- De mensenwijdingsdiensten en andere sacramenten;
- De kinderdienst op 7 februari;
- Zondag 31 januari en 7 februari: gemeenteberaad in de cultuurruimte aansluitend op de dienst. Onderwerp: het verstrekken van de gemeentecommunie. Zie pagina 9.

Niet door gaan:

- De cursus over het Lukasevangelie op 3 februari;
- De kleuterochtend op zondag 7 februari;
- De les 'religieuze ontwikkeling' op 7 februari;
- De eerste bijeenkomst van de werkgroep 'Het epistel door het jaar' op 10 februari.
- De cursus over 'beelden in het Johannesevangelie' op 11 februari;
- Alle overige bijeenkomsten tot tenminste 10 februari, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het kerkgebouw, het toedienen van de sacramenten of het informeren van de leden en belangstellenden.

Wat wel en niet doorgaat kan op korte termijn veranderen. Kijk voor actuele informatie op onze website: zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten of mail naar info@rafaelkerk.nl

Herziening van het uitdelen van de communie

Tekst verwijderd

Op 5 januari heeft het bestuur van onze gemeente een extra vergadering belegd om af te stemmen welke koers wij hier willen varen. De uitkomst van deze vergadering leggen wij graag voor in een gemeenteberaad, dat twee keer gehouden zal worden om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden hierover met bestuur en convent in gesprek te komen. Het eerste beraad vindt plaats op 31 januari en het tweede op 7 februari in de cultusruimte, aansluitend op de dienst. Geef bij uw aanmelding voor de dienst graag even aan of u ook bij het gemeenteberaad wilt zijn.

Namens het convent, Mathijs van Alstein

Bedankt!

De afgelopen tijd was bezaaid met hindernissen en obstakels. Dat we toch zo'n vreugdevolle en vruchtbare Advent- en Kersttijd hebben kunnen doormaken, danken we aan de vele helpende harten en handen in onze gemeente. Dat waren bemoedigende ervaringen, hartelijk dank daarvoor!

Convent en bestuur

Twee nieuwe e-mailadressen

Zoals u weet is het zakelijk e-mailadres van Evelien Everts:

koster@rafaelkerk.nl

Gebruik dit adres als u zich aanmeldt voor een dienst, een ruimte in de kerk wilt huren, en voor al die andere dingen waarbij u Evelien als koster aanspreekt.

Er is nog een nieuw e-mailadres:

info@rafaelkerk.nl

Gebruik dit adres als u:

- Zich wilt aanmelden voor een cursus, werkgroep e.d., tenzij een ander adres staat vermeld;
- Vragen heeft over activiteiten in- en het reilen en zeilen van de gemeente die u niet direct aan een priester of aan het bestuur wilt stellen.

E-mails in plaats van brieven van het bestuur

Steeds meer leden en belangstellenden stemmen ermee in om noodzakelijke informatie van het bestuur of het convent voortaan per e-mail te ontvangen. Dat zijn er nu inmiddels 72.

Wie zich hiervoor opgeeft, blijft de gemeenteberichten per post ontvangen, maar krijgt zo nodig een bericht van het bestuur of convent via de mail. Dat is tot nog toe eenmaal gebeurd.

Wilt u ons helpen de kosten en moeite van losse brieven te besparen?

Graag, stuur dan een mailtje naar info@rafaelkerk.nl met als onderwerp 'e-mailbestand'.

De 3^e koster

Naast Evelien Everts en Anna Steinkamp is Henry Bosman nu de derde koster. In de komende gemeenteberichten zal Henry zich uitgebreid voorstellen.

Mededeling over de priesterlijke verzorging in Huize Valckenbosch

Vanaf 2016 heeft Gerjan Wijers, als geestelijke met emeritaat, de zielzorg en stervensbegeleiding verzorgd voor de bewoners van Huize Valckenbosch die dat willen. Onlangs heeft Gerjan te kennen gegeven, dat zij deze taak wil overdragen. Per 1 februari zal de pastorale zorg voor de betreffende bewoners worden overgenomen door het convent van Zeist.

Namens de synode wil ik Gerjan Wijers heel hartelijk dank zeggen voor de trouwe en gewetensvolle wijze waarop zij in de afgelopen jaren de genoemde taak in Valckenbosch heeft vervuld!

Ernst Terpstra (bewindsdrager)

1922: Honderd jaar Christengemeenschap

16 september 1922 wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van de Christengemeenschap. Toen werd de eerste mensenwijdingsdienst voltrokken door Friedrich Rittelmeyer. Ter gelegenheid daarvan wordt in Dortmund een internationale conferentie gehouden van 7 tot 11 oktober 2022.

U leest daarover in de nieuwsbrieven op de landelijke website www.christengemeenschap.nl. De laatste nieuwsbrief (vertaald) ligt steeds in de kerk om mee te nemen.

100 JAAR

DE CHRISTENGEMEENSCHAP

Internationale conferentie in Dortmund
7-11 OKTOBER 2022

CG
2022

Consecrating
Wijden
Humanity
Mensheid

Cursussen

Alle data zijn onder voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen.

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat in de regel twee keer per maand door. We zien elkaar op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur op 17 februari, 3 en 24 maart, 7 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.

Cursus 'beelden in het Johannes evangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

Deze cursus op donderdagmorgen van 11.15 tot 12.30 uur is in september weer hervat. De komende data zijn: 11 maart, 8 april, 6 mei en 10 juni. En daarna zien we weer verder.

Nieuw: Jaarcursus Toekomst voor de Aarde?



Cursus met Bastiaan Baan en Jesse Mulder (gastspreker)

De vraag naar een toekomstige bestaansvorm voor onze aarde is het thema van een cursus, die dit jaar gehouden zal worden. Deze tweewekelijkse cursus loopt van maart tot december.

Wegens de corona-maatregelen zijn voorlopig maximaal 30 deelnemers per cursusavond welkom.

Aanmelden

Om iedereen gelegenheid te geven, incidenteel deel te nemen aan de cursus, is per avond opgave van deelname noodzakelijk. Dit kan uitsluitend per e-mail aan info@rafaelkerk.nl

Vanaf één week voorafgaand aan de cursusavond kan men zich op dit e-mailadres aanmelden met als onderwerp: 'Toekomst voor de aarde?' U krijgt dan uiterlijk op donderdag bericht of u wel of niet kunt deelnemen aan de cursus. In verband met actuele coronamaatregelen: volg de mededelingen op onze website.

De lezingen zullen worden opgenomen. Het is de bedoeling om ze te zijner tijd te publiceren, zodat ieder die dat wil alle thema's kan nalezen.

Tijden

Op vrijdagavonden van 20.15 tot 21.30 uur in de cultusruimte van de Rafaëlkerk.

Thema's

- | | | |
|----|-------|--|
| 12 | maart | Tekenen van de tijd.. |
| 26 | maart | Wat zeggen mythologieën over de toekomst van de aarde? |
| 9 | april | Oude vormen van voorspelling: profeten, sibillen, sjamanen |
| 23 | april | De kleine Apocalypse. |
| 7 | mei | De Apocalypse van Johannes. |
| 21 | mei | Vrijheid en onvermijdelijkheid (met Jesse Mulder). |

- 4 juni De tegenstroom van de tijd.
- 10 sept Voorzienigheid: De verborgen aanwezigheid van Christus.
- 24 sept 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw': Het morele als scheppend principe - met Jesse Mulder.
- 8 okt Wat zegt de antroposofie over de toekomst?
- 22 okt Nieuwste ontwikkelingen en initiatieven.
- 5 nov Wat kunnen wij doen?
- 19 nov Wat kan ik doen?
- 3 dec Gespreksavond.

Werk- en gespreksgroepen

Werkgroep 'het Epistel door het jaar'.

Een open bijeenkomst na de dienst op woensdagmorgen: inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het betreffende epistel.

Tijd: 10.15 tot 11.30 uur. Info: Henry Bosman (henry.p.bosman@gmail.com)

Data:

- 3 maart Lijdenstijd
- 7 april Pasen
- 5 mei Hemelvaart
- 23 juni Johanni
- 6 okt Michaël
- 24 nov Advent
- 15 dec Kerst

Oriëntatie-weekend 'Mens worden, priester worden'

Het oriëntatie-weekend wordt gehouden op 20 en 21 maart, zie de bij de papieren gemeenteberichten bijgesloten flyer.

Na afloop van de dienst op zondag 21 maart houdt Bastiaan Baan een korte beschouwing voor de deelnemers aan het weekend en de gemeente: 'Wat betekent het om priesterlijk te werken in deze tijd?'

Oudergespreksgroep

In 2019 zijn we als ouders van kinderen tot 18 jaar een lees-/gespreksgroep gestart.

We lezen een gezamenlijk gekozen boek en komen ongeveer eenmaal per maand op de maandagavond samen om over de inhoud te spreken en eigen ervaringen en vragen uit te wisselen.

In de afgelopen twee jaar lazen we het boek: 'Partnerschap, ouderschap' van Loïs Eijgenraam en Guido Smeding en het boek: 'Uit de sterren, de lange weg naar een nieuwe geboorte', een verzameling voordrachten van Rudolf Steiner over het voorgeboortelijke. Hieruit ontvouwded zich prachtige inzichten en mooie gespreksthemas.

We zoeken enerzijds verdieping van inhoud en anderzijds uitwisseling met mensen in min of meer dezelfde levensfase, alsmede de verbinding met het dagelijks leven.



Door de coronamaatregelen kwamen we de afgelopen tijd 'online' bij elkaar. Dit heeft niet de voorkeur wat ons betreft, maar het was mooi dat onze ontmoetingen daardoor toch plaats konden vinden en er enige continuïteit bleef bestaan.

Binnenkort zijn we toe aan een nieuw boek en nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd om met ons mee te doen! We zouden het fijn vinden om de groep wat uit te breiden en gezamenlijk een boek te kiezen voor de volgende ronde.

Als je interesse hebt in lezen, ontmoeting en gesprek, laat het ons dan weten. Dat kan per mail of telefonisch.

Tobias Hoegen
tobias@tobiashoegen.nl
06 47043698

Marianne van Biert
marianne@vanbiert.nl
06 30319129

Biografiebijeenkomst voor mensen boven 72 jaar

Mits de corona het toelaat, komen wij woensdag 24 februari van 15.30 tot 17.00 uur weer bij elkaar.

Zoals het er nu uitziet, is er helaas geen plaats voor nieuwe deelnemers, tenzij mensen die zich hebben opgegeven, op 24 februari verhinderd zijn. Hierbij aan hen het dringende verzoek om dit tijdig te laten weten. Voor uw plaats kan dan iemand van de reservelijst alsnog aan de bijeenkomst deelnemen. De reservelijst zal begin februari worden opgehangen op het prikbord in de hal van de kerk.

Hopelijk tot 24 februari, ook namens Lisette Buisman en Marianne Lampe.

Ingrid Abas (030-2286806 of ingrid-abas@kpnmail.nl)

Van de boekentafel

Wat een wonder dat er ook in dit bijzondere jaar €1200,- kon worden overgemaakt van de Boekentafel naar de kerk. Dit bedrag kwam voor een deel op de bekende manier tot stand. Zelfs toen de boekentafel dicht was, wist men mij te bereiken en kon de verkoop gewoon doorgaan.



Daarnaast kwam er een grote erfenis van tweedehands boeken tot onze beschikking. Daar de boekenmarkt niet door kon gaan, mochten we met de verkoop hiervan beginnen.

En de potjes jam, die we hebben mogen verkopen. Evelien Everts maakte de suikervrije jam. Ze liet me weten dat als de boekentafel weer open gaat, er weer jam komt. De heer en mevrouw Halbertsma hebben in de kerk voor €150 van hun heerlijke eigengemaakte jam verkocht. De opbrengst (€80,-) van de jampotjes die via boekerij de Phoenix verkocht zijn, is direct overgemaakt naar de kerk.

We gaan op de ingeslagen weg door.

En wilt u een boek bestellen, dan kunt u me altijd bellen (030-6952589) of mailen (f.vanderkolk@live.nl) en het bestelde boek komt bij u terecht of ligt klaar in de kerk.

Namens de boekentafel, Free van der Kolk

Mensen & activiteiten

Schilderijen van Henk Franken

Het leek mij vorig jaar, toen we niet naar de diensten konden komen in de lijdenstijd, het juiste moment om in de Stille Week het schilderij 'Avondmaal' van mijn broer Henk Franken (1946 - 2004) aan de kerk te schenken. Het afgelopen jaar heeft het schilderij enkele malen in de hal gehangen. Tevens gaf ik een gebonden exemplaar van zijn boekje 'Van woestijn tot binnenkamer' aan de bibliotheek.

Dit jaar vindt in de lijdenstijd alsnog een officiële overhandiging van het schilderij plaats op zondag 7 maart na de dienst. Bij deze gelegenheid wil ik iets over Henk en zijn werk vertellen. Vanaf 7 februari zal ook ander werk van Henk Franken tentoongesteld worden, gedeeltelijk voor de verkoop. De helft van de opbrengst is bestemd voor de kerk. Tevens wil ik ieder zijn boekje 'Van woestijn tot binnenkamer' schenken, zolang de voorraad strekt.

Christiaan Franken

Het levende Licht in ieder van ons

Vijf bijeenkomsten met Christine Gruwez, cultuurfilosofe, op 3 februari, 3 maart, 14 april, 5 mei en 2 juni van 9.00 tot 12.00 uur.

Voorlopig via Zoom.

Wat we toekomst noemen, is de grote onbekende in ons bestaan geworden. Het is een veelvuldig voorkomende uitspraak: We kunnen niet weten hoe het in het komende jaar wordt. Ons tijdspectief wordt steeds meer ingekort, tot enkele maanden, ja tot enkele weken! Projecties vanuit het verleden moeten ons helpen om het komende toch een gestalte te kunnen geven.

Maar is toekomst werkelijk zo onbekend als het bij momenten ervaren wordt?

Of dragen we toekomst in ons, als datgene wat het meeste leven in zich bergt en dat we ook weleens licht noemen? Het levende Licht? Vijf beschouwingen onderweg naar het toekomstige in iedere mens.

Christine Gruwez

Inlichtingen en aanmelden bij
Greet en Jan Vervoort
Burgemeester van Tuyll-laan 11 3707 CT Zeist
e-mail: greetvervoort@hotmail.nl
Tel. 030-6920393 06-23141438

Kleurbeleving

Irene van der Laag - beeldend kunstenaar.
e-mail: irene.vanderlaag@planet.nl

Expositie vanaf Paaszondag 4 april t/m dinsdag 11 mei.
Feestelijke opening 18 april na de dienst, met een bijdrage van Bastiaan Baan en Irene van der Laag.

*Kleur is ziel van de natuur, en van de hele kosmos,
en we nemen deel aan deze ziel wanneer we de kleuren meebelevan.*
Uit: Rudolf Steiner, 'Het wezen van de kleuren'.

En hoe doe je dat dan? Hoe vind je de verbinding met de kosmos?
Hoe vind ik de verbinding met mijn eigen ziel? En kan ik mij zó met mijn ziel verbinden dat de kosmische ziel zich daarin kan uitspreken? Wat leeft er in *mijn* ziel? En kan ik dat vormgeven? Wat gebeurt er dan? En hoe verhouden zich licht en duister met de kleurenwereld?

Een paar voorbeelden:

‘Zwart met Rood’

Mij overviel een overwel- digend gevoel van verla- tenheid en leegte, ik koos zwart pastel om dat gevoel af te tasten en vorm te geven. Terwijl ik aan het werk was, vulde zich dat donker plotse- ling met de warmte en diepte van een al dra- gende duisternis, die al het lijden omvat, en waar niets, helemaal niets buiten kan vallen.

Dóórdringend in deze duisternis wordt stilaan een nieuw licht be- leefbaar.



‘Opstanding’ ontstond langs een heel andere weg. Op een frisse middag in het vroege voorjaar fietste ik door de polders bij Werkho- ven onder een helder blauwe hemel, toen mij plots het beeld over- viel van een stralend rood dat de hele omgeving vervulde. Het was een sterke beleving van grote ernst en vreugde: ‘Opstanding’. Dat beeld werkte ik uit met rode pastel.

‘Groei – Impuls’ ontstond vanuit een intensieve verbinding met de bladmetamorfose van de plantenwereld waar licht en duister elkaar doordringen en het bladgroen drager wordt van het levenslicht. Deze pastel is een uitdrukking van dit wonderbaarlijk dynamische le- vensproces.

Irene van der Laag

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl

Overige informatie:

info@rafaelkerk.nl of Marianne Lampe 030 699 2250

Gemeentegestelijken

Tekst verwijderd

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter
e-mail: thkloes@gmail.com

Bernard Heldt, secretaris
e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Christiaan van der Velde, penningmeester
e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid

Lisette Buisman, geestelijke, lid

Nellie Engelaer-Takken, lid

Overige informatie

Adressenbestand

e-mail: ingrid.deij@telfort.nl

Tekst verwijderd

Bankrekeningnummers

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap

Zeist, of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Belgroep bij gestorvenen

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Bibliotheek

Nienke Wieringa, tel. 0341 427 369

Boekentafel

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Cultus-verzorgende groep

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Exposities in de gemeentenzaal

Ton van Hemert, tel. 06 5514 0580

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com
of in het postvak van de redactie in de kerk.

Kerkgebouw Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

Kostersgroep

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 4075 5696
(niet na 18.00 uur).

Mailberichten over gestorvenen

Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl

Ministranten

Anna Steinkamp (coördinator). E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel
06 5345 3270

Onderhoud kerkgebouw

Ben van Spanje, tel 06 520 63 027

Penningmeester

Christiaan van der Velde, tel 030 697 5995

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van
De Christengemeenschap Zeist

Programmagroep

Paola Matthijsen, tel 030 276 4178 of 06 538 92 351

e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl

Reservering ruimtes en agendabeheer

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 407 55 696
(niet na 18.00 uur).

Waakgroep

Floor van der Voet, tel 030 221 0872

Website

www.zeist.christengemeenschap.nl

Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com

Werkgroep Gemeentezorg

Contactpersoon: Ger Jue, ger.jue@zonnet.nl

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor leden en belangstellenden zijn de kosten van de gemeenteberichten en In beweging bij hun regelmatige schenking inbegrepen. Van abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van april en mei 2021 uiterlijk 14 maart per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 21 maart aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden.

De komende gemeenteberichten zult u 1 april ontvangen.

De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: www.zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact.
