

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

april & mei 2022

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

Uit de inhoud

	<i>Rondom de diensten</i>	4
	Aanvangstijd diensten	4
	Kinderdiensten	6
	Afwezigheid geestelijken	6
	<i>Uit het gemeenteleven</i>	9
	Jeugdwijding	10
	Kinderen en jongeren	10
	Bestuurlijk	11
	Conferentie 100 jaar	14
	Aangifte inkomstenbelasting	16
	<i>Lezingen, cursussen e.d.</i>	18
	Lezingen	18
	Cursussen	20
	Conferentie Peter Selg	22
	Logos conferentie Dortmund	24
	<i>Personen & gegevens</i>	25
	Kopij komende aflevering	29
<p>‘Pijn is een heilige engel die de mens groter maakt dan alle vreugden in de wereld.’</p> <p><i>Adalbert Stifter</i></p>		

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Coronamaatregelen vervallen

Zoals u weet zijn alle coronamaatregelen vervallen. Ook het aanmelden (voor wat dan ook) of het inschrijven voor de communie zijn niet meer nodig.

Wel houden we op de voorste rij banken in de cultusruimte graag de 1½ m. afstand in stand. De rij daarachter blijft onbezet.

Aanvangstijd van de diensten

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	9.00 uur

Stille Week

In de Stille Week is er iedere ochtend om 9.00 uur een dienst en van maandag tot en met donderdag een cultische dagsluiting om 19.00 uur. Op dinsdag klinkt er om 19.00 uur eerst muziek van Joseph Haydn, gespeeld door Astrid Abas (eerste viool), Yvo de Mul (tweede viool), Jan Erik Van Regteren Altena (altviool) en Eduard Van Regteren Altena (cello). Het geheel wordt omlijst met woorden uit het evangelie, voorgedragen door Lisette Buisman en Mathijs van Alstein. Daarna is de dagsluiting.

Op woensdag en donderdag is er om 19.00 uur telkens een korte voordracht over leven en sterven van Jezus Christus, met daarna de dagsluiting. Op woensdag spreekt Lisette Buisman en op donderdag Mathijs van Alstein.

Op vrijdag is er om 15.00 uur de lezing van het lijdensevangelie.

Paasmaandag

Op Paasmaandag wordt om 10.30 uur de jeugdwijding gehouden.

Dienst in het Duits

Op dinsdag 19 april en vrijdag 22 april wordt om 09.00 uur een mensenwijdingsdienst in het Duits gecelebreerd. Dit i.v.m. het bezoek van de jeugdwijdelingen uit Keulen.

Diensten in Huize Valckenbosch

De dienst in Valckenbosch gaat door op 8 april, 22 april, 6 mei en 20 mei, telkens om 10.30 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn: 19 april en 17 mei.

Evangelie in de Mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd	3	april	Johannes	8	1-11 en 2-20
Palmzondag	10	april	Mattheüs	21	1-11
Witte Donderdag	14	april	Lukas	23	13-32
Goede Vrijdag	15	april	Johannes	19	1-15
Stille Zaterdag	16	april	Johannes	19	16-42
Paastijd	17	april	Markus	16	1-18
	24	april	Johannes	20	19-29
	1	mei	Johannes	10	1-21
	8	mei	Johannes	15	1-27
	15	mei	Johannes	16	1-33
	22	mei	Johannes	14	1-31
Hemelvaart	26	mei	Johannes	16	24-33
	29	mei	Handelingen	1	1-14
Pinksteren	5	juni	Johannes	14	23-31

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd	Gij staat aan de deur Amen
Paastijd	Verrezen is de Heer Gij die voor ons de dood overwon
Hemelvaart	Tot de hoogten De waarachtige

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op zondagen die in schoolvakanties vallen is er geen kinderdienst. De komende kinderdiensten zijn op 3, en 17 april, 15 mei, 5 en 26 juni.

Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

Op Paaszondag

Op Paaszondag is de kinderdienst om 11.45 uur, dus na de mensenwijdingsdienst.

Liederen in de Zondagsdienst voor de kinderen

Lijdenstijd	Zaai nu uw zaad
Paastijd	Christus is verrezen
Hemelvaart	Christus is verrezen
Pinksteren	Hemelse vlammen dalen neder

Afwezigheid van de geestelijken

Tekst verwijderd
(privacy)

Kleuren aan het altaar de komende tijd

Lijdenstijd en Pasen

De afgelopen weken leefden we met de kleuren zacht oranje en lila. Het Christelijk jaar, begonnen met Advent, neemt ons opnieuw mee door de adem van de feesten van het jaar. Voordat wij het Paasfeest kunnen vieren gaan we een periode van inkeer tegemoet: de lijdenstijd met haar zwart aan altaar en kleden.

Wanneer al het licht door materie wordt geabsorbeerd en we geen kleuren meer zien, kan de ziel in nood komen. Kou, dood, afgesnoerd zijn van het leven is de stemming waar het zwart ons hart brengt.

Het diepzwart doet ons eerder aan de winter doet denken dan aan de nieuwe lente. De natuur komt weer tot leven, het licht neemt toe, de lucht wordt warmer en het vloeibare gaat stromen. Ieder jaar weer zijn we blij verrast bij elk krokusje dat bloeit.

Rafaël - onze kerk draagt zijn naam - is de engel die vooral in het voorjaar werkzaam is, altijd samenwerkend met Michaël. In de herfst, als de natuur aan het afsterven is, vieren we het feest van de oproep tot innerlijke vernieuwing in zachte lentekleuren. Michaël in de natuur buiten ons, innerlijk Rafaël.

Nu in de lente is het omgekeerd: Rafaël in de natuur, Michaël in de weg naar binnen. De doodprocessen van herfst en winter vinden nu als een soort tegenbeweging in ons innerlijk plaats, als voorbereiding tot het beleven van opstandingskracht. Leeg is ons hart, vreemd zijn wij van onze goddelijke oorsprong. 'Maar zie, Gij eist waarheid in het diepst van ons hart: en doet mij wijsheid verstaan in de geborgenheid' (Ps 51.8). Het onderkennen van de waarheid van ons mensdom, het komen bij de onmacht maakt opstanding mogelijk.

Rafaël, Mercurius, leermeester van de heilkunst wordt hij wel genoemd, is nauw verbonden met de ademhaling in natuur en mens. Longen en hart zijn bij uitstek zijn gebied. Het is bedreigd gebied. In het volgende gedicht breekt Hilde Domin een lans voor de kunst tot verwonderen, tot het aandacht hebben voor het ademende.

Ars Longa

*De adem in een vogelkeel
de adem van de lucht in de twijgen*

*Het woord als de wind zelf
gaat zijn heilige adem in en uit*

*Altijd weer vindt de adem
twijgen – wolken - vogelkelen*

*Altijd weer dat woord
dat heilige woord
een mond*

Dan, op Stille Zaterdag, vindt in het graf van de aarde de grote transformatie plaats, wordt de aardematerie doorlicht, de dood overwonnen. Op Paasmorgen heeft het zwart aan het altaar plaats gemaakt voor een machtig helderrood. Een rood dat spreekt van he-lende juichende kracht die adem en bloed tot leven wil wekken. Ons oproept deze blijde boodschap van de opstanding in wereld en mens tot leven te brengen.

Een rustig natuurlijk groen dat met Hemelvaart tot goud zal worden begeleid het rood.

Elza Prins van Dreven

Uit het gemeenteleven

Overleden

Op dinsdag 1 februari 2022 is Hugo Frans Daniël Lieftrinck, geboren op 6 december 1940 in Zwolle, overleden.

De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap vond in besloten kring plaats op dinsdag 8 februari in Bilthoven.

De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 12 februari in de Pauluskerk te Driebergen.

Op donderdag 3 februari 2022 is Johannes van de Duijs, geboren op 3 mei 1929, overleden.

De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap vond plaats op woensdag 9 februari in Leusden.

De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 12 maart in de Rafaëlkerk.

Op donderdag 3 februari 2022 is Hendrik Cornelis Campagne, geboren op 29 oktober 1929 in Hamburg, overleden.

De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap vond plaats op donderdag 10 februari in Bilthoven.

De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 26 februari in de Rafaëlkerk.

Op dinsdag 15 februari 2022 is Hubert Ludwig Leo Hansen, geboren op 15 februari 1933 in Vleuten, overleden.

De uitvaart, met het ritueel van de Christengemeenschap vond plaats op zaterdag 19 februari in Zeist.

De Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene is gehouden op zaterdag 26 maart in de Rafaëlkerk.

Gedoopt

Op 20 maart is gedoopt Louis Carel de Neut-Brossois, geboren 23 aug 2001. De wachters zijn Bernard Heldt en Thom Kloes.

Jeugdwijding

Op Paasmaandag om 10.30 uur zullen het sacrament van de jeugd-wijding ontvangen: Fjodor van Hees, Marieke Kromhout, Einar Deru, Rutger van Eerd, Devi Slijp, Linneke Bastianen, Thomas van Alstein, Ruben van Veen, Balthasar ten Hove, Sophie Jue, Maya Stretic en Elias Sluitman.

Mathijs van Alstein

Sacramenten

Iets lezen over de sacramenten? Op de website is daarover informatie te vinden: zeist.christengemeenschap.nl Ga naar de tab 'Kom binnen'.

Nieuw lid

Tekst verwijderd

Kinderen en jongeren

Kleuterochtend

Eens per maand is er een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De komende kleuterochtenden zijn op 17 april, 15 mei en 26 juni. De ochtend begint om 09.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Lessen religieuze ontwikkeling

De lessen religieuze ontwikkeling, wereldreligies en hun culturele context, schooljaar 2021 - 2022 zijn bedoeld voor kinderen die in dit

schooljaar 12 of 13 worden, meestal klas 6 en 7 of brugklas. De lessen zijn van 10.15 - 12.30 uur. De lessen zijn op de data van de kinderdiensten, de komende zijn: 3 en 17 april en 15 mei.

Ouders die hun kind willen aanmelden, kunnen een e-mail sturen naar bernard@heldt.nl of een sms of whatsapp-bericht naar 06 5020 4989.

Inschrijven op de lijst op het prikbord in de hal kan ook.

Bernard Heldt

Bestuurlijk

Overleggen

De komende *ledenvergadering* vindt plaats op 24 april om 12.00 uur. Zo mogelijk is dan onder meer de verkiezing van een of meer nieuwe bestuursleden aan de orde.

De komende *bestuursvergaderingen* zijn op 7 april en 12 mei om 19.30 uur.

Mededeling

Tekst verwijderd

Dank

Het gebeurt niet vaak dat alle geestelijken precies tegelijk in de lapenmand liggen. De gemeente stond er even helemaal alleen voor... Wij willen iedereen van harte bedanken voor het begrip en ook voor alle warme steunbetuigingen die wij mochten ontvangen, bloemen, kaartjes, goede gedachten. Die hebben ons goed gedaan.

Het convent

Ontslagen en op vrije voeten

In de tweede week van maart ben ik na weken van ziekte eervol ontslagen door arts en specialist - en ben weer op vrije voeten. Van eind januari tot begin maart hield covid mij aan huis en bed gebonden. Ik was in goede handen van mijn arts en van Æola, die haar oude beroep van verpleegster weer oppakte. (50 jaar geleden, toen wij elkaar voor het eerst als stafleden in het kinderkamp van de Christengemeenschap ontmoetten, heette zij 'zuster Æola.')

Nu ik herstellende ben, kon het voornemen om in de maand maart met schrijfverlof te gaan alsnog gerealiseerd worden - zij het twee weken later dan oorspronkelijk gepland. Vrienden hebben een idyllisch



huisje in Zweden voor ons beschikbaar gesteld. Op het moment dat ik dit schrijf werk ik met uitzicht op een verstillend landschap aan mijn nieuwe boek, dat het vervolg is van de lezingenreeks 'Toekomst voor de aarde?', die vorig jaar in Zeist gegeven werd. Wanneer alles volgens plan verloopt - maar dat weet je

nooit in deze chaotische tijden - zal eind van dit jaar dit nieuwe boek bij uitgeverij Christofoor verschijnen. Kort voor Pasen hoop ik na mijn 'emeritaat' van meer dan twee maanden eindelijk weer in mijn vertrouwde kerk te kunnen landen.

Tijdens mijn ziekte heb ik van velen van U goede wensen ontvangen, die mij duidelijk maakten dat ik nog steeds welkom ben in de gemeente Zeist - waarvoor mijn hartelijke dank!

Bastiaan Baan

Dankwoord van de stagiaire

Ik wil een ieder van harte bedanken, die in de afgelopen maanden heeft bijgedragen aan mijn belevenissen in de gemeente Zeist: door korte of langere ontmoetingen, door me te begeleiden of door juist een stap opzij te zetten om ruimte te maken, opdat ik een ervaring op kon doen.

Het gemeentelieven heb ik als levendig en rijk ervaren. Ik ben diep onder de indruk van de inzet van velen, die soms op de voorgrond, maar veelal op de achtergrond, het gemeenteweefsel weven en onderhouden: het weefsel dat draagt en verbindt, ook juist hen, die meer aan de rand zijn komen te staan of niet zo zichtbaar zijn.

De komende tijd is voor mij een overgangstijd met nog wat activiteiten her en der, voordat ik in mei het laatste opleidingsdeel aan het seminarie in Hamburg zal beginnen.

Dank voor de goede en leerzame tijd in Zeist!

Loes van den Heuvel

Jeugdwijdingsgroep Keulen komt op bezoek

In de week na Pasen zal de jeugdwijdingsgroep van Keulen doorbrengen in onze kerk.

Zij zullen vanuit onze kerk uitstapjes maken in ons land. Ze bezoeken dan onder meer Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De jeugdwijdelingen krijgen ook hun lessen aangeboden in die week.

Op de dinsdag en vrijdag zal er een mensenwijdingsdienst zijn in het Duits. Die kan ook door onze gemeenteleden bezocht worden.

De cursusruimte is die week (17 t/m 23 april) bezet en kan niet door ons gebruikt worden. Dat betekent dat er geen activiteiten kunnen plaats vinden die op dit moment nog niet zijn aangemeld.

100 jaar Christengemeenschap: 16 september

Op 16 september 2022 is het precies honderd jaar geleden dat de eerste mensenwijdingsdienst gehouden werd.

Daar willen we in de gemeente niet aan voorbijgaan! In het weekend van 16 t/m 18 september organiseren we daarom een mini conferentie waarin we deze bijzondere verjaardag samen willen vieren.

We zullen stilstaan bij het verleden van de Christengemeenschap, een blik werpen op haar heden, en dan samen naar de toekomst kijken. De voorbereidingen van dit feest zijn al in volle gang. Vrijdag beginnen we om 19.00 uur met een lezing en cultische dagsluiting. Zaterdag hebben we een vol programma, met middag- en avondmaaltijd. Zondag kijken we na de mensenwijdingsdienst samen op het geheel terug.

Het programma zoals het in de grondverf staat ziet er momenteel zo uit:

16 september

19.00 Voordracht door een van de priesters: blik op het verleden.

17 september

09.30 Mensenwijdingsdienst

10.30 Koffie

11.00 Blik op het heden

12.30 Lunch/Pauze

14.30 *So Be It*: blik op de toekomst

16.00 Pauze

16.30 Kunstzinnige activiteit

17.30 Pauze

18.00 Maaltijd

19.00 Koor/Cultische dagsluiting met toespraak

18 september

10.30 Mensenwijdingsdienst

12.00 Gezamenlijke terugblik

Om de planning vlot te laten verlopen, willen we graag dat iedereen die deel wil nemen zich voor 1 juni aanmeldt via info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen en Hennie Oosterveld).

We maken er samen een gezellig en inspirerend weekend van!

Mathijs van Alstein

Gebedskring voor Oekraïne

Wat kun je doen voor Oekraïne? Wat kun je tegenover dat verschrikkelijke geweld plaatsen? Hoe kun je de mensen aandacht schenken die huis en hof achter zich gelaten hebben? En zich afvragen: waarheen?

Ook onze priesters en gemeenteleden, de scholen en instituten en vele andere mensen in Rusland hebben het heel moeilijk. Zij allen zitten in een situatie waar zij steun behoeven.

Wat kun je doen? Hen een thuis bieden in je innerlijk, in je hart.

Eén keer in de veertien dagen vormen we een kring, een gebedskring, waarin we elkaars harte-aandacht versterken en doen oplichten om dat weer mee naar huis te nemen, in het leven van alledag.

Dinsdag 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei van 19.00 – 19.45 uur.

Graag van te voren aanmelden: Louise Kelder 06-15 47 79 46.



Louise Kelder

Vakantiegeld



Christiaan van der Velde, penningmeester

Wij wensen onze priesters een heerlijke vakantie om de verdiende rust te nemen en zich weer op te laden voor het priesterwerk. Ook dit jaar zamelen we weer vakantiegeld in om hen hierin te ondersteunen. Indien u wil bijdragen aan het vakantiegeld voor de priesters, dan kunt u uw welkome gift overmaken op één van de bankrekeningen van de kerk onder vermelding van 'vakantie'.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Aangifte inkomstenbelasting

De Christengemeenschap Zeist is een zogenaamde ANBI instelling en giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u onze gemeente in het programma van de Belastingdienst vinden wanneer u als zoektermen "christengemeenschap beweging" invoert. U vindt dan het landelijke kerkgenootschap waar onze gemeente onder valt: "Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing" met als vestigingsplaats 's-Gravenhage en met RSIN nummer (fiscaalnummer): 004586098.

Mocht u desondanks problemen ondervinden, dan houd ik mij beschikbaar.

Christiaan van der Velde, penningmeester

Gezocht!

Sinds een paar jaar doe ik nu de was van de keukens. Ik heb dit met veel plezier gedaan.

Met het verruimen van mijn andere taken is de tijd gekomen dat ik het wassen ga loslaten.

Het is nu een last geworden en niet meer een vreugde om dat te doen.

Ik zoek iemand die op geregelde basis dit wil gaan doen.

Ik heb nu ongeveer een ritme van 1 keer in de 3 weken.

Anna Steinkamp (06 53453270)

De thermostaten

In verband met het warmte beheer worden elke zondag de thermostaten in de ruimtes ingeregeld. Dat gebeurt aan de hand van de bij mij bekende activiteiten.

Activiteiten die voor de zondag niet gemeld zijn vinden in een onverwarmde ruimte plaats.

Evelien Everts

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap

Zeist. Of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.



Lezingen, cursussen, werkgroepen e.d.

Lezingen

In de serie 'Facetten van de Christengemeenschap' zijn een reeks lezingen georganiseerd. Enkele daarvan hebben reeds plaats gevonden; de onderstaande liggen nog voor ons.

Aanvang steeds om 20.00 uur.

5 april: De mens als beeld van de wereld

Ignaz Anderson

De hervormingsbeweging van ruim 100 jaar geleden, waaraan de antroposofie wezenlijke bijdragen leverde, stelt ons opnieuw voor vragen. De vele gelijktijdige crises, o.a. klimaat en de kansongelijkheid tussen mensen, noodzaken ons keuzes te maken. Rudolf Steiner riep destijds zijn toehoorders regelmatig op om 'met de wereld samen te groeien'. Hij gebruikte deze woorden vaak in de context van de verbinding tussen microkosmos en macrokosmos of rond mens- en wereldbeeld.

Wat is de actualiteitswaarde hiervan nú? Werpt dit advies licht op de vraagstukken van onze huidige, veranderende maatschappij?

Ignaz Anderson werkte 25 jaar aan De Vrije School Den Haag en daarna ruim 15 jaar voor de Iona Stichting.

Momenteel adviseert hij particulieren en fondsen om met (meer) impact te investeren en daarnaast is hij bestuurlijk actief voor Rudolf Steiner Vertalingen, Earth Charter NL, Lab Toekomstige Generaties, MAEX en GLS-Treuhand.

17 mei: De duurzaamheid van de aarde, een vertaling van de Apocalypse naar onze tijd

Kees Zoeteman

Duurzame ontwikkeling beoogt de aarde door ons toedoen zo achter te laten dat de komende generaties zich er minstens zo goed op kunnen ontwikkelen als wij.

Daarmee loopt dit doel uiterlijk gezien parallel met de boodschap van de Apocalypse, die schildert welk geestelijk evolutiepad mogelijk is voor de mens die de inwijding zoekt. De problemen die wij te weeg brengen op aarde, - of het nu om bodemvervuiling, klimaatverandering of fake nieuws gaat -, zijn even zovele morele opgaven.

Kan je het leren hanteren van die problemen als een opvoedkundige les zien die de Geest van de aarde ons geeft?

We zullen naar de verschillende elementen van het leven op onze planeet kijken en laten zien hoe we die verstoren. We zullen de houdingen nagaan die nodig zijn om de steeds grootschaliger wordende problemen op te lossen. Is het dan verbazingwekkend dat daarin de uitdagingen zichtbaar worden die in de brieven aan de Apocalypse gemeenten Thyatira, Sardes en Filadelfia worden genoemd?

Duurzame ontwikkeling wil de aarde behouden voor onze kinderen. De aarde is ons huis. En als we de aarde 'kapot' zouden maken is er geen alternatief, aldus onze astronaut André Kuipers. Zonder te groeien naar de broederschapsliefde van Filadelfia zal bijvoorbeeld het klimaatprobleem niet oplosbaar zijn.

Kees Zoeteman (1945) is schrijver, emeritus professor duurzame ontwikkeling Tilburg University, oud-ambtenaar bij het ministerie van VROM en initiator van de website www.project-apocalypse.nl

Cursussen

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdag van 19.00 tot 20.15 uur.

De data tot de zomer zijn: 27 april, 25 mei, 8 en 22 juni.

Cursus 'beelden in het Johannes evangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken.

In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

De cursus is op donderdagochtend van 11.15 tot 12.30 uur. De komende data zijn: 21 april, 19 mei, 16 juni en 15 september.

Lisette Buisman

Werk- en gespreksgroepen

Biografie bijeenkomst voor mensen vanaf 72 jaar

Bijeenkomst waarin een van de deelnemers vertelt over zijn of haar biografie.

De komende data zijn: 6 april, 15 juni en 5 oktober.

Tijd: woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Info en aanmelden bij: Helga Zwiauer.

E-mail: hbzwiauer@gmail.com Tel: 06 39197145.

Werkgroep 'het Epistel en de Perikopen door het jaar'

Een open bijeenkomst *direct aansluitend* op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

Komende data:

6 april	Pasen
18 mei	Hemelvaart en Pinksteren
22 juni	Johannes
28 september	Michaël

Info: Henry Bosman (henry.p.bosman@gmail.com)

Sinds het begin van de oorlog brengt de Oekraïense geestelijke in Keulen meerdere keren per week een nieuwsbrief uit over onze twee gemeenten in Oekraïne.



De nieuwsbrief wordt per mail gratis verzonden aan iedere belangstellende. U kunt de actualiteit ook volgen op deze site: www.christengemeenschap.nl/tag/oekraïne-actueel
Inmiddels is een actie gestart om financiële hulp te bieden aan vluchtelingen en achterblijvers. Uw financiële steun voor de gemeenten in Oekraïne is welkom

op NL 43INGB0000349901 t.n.v. De Christengemeenschap.

Christengemeenschap en antroposofie: wat staat ons te doen?

**Conferentie met Peter Selg op zaterdag
14 mei 2022
ter gelegenheid van 100 jaar Christengemeenschap**

Advertentie

Advertentie

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken we zowel terug als vooruit.

Peter Selg, die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de Christengemeenschap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote tijdsverband van de twintigste eeuw.

Daarnaast gaan we in een reeks van werk- en gespreksgroepen op zoek naar mogelijkheden om vruchtbaar met elkaar te kunnen samenwerken in de twee bewegingen – ieder vanuit haar of zijn eigen discipline. We streven er naar dat in iedere groep zowel de Christengemeenschap als de antroposofie is vertegenwoordigd.

De dag wordt afgerond met een interview met Peter Selg en een cultische dagsluiting.

Programma

09.00 – 10.00	Ontvangst, registratie, koffie en thee
10.00 – 11.00	Welkom en voordracht Peter Selg: <i>Die Wiederkunft des Christus im Ätherischen und die Gründung der Christengemein- schaft*)</i>
11.30 – 12.30	Werk- en gespreksgroepen
12.30 – 13.30	Lunch
13.30 – 14.30	Voordracht Peter Selg: <i>Wie sah Rudolf Steiner das Verhältnis der Anthroposophie und der Anthroposo- phischen Gesellschaft zur Christengemein- schaft?*)</i>
14.45 – 15.45	Werk- en gespreksgroepen
15.45 – 16.15	Pauze
16.15 – 16.45	Interview en gesprek met Peter Selg (in het Engels)
16.45 – 17.00	Cultische afsluiting
17.00 - 17.30	Iets te drinken

*) Deze lezingen worden in het Duits gegeven. In de aangrenzende zaal wordt een streaming met simultane vertaling aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan de conferentie kan via de website:
www.100jaarchristengemeenschap.org

LOGOS-CONFERENTIE 7 - 11 OKTOBER 2022 DORTMUND

Inhoudelijke en praktische informatie n.a.v. het eeuwfeest

Informatie over de conferentie en het programma

Het wordt een grote conferentie voor 2000 deelnemers van over de hele wereld, waaronder 500 jongeren. Er komen ruim 130 losse evenementen, van *lezingen* tot *werk- en gespreksgroepen*, *tentoonstellingen*, een *cultureel programma* en *nachtcafés*. Op het conferentieterrain is er een apart *programma voor kinderen*.

Er zijn ook royale pauzes voor eten en drinken, voor ontmoetingen en spontane bijdragen.

De *mensenwijdingsdienst* wordt dagelijks gehouden aan acht altaren in vele talen, evenals de *dagsluitingen*.

Als bijzonderheid zullen er ook *priesterwijdingen* zijn tijdens de conferentie, afhankelijk van het aantal persoonlijkheden op meerdere ochtenden. Elk van de *zeven sacramenten* zal zijn eigen ruimte hebben, waarin tentoonstellingen en installaties, maar ook mogelijkheden voor persoonlijke activiteit bezoekers de mogelijkheid zullen bieden om de essentie van deze sacramenten te bewonderen, te onderzoeken en eraan te werken.

Een deel van de lezingen en workshops zal ook thematisch gebaseerd zijn op de sacramenten.

Alle deelnemers kunnen gezamenlijk aan vier bijeenkomsten deelnemen: de opening van de conferentie, de eerste en de middelste avond, en de afsluiting. Om hiervoor ruimte te creëren, wordt een grote tent opgezet.

Alle andere evenementen zullen plaatsvinden in ruimtes van de vrijescholen in Dortmund. Daar bevinden zich ook de overnachtingsplekken voor de jongeren.

Ga voor meer informatie naar onze website: zeist.christengemeenschap.nl, klik op de tab Leerhuis en scroll naar beneden.

Personen & gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl (Evelien Everts)

Overige informatie: info@rafaelkerk.nl (Marion Kuenen,
06 4024 6040)

Gemeentegestelijken

Mathijs van Alstein
Burg. Van Tuylllaan 38
3707 CW Zeist
030 275 1536 (niet op
maandag)

Bastiaan Baan
Prins Bernhardlaan 52
3972 AZ Driebergen
06 - 25263705 (niet op
maandag en dinsdag)

Lisette Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist
06 4380 0665

Geestelijken met emeritaat:

Ger Bouwmeester
Lommerlust 20
3702 BV Zeist
030 697 7709.

Harry Buisman
Tesselschadelaan 17
3705 AK Zeist
06 3978 5116

Marlies Janssen
Nijenheim 3279
3704 AW Zeist
030 695 6550

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter

Julianalaan 16, 3851 RC Ermelo (06 5358 4109)

e-mail: thkloes@gmail.com

Bernard Heldt, secretaris

Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist (06 5020 4989)

e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Christiaan van der Velde, penningmeester

Acacialaan 8 3707 EV Zeist (06 5435 1913)

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid

Van Tuyllaan 38, 3707 CW Zeist (030 2751 536). Niet op maandag

Lisette Buisman, geestelijke, lid.

Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist. (06 4380 0665)

Overige informatie

Adressenbestand

Ingrid Deij, tel. 030 6913 688

Brugakker 6630, 3704 RN Zeist

e-mail: ingrid.deij@telfort.nl

Bankrekeningnummers

Triodos-betalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De
Christengemeenschap Zeist, of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246
32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Belgroep bij gestorvenen

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Bibliotheek

Nienke Wieringa, tel. 0341 427 369

Boekentafel

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Cultus-verzorgende groep

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Exposities in de gemeentezaal

Ton van Hemert, tel. 06 5514 0580

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com
telefonisch: 06 5358 4109 of in het postvak van de redactie in de kerk.

Gemeentezorg

Contactpersoon: Ger Jue, tel. 06 230 91 914 of ger.jue@zonnet.nl

Kerkgebouw Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

Koffiegroep

Gert Zwemmer (coördinator), tel 06 479 66 062.

Vera van Es (voor koffie bij doop, huwelijk, herdenking gestorvenen)
tel 030 251 66 40.

Kostersgroep

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 407 55 696
(niet na 18.00 uur).

Mailberichten over gestorvenen

Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl

Ministranten

Anna Steinkamp (coördinator). E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel
06 534 53 270

Onderhoud kerkgebouw

Ben van Spanje, tel 06 520 63 027

Penningmeester

Christiaan van der Velde, tel 06 543 51 913

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van
De Christengemeenschap Zeist

Programmagroep

Paola Matthijsen, tel 030 276 4178 of 06 538 92 351

e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl

Reserveren ruimtes en agendabeheer

Evelien Everts. E-mail: koster@rafaelkerk.nl of tel 06 407 55 696
(niet na 18.00 uur).

Waakgroep

Floor van der Voet, tel 030 221 0872

Website

www.zeist.christengemeenschap.nl

Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven aan Thom Kloes, webmaster: thkloes@gmail.com of telefonisch 06 535 841 09.

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor leden en belangstellenden zijn de kosten van de gemeenteberichten en In beweging bij hun regelmatige schenking inbegrepen. Van abonnees wordt een bijdrage van € 33,- per jaar gevraagd.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van juni t/m september 2022 uiterlijk 8 mei per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 12 mei aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden (06 535 841 09).

De komende gemeenteberichten zult u rond 27 mei ontvangen.

De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

Aantekeningen

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com of 06 535 841 09;
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €33,- per jaar? Meld het via thkloes@gmail.com.

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact of via de mail: info@rafaelkerk.nl
