

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

juni t/m september 2019

gemeente Zeist

Deze websiteversie van de gemeenteberichten bevat slechts een deel van de originele versie. De originele versie wordt op papier verstrekt aan leden, belangstellenden en abonnees.

De Christengemeenschap Zeist

De prijs van de vrijheid is
eeuwige waakzaamheid



Thomas Jefferson (1743 – 1826), Founding Father en derde president van de VS

Uit de inhoud

Rondom de diensten

De kleuren aan het altaar

Uit het gemeenteleven

Mededelingen

Jeugd en jongeren

Vergaderingen, dialogen

Cursussen

Studiereis

Tatiana Nechytalo

Mensen en activiteiten

Boekenmarkt

Rondom de agenda

De weekspreuken

Pallium Portam

Geloof, liefde en hoop

Het eerste Goetheanum

17

Personen en gegevens

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Zondag 10.30 uur
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 8.00 uur

Afwijkende dagen en tijden, zie hieronder.

Diensten met Pinksteren

Met Pinksteren zijn er drie diensten: op zondag 9 juni om 10.30 uur, op maandag 10 juni om 10.00 uur en op dinsdag 11 juni eveneens om 10.00 uur.

Geen diensten op 19 en 20 juni

Op woensdag 19 juni en donderdag 20 juni zijn er geen diensten wegens de internationale synode.

Sint Jan

Op maandag 24 juni (Sint Jan) is er een dienst om 10.00 uur.

Diensten in juli en augustus

In juli en augustus is er geen dienst op donderdag. De laatste dienst op donderdag is 27 juni; de eerste dienst weer op donderdag is 5 september.

Geen dienst op 25 september

Op woensdag 25 september vervalt de dienst wegens de landelijke synode.

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur. De komende diensten zijn op 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus, 6 en 20 september.

Er is een korte bijeenkomst met evangelielezing en toespraak in de kapel op vrijdag 5 juli en 30 augustus om **11.00 uur**.

Toelichting bij de bijeenkomst in de kapel van Huize Valckenbosch

Zoals u weet, wordt in een 2-wekelijks ritme op vrijdagmorgen in de kapel van Valckenbosch de mensenwijdingsdienst voltrokken.

Daarnaast wordt er van tijd tot tijd op een tussenliggende vrijdag in de kapel een korte viering gehouden.

Er zal muziek klinken, het evangelie wordt gelezen en dan volgt een korte toespraak.

De bijeenkomst is bedoeld voor de bewoners van Valckenbosch, maar ook de mensen in de omgeving van Valckenbosch die vroeger deelnamen aan de evangeliekring, zijn welkom.

Data: vrijdag 5 juli en 30 augustus om 11.00 uur in de kapel van Valckenbosch.

Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn 11 juni, 16 juli, 13 augustus en 10 september.

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op de zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst.

De kinderdiensten zijn daardoor op 9 juni, 23 juni, 7 juli, 15 en 29 september.

En na deze periode: 13 oktober, 3 en 17 november, 1, 15 en 25 december.

De kleuren aan het Altaar de komende tijd

De komende maanden zien we lichtend wit en stralend geel aan het altaar verschijnen. Ook de kleuren van de Michaëlstijd die daarna komt, zijn zacht en licht als een uitklinken van het kerkelijk jaar.

Wit en geel, de kleuren van Pinksteren

De afgelopen maanden gingen we een weg van dood en opstanding. Dit werd ook zichtbaar in de kleuren. Vooral waar het krachtige rood oprees uit het duistere zwart. Het was een groot kosmisch gebeuren tot en met Hemelvaart. Met Pinksteren komen we in een ander gebied. Het werkterrein wordt verlegd naar de mens, naar de aarde. Het is het feest van de menselijke individualiteit.

De kleur wit, zo nauw verwant aan het licht, spreekt van bewustzijn, van inzicht. Het leidt ons naar de Helende Geest, die in ons werken wil, naar de Godheid, die in ons mensen wil wonen.

Het ervaren van licht is een voorwaarde om tot beleven van ons eigen Ik te komen. Elke ochtend kunnen we dit ervaren bij het wakker worden. Het licht wekt ons uit de slaap en brengt ons tot leven.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, was er een machtig geluid als van een windvlaag en vurige vlammen daalden neer op de hoofden van de discipelen en alle aanwezigen. Getuigden van aanwezigheid van Heilige Geest en van Ik-wording.

De discipelen werden zich pas toen ten volle bewust van het grote gebeuren van dood, opstanding en het ten Hemel varen van Christus. Vanaf dat moment waren zij leerling af en verkondigden zij de blijde boodschap.

Een nieuwe toekomst kondigde zich aan. De hoofdkleur spreekt zich uit over het Licht, in het wit.

Het zachte geel dat zich daarbij voegt, is niet het licht zelf, maar heeft ook veel helderheid. Het brengt ons de warmte die wij bij het proces van bewustwording nodig hebben. Hartewarmte voegt zich bij Geesteslicht.

We zouden het opstandingsgeel kunnen noemen. Het spreekt van vreugde en dankbaarheid.

Tussen het Pinksterfeest en het feest van Johannes

Tussen het Pinksterfeest en het feest van Johannes hebben we een korte afwisseling met de kleuren die door het jaar heen gewijd zijn aan de drie-eenheid.

Lila en oranje, de kleuren van de Trinitarische tijd.

In het lila zijn rood en blauw in een zacht evenwicht en wekt in ons een religieuze stemming. Het biedt ons de rust om de beleving van de feesttijd die achter ons ligt, te verinnerlijken. Het oranje verwarmt ons hart en geeft ons moed tot aanwezig zijn en handelen. Met de Johannestijd zet het proces dat zich uitspreekt in wit en geel zich voort.

De Johannestijd

Wit en geel, ook de kleuren van het feest van Johannes de Doper. De geelkleurige figuren op de casula maken het extra feestelijk.

Wat roept dit beeld dat ons op de casula tegemoetkomt, in ons op, wat wil het ons vertellen?

Bij de stichting van de Christengemeenschap werd geen uitleg gegeven over de betekenis hiervan. Dat geeft ieder van ons de mogelijkheid eigen ervaringen eraan op te doen.

Hieronder verwoord ik gedachten en beelden die bij mij leven en verrijkt werden tijdens een bezoek aan Ierland.

Acht ruitvormige figuren, zonnig geel van kleur, verschijnen vrij in de ruimte op de achterzijde van de casula.

Het ritmisch beweeglijke hiervan raakte mij.

Van oudsher werd de rombe-vorm wel gebruikt als teken voor de zon en hetzelfde geldt voor de kleur geel.

Ook de cirkel is een beeld voor de zon, maar mist het levendige. Het bijzondere van de ruitvorm is dat het een dynamisch beeld is. Volg je de vorm, dan kan je de zon zien rijzen, op het hoogste punt aangekomen gaat hij dan de weg omlaag om vervolgens onder te duiken en na het diepste punt te hebben bereikt weer de weg omhoog te gaan. Wijzend naar een nieuwe dag, een nieuwe toekomst waar zon en aarde zich weer zullen verenigen.

Het ritme van de zonnetekens dat ons op de casula tegemoetkomt, brengt leven en vreugde. Heeft iets van een dans waarvan de figuren zomaar in beweging, tot leven zouden kunnen komen. Het wil ons helpen en stimuleren de weg te gaan.

Elza Prins van Dreven

Uit het gemeenteleven

Mededelingen van het bestuur



Dank Marion!

Zoals in de vorige gemeenteberichten stond vermeld, heeft Marion Kuenen om medische redenen haar werk als koster moeten neerleggen.

Marion heeft als toegewijde koster op vele momenten en op vele manieren haar toelozende inzet voor de gemeente getoond. Zonder haar inbreng zou het de afgelopen jaren allemaal niet zo op rolletjes hebben gelopen in onze gemeente.

Het bestuur dankt Marion van ganser harte voor haar jarenlange inzet.

Privacybeleid

We hebben sinds 7 april formeel een privacybeleid. Op die datum vond de jaarvergadering plaats in de gemeentesaal en is het desbetreffende document door de aanwezige leden akkoord bevonden. Dat betekent dat nu vastgelegd is hoe we met persoonsgegevens omgaan en hoe we de privacy van leden en belangstellenden beschermen.

Alle leden en belangstellenden hebben vooruitlopend op de jaarvergadering de stukken hierover per post ontvangen.

Wilt u het nog eens nalezen? Ga dan naar:

<https://zeist.christengemeenschap.nl/privacy/>

Of typ in de zoekmachine: Christengemeenschap Zeist en klik op het tabje 'privacy'.

Vakantiegeld voor onze priesters

Ook dit jaar brengen we geld bij elkaar voor een welverdiende en welkome vakantie voor onze priesters in Zeist.

Graag ontvangen wij uw vakantiegeldbijdrage op één van de bankrekeningen van de kerk onder vermelding van 'vakantiegeld'.

De opbrengst is in eerste instantie bedoeld voor de actieve geestelijken en bij voldoende opbrengst ook voor de geëmeriteerden.

Bij voorbaat hartelijk dank!



Jeugd en jongeren

Over de wereldreligies, grote stromingen en hun culturele context, schooljaar 2018 - 2019

Doelstelling en globale inhoud lessen 'wereldreligies' voor kinderen die dit schooljaar 12 of 13 jaar worden: meestal klas 6 en 7 of brugklas.

Op 2, 16 en 30 juni en 14 juli worden de lessen 'religieuze ontwikkeling' voor kinderen van 11 tot 13 jaar vervolgd. De tijden zijn steeds van 10.30 – 11.30 uur.

De begindata van de lessen voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn 15 en 29 september 2019.

De uitgangsgedachte is de uitspraak van Rudolf Steiner: . . . *er bestaan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf. De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien.* (Eenzaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916).

Door het jaar heen worden de wereldreligies besproken, zoals het christendom, jodendom, de islam, het universeel soefisme, het boeddhisme en het hindoeïsme. Herkenbaar wordt gemaakt dat de belangrijkste waarden overeenkomen; aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. Er wordt ingegaan op de negatieve werking van dogmatisme en fanatisme. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit en de jaarfeesten van de verschillende religies.

De gedachte is dat door respect voor de godsdiensten ontvankelijkheid voor de werkzaamheid van het Christuswezen zal ontstaan, waarbij het er met name om gaat dat het betreffende kind een eigen authentiek religieus referentiekader ontwikkelt, belangrijk voor haar of zijn morele ontwikkeling.

Dit laatste is dan ook de doelstelling van deze lessen.

Peuter- en kleuterochtend

In de afgelopen periode vond elke tweede zondag van de maand om 9.30 uur in de kerk een activiteit plaats voor peuters en kleuters. Er werd een verhaal verteld en iets geknutseld. Dit zal vanaf september weer gebeuren als hier animo voor is. Meld dat s.v.p. op de lijst die in de kerk te vinden is.

**Michaëlstuintje**

Op zondag 29 september is er om 16.00 uur voor de allerkleinsten weer een Michaëlstuintje. We luisteren naar een verhaal en lopen in een kleine evenwichtsoefening naar de weegschaal. Daarna sap en heerlijk drakenbrood! Iedereen is hartelijk uitgenodigd om dit herfstfeest mee te komen vieren.

Vergaderingen, dialogen

Het *gemeenteberaad* vindt plaats op zondag 16 juni, 22 september en op 10 november, steeds van 12.00 – 13.00 uur.

De *bestuursvergaderingen* vinden plaats op 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

De vergaderingen van de Landelijke Raad zijn 28 september (Groningen) en 16 november (Zeist).

De *'dialogen'* die tweemaandelijks plaatsvonden op zondagen van 12.00 – 13.00 uur, worden hervat. De komende data zijn 11 augustus, 13 oktober en 8 december.

Het bestuur

Cursussen en studiegroepen

Cursus 'de beelden van het Johannesevangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur. De cursus is afgelopen september gestart. De komende data zijn: 26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december.

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

Cursus over het Lukasevangelie

Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn op 5 en 26 juni en 11 september.

Gemeente-uitje en studiereis

Het jaarlijkse gemeente-uitje gaat naar:

's Hertogenbosch, de stad, de Dieze en Jheronimus Bosch

Vertrek 28 juni 8.00 uur.

Welkom in Den Bosch, de stad waarin Jeroen Bosch in 1450 ter wereld kwam. Dwaasheid en zonde spelen een belangrijke rol in de kunst van Jeroen Bosch.

Men was er destijds van overtuigd dat de zonden van de mensheid zo waren toegenomen dat het laatste oordeel onvermijdelijk was. De wereld stond op de drempel van een tijdperk: de profetie van de apocalypse zou worden geopenbaard.

Jeroen was begaafd met een ontvankelijk gemoed. De indrukken die hij opdeed, gingen diep naar binnen en werden met grote innerlijke kracht beantwoord. Het nieuwe dat in de wereld kwam, gloeide in zijn idealen en verbrandde oude waarheden.

In onze tijd staan wij ook op een drempel. Nu moet de mens zichzelf een richting geven. Met innerlijke kracht kan hij het boze leren aanzien.

Het werk van Jeroen Bosch kan ons daar zeker bij helpen.

Op vrijdag 28 juni gaan we met de bus om 8.00 uur vanaf de Rafaelkerk eerst naar de kerk van de Christengemeenschap in Veldhoven. Na de Mensenwijdingsdienst en de koffie met krentenbol zal Lisette Buisman een inleiding over Jeroen Bosch houden. Vervolgens rijden we naar Den Bosch, varen gezamenlijk over het riviertje de Dieze door de stad naar het Jheronimus Bosch Art Center, waar wij zijn wondere wereld zullen ervaren. Naast het spectaculaire uitzicht over de stad vinden wij daar de reproducties van zijn gehele oeuvre.

Tot slot kunnen we zelf de grote Sint-Janskerk bekijken en misschien een bekend kopje koffie met Bossche Bol gaan drinken. Zo... als ieder zelf wil. Op de daar afgesproken tijd gaan we dan gezamenlijk met de bus weer naar huis.

Inschrijven kan op de lijst op het prikbord in de hal.

De kosten bedragen €35,- (voor de reis, koffie in Veldhoven, de boot en het Art Center).

We raden aan om zelf wat eten en wat zakgeld mee te nemen. Het zal ongetwijfeld weer een mooie dag worden.

Voor aankondiging

Driedaagse studiereis: Opstandingsmysteriën in de Elzas

Op 6, 7 en 8 november wil het convent van Zeist met de gemeente een studiereis maken.

Het thema is: Opstandingsmysteriën in de Elzas.

We gaan per bus naar Colmar waar we logeren. We houden de dienst, avondafsluiting en de inhouden in Huis Oberlin.

Vervolgens willen we een bezoek aan Dornach brengen, de plaats waar de Christengemeenschap begonnen is.

Op de terugweg zullen we het Isenheimer altaar bekijken.

De kosten bedragen €177,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Wie een eenpersoonskamer wil, betaalt €52,- meer: €229,- Om de reis zo goed mogelijk en goedkoop te kunnen voorbereiden is het fijn als u zich tijdig inschrijft. Dit kan alleen op de lijst op het prikbord in de hal.

Verdere informatie komt in de volgende gemeenteberichten.



Het convent

Tatiana Nechytailo (Kiev) op bezoek in Zeist

Van woensdag 24 juli tot maandag 29 juli komt Tatiana op bezoek in de gemeente Zeist, samen met haar zoon, om haar schilderijen in de Rafaëlkerk op te hangen voor een zomertentoonstelling die duurt tot in de herfst.

Ik woon in elk schilderij, ik sterf er in, ik creëer het. Dat is wat ik de eigenlijke kunst noem, zegt zij zelf over haar kunstenaarschap.

Onderweg van Kiev naar Überlingen, waar zij een schildercursus geeft, maakt ze een omweg via Nederland.

Het geld dat wij gezamenlijk bijeen hebben gebracht met de boekenmarkt van oktober 2018, wordt mede gebruikt voor de aankoop van een nieuwe behuizing voor de gemeente in Kiev. De oude was te klein en te afgelegen om nog dienstbaar te kunnen zijn. Sinds de



gemeente van de Christengemeenschap aldaar met Pasen 2018 haar officiële vorm kreeg, merkt Tatiana dat er veel in beweging is gekomen, de belangstelling groeit!

‘Niet alle nieuwe belangstellenden zijn tijdens ons inwijdingsfeest aanwezig geweest, maar de aanvragen en telefoontjes kreeg ik kort na de feestelijkheden! Voor mij was het een prachtig teken van de ge-

meente-engel. Zo werkt hij!’

Tatiana is aanwezig op *zondag 28 juli*. Ze zal dan de Mensenwijdingsdienst in het Oekraïens houden, deze lang zo onderdrukte taal. Tijdens de koffie zal zij over haar werkzaamheden in Oekraïne vertellen en haar tentoonstelling openen.

Mensen & activiteiten

Boekenmarkt op 12 oktober

De boekenmarktgroep heeft teruggeblikt op de boekenmarkt van vorig jaar. Dat heeft geleid tot een aantal wensen voor de komende markt op 12 oktober.

Als u neust in uw boekenkast op zoek naar boeken voor de boekenmarkt, wilt u dan denken aan het volgende:

- Is dit boek in een goede staat en heeft het weinig onderstrepingen? Uit elkaar vallende boeken kunt u beter zelf wegbrengen naar het oud papier i.p.v. dat wij dat voor u doen;
- Wij willen geen zwart-wit kunstboeken, maar wel in kleur;
- Geen tijdschriftreeksen, Christengemeenschapblaadjes etc;
- Geen oude kookboeken;
- Geen boeken met een gedateerde visie;
- Geen romans!



Wel ontvangen wij graag: antroposofie, esoterie, christengemeenschap, biografieën, kinderboeken, verhalen, sprookjes, mythen, sagen, kunstboeken in kleur, opvoedkunde, geschiedenis, natuur.

De helft van de opbrengst van de boekenmarkt gaat dit jaar naar de nieuw gestichte gemeente van de Christengemeenschap in Moskou. De andere helft gaat naar het Landelijke Studiefonds. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan de seminaristen.

Rondom de agenda

Sporen van de wederkomst in de weekspreuken

Dinsdag 4 juni 20.00 uur. Bastiaan Baan

In de lente was er een cyclus lezingen met de titel *De weekspreuken van Rudolf Steiner in het licht van de nieuwe mysteriën*.

Op dinsdag 7 mei sprak Hans van Delden over *Het geheim van de tijd in de weekspreuken*.

Op dinsdag 21 mei sprak Mathijs van Alstein over *De weekspreuken en de Jezusmysteriën*.

Op dinsdag 4 juni zal Bastiaan Baan spreken over *Sporen van de wederkomst in de weekspreuken*. Aanvang 20.00 uur.

Korte inhoud:

In de spreuken van de zielekalender komt de naam Christus niet voor. Desondanks kan men door het gehele jaarverloop in de dialoog met de eigen ziel en met de natuur een vorm van christendom herkennen, die zich onttrekt aan confessie en traditie. In deze lezing gaan we op zoek naar de verborgen sporen van de wederkomst in de weekspreuken.

Pallium Portam, voor warme zorg

Dinsdag 2 juli 20.00 uur. Mariel Caré

Pallium Portam ontstond eind 2009. Het was in essentie antwoord op een vraag, de vraag van een kunstenaar, Benno Sloots. Benno was ziek, terminaal ziek. Zijn artsen stelden hem een opname voor in een verpleegkliniek en verzekerden hem dat er geen enkele noodzaak was om pijn te lijden. Dat verontrustte hem. Hij wilde naar huis en stelde de vraag of er niet een 'ander soort thuiszorg' mogelijk was, want "... je begrijpt toch wel dat ik mijn eigen dood niet wil missen!" Dat snapte ik.

Waar kwam dat vandaan, die wil om iemand die sterven zal, met warme zorg te omringen? De ‘zorgkring’ was een inval, “senkrecht von oben”. Dat geloof ik oprecht. Want het glasheldere beeld dat leidde tot het coördineren van warme zorg, voor Benno en voor velen na hem, door het vormen van kleine gemeenschapjes die samenwerken in het belang van een ander mens, werkte! Een kring van zorgverleners is een herberg voor de ziel: “nu voel ik me geborgen”, zo drukte een van de eerste Pallium-cliënten het al uit.



Als mensen in vrijheid iets goeds tot stand willen brengen en samenwerken voor een hoger belang dan alleen het particuliere eigen geluk, ervaren zij zin en betekenis in hun leven. In het Russische sprookje “Het vliegend schip” verwijst het beeld van de domoor, die met de hulp van zes divers getalenteerde dienaren de tsarendochter veroverd, naar de ‘ontmoeting met het hogere’ als doel en vervulling van de afdaling naar het leven op aarde. Die eerste zorgkring werd een nieuw begin. De zorg van de ene mens voor de andere bestaat uit twee dingen: ontmoeting en lotgeval. De een wordt ziek en heeft zorg nodig, de ander heeft ooit gekozen voor een beroep als zorgverlener. Als zij op elkaars pad komen, ontstaat er, hoe kortstondig soms ook, een concrete wederzijdse relatie die voorgoed deel zal uitmaken van hun beider geschiedenis. Die kleine geschiedenis van wederkerigheid is van groot belang voor de kwaliteit van de samenleving, zij maakt integraal deel uit van de grote mensheidsgeschiedenis. Waar zorg nodig is, ontdekken mensen dat zij elkaar nodig hebben: de een om zorg te ontvangen, de ander om daardoor zijn leven zin en betekenis te geven. Zorg is een bron van warmte en licht, van liefde en bewustzijn. Gaat het goed, dan worden beiden er een beter mens van!

Mariel Caré:

Ik werd geboren in de zomer van 1951, in een klein boerendorp in Noord-Limburg. Daar gebeurde weinig, het was een klein wereldje. Ik leerde al vroeg lezen en was altijd op zoek naar verhalen: sprookjes, mythen en legenden verslond ik, en samen met de buurkinderen speelden we ze na. Het goede moest overwinnen, dat stond vast! Als puber kreeg ik van mijn eerste vriendjes ook al boeken: eerst Het verschijnsel mens, toen de Bhagavad Gita en vervolgens, van degene die mijn man werd, de Statenbijbel. Het werden richtingwijzers op mijn pad. Tegen mijn 40^e ging ik één keer per week voorlezen bij mevrouw De Haan in het verzorgingstehuis, zij wilde zo graag voordrachten van Rudolf Steiner horen: in het Duits. Haar luisteren inspireerde mij enorm, zij luisterde als een blinde “ziener”. En nu, bijna dertig jaar later, is wat zij zag, een zorgzame samenleving, mijn ideaal. Ik wil graag mensen op elkaars pad brengen.

Geloof, liefde en hoop

Dinsdag 17 september 20.00 uur. Anne Rijke

Anne Rijke is gz-psycholoog. Ze heeft lange tijd in een eigen praktijk in het Therapeuticum in Zutphen gewerkt met ouders/opvoeders en gezinnen. Nu is zij verbonden aan het zorgteam van Vrije School Zutphen VO, en geeft ze lezingen over pedagogiek en menskunde zowel binnen als buiten antroposofische werkvelden.

Het eerste Goetheanum als mysterieplaats

Dinsdag 15 oktober 20 uur. Annemarie Sijens

Mede ter voorbereiding op onze driedaagse studiereis 'Opstandingsmysteriën in de Elzas' verzorgt Annemarie Sijens vanuit haar achtergrond als bouwkundig ingenieur een inleiding over het eerste Goetheanum.

Het thema dat ten grondslag ligt aan het eerste Goetheanum, is het liefdevol verbinden van neergang en opgang. In de natuur volgen beide polariteiten elkaar vanzelfsprekend op. Denk maar aan de periodieke afwisseling van de seizoenen of aan de wekelijkse en dagelijkse ritmen.

In het culturele leven is die doorgaande kringloop niet vanzelfsprekend, maar werd deze in diep verborgen mysteriën voorbereid. Rudolf Steiner vernieuwde deze mysteriën, schoeide ze op westerse leest en plaatste Christus centraal.

In de Mensheidsrepresentant zien we hoe Christus ons liefdevol tegemoetkomt, terwijl hij en passant het evenwicht bewaart tussen twee, tegengesteld gerichte krachten.

Het eerste Goetheanum toont het resultaat van een ontwikkelingsweg die we alleen samen kunnen gaan.

In de plattegrond en zuilen van het eerste Goetheanum liet Steiner zien dat liefde verbindt en metamorfoseert. Gaan we zo met elkaar op weg, dan brengen we licht in ons denken en zal ons werk vruchtbaar blijken.



Soms lopen dingen anders dan gepland. Zeker nu de berichten vier maanden beslaan, bestaat de kans dat iets anders zal zijn dan hier staat. Maar een verandering is altijd op de website te vinden: Christengemeenschap Zeist, klik op de tab 'berichten' en scroll naar beneden.

Vooraankondiging

De landelijke ledendag van de Christengemeenschap zal plaatsvinden op 12 oktober.

Plaats, thema en tijd worden bekend gemaakt in het Michaël nummer van In Beweging

Personen en gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4

3707 VD Zeist. e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Bestuurlijke informatie:

Bernard Heldt 06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl

Praktische informatie:

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.

Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl onder de tab 'Berichten'.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van oktober en november graag uiterlijk 8 september per e-mail naar: thkloes@gmail.com
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 15 september aanleveren.

De komende gemeenteberichten zult u 26 of 27 september ontvangen.