

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

juni t/m september 2018

gemeente Zeist

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	8.00 uur

N.B. Afwijkende dagen en tijden, zie hieronder:

Veel diensten op woensdag en donderdag vervallen in juli, augustus en deels ook in september.

De laatste dienst op *woensdag* is op 4 juli. Daarna is de eerste dienst op woensdag: 29 augustus.

De laatste dienst op *donderdag* is op 28 juni. Daarna is de eerste dienst op donderdag: 20 september.

Op zaterdag 29 september, Sint Michaël, is er een dienst om 10.00 uur.

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.

De komende diensten zijn 1, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 24 augustus, 7 en 21 september.

N.B.: Op 10 augustus is er geen mensenwijdingsdienst.

Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur (N.B.: de aanvangstijd is veranderd).

De komende data zijn: 12 juni, 10 juli, 14 augustus en 11 september.

Zondagsdienst voor de kinderen

Elke zondag om 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur. Zie N.B. op de volgende pagina.

N.B.: Op Sint Jan – zondag 24 juni – is de zondagsdienst voor de kinderen direct na de mensenwijdingsdienst.

De kinderen worden dan uiterlijk om 11.40 uur in de kerk verwacht, zodat de kinderdienst om 11.45 uur kan beginnen.

Er is deze ochtend geen verhaal vooraf.

Niet in de schoolvakanties

De zondagsdienst voor de kinderen vervalt op de zondagen die in de schoolvakanties vallen. Voor dit schooljaar zijn dit nog de zondagen van 15 juli t/m 26 augustus. Dan dus geen kinderdienst. De eerste kinderdienst van het nieuwe schooljaar is op 2 september.

De kleuren aan het altaar in de komende feesttijden

<i>Feesttijd</i>	<i>Begin</i>	<i>Kleur</i>	<i>2e kleur</i>
Trinitarische tijd	3 juni	licht violet	oranje
Johannestijd	24 juni	wit	goudgeel
Michaëlstijd	29 sept	roze	zacht groen



Al het werk

van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap

Zeist. Of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Voor peuters en kleuters

Iedere tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er om 9.30 uur een peuter- en kleuterochtend. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld.

De komende bijeenkomsten zijn op 10 juni en 9 september.

Sint Jansviering voor het hele gezin

Op Sint Jan – zondag 24 juni – is de zondagsdienst voor de kinderen direct na de mensenwijdingsdienst.

De kinderen worden uiterlijk om 11.40 uur in de kerk verwacht, zodat de kinderdienst om exact 11.45 uur kan beginnen.

Er is deze ochtend geen verhaal vooraf.

Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd even te blijven zitten om 11.30 uur, zodat de kinderen in een volle kerk deze kinderdienst kunnen meemaken. Aansluitend zal er koffie of sap gedronken kunnen worden, om daarna gezamenlijk het Sint Jansfeest met o.a. een bescheiden vuurtje, zang en dans te vieren.

Uiterlijk 13.15 uur ronden we af.

Hopelijk komen er veel gezinnen samen die ochtend.



Michaël...wie is als God?

Op zondag 30 september zal er na de dienst een korte Michaëls-bijeenkomst zijn.

In een poëtische sfeer willen Mathijs van Alstein en Lisette Buisman het Michaëlthema tot uitdrukking brengen. Het geheel zal door muziek omlijst zijn.

De koffiegroep buigt zich over de koffietafel.
Zie verdere informatie op het affiche in de hal.
We nodigen allen uit voor deze speciale bijeenkomst.

Michaëlstuintje

Op 30 september is er om 16.00 uur een Michaëlstuintje voor onze allerkleinsten. We luisteren naar een verhaal en wandelen door een herfstige omgeving de weegschaal van Michaël tegemoet. Kunnen we die zelf in evenwicht brengen? Iedereen is welkom dit kleuterfeest mee te komen vieren!

Cursussen en studiegroepen

Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’

In januari is Lisette Buisman met deze cursus begonnen op donderdagavond om de veertien dagen van 18.45 – 20.00 uur. De komende data zijn: 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december.

Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’

Een keer per maand komt er een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur. De cursus is afgelopen september gestart. De komende data zijn: 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december.

Inlichtingen: Lisette Buisman.

Cursus over het Lukasevangelie

Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn op 6 en 20 juni en op 5 en 19 september.

Evangeliegroep in Huize Valckenbosch

Deze groep, voor de bewoners van Huize Valckenbosch, komt in principe om de twee weken op donderdagmorgen bijeen van 10.45 tot 11.30 uur.

We spreken met Gerjan Wijers over het evangeliegedeelte dat in de Mensenwijdingsdienst wordt gelezen.

De komende bijeenkomst is op 7 juni. Dit is de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. In juli en augustus is er geen evangeliegroep.

Na de zomerperiode beginnen we weer op 13 september. Daarna: 27 september.

Dialogen, gemeenteberaad en bestuursvergaderingen

De komende '*dialogen*', waarin we - na de koffie - van gedachten en ervaringen wisselen over alles wat samenhangt met de Christengemeenschap, zijn op zondag 8 juli en 9 september om 12.00 uur.

De komende data van het *gemeenteberaad* zijn: 10 juni, 16 september en 11 november. Aanvang 12.00 uur.

De komende *bestuursvergaderingen* zijn: 21 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. Aanvang 20.00 uur.

Jongerenbeleid (4)

Op *woensdag 27 juni om 19.30* uur is er een volgende gespreksavond over het jongerenbeleid. Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd.

Op de gespreksavond van 3 april zijn ideeën ingebracht:

- een werkgroep 'kinderen en jongeren', ook met ouders van jongere kinderen, waarin ervaringen worden uitgewisseld en plannen kunnen worden gemaakt;
- 3 à 4 keer per jaar op zaterdag een film voor jongeren;

- er wordt onderzocht of er in de omgeving van Zeist geschikte theatervoorstellingen zijn;
- er komt weer een vervolg op de lessen ‘religieuze ontwikkeling’.

Sander Jue vertegenwoordigt het jongerenwerk in de gemeente Zeist in het ‘landelijke initiatief jongerenwerk de Christengemeenschap’, dat eind 2017 is opgezet. Hij zal de gespreksavond op 27 juni voorzitten.

Mocht je niet benaderd zijn voor de gespreksavonden, terwijl je wel geïnteresseerd bent, dan kun je dat melden bij Sander Jue. Graag ook de leeftijd en namen van je kinderen vermelden.

Het emailadres is: sanderjue74@gmail.com

Sander Jue en Bernard Heldt

Vakantiegeld voor onze priesters

Ook dit jaar brengen we geld bij elkaar voor een welverdiende en welkome vakantie voor onze priesters. Uw financiële ondersteuning draagt bij aan een fijne zomervakantie voor Lisette en Harry, Mathijs, Gerjan, Marlies en Ger.

Graag ontvangen wij uw bijdrage hieraan op een van de bankrekeningen van de kerk, onder vermelding van ‘vakantiegeld’. Bij voorbaat hartelijk dank!



Mensen & activiteiten

Liebe Christengemeinschaft Zeist

Wir sind eine fünfköpfige Gruppe, die im April für eine Woche im Rahmen unseres Projektes die Christengemeinschaft in Zeist besuchte.

Einigen von Ihnen sind wir begegnet – Sie haben sich vielleicht gefragt, was fünf junge Menschen in Ihrer Kirche zu tun haben!

Nun, unser Projekt heißt „Wander-Studium-Generale“ und ist eine Reise, die Begegnungen schafft:

Von April bis Ende Juli ziehen wir hauptsächlich durch Deutschland und treffen Menschen, die für ihren Beruf oder ein spezifisches Thema brennen und sich bereiterklärt haben, mit uns eigene Erlebnisse und Gedanken zu teilen.

Wir stehen alle Fünf vor dem Beginn eines Studiums, einer Ausbildung und möchten die Zeit davor nutzen um unser persönliches Weltverständnis zu erweitern und einen Einblick in ganz verschiedene Themenbereiche zu erhalten.

So kamen wir nach Zeist, zu Mathijs van Alstein, der sich fünf Vormittage lang Zeit nahm, uns in die Grundlagen der Anthroposophie einzuführen und uns drei Philosophen der Moderne – Hegel, Nietzsche und Heidegger – näherzubringen.

Mit Offenheit und einem feinen Gespür beschrieb er die Aufgaben, Wesenszüge und Sichtweisen der Moderne und löste in uns weitere neue Denkanstöße aus.

Wir erlebten in Mathijs einen beeindruckenden Dozenten mit einer inneren Begeisterung und einem großen Wissensschatz.

Ganz herzlich möchten wir Mathijs van Alstein danken. Durch ihn wurde uns ein Zugang zu bisher verschlossenen Türen ermöglicht.

Danken möchten wir auch Ihnen, dass wir wunderbarerweise unsere Isomatten ausrollen durften und uns in Ihrer Gemeinde wie zu Hause fühlen konnten – wir waren immer wieder berührt über die große Herzlichkeit, die uns in Begegnungen mit Ihnen widerfuhr.

Wenn Sie einen Gedanken zu unserem Projekt haben und uns diesen mitteilen möchten oder wenn Sie gerne unsere Berichte von kommenden Begegnungen erhalten wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Email! (info.wsg@posteo.de).

Herzliche Grüße,
Ihr Wander-Studium-Generale

De kinderdienst op Paaszondag

Afgelopen Paaszondag woonden mijn vrouw en ik voor de eerste keer na 15 jaar weer de kinderdienst bij. Het was een bijzondere ervaring, eigenlijk heel troostvol. Toen onze kinderen vroeger de kinderdienst meemaakten, hebben wij die vanzelfsprekend ook steeds bijgewoond, maar het was nu een heel andere ervaring.

Wij leven in een uiterst materialistische tijd, en onze kinderen zijn ook die zeer eenzijdige tijd en samenleving ingestapt. Zij doen dat waarschijnlijk nog wel veel krachtiger dan onze generatie. Dat weer spiegelt zich in hun gedrag en in wat hen bezighoudt. En als ouder denk ik dan regelmatig: het geestelijke lijkt voor hen totaal niet te bestaan. Het lijkt vergeleken met vroeger nog veel meer afgedekt te zijn, meer verborgen te zijn geraakt. Als onze kinderen het geestelijke, in welke vorm dan ook, willen ontdekken, moeten zij daarvoor een veel langere zoektocht afleggen dan wij destijds.

Des te meer bijzonder was onze ervaring van de kinderdienst op Paaszondag.

In zulke mooie, duidelijke woorden, verstaanbaar voor de kinderkziel, wordt daar gesproken over de godesgeest. Hoe die zich manifesteert in steen, plant, dier en mens. En hoe Christus voor hen, voor ons, is de leraar van de mensenliefde.

Het was een grote verademing die woorden weer te horen. Ook zulke bemoedigende woorden spraken uit de korte preek van Matthijs over het mysterie van het paasfeest, dat nooit 100% te doorgronden valt, maar dat wij altijd op weg moeten zijn om het ons meer eigen te maken.

Toen ik deze troostvolle woorden van de kinderdienst hoorde, wist ik heel zeker dat deze woorden zaadkorrels in de zielen van de kinderen zijn, die eens zullen ontkiemen en vrucht zullen dragen.

Gert Zwemmer

‘Svaboda nascha Religio’: Vrijheid is onze Religie

Indrukwekkend was het die eerste vrijdag om 8.00 uur: 7 priesters aan de linker- en 7 priesters aan de rechterzijde. Zij flankeerden het opgebouwde altaar ter weerszijden, terwijl Tatjana Nechytailo in het Oekraïens de Mensenwijdingsdienst liet horen in de hoge ruimte in het vroegere Leninmuseum, nu ‘Oekraïnehuis voor cultuur’ genoemd. Je voelde je als verloren op de hoge, brede granieten traptreden, die naar het Leninmuseum voeren, maar rechts, bovenaan die trappen, leidde een zijdeur naar die ruimte die dit weekend, het laatste weekend van april, in gebruik werd genomen door de Christengemeenschap in Kiev en hun gasten.

Wat hadden ze hard gewerkt om die kale, rechthoekige ruimte voor de dienst gereed te maken: vooraan het altaar, drie treden hoog, met hoge witte kaarsen in de kandelaars tegen een paarse achtergrond, een brede violette doek erachter gespannen.



Tatjana Nechytailo, te midden van de gasten

Achteraan een dergelijke doek in hetblauw waarvoor de kunstzinnige presentaties plaats moesten vinden. (Dat betekende telkens zestig tot meer dan honderd stoelen omdraaien!) Daarachter alle tafels met boeken, in Oekraïne uitgegeven, kunstzinnig speelgoed uit ateliers, aquarellen en kaarten – haast te veel om in je op te nemen! Voor de koffie moesten we wel drie trappen omhoog, om daar, ergens onder een enorme lichtkoepel wat kleine figuurtjes te zien die voor ons de koffietafels hadden verzorgd met zoete en hartige hapjes.

Later bleek, tijdens het gelukwensen overbrengen, hoeveel verschillende groeperingen daar aanwezig waren: allereerst uit eigen land, uit het zuidelijke Odessa, uit het oostelijke Dnjeprpetrovsk, en uit het westelijke Horodenko, alles ver, wel een nacht reizen. Maar ook waren er mensen uit Sint Petersburg en Moskou, de Russen, iets bijzonders in deze tijd van spanningen tussen Rusland en Oekraïne! Daar waren mensen uit Georgië, Hongarije, Tsjechië en Slowakije –

en uit Zwitserland, Duitsland en Nederland. Overal waar er de laatste 25 jaar contacten zijn opgebouwd.

Drie gemeenten waren vertegenwoordigd: Eindhoven, Driebergen en Zeist. Als belangrijkste gasten de Erzoberlenker Vicke von Behr en de Oberlenker voor Oekraïne en Rusland, Stephan Meyer. Grote afwezig was Andrej Ziltsov, door ziekte geveld. Hij is al meer dan tien jaar geestelijke in Odessa, waar ook een eigen, nieuwgebouwde kerk is opgetrokken. Er worden reizen naar verschillende steden gemaakt om de Dienst te houden of een doop te voltrekken. Er is het familiezoemerkamp in West-Oekraïne met meer dan 100 deelnemers. Een proseminar, jeugdbijeenkomsten, internationale bijeenkomsten. Mede dankzij Dieter Hornemann, die de Russischspreekende landen sinds de 90er jaren bezoekt.

Ludmillah Demenkova, een van de eerste leden van de Kiever gemeente, sprak over de ontwikkeling in Kiev sinds 2000, toen daar de eerste Mensenwijdingsdienst werd voltrokken. Jaroslava Terletska en Tatjana Majdanjuk, beiden in Duitsland actief, hebben de gemeente ondersteund tot oktober 2017. Zij spraken beiden over de ontwikkelingen in Oekraïne vanaf het jaar 1000, de heilige stad Kiev en vanaf 2013 - 2014, de revolutie op de Maidan. Het was opvallend hoeveel er in het Oekraïens werd gesproken, waar anders het Russisch de boventoon voerde. Dat is duidelijk een gevolg van die Maidanopstanden, waarin het Oekraïense volk een ontwaakmoment beleefde.

Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze eigen taal? Welke cultuur hebben we uit te dragen? Waar gaan de gelden heen? Wie vertrouwen we eigenlijk?

Op doeken over een groot gebouw, wegens de brand die er woedde tijdens de Maidan opstand, stond groot geschreven 'Svaboda nasha Religio' ('Freedom is our Religion'). Religie die zich uit hogere regionen verbindt met een volk, een lot, met mensen.



Oekraïners hebben nooit een staatsgodsdienst gewild. Oekraïne wordt vaak vertaald als Grensland, als buitenland van Rusland – maar het is eigenlijk ‘Harteland’. Harteland van de zwarte aarde, waar veel smart is geleden, maar dat ook het licht ontvangen kan om nieuwe warmtekiemen te doen ontspruiten.

Tatjana M. sprak over het leed en de grote onzekerheid van de vluchtelingen uit het separatistische oosten. Kiev is door hen van 3 miljoen naar plusminus 5 miljoen inwoners vergroot. Om hen tegemoet te komen en even te bevrijden van de alledaagse zorgen, heeft zij in Kiev gezorgd dat er kinderactiviteiten worden aangeboden en een koor werd gevormd met de veelzijdige koorzang uit Oekraïne. Dat koor trad ook op als culturele bijdrage met prachtige en levendige a capella koormuziek. Überhaupt waren de culturele bijdragen van hoog gehalte: prachtige en goed verzorgde eurutmie, ook van leerlingen van de vrijeschool in Kiev. Ook een groep die moderne eurutmie bracht, gecombineerd met spraak en ook drama! En het symphonieorkest uit Kiev, geleid door

een lid van de Christengemeenschap, met ongemeen boeiende en ontroerende moderne muziek uit hedendaags Oekraïne.

Zaterdagochtend vroeg konden we nog even de huidige kapel van de Kiever gemeente bezoeken.

Ergens verstopt tussen de huizen, langs een trap naar beneden, binnenkomen in een kleine ruimte met aansluitend keukentje, dat tegelijkertijd als sacristie in gebruik is, wordt de gehele ruimte van het piepkleine huisje in beslag genomen door de cultusruimte met 20 stoelen en een klein altaar.

Alles keurig verzorgd, maar je kunt je niet wenden of keren! Tegelijkertijd echter zo warm en intiem, dat ik mij kan voorstellen dat de grotere ruimte die zij aan het zoeken zijn, nog wel als een te ruime jas zal worden ervaren, maar hoognodig is voor de verdere groei die verwacht wordt.

Louise Kelder

Over boeken, boeken en boeken

Nieuws uit de bibliotheek

Er is een nieuw boek in de bibliotheek: 'De Mensenzoon'. Dit is een studie uit 1967 van Wilhelm Kelber, nu in vertaling verschenen.

Vermist

Het boek 'Tijdgenoten onderweg' van Christine Gruwez wordt al een tijd vermist in de bibliotheek.

Vandaar een oproep aan degene die dit boek meenam - zonder uitleenbriefje in te vullen - om het weer terug te brengen.

Wilhelm Kelber

DE
MENSENZOON



Oorsprong en toekomst van de mens

Uitleenregels

We hebben een open bibliotheek. Het voordeel is dat ieder een boek kan meenemen, wanneer het hem of haar uitkomt. Maar om te zorgen dat de bibliotheek goed blijft functioneren, zijn we met elkaar verantwoordelijk.

Vandaar de volgende uitleenregels:

- Voor ieder boek een uitleenbriefje schrijven en op het stapeltje leggen naast het geldkistje. In dat kistje kan een vrijwillige bijdrage worden gedaan.
- De uitleentermijn is 6 weken. Om ervoor te zorgen dat het boek weer op tijd retour komt, is het handig de 'boek-terug datum' voor jezelf te noteren.
- Een verlenging is mogelijk na telefonisch overleg met mij.
- Retourboeken niet in de boekenkast terugzetten, maar op de retourplank leggen.

Marjo Bijleveld

Taak overdragen

Na jaren met veel plezier onze bibliotheek te hebben verzorgd, wordt het voor mij tijd om deze taak aan een ander over te dragen. Wie interesse heeft, kan met mij contact opnemen, zodat ik kan uitleggen wat de werkzaamheden inhouden.

Marjo Bijleveld

Van de boekentafel

Het was een onzekere tijd, nadat bekend werd dat de Nieuwe Boekerij ging sluiten. Wie gaat nu de boeken aan ons leveren? Eén ding was zeker: de boekentafel gaat door. Maar hoe?

Gelukkig hebben we Boekhandel Baas uit Driebergen bereid gevonden aan ons te leveren. En weer met korting! Dit betekent dat alle winst aan het eind van het jaar weer overgemaakt kan worden aan de kerk.

Alle boeken zijn te bestellen.

Free van der Kolk

Boekenmarkt

Dit jaar zal de boekenmarkt plaatsvinden op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 15.30 uur.

Graag nu al noteren in uw agenda!

Vindt u het ook geen goed idee om de vakantieperiode te gebruiken om uw boekenkast op te schonen?

Wij zijn blij met boeken die voor mensen uit onze kerk interessant zijn, zoals:

- antroposofie, esoterie en christengemeenschap
- biografieën
- kinderboeken, verhalen, sprookjes, mythen, sagen
- kunst
- opvoedkunde
- geschiedenis
- natuur

Geen romans!

Inleveren van de boeken

Dat kan vanaf zondag 7 oktober, na de dienst, tot en met donderdag 11 oktober.

Op maandag 8 oktober beginnen we met het sorteren van de boeken. Wij kunnen hierbij enige hulp gebruiken, evenals bij het inrichten van de markt en het opruimen.

Nadere informatie volgt nog in de gemeenteberichten.

Wij willen Guila Schreuders hartelijk bedanken voor haar inzet bij de boekenmarkt.

Gedurende de afgelopen jaren heeft zij met veel inzet en enthousiasme eraan bijgedragen de boekenmarkt een vaste plek in onze gemeente te geven.

Naast Free van der Kolk en Noor van den Breemer zullen Mariëtte van Est en Oeke de Ruiters de komende boekenmarkt organiseren.

Noor van den Breemer

Expositie: foto's van Watze de Vries

Vanaf 26 mei is er in de kerk een expositie van foto's van Watze de Vries. Zelf noemt hij zijn werk macrolages. Macro (fotografie) en collage (door het samenstellen van vegetatie, bloemen, planten). Zijn werk valt op door de intense kleuren en beweging die in de foto's te zien zijn. Elke keer valt er weer wat nieuws te ontdekken.



Zelf zegt hij hierover: de planten zijn nu mijn grote liefde. Talloze kleuren en variaties in vormen zijn aanwezig.

Door met de belichting de vegetatie transparant te laten worden, lukt het me om een 'binnenwereld' in te stappen. Het is aanwezig en wacht om ontdekt te worden. Door met een macro-lens te fotograferen en mede door de sterke vergroting worden details zichtbaar die normaal niet opvallen.

Ik ben op zoek naar kleur en vorm in harmonie die wordt aange-reikt, de compositie moet kloppen. Het blijft telkens weer een ver-rassing hoe de weg verloopt naar een uiteindelijke afbeelding. De expositie loopt tot begin september.

Ton van Hemert

Bij de tentoonstelling van Petra Rosenberg

Vanaf 15 september zal in onze gemeente werk van Petra Rosenberg te zien zijn. Het zijn grafische technieken gecombineerd met acrylverf.

Een van de musici in de gemeente Amsterdam heeft zich intens ingezet om de lier als instrument voor de mensenwijdingsdienst te laten klinken. Kort voor haar overlijden sprak zij met Marie-Hélène van Tol, toen geestelijke in Arnhem, over deze impuls en het bijzondere van de lier in de cultus.

Als impuls daaruit heeft Petra Rosenberg een nieuwe jaarcyclus voor de lier (en andere instrumenten) voor de dienst gecomponeerd. Regelmatig klinkt haar muziek ook in onze gemeente.

Het werken aan die composities had tegelijkertijd een directe invloed op haar activiteiten als beeldend kunstenaar. Het zoeken naar klankkleuren in de muziek werd tot kleurschakeringen op het doek. Bij elk werk ligt vaak een innerlijke beleving ten grondslag, die in abstracte vormen is weergegeven. Met name de grafische technieken geven een mogelijkheid te experimenteren met kleuren door bijvoorbeeld eenzelfde afbeelding of thema in verschillende kleurschakeringen af te drukken en zo een andere sfeer te scheppen.

Bijdragen aan lezingen en cursussen?

Regelmatig organiseert de programmagroep lezingen. Bij de uitgang wordt altijd gecollecteerd, er geldt een richtbedrag van € 5,-.

Anders is dat bij cursussen en bijeenkomsten die onze geestelijken aanbieden.

Leden en belangstellenden kunnen hun bijdrage daaraan meewegen bij hun regelmatige vaste bijdragen aan onze kerk.

Rondom de agenda

Drieluik computerspreekuur: geneeskunde en digitalisering

Na de voordracht op 22 mei, volgen nog lezingen op 5 juni (Mathijs van Alstein) en 19 juni (Megan Milota).

Een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd is hoe goed om te gaan met de toenemende digitalisering. In het drieluik onderzoeken Hans van Delden, Mathijs van Alstein en Megan Milota hoe deze digitalisering momenteel vorm krijgt in de gezondheidszorg, wat daarvan de geestelijke achtergronden zijn en hoe hierop gereageerd kan worden.

Mathijs van Alstein studeerde filosofie van de techniek aan de Universiteit Antwerpen.

Megan Milota doceert *medical humanities* aan het UMC Utrecht. Zij is de echtgenote van Mathijs.

Van Gondishapur tot Silicon Valley: internet en de helende arts en ij 5 juni 20.00 uur. Mathijs van Alstein.

In de zesde eeuw ontstond in het westen van het huidige Iran een academie. De Arabische intellectualiteit scheerde hier de allerhoogste toppen. In deze lezing wordt toegelicht hoe de spirituele inspiratie van Gondishapur tot vandaag werkzaam is, meer bepaald in en vanuit het centrum van de hedendaagse informatietechnologie, Silicon Valley in Californië.

Op zijn sterfbed schreef Rudolf Steiner: 'De techniek wordt ondernatuur. Dit vereist dat de mens innerlijk geestelijk inzicht ontwikkelt, waarmee hij zich even hoog in de bovennatuur verheft als hij met zijn ondernatuurlijke, technische activiteit onder de natuur gezonken is.' Geeft de mensenwijdingsdienst ons iets van dit verheffend inzicht prijs?

Door inleving wetend: nieuwe paden in de geneeskunst 19 juni 20.00 uur. Megan Milota.

De studenten die we nu tot arts opleiden, zijn ‘digital natives’. Dat wil zeggen dat zij zijn opgegroeid met internet, smartphones en social media, in een wereld waar eindeloos informatie te vinden is, te midden van een steeds toenemende hoeveelheid digitale stemmen. Welke vaardigheden moeten we onze artsen van de toekomst aanleren, om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven in een wereld waar een supercomputer hun diagnostische werk beter, efficiënter en effectiever kan doen?

Deze lezing zal bepleiten dat de menselijke vermogens om te luisteren naar een verhaal, om empathie op te brengen voor dit verhaal, en zelfs om te helpen een verhaal verteld te krijgen en betekenis te geven aan wat erin uitgedrukt wordt, essentiële skills zijn voor de geneeskundige van de toekomst. Deze lezing wil duidelijk maken welke rol de kunst kan spelen in het aanleren en verdiepen van deze vaardigheden. Door middel van een kleine oefening die ik ook met de studenten geneeskunde doe, zullen we dit samen in de praktijk brengen.

Conferentie ‘de andere kant van euthanasie’

Zaterdag 6 oktober 13.30 – 17.00 uur. Geertekerk Utrecht.

Alles wat we doen heeft consequenties. Wanneer we ernstig ziek zijn of het gevoel hebben dat ons leven voltooid is, staan we voor de grootste keuze die we kunnen maken: door alles heengaan wat de ziekte met zich meebrengt, of ons leven laten beëindigen en ons daardoor lijden besparen. Het laatste lijkt aantrekkelijk, zeker in Nederland waar euthanasie maatschappelijk steeds meer geaccepteerd wordt. Het kan voor een arts zelfs liefdevol lijken om de patiënt uit zijn lijden te verlossen.

De vraag is echter of we de consequenties van deze grote beslissing kunnen overzien.

Consequenties voor jezelf, voor de arts, voor een mogelijk verder leven na de dood, waar de vele bijna-doodervaringen van mensen die uit de dood konden terugkomen over spreken.

Over deze grote vragen organiseert Stichting Wederzijds, verbonden met de Christengemeenschap een conferentie. Daar zal ook een boekje gepresenteerd worden onder de titel: 'Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie.' Dit boekje wordt geschreven door 12 auteurs. Thom Kloes zal het boekje presenteren. Deelnemers aan de conferentie ontvangen het gratis.

De conferentie en het boekje vormen een startpunt van verdere ontwikkeling en uitwisseling van gezichtspunten en ervaringen rondom euthanasie. Dat is van groot belang.

Sprekers

Jaap van de Weg (arts), Ingrid Deij (geestelijk verzorger), Marie-Hélène van Tol (geestelijke) en Madeleen Winkler (arts en voorzitter Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen)

Waar en wanneer

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Zaterdagmiddag 6 oktober 2018

Inloop 13.30 uur, conferentie 14.00 tot 17.00 uur

Kosten, aanmelding en betaling

Via www.wederzijds-stervenscultuur.nl

De kosten zijn € 45,- inclusief boekje, koffie en thee.

Accreditatie: zie aanmeldingsformulier op de website.

Vanuit het Centraal Station is de Geertekerk in een kwartier te voet te bereiken. Parkeerruimte in de directe omgeving is schaars.

Moderniteit en geweld

Op 16 oktober 20.00 uur, houdt Maarten van Alstein een lezing met de titel Moderniteit en geweld. Hij schrijft daarover:

Al het vaststaande verdampt en vervluchtigt, schreven Karl Marx en Friedrich Engels in het Communistisch Manifest. Een inzicht waarmee ze de kern van de moderniteit wisten te vatten. Met de komst van de moderne tijden stortte het hemelse gewelf in. Alle solides werden vloeibaar gemaakt; alles wat vaststond, werd op losse schroeven gezet. Die alomvattende ervaring van de breuk met het

oude bewoog talloze kunstenaars, intellectuelen en politieke ideologen tot een koortsachtige zoektocht naar alternatieve vormen van kunst en politiek. Diep besloten in dit streven naar nieuwe ordes en nieuwe zekerheden lag steeds – geweld. Van de Place de la Révolution in Parijs, waar de guillotine stond, tot Verdun, de Goelag en Treblinka opende zich de afgrond van het *moderne* geweld. In deze lezing wordt een poging ondernomen dit geweld te begrijpen. Een poging – want wie dit geweld wil begrijpen, moet steeds halthouden voor het ‘zwarte gat’, zoals Primo Levi ooit zei over Auschwitz.

Maarten van Alstein (1978) is historicus en promoveerde aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de positie van België in de koude oorlog. Hij is werkzaam aan het Vredesinstituut in Brussel, een academisch onderzoekscentrum verbonden aan het Vlaamse parlement. Hij is de broer van Mathijs.

Voor aankondiging:

Apocalypse, moderne technologie en inwijding

30 oktober, Frank Storm.

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl

Nieuwe post-abonnees kunnen zich aanmelden bij de administratie van de kerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. E-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Kopij voor de komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van oktober en november graag uiterlijk 8 september per e-mail naar: thkloes@gmail.com
Dringende correcties of aanvullingen kunt u tot uiterlijk 15 september aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden (06 535 841 09).

De komende gemeenteberichten worden 25 september verzonden. De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.