

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

februari en maart 2020

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

‘Religie is de zucht van het
verdrukte schepsel,
het hart in een harteloze
wereld, de geest te midden
van geestloosheid’

Karl Marx (1818-1883)

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	3
Zondagsdienst v.d. kinderen	4
<i>Uit het gemeenteleven</i>	4
Mededelingen bestuur	4
Gemeenteberaad	5
Cursussen	5
<i>Mensen en activiteiten</i>	6
<i>Rondom de agenda</i>	10
De dageraad van West-Europa	10
Wie is Melchisedek?	15
Vooraankondigingen	16
<i>Personen en gegevens</i>	17
Kopij april - mei	20

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	8.00 uur

Zondag 8 maart is er na de dienst een bericht over de priesterwijdingen in Stuttgart (14 - 16 februari) en Hamburg (6 - 8 maart).

Vooraankondiging Stille Week

In de Stille Week (vanaf 6 april) zijn er op maandag, dinsdag en woensdag om 10.15 uur na de dienst lezingen door de geestelijken met als thema: *Het kruis als symbool en daad*.

Nadere toelichting volgt in de gemeenteberichten van april/mei.

De cultische dagsluitingen in de Stille Week zijn op maandag, dinsdag en woensdag telkens om 19.30 uur.

Op donderdag 9 april zingt Valborgkoor om 19.30 uur, aansluitend cultische dagsluiting (zie pag. 22).

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.

De komende diensten zijn op 7 en 21 februari en 6 en 20 maart.

Een korte dienst met evangelielezing en toespraak, in het teken van de lijdenstijd, is op vrijdag 27 maart om 11.00 uur.

Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn 11 februari en 17 maart.

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst. De kinderdiensten zijn daardoor op 9 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 12 april (Pasen), 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni en 12 juli.

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.



Triodos-betalrekening:
NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Mededelingen van het bestuur

Kosterstaken

Nadat Marion Kuenen begin 2019 haar taken als koster om gezondheidsredenen had neergelegd, bleek het niet eenvoudig voor deze taken geschikte opvolgers te vinden. Gelukkig waren Anna Steinkamp en Joris van der Vring bereid voorlopig met z'n tweeën de taken te verdelen. Ook Marianne Lampe nam een aantal extra taken

op zich; in het gemeenteberaad van september gaf ze aan op termijn 'weer in de achterhoede' te gaan.

We zijn Marianne dankbaar voor haar werk. We zijn ook blij te kunnen melden dat de taken nu zullen worden uitgevoerd door een 'kosterstrio' te weten Anna Steinkamp, Evelien Everts en Joris van der Vring. Zij verdelen de taken onderling en wisselen elkaar af; ook het sleutelbeheer en de agenda van de verhuur valt onder de koster (i.c. Evelien Everts).

Taakgroepen en werkafspraken

Het bestuur is al een aantal maanden bezig de werkafspraken met de betreffende taakgroepen te actualiseren. De meeste werkafspraken dateren nog van 2011. Zoals in het laatste gemeenteberaad van 10 november al gebeurde, zullen in de komende gemeentebereaderaden steeds 2 taakgroepen hun geactualiseerde werkafspraken presenteren.

Geschenk van beeldend kunstenaar Martien Ockeloen

Martien Ockeloen heeft een van zijn beeldhouwwerken als geschenk aan de gemeente aangeboden voor in de tuin. Het bestuur vindt dit een passend beeld bij onze gemeenschap en heeft dit in dank aanvaard. Nellie Engelaer overlegt met de tuingroep welke plek er het meest geschikt voor is.

Gemeenteberaad

Het gemeenteberaad vindt plaats op zondag 9 februari.

Daarna op 19 april, dat is een ledenvergadering.

Tijd: 12.00 – 13.00 uur.

Cursussen

Cursus 'de beelden van het Johannesevangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog

een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.30 uur. De komende data zijn: 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni.

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

Inlichtingen: Lisette Buisman (06-43800665)

Cursus over het Lukasevangelie

Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur.

De komende bijeenkomsten zijn op 5 en 19 februari, 4 en 25 maart, 15 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 1 juli.



Mensen & activiteiten

Zing je mee?

Vier jaar geleden hebben wij met een aantal mensen een koor gevormd, waarmee we regelmatig in de Mensenwijdingsdienst zingen. We zingen verschillende soorten muziek, van Taizé- en kamplie-deren tot moderne muziek. Het koor bestaat uit een enthousiaste groep mensen, onder leiding van Reinier Steinbuch. Momenteel kunnen we vooral bij de vrouwenstemmen versterking gebruiken. Zing je sopraan of alt en heb je koorervaring? Je bent van harte welkom, stuur ons een mail of bel ons. Bij twijfel kun je ook altijd even contact opnemen. Mannen zijn ook welkom!

Wanner en waar?

Woensdagavond 20.15 uur, elke twee weken in de cursusruimte in de kerk. We zingen 5 à 6 keer per jaar in de mensenwijdingsdienst.

Opgeven en meer informatie:

Marianne van Biert, marianne@vanbiert.nl (06 3031 9129)

Justine Anschütz, janschut@antenna.nl (06 4580 8022).

Nieuw in de bibliotheek

Er zijn verschillende boeken nieuw in de bibliotheek.

Deze komen uit het aanbod van de boekenmarkt:

- Het raadsel van de sfinx, Wijnand Mees.
- Zonnegeheimen herfst en advent, D. Udo de Haes.
- In het hart is hij te vinden, John van Schaik.
- Kijk op karma, Paul Wormer en Lili Chavannes.
- Liefde en seksualiteit, Jeanne Meijs.
- De grote ingewijden, Eduard Schuré.

Nieuw aangeschaft zijn:

- Het maakt uit hoe je sterft, visies op euthanasie. Samengesteld door Thom Kloes.
- Christus en het lot van de mens, Wolf-Ulrich Klünker.

Nienke Wieringa

Latijns-Amerika Hulpfonds: Geld - het minste kwaad?

‘Waar het geld van node is, het minste kwaad geboden is’ horen we Jozef tegen Maria zeggen in het kerstspel. Geld, of gebrek eraan, bepaalt veel menselijke verhoudingen. Toch heerst er een verbazend gebrek aan bewustzijn; we slapen als we ons geld uitgeven en we zijn onverschillig wat er met ons geld gebeurt, als we het op een spaarrekening zetten. Alleen als we sommen geld wegschenken, willen we er vaak voorwaarden aan verbinden, terwijl het dan geen schenkgeld meer is.

Evenals in het stukje in *In Beweging* nodigt het Latijns-Amerika Hulpfonds (LAHF) u uit voor een seminar met Maarten de Gans over geld en geldvragen, want we willen niet alleen op zoek naar ‘het minste kwaad’, maar misschien kunnen we gezamenlijk komen tot een groter goed.

Waarom staat deze uitnodiging in de Zeister gemeenteberichten, als het seminar in Rotterdam plaatsvindt?

Traditiegetrouw vond er in Zeist een schenkersbijeenkomst plaats, wanneer Maarten de Gans een bezoek aan Nederland bracht. Het LAHF is opgericht in Zeist en heeft hier een achterban. Maar vanaf vorig jaar wilden we een ander soort bijeenkomst organiseren, meer gericht op de inhoudelijke onderwerpen die Maarten de Gans ontwikkeld heeft in vele seminars en werkweken in Latijns-Amerika en Spanje, en gericht op een breder publiek.

Sinds de Rotterdamse gemeente in 2017 een grote groep deelnemers opving, die naar de internationale conferentie in Den Bosch gingen, is er daar ook een band met Latijns-Amerika ontstaan. Vandaar de locatie Rotterdam, maar wegens de banden met Zeist toch een speciale uitnodiging aan iedereen in de Zeister gemeente, die benieuwd is naar wat Maarten de Gans over dit onderwerp heeft te brengen. En dat is niet niks!

Gegevens:

Locatie: Michaelkerk, Lumeystraat 35, Rotterdam,

Start: Vrijdag 21 februari 20.00u- 21.30u.

Zaterdag 22 februari 9.30u: Mensenwijdingsdienst in het Spaans, daarna voortzetting van het seminar van 10.45u-15.30u, inclusief lunch en pauze.

Kosten: wij hopen op een gulle bijdrage voor de seminaristen uit Latijns-Amerika.

Aanmelden bij Steven Wouters: steven.wouters@hetnet.nl of 06-10814297.

Renée de Monchy

Erratum

Edith Schoneveld gaf de volgende correcties door op het verslag van Ingrid van Tongeren over '25 jaar Lukaskerk Alkmaar' in de vorige gemeenteberichten:

- De vele aanwezige vertegenwoordigers van andere stromingen hadden zich niet concreet als belangstellende voor de Christengemeenschap Alkmaar opgegeven;
- Nico Torenstra heeft zich voor de kerkbouw in Alkmaar ingezet als priester, niet als staflid van Scorlewald.

Let op onze website

Hebben we een website? Ja, zeker. Sterker nog: een pagina daarvan is bedoeld als aanvulling op de gemeenteberichten. U vindt hem door in te typen: zeist.christengemeenschap.nl

Klik dan op 'Berichten' en scroll vervolgens een stukje naar beneden tot u dit ziet:



Daaronder staan bijvoorbeeld de volledige artikelen die in de gemeenteberichten zijn ingekort om ruimte (en kosten) te besparen. Zo treft u daar nu aan de volledige tekst van de toespraak van Marion Kuenen bij haar afscheid als koster. En trouwens ook het verslag van de studiereis van de gemeente naar de Elzas en Dornach. Ook bijeenkomsten die bij nader inzien niet doorgaan, of activiteiten die te laat voor de gemeenteberichten zijn aangeleverd, vinden hier stabiele, hoewel digitale, grond onder de voeten. Kijken dus, zo nu en dan!

Thom Kloes

Rondom de agenda

De dageraad van West-Europa

Lezingencyclus over het ontwaken van de bewustzijnsziel. De cyclus bestaan uit vier lezingen. In iedere lezing staan een land en een bepaalde figuur centraal. Die worden dan in een bredere context geplaatst.

11 februari om 20.00 uur.

Duitsland & Siegfried in de context van de opera's van Wagner.
Lezing door Frans Versteeg.

25 februari om 20.00 uur.

Engeland & Arthur in de context van de riddermysteriën van Tintagel.
Lezing door Paul-Philippe Stevens.

10 maart om 20.00 uur.

Frankrijk & Helias in de context van de Zwanenridders.
Lezing door Ignaz Anderson.

24 maart om 20.00 uur.

Zwitserland & Odilia in de context van Arlesheim en Dornach.
Lezing door Jac Net.

Toelichting op de inhoud en de sprekers

Duitsland & Siegfried (11 februari).

Alle culturen kennen hun scheppingsverhalen. Hun mythen en legenden: de vastlegging van de bewustzijnsontwikkeling van de mens uit lang vervlogen tijden. De geschiedenis van onze verste voorouders.

In ons Noordelijk Europa zijn er de verhalen uit de Edda: de verhalen van Goden en Reuzen, van Dwergen en van de eerste Godzonen en -dochters.

Wagner nam die oude draad op en smeedde er zijn eigen 'Ring des Nibelungen' van. Zijn opera Siegfried gaat over de kleinzoon van de Oppergod Wotan, het verhaal van een grootse inwijding. Hoe Siegfried zijn eigen 'zwaard des ondersheids' smeedt. Hoe Siegfried de slapende draak doodt en de taal van de natuur leert spreken. En hoe Siegfried de dwerg doodt en hij zijn slapende bruid vindt en wakker kust.



Siegfried doodt de draak

Een geschiedenis van de oudste tijden van de mensheid van voor en na de Zondvloed. Een verhaal over de overgang van Atlantische tijden naar post-Atlantische tijden. Over afdalende Goden en het opkomen van het menselijk bewustzijn aan de oevers van de noordelijke Tigris en Eufrat: aan de oevers van de Rijn. Hoe het Goud van de Rijn werd omgesmeed tot een Ring. Hoe Goden op de voorgrond traden, in actie kwamen - en weer in de schemering traden. Hoe Siegfried stierf als een onschuldige held en zijn bruid Brünnhilde de wereld verloor. Hoe die oude geschiedenis ons als mensen voorbereidde op de daaropvolgende fase in onze bewustzijnsontwikkeling: op de ontdekking van de Liefde.

Waar staan wij vandaag met Europa?

Frans Versteeg is duurzaam ondernemer, consultant en coach. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en theologie in Leiden en Parijs en werkte vervolgens vele jaren in het internationale bedrijfsleven. De

laatste 12 jaar is hij actief met projecten in de energie- en voedseltransitie en adviseert hij over duurzame organisatie-ontwikkeling. Al vele jaren is hij verder hartstochtelijk bezig met muziek, symbolische theaterwerken en tijdloze kunst en wereldliteratuur.

Engeland & Arthur (25 februari).

'The once and future king'.....zo leeft de legende voort rondom koning Arthur in Engeland. De Keltische verhalen over de ridders van de Tafelronde hebben in de 12e eeuw een 'renaissance' ervaren en werden sindsdien sterk geromantiseerd. Wie was de legendarische koning Arthur en wat bracht hij teweeg? In Engeland geldt hij nog altijd als de held die de Saksen heeft verdreven en de Britten heeft verenigd.



Maar de verhalen over het magische Avalon, over het zwaard Excalibur en over de moed rondom de ridders van de tafelronde, beschrijven eigenlijk een innerlijke inwijdingsweg van Westerse mysteriën die hun uiteindelijke bevruchting ervaren in de ontmoeting met de Graalsmysteriën.

Rudolf Steiner noemde de kracht die uitging van de Tafelronde van koning Arthur: 'de hoge pedagogische scholing voor de gewaarwordingsziel van het Westen', ter voorbereiding van onze vijfde cultuurperiode.

Tintagel was een mysteriecentrum. Het landschap in Zuidwest-Engeland en Wales is geestelijk verzadigd door de kracht van de Michaëlmysteriën, waarin druiden als cultuurstichters werkzaam waren. Europa werd vanuit het Westen door een kosmisch christendom bevrucht. 'And did those feet in ancient time walk upon Englands mountains green?'

Paul-Philippe Stevens is sinds 2008 geestelijke van de Christengemeenschap in België. Van kinds af aan leefde hij al met de verhalen rond koning Arthur. Door zijn onlangs gemaakte reis naar Cornwall deed hij veel inspiratie en nieuwe inzichten op. Daarover wil hij graag vertellen.

Frankrijk & Helias (10 maart).

Over de oorsprong en vorming van Europa zijn diverse bronverhalen bekend. Vooral in de negende en tiende eeuw worden belangrijke kiemen gelegd, welke in sagen en legenden worden beschreven. Jaren later werden deze verhalen opgetekend door bijvoorbeeld Chrétien de Troyes (ca. 1140-1190) en Wolfram von Eschenbach (ca. 1170-1220). Centraal in deze graalsverhalen staan Perceval en diens zoon Loherangrain de Zwanenridder. In diverse varianten zijn deze verhalen in Europa terug te vinden. Het zijn 'wonderlijke en miraculeuse historien' die inspiratie boden voor persoonsvorming en gemeenschapsvorming.



Zo wordt de impuls van de stedenstichting en handel door Rudolf Steiner in verband gebracht met de zwanenridder; in onze streken beter bekend als Helias.

'Stadslucht maakt vrij', zo luidt een bekend Middeleeuws gezegde. Binnen de bescherming van de prille steden konden de beroepsgilden ontstaan en kon over de rivier en over het land handel worden gedreven en kennis worden uitgewisseld. De ridder metter Swane wordt ook wel als de mens met zijn engel gezien; wat heeft dit

beeld ons nu individueel te zeggen en wat zegt het ons over een gemeenschappelijk Europa anno 2020?

Biedt het een kompas, een houvast, voor een nieuwe Europese renaissance?

Ignaz Anderson (1957) is sinds 2004 directeur van de Iona Stichting. Daarvoor was hij gedurende 25 jaar werkzaam binnen het vrijeschoolonderwijs. Hij is verder actief als Worldconnector en in bestuurlijke functies bij de GLS-Treuhand, EarthCharter NL en Kracht in NL/MAEX. Ignaz is getrouwd en heeft twee dochters.

Zwitserland & Odilia (24 maart).

Ik kies de sage van Odilia als vertrekpunt voor mijn lezing en heb mij de vraag gesteld: Wat was het geschenk wat Odilia de wereld heeft geschonken?

Ik heb ervaren dat, waar sage en geschiedenis elkaar raken, het bijzondere en de betekenis van Odilia's wezen het sterkst beleefd kan worden. Wat het meest in het oog springt is dat Odilia blind ter wereld is gekomen. Etticho, de vader van Odilia, ervaart dit als een schandvlek op zijn voorname, adellijke Merovingische geslacht.



Mont Sainte-Odile, Elzas

Na Odilia's doop wordt zij op wonderbaarlijke wijze van haar blindheid genezen en komen haar genezende gaven sterk tevoorschijn. Vanuit haar Keltische achtergrond brengt zij een krachtige 'kennis der natuur' mee, waardoor zij in staat is aan de voet van de Odiliaberg het eerste hospitaal in Europa, inclusief een uitgebreide geneeskrachtige kruidentuin, in te richten. Daarnaast raakte ik geboeid door het feit

dat het Etticho/Odiliageslacht niet alleen de kiem heeft gelegd voor het latere historische Parzivalgeslacht, maar evenzo als bakermat heeft gediend voor het ontstaan van de meeste Europese vorstenhuizen.

Jac Net heeft tijdens zijn werkzame leven in de heilpedagogie gewerkt. Gedreven door interesse voor historische personen en gebeurtenissen in de veelbewogen geschiedenis van Europa werd hij geraakt door de legende van de heilige Odilia. Zij bleek voor hem één van de sleutelfiguren te zijn. Zij heeft hem door de jaren heen altijd begeleid, sinds hij in de 70er jaren met zijn toenmalige klas een toneelstuk opvoerde over haar leven en werk.

In de jaren erna drong het geleidelijk tot hem door dat zij, in navolging van Christus, met haar diepe genezingsimpuls vérstreckende invloed heeft gehad op de christelijke Europese cultuur.

Drie lezingen van Bastiaan Baan: Wie is Melchisedek?

Oorsprong en bestemming van het priesterschap. Drie lezingen van Bastiaan Baan rond de priesterwijdingen.

Op donderdag 20 februari, 5 maart en 19 maart, 20.00 - 21.30 uur

Tentoonstelling olieverfschilderijen van Mia Zaat

Januari tot aanvang Lijdenstijd

Mia schrijft bij haar tentoonstelling:

Waarnemingen en ruimtelijke ervaringen tijdens wandelingen en fietstochten inspireren mij tot abstract landschappelijke composities met olieverf op doek.

De kleuren en de vormen creëren de ruimte waar ik telkens weer door getroffen ben.

Het horizontale Nederlandse landschap geeft ook ruimte aan luchtschappen.

De doeken bevatten daardoor doorgaans zowel een lucht- als een landschap.

Bij mijn waarnemingen in de natuur en in mijn atelier probeer ik de verbinding tussen Hemel en Aarde tot stand te brengen. En ik hoop dat u als kunstbeschouwer door mijn werk hiertoe wordt geïnspireerd.

Mia Zaat

www.miazaat.nl E-mail: miazaat@hetnet.nl

Vooraankondigingen

In de Stille Week (vanaf 6 april) zijn er op maandag, dinsdag en woensdag na de dienst lezingen met als thema *Het kruis als symbool en daad*. Nadere toelichting volgt in de gemeenteberichten van april/mei.

9 april: Het Valborgkoor o.l.v. Árpád Schermann

Het Valborgkoor zingt op Witte Donderdag delen uit het Paasatorium 'Gehoben ist der Stein' van Jan Nilsson.

19.30 uur korte introductie van ± 10 minuten door Bastiaan Baan.

Van 19.40 tot 20.15 uur zingt het koor.



Daarna cultische dagsluiting.

Toelichting

De inhoud van het Paasatorium omspant een grote boog van het begin van de schepping doorheen het Mysterie van Golgotha naar toekomstige tijden. Delen uit het Johannes-evangelie worden afgewisseld met prachtige gezangen op teksten van Morgenstern, Novalis e.a.

Jan Nilsson, geb. in 1931 in Stockholm, componeerde dit stuk rond 1990, toen hij werkte als muzikleraar/therapeut in het heilpedagogisch instituut te Järna in Zweden.

De nu bijna 89-jarige componist, die op Gotland woont, liet ons enige jaren geleden weten dat hij het zingen van dit Paasatorium door het Valborgkoor ziet als vredesarbeid; een noodzakelijk tegenwicht in de huidige oorlogszuchtige tijd.

Paasspel

Zaterdag 11 april bij de avondschemering: het paasspel van Jozef van Arimathea.

Personen en gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4

3707 VD Zeist. E-Mail: zeist@christengemeenschap.nl

Bestuurlijke informatie:

Bernard Heldt 06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl

Praktische informatie:

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

Overige informatie

Adressenbestand

Ingrid Deij, tel. 030 6913 688

Brugakker 6630, 3704 RN Zeist

e-mail: ingrid.deij@telfort.nl

Autovervoer

Aanbod en vraag: Odilia Houben, tel. 030 6955 351

Bankrekeningnummers

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap

Zeist, of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Belgroep bij gestorvenen

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Bibliotheek

Nienke Wieringa, tel. 0341 427 369

Boekentafel

Free van der Kolk, tel. 030 6952 589

Cultus-verzorgendengroep

Guila Schreuders (aanspreekpunt), tel. 030 2520 132

Exposities in de gemeentenzaal

Ton van Hemert, tel. 06 5514 0580

Gemeenteberichten

Kopij per e-mail naar Thom Kloes: thkloes@gmail.com

telefonisch: 0341 560 258 of in het postvak van de redactie in de kerk.

Kerkgebouw Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

Kostersgroep

Joris van der Vring (coördinator a.i.), tel 06 1613 5719

Mailberichten over gestorvenen

Wilt u die ontvangen? Geef dat door aan Ger Jue: ger.jue@zonnet.nl

Ministranten

Anna Steinkamp (coördinator), tel 06 5345 3270

Penningmeester

Christiaan van der Velde, tel 030 697 5995

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van
De Christengemeenschap Zeist

Programmagroep

Paola Matthijsen, tel 030 276 4178 of 06 5389 2351

e-mail: pvmatthijsen@hotmail.nl

Reservering ruimtes

Marianne Lampe, tel 030 699 2250, e-mail: m.a.lampe@icloud.com

Waakgroep

Floor van der Voet, tel 030 221 0872 b.g.g. 030 6913 981

Website

www.zeist.christengemeenschap.nl

Berichten, annuleringen, mededelingen en dergelijke doorgeven
aan Thom Kloes: thkloes@gmail.com of telefonisch 0341 560 258.

Werkgroep Gemeentezorg

Contactpersoon: Ger Jue, tel. 030 6924 392 of ger.jue@zonnet.nl

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een sterk verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl onder de tab 'Berichten'.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van april – mei uiterlijk 8 maart per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 15 maart aanleveren.

De komende gemeenteberichten zult u 26 of 27 maart ontvangen.

De redactie behoudt zich het voorrecht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 23;
- belangstellende wilt worden: meld dat aan Ingrid Deij, ingrid.deij@telfort.nl of 030-6913 688;
- een post-abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In Beweging: geef het door aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com of 06-535 841 09

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: www.zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact.