

# De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



**gemeenteberichten**

februari & maart 2019

**gemeente Zeist**

# De Christengemeenschap Zeist

---



‘Je hoeft het niet alleen te doen in het leven. Maar je moet het wel zelf doen’

## *Wouter Modderkolk*

Bestuurslid van de kamporganisatie, gezegd tijdens een vergadering.

## **Uit de inhoud**

<b><i>Rondom de diensten</i></b>	3
Afwezigheid geestelijken	
<b><i>Uit het gemeenteleven</i></b>	5
Cursussen	6
Gemeenteberaad e.a.	8
<b><i>Mensen en activiteiten</i></b>	9
Holland-Amerika lijn	9
Gebedscirkel	10
Terugblikken	12
<b><i>Rondom de agenda</i></b>	15
Driegeleding	15
Euthanasie	16
Stille Week	16
<b><i>Personen en gegevens</i></b>	17
Kopij april - mei	18

# Rondom de diensten

---

## **Mensenwijdingsdienst**

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	8.00 uur

N.B.: Op woensdag 6 februari vervalt de dienst wegens de synode.  
Op zondag 31 maart begint de zomertijd. De klok wordt dan een uur vooruit gezet.

## ***Diensten in Huize Valckenbosch***

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.  
De komende diensten zijn 8 en 22 februari, 8 en 22 maart.

## ***Diensten in het Leendert Meeshuis***

In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende diensten zijn 12 februari en 12 maart.

## ***Evangelie in de Menschenwijdingsdienst***

Trinitarische tijd	3 febr	Johannes	5	1-16
	10 febr	Mattheüs	20	1-16
	17 febr	Lukas	8	4-18
	24 febr	Lukas	13	10-17
	3 mrt	Lukas	18	18-34
	10 mrt	Mattheüs	4	1-11
	17 mrt	Mattheüs	17	1-13
Lijdenstijd	24 mrt	Lukas	11	14-36
	31 mrt	Johannes	6	1-15

***Liederen in de Mensenwijdingsdienst***

Trinitarische tijd	Gij zijt de weg De God van de vrede
Lijdenstijd	Gij staat aan de deur Amen

**Zondagsdienst voor de kinderen**

In principe elke zondag om 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

***Niet in de schoolvakanties***

De zondagsdienst voor de kinderen vervalt op de zondagen die in schoolvakanties vallen.

Voor dit schooljaar betreft dit de volgende zondagen: 24 februari, 3 maart, 28 april en 5 mei.

***Liederen in de Zondagsdienst***

Trinitarische tijd	Hij is de ster
Lijdenstijd	Zaai nu uw zaad

# Uit het gemeenteleven

---

## **Overleden**

Op 1 december overleed Annie Elisabeth Jacoba Knottenbelt, geboren op 21 februari 1932 in Garoet (Nederlands Indië).

De dienst bij de crematie vond plaats op 6 december in Bilthoven.

De mensenwijdingsdienst werd op 15 december gehouden.

Op 6 december overleed Johanna Maria Lieftrinck - van der Bie, geboren 13 november 1940 in Rotterdam.

De dienst bij de crematie werd op 12 december in Bilthoven gehouden.

De mensenwijdingsdienst werd op 22 december voltrokken.

## **Peuter- en kleuterochtend**

Iedere tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er om 9.30 uur een peuter- en kleuterochtend. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld.

De komende bijeenkomsten zijn 10 februari en 10 maart.

## **Over de lessen ‘religieuze ontwikkeling voor kinderen’.**

De wereldreligies, de grote stromingen en hun culturele context, schooljaar 2018 – 2019. Voor kinderen die dit schooljaar 12 of 13 jaar worden, meestal klas 6 en 7 of brugklas.

Op zondag 3 en 17 februari, 10 en 24 maart, 7 en 14 april worden de lessen vervolgd. De tijden zijn steeds van 10.30 – 11.30 uur.

De uitgangsgedachte is de uitspraak van Rudolf Steiner: *‘ . . . er bestaan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf. De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien.’*

Eenzaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916

Door het jaar heen worden de wereldreligies besproken, zoals het christendom, jodendom, de islam, het universeel soefisme, het boeddhisme en het hindoeïsme. Herkenbaar wordt gemaakt dat de belangrijkste waarden overeenkomen. Aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. Er wordt ingegaan op de negatieve werking van dogmatisme en fanatisme. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit en bij de jaarfeesten.

De gedachte is dat door respect voor de godsdiensten ontvankelijkheid voor de werkzaamheid van het Christuswezen zal ontstaan, waarbij het er met name om gaat dat het desbetreffende kind een eigen authentiek religieus referentiekader ontwikkelt, belangrijk voor haar of zijn morele ontwikkeling.

Dit laatste is dan ook de doelstelling van deze lessen.

Bernard Heldt

## **Cursussen en studiegroepen**

### ***Cursus over het Lukasevangelie***

Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn op 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april, 22 mei, 5 en 26 juni.

### ***Cursus 'de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg'***



In januari 2018 is Lisette Buisman met deze cursus begonnen op donderdagavond om de veertien dagen van 18.45 – 20.00 uur.

De komende data zijn: 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 mei.

### ***Cursus 'de beelden van het Johannesevangelie'***

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige - vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur. De cursus is afgelopen september gestart. De komende data zijn: 14 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei.

Inlichtingen: Lisette Buisman

### ***Evangeliekring in Huize Valckenbosch***

Het aantal bewoners dat deel kan nemen aan de evangeliekring in Valckenbosch, wordt kleiner en kleiner. Daarom stoppen wij voorlopig met de evangeliekring.

Op 17 januari was de laatste bijeenkomst.

Of er nog een nieuw initiatief ontstaat, zal blijken.

Gerjan Wijers

## **Gemeenteberaad, dialogen en bestuursvergaderingen**

Het komende *gemeenteberaad* is 10 februari om 12.00 uur.

De komende '*dialogen*', waarin we - na de koffie - van gedachten en ervaringen wisselen over alles wat samenhangt met de Christengemeenschap, vindt plaats op zondag 10 maart van 12.00 tot 13.00 uur (altijd op de 2<sup>e</sup> zondag van de maand die volgt op de maand waarin het gemeenteberaad is).

De komende *bestuursvergadering* is op 14 februari. Aanvang 20.00 uur.

---

***Al het werk*** van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de

praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.



Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390

5375 27 ten name

van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening:

NL03 INGB 0000

4246 32 ten name

van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.



# Mensen & activiteiten

---

## **Holland-Amerika Lijn, nogmaals**

Onze Holland-Amerika Lijn bestaat al bijna veertig jaar; de lijn met Zuid-Amerika die wij als Latijns-Amerika Hulpfonds onderhouden. Op zaterdag 16 februari houdt Maarten de Gans een seminar met het thema 'Man – Vrouw in Gemeenschap: stranden of landen?' Dit seminar vindt plaats in de gemeente Rotterdam, Lumeystraat 35, 3039 ZN, met om 9.30u de mensenwijdingsdienst in het Spaans, en vervolgens het seminar van 10.45 tot ca. 16.00 uur.



Aanmelden bij Steven Wouters, contactgegevens zie hieronder.

Op zondagochtend 17 februari zal Maarten de Gans in Driebergen (Rijsenburgselaan 2a, 3972 EJ) om 10.30 uur de mensenwijdingsdienst in het Spaans houden. Dus niet in Amsterdam, zoals nog in het vorige bericht stond.

Daarna is er koffie en een inleiding over het werk van de Christengemeenschap in Latijns-Amerika.

Dit jaar is er dus geen bijeenkomst in Zeist, maar de bijeenkomst in Driebergen is voor Zeistenaren redelijk dichtbij.

Nadere details in de nieuwsbrief op de landelijke website van de Christengemeenschap.

Het wordt spannend! Ieder die meer wil weten, neem gerust contact op met één van de kerngroepleden:

Steven Wouters, 06-10814297, email: [steven.wouters@hetnet.nl](mailto:steven.wouters@hetnet.nl)

Agnes Welman, tel. 030-6956788, email: [agneswelman@planet.nl](mailto:agneswelman@planet.nl)

Renée de Monchy, tel. 06-40202454, email: [monckey85@gmail.com](mailto:monckey85@gmail.com)

Renée de Monchy

## Bibliotheek



Er zijn twee nieuwe boeken aangeschaft.

*Het Evangelie, deel 2*: beschouwingen geschreven door Emil Bock.

Het is vertaald uit het Duits.

Deel 1 is al eerder aangeschaft. Deel 2 begint met het Markus-evangelie en eindigt met de openbaring van Johannes.

Ook aangeschaft is *Paulus van Tarsus*, naverteld door Siegwart Knijpennga. Geschreven voor de jeugd en ook interessant voor volwassenen.

Nienke Wieringa

## Gebedscirkel voor de mensen op rampplekken in de wereld

Een kleine groep mensen komt één keer in de veertien dagen kort bij elkaar om gezamenlijk de kring te sluiten. Een kring die groter wordt, doordat wij de engelwereld vragen ons gebed te verbreiden. Door ons eerst te concentreren op mensen in nood en daarna bepaalde eurythmische basisoefeningen te doen versterken we onze kring, vooral door de stilte die tussen ons leeft en weeft.

Spreuken klinken voor de lijdenden en gestorvenen en echoën na in ons hart. Met de Ik-Ben-woorden uit het Johannesevangelie richten we ons naar het licht, met het Onze Vader sluiten we af en een gezongen 'Amen'.

Door het vaste ritueel wordt de kracht versterkt van ons gebed, het verdiept en verwijdt zich door het gezamenlijke doen. Vooraf hebben we altijd een kort afstemmingsgesprekje over de slachtoffers die we willen gedenken.

Vervolgens kan het, door elk van ons, in de mensenwijdingsdienst worden doorgedragen.

Er kunnen nog meer mensen deelnemen, zodat onze kring zich uitbreidt: dinsdag, één keer in de veertien dagen van 19.00 tot plm. 19.30 uur in de Rafaëlkerk (zie de agenda).

Contact: Louise Kelder (030 – 699 1047) of Ingrid van Tongeren (030-695 4631).

Louise Kelder

## Oproep

Wie rijdt komende tijd naar Stuttgart of kent iemand die dat zal doen? Misschien naar de priesterwijding van 22 - 24 februari ?

Of voor iets anders?

Er wordt gezocht naar iemand die schilderijen van Tatiana Nechytailo (Kiev) mee kan nemen voor een zomertentoonstelling in de Rafaëlkerk.

Graag contact met Louise Kelder [louisekelder@casema.nl](mailto:louisekelder@casema.nl) of 030-699 1047.



## Terugblikken

### ***18 november: Langs zeven zegels***

Uit het noordoosten waaide een schrale, koude wind het wolkendek open. Goudgeel staken de kruinen van de bomen tegen de strakblauwe hemel af. Medio november schonk de natuur ons een late Indian Summer. November staat in het teken van Schorpioen. Het ter aarde gevallen sterrenbeeld dat zich in de toekomst tot Adelaar ontwikkelen zal. Die koninklijke vogel overziet zijn omgeving met scherpe blik. De adelaar is ook het symbool van Johannes, de evangelist, die ons in zijn geschriften de ruimste vergezichten biedt.

Binnen de Christengemeenschap staat de Apocalyps van Johannes in de maand november centraal. Op 18 november leidden Lisette Buisman en Yvo de Mul ons na de dienst langs de zeven zegels van de Apocalyps die in de gemeentesaal hingen. Eva Mees maakte ze en componeerde ter aanvulling erop bij elk zegel een muzikale strofe. Lisette vertelde dat vergelijkbare zegels ruim honderd jaar geleden de wanden sierden van de net geopende Johannesbau in Stuttgart. Een kunstenaar had ze op aanwijzing van Rudolf Steiner gemaakt.

Het was goed te merken dat de dienst vandaag vensters in onze ziel geopend had. Kleur en klank kwamen beter binnen. Voor een aandachtig luisterend gehoor brachten Lisette en Yvo de zeven zegels tot leven. Eerst liet Yvo zijn viool klinken, waarna Lisette de bij dat zegel horende tekst uit Openbaringen las. Na een korte stilte klonk de viool opnieuw en legde Lisette uit wat we op het zegel konden zien. Yvo tenslotte sloot elke compositie af met de daarbij horende muzikale strofe. Zo regen zij zeven parels aan een koord.

Na afloop adviseerde Lisette ons om de beelden in onze terugblik mee te nemen en na te gaan hoe we maandagochtend ontwaakten. Fris en monter, want maandag is mijn oppasdag. Ik gebruikte het middagdutje van Taavi om wat over de afgelopen dag te mijmeren en mijn eerste opwellingen op te schrijven. Het eerste wat me zo te binnenschoot, was de aandacht van ons toehoorders en de karakteristiek van het door Lisette en Yvo geschetste ontwikkelingsproces. Enerzijds de neergaande lijn van het denken, anderzijds een opgaande lijn die met het nieuwe Jeruzalem haar voorlopige voltooiing vond.

Het zegel met de vier paarden toonde de geleidelijke neergang van het denken. De ruiter op het witte paard drukte het hemelse denken uit. Daarna volgden de ruiters op het rode en zwarte paard. Hun denken was met hartstocht, respectievelijk aardse wetmatigheden verbonden. Op het vale paard tenslotte reed de Dood. Zijn van geest verlaten sfeer kunnen we maar beter vermijden. Het vierde, middelste zegel van de reeks van zeven markeert het keerpunt. Hierop is de sterke engel Michaël afgebeeld. Zijn ene voet rust op de aarde, zijn andere voet op de zee. Lisette vertelde ons dat de vaste aarde voor ons nuchtere denken staat. De altijd beweeglijke zee daarentegen duidt op processen. Michaël nodigt ons uit om naast een helder denken ook procesbewustzijn te ontwikkelen. Dankzij processen kan zich in zeven stappen iets nieuws ontwikkelen. Zulke ontwikkelingsprocessen spelen in de Apocalyps de hoofdrol. Er zijn zeven brieven en even zoveel zegels, bazuinklanken en schalen.

De evangelist rondde zijn weidse vergezichten af met de neerdaling van het nieuwe Jeruzalem uit hemelse sferen. Na dit laatste beeld sloten ook Lisette en Yvo hun boeiende voordracht af.

Na een diepe stilte klonk iets als een zucht. Met moeite rukte ik me uit de beeldenrijkdom los om over te gaan tot de nu wel heel prozaïsche afwas.

Annemarie Sijens

### ***Een hartelijke dank!***

Hartelijk dank aan al die mensen die zich hebben ingezet tijdens al de feestelijkheden, vieringen en spelen rondom de Kersttijd.



Zonder alle helpende handen zouden de bijzondere momenten in de gemeente niet mogelijk zijn geweest. Veel mensen hebben hierover hun dank uitgesproken, daarom helpende handen, nogmaals: heel erg bedankt!

Convent

### **De nieuwe Forum Gids voor het laatst?**

Twee maal per jaar ligt er een nieuwe editie van het gele langwerpige gidsje in de gang onder het prikbord. Ook nu weer. Het is een uitgave van de Raad van Kerken waarin een groot en divers aanbod van cursussen, lezingen enz. van de aangesloten kerken in Zeist overzichtelijk en toegankelijk is samengebracht. Al vele jaren wordt het verzamelen, ordenen, drukken en verspreiden ervan verzorgd door een hecht team van drie mensen. Zij worden ouder, willen daarom stoppen met het werk en voorsnog hebben zich geen nieuwe mensen aangeboden. Het ziet er dus naar uit dat dit mooie initiatief ten einde komt. Een definitief besluit moet echter nog genomen worden. We houden u op de hoogte.

Marianne Lampe

# Rondom de agenda

---

## **De sociale driegeleding in christologisch perspectief**

*Dinsdag 19 februari, 20 uur. John Hogervorst*

Hij schrijft daarover: De sociale driegeleding, voor zover mensen er bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het streven tot een andere ordening van de samenleving te komen - en handelt over thema's als democratie, economie, vrijheid van onderwijs.

Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern heeft, die ten diepste met de christelijke impuls verbonden is, is nog minder bekend.



Maar het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vrijheid, gelijkheid en broederschap – die door middel van de sociale driegeleding in de sociale werkelijkheid binnen zouden kunnen treden – geestelijke wezens noemde.

Het begrijpen van de sociale driegeleding als christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd waarin wij leven, van grote betekenis: de ontwikkeling van de bewustzijnsziel plaatst de mens in het spanningsveld tussen goed en kwaad, alsook in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin liefde voor de mensheid stroomt.

## **De vele kanten van euthanasie**

*Dinsdag 19 maart, 20 uur. Thom Kloes*

‘Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie.’ Dat is de titel van het boek dat 23 april bij Christofoor verschijnt. Het is samengesteld door Thom Kloes. Het onderwerp van de lezing is niet het boek, maar wel de verdieping en inspiratie die het samenstellen ervan hem bracht.

De lezing begint met de zoektocht die het voor hem was om een verhouding tot euthanasie te vinden. Daarin werd duidelijk dat euthanasie veel kanten heeft die alle op zichzelf ‘reden van bestaan’ hebben.

Thom zal zeven kanten voor het voetlicht brengen. Namelijk, kort aangeduid: de probleemoplossende kant, de zelfmoordkant, de probleem-verhullende kant, de conflictkant, de opgepoetste kant, de autonomie kant en de spirituele kant.

De lezing is erop gericht bij te dragen aan een afgewogen verhouding tot euthanasie.

Daarnaast zal duidelijk worden waarom het euthanasievraagstuk zo kenmerkend is voor de tijd waarin wij leven.

## **Vooraankondiging**

In de Stille Week zijn er op dinsdag, woensdag en donderdag voorafgaand aan de dagsluiting voordrachten over het thema *‘de Triniteit in de mensenwijdingsdienst’*. Op dinsdag 16 april spreekt Ignaz Stegeman over de Vadergod in de mensenwijdingsdienst. Op woensdag 17 april spreekt Lisette Buisman over de Zoongod, en op donderdag 18 april Mathijs van Alstein over de Geestgod.

De lezingen beginnen om 19.00 uur. (N.B.: niet 20.00 uur.)



# Personen en gegevens

---

## **Rafaëlkerk**

Van Tetslaan 4

3707 VD Zeist. e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

*Bestuurlijke informatie:*

Bernard Heldt 06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl

*Praktische informatie:*

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

## **Gemeentegestelden**

Mathijs van Alstein

Burg. Van Tuylllaan 38

3707 CW Zeist

030 275 1536 (niet op maandag)

Lisette Buisman

Tesselschadelaan 17

3705 AK Zeist

06 4380 0665

Gerjan Wijers (alleen voor Valckenbosch)

Laan van Rijnwijk 1 B 58

3709 JL Zeist

030 633 6542

## **Gemeenteberichten**

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website [www.zeist.christengemeenschap.nl](http://www.zeist.christengemeenschap.nl) in de map Berichten.

Nieuwe post-abonnees kunnen zich aanmelden bij de administratie van de kerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. E-mail: [zeist@christengemeenschap.nl](mailto:zeist@christengemeenschap.nl)

## ***Kopij komende gemeenteberichten***

Kopij voor de komende gemeenteberichten van april – mei graag uiterlijk 10 maart per e-mail naar: [thkloes@gmail.com](mailto:thkloes@gmail.com)

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 18 maart aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden (06 535 841 09).

De komende gemeenteberichten worden 26 maart verzonden.

De redactie behoudt zich het voorrecht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.