

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

december 2019 & januari 2020

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist

Het onzichtbare is ons
meer nabij dan het zichtbare,
precies daarom is het onzicht-
baar



Friedrich Rittelmeyer

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	3
Diensten in de Kersttijd	3
Zondagsdienst v.d. kinderen	5
Afwezigheid geestelijken	5
De kleuren aan het altaar	6
<i>Uit het gemeentelven</i>	9
Cursussen	9
Kerstspelen	10
<i>Mensen en activiteiten</i>	13
Terugblikken	13
<i>Rondom de agenda</i>	23
Lezingen over de Proloog	23
Tentoonstellingen	23
Vooraankondigingen	25
<i>Personen en gegevens</i>	26
Kopij oktober - november	28

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	8.00 uur

Zie hieronder de diensten in de Kersttijd.

Diensten in de Kersttijd

Eerste Kerstdag woensdag 25 december:

- 00.00 uur Kerstnachtdienst te middernacht. Bij deze dienst wordt geen communie uitgereikt;
- 08.00 uur tweede Kerstdienst, bij de dageraad;
- 11.00 uur derde Kerstdienst op klaarlichte dag.

Deze drie diensten hebben elk hun eigen evangelie en epistel en vormen een geheel. Zij kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond.

- 09.45 uur Kerstdienst voor de kinderen (zie pag. 6).

Tweede Kerstdag donderdag 26 december:

- dienst om 10.00 uur.

Diensten tijdens de heilige dagen:

- vrijdag 27 en zaterdag 28 december: 9.00 uur;
- zondag 29 december: 10.30 uur;
- maandag 30 en dinsdag 31 december: 9.00 uur;
- woensdag 1 januari: 10.30 uur;
- donderdag 2 januari t/m zaterdag 4 januari: 9.00 uur;
- zondag 5 januari: 10.30 uur;
- maandag 6 januari, Epifanie: 9.00 uur.

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.

De komende diensten zijn op 29 november, 13 en 27 december en 10 en 24 januari.

Er is een korte bijeenkomst met evangelielezing en toespraak op vrijdag 6 december en vrijdag 17 januari om 11.00 uur in de kapel. Op 6 december staat deze bijeenkomst in het teken van Advent, op 17 januari in het teken van Epifanie.

Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn 10 december en 14 januari.

Evangelie in de Mensenwijdingsdienst

Adventstijd	1	dec	Lukas	21	25-37
	8	dec	Mattheüs	24	29-35
	15	dec	Mattheüs	25	1-13
	22	dec	Markus	13	24-37
Kersttijd	25	dec I	Mattheüs	1	
	25	dec II	Lukas	2	1-20
	25	dec III	Johannes	21	15-25
	29	dec	Johannes	21	15-25
Epifanie	1	jan	Johannes	1	1-18
	6	jan	Mattheüs	2	1-12
	12	jan	Mattheüs	2	1-12
	19	jan	Lukas	2	41-52
	26	jan	Johannes	2	1-11
	2	febr	Mattheüs	8	1-13

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Adventstijd	Heilig, heilig, heilig De vrede Gods
Kersttijd	Geopenbaard zij God God is liefde
Epifanie	Laat uw aangezicht Temidden van ons

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst. De komende kinderdiensten zijn op 1 december, 15 december, 25 december, 12 januari en 26 januari.

Kerstdienst voor de kinderen

Op *woensdag 25 december* wordt om 9.45 uur de Kerstdienst voor de kinderen gehouden. Dit ritueel maken de kinderen alleen op deze ochtend van het jaar mee.

In kernachtige bewoordingen worden zij cultisch binnengeleid in het mysterie van de Kerstgeboorte. Een bijzondere dienst waarbij ook de volwassenen hartelijk uitgenodigd zijn.

Liederen in de Zondagsdienst voor de kinderen

Adventstijd	Maria door een doornwoud ging
Eerste Kerstdag	Nu zijt welkome
Epifanie	Hoe helder staat de morgenster

De kleuren aan het Altaar de komende tijd

Advent, een nieuw kerkelijk jaar vangt aan. Een kleurrijke tijd gaan we tegemoet. Blauw, purper, zwart, rood, groen. Feest op feest tot na Pinksteren. Slechts eenmaal is er het komende halfjaar een periode van rust, van lila en zacht oranje.

De regenboog

In het epistel horen wij spreken over het lichten van de kleurenboog die de hemel omspant. We zien de kleuren voor ons als het klinkt. In alle kleurenleren door alle eeuwen heen is de regenboog het ijkpunt geweest.

Elk stadium in de evolutie spreekt zich uit in een nieuwe kleur en zo past het, dat op dit moment gesproken wordt over de regenboog. Pas na het mysterie van Golgotha ontwikkelde de mensheid geleidelijk aan een eigen binnenwereld en pas toen kon de mens het blauw langzaamaan waarnemen. De evangelist Johannes ziet in een toekomstvisioen (Openbaringen 4) een regenboog van smaragd. Het groene midden van de regenboog, zoals wij die nu kennen, zal dan alle andere kleuren overstralen door de genadewerking van Christus. Op de vraag aan Rudolf Steiner wat er achter het groen is, antwoordt hij: 'Christus'. Achter het groen is het licht. Ook sprak hij over de vijf purpers als aanvulling op de zeven kleuren van de regenboog. Die purpers zijn zo zacht, zo teer, dat ze in de natuur nauwelijks zichtbaar zijn, maar daarin leeft het ik. Het is nog toekomst.

De mens als medeschepper van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal een andere regenboog waarnemen. 'Word', zo klinkt het aan het altaar en de regenboog gaat met ons mee.

Intens kobaltblauw, de kleur van Advent

Het is de kleur van de wijde hemelkoepel bij een wolkeloze zomerhemel, die zowel ruimte schept als omhult. Een mooi beeld van kobaltblauw is ook het onderste deel van de kaarsvlam. Daar waar de kaars het warmst is, zien we het kobaltblauw.

Het reine diepe blauw aan het altaar raakt onze ziel, omdat het spreekt van innerlijke zielewarmte. Het kan in ons de behoefte opwekken om ons terug te trekken uit de wijdsheid en stil, nederig en ontvankelijk als Maria te worden. Een warme plek van aandacht in ons hart voor te bereiden voor het ware licht dat met Kerstmis in onze ziel geboren wil worden te midden van een wereld vol onrust en geweld.

Wit, roze-lila en goud, de kleuren van Kerstmis

De stilte en duisternis van de kerstnacht, als de Hemel zo open is als in geen andere nacht van het jaar; het herinnert ons aan de geboorte van het Jezuskind uit het Lukasevangelie. Het kind dat louter onschuld en wijsheid was. De mensenziel, die geen deel had aan de zondeval. Als licht der wereld kwam het op aarde om intrek te nemen in ons mensen.

Voorbereid door het blauw van Advent wil het Christuslicht ons doorstralen en werkzaam worden in ons leven.

Het lichte wit aan het altaar wil ons daartoe opwekken. Een zacht-roze-lila, als de kleur van de eerste bloesem na de wintertijd voegt zich bij het wit. Goudkleurige letters hoog boven het altaar verkondigen de blijde boodschap.

Purper, rood-violet, de kleur van Epifanie

Het feest van Driekoningen, van de geboorte van Christus, manifesteert zich in purper. Majestueus en krachtig in zijn aanwezigheid.

Een kleur die door de hogepriester werd gedragen, door koningen en keizers. De kleur roept niet op tot verstillings, maar tot daden, die vanuit bewustzijn in de wereld worden gezet. Het violet toegevoegd aan het rood geeft de kleur het voorname en behoedt ons voor een dadendrang die wij nog niet waar kunnen maken.

We zijn op weg naar het juichende rood dat met Pasen aan het altaar zal verschijnen.

Elza Prins van Dreven

Al het werk van de Christengemeenschap is afhankelijk van de fi-



nanciële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden.

De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Jeugd en jongeren

Kerstviering voor de allerkleinsten

Op 24 december is er in de avondschemering om 16.00 uur een kerstviering voor de allerkleinsten. We luisteren naar een verhaal, zingen liedjes en steken kaarsen aan. Iedereen in de gemeente is hartelijk uitgenodigd dit stemmige moment mee te maken!

Dialogen en gemeenteberaad

De *'dialogen'* die tweemaandelijks plaatsvonden op zondagen van 12.00 – 13.00 uur, zijn hervat. De komende datum is 8 december, aanvang deze keer om 12.15 uur na de huwelijkswijding. Het eerstvolgende *gemeenteberaad* is op zondag 9 februari om 12.00 uur

Cursussen en studiegroepen

Cursus 'de beelden van het Johannesevangelie'

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.30 uur. De komende data zijn: 28 november, 19 december, 23 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni.

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

Inlichtingen: Lisette Buisman (06-43800665)

Cursus over het Lukasevangelie

Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur.

De komende bijeenkomsten zijn op 18 december, 8 en 22 januari.

Kerstspelen



Vrijdagavond 20 december
om 19.30 uur: het Paradijs-
spel door spelers uit de ge-
meente.

Zondagmiddag 22 december
om 16.00 uur: het Kerstspel
door de Jacobgroep uit Den
Bosch.

Zondagmiddag 19 januari
om 12.00 uur na de Mensen-
wijdingsdienst: het Drieko-
ningenzangspel door spelers
uit 't Gooi.

Driekoningenviering

Op de eerste Epifaniezondag
(12 januari) is er een kleine
Driekoningenviering in de
gemeente aansluitend na de
koffie met wat lekkers!
Iedereen is hartelijk welkom!



De Kerstboom

De kerstboom, de altijd groene boom, herinnert ons aan de Paradijsboom. Onze kerstboom wordt opgesierd met 30 warmrode en drie witte rozen, samen de 33 levensjaren van Jezus Christus hier op aarde. De rode rozen symboliseren de levensjaren vóór de doop in de Jordaan en de witte rozen de drie jaren daarna. Rudolf Steiner heeft nog zeven voorchristelijke symbolen als tekenen in de kerstboom gegeven. Ook deze worden hier gebruikt. Deze zeven tekenen worden opgehangen in de vorm van het kruis, het symbool van dood en opstanding.



De Kerstboomtekens (bron Zonnejaargroep)



Vierkant: Het symbool voor de vierledigheid van de mens: fysiek lichaam, etherisch (levenskrachten) lichaam, astraal (ziele) lichaam en Ik (wezenskern).



Driehoek: Het symbool voor de hogere wezensdelen van de mens: geestzelf, levensgeest en geestmens.



Tarok: Een beeld voor het boek Toth, dat door de Egyptische ingewijden gelezen kon worden. Het beschrijft de gebeurtenissen in de wereld van het begin (Alpha - onbewust Godsbeleven) tot het einde (Omega - bewust Godsbeleven).



Tao: Het teken voor de allesdoordringende godheid. De bewoners van het oude Atlantis konden de Tao-klank horen; dit is het geluid van het goddelijke in de natuur.



Pentagram: Het pentagram, de vijfster, siert de top van de boom. Het is het symbool van de zich ontwikkelende mens die zich richt naar het licht. Dit zal in de toekomst uit de



duisternis ook in hem geboren kunnen worden en door hem worden uitgestraald. Deze symbolen worden zó in de boom gehangen dat zij een kruis vormen. Van pentagram tot vierkant langs de stam verticaal naar beneden en de **Alpha** en de **Omega** van links naar rechts in horizontale lijn iets boven het teken Ta-rok.

Daardoorheen kunnen de tekens van de zeven planeten: Saturnus, Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter en Venus in een zich opwaarts bewegende spiraal in de boom gehangen worden. Saturnus beneden bij het vierkant.

Deze planetentekens geven de beweging in ons zonnestelsel aan en zijn de herinneringen aan de zeven grote ontwikkelingsfasen van aarde en mensheid.



Saturnus



Zon



Maan



Mars



Mercurius



Jupiter



Venus

Mensen & activiteiten

Terugblikken

Boekenmarkt 12 oktober

Er werden aanvankelijk weinig boeken ingeleverd, gelukkig veranderde dat in de loop van de week en konden wij met enig vertrouwen de boekenmarkt tegemoet zien.

Er was voldoende hulp bij het opbouwen en opruimen. We willen onze helpers hartelijk bedanken.

Er werd heerlijk gesnuffeld; overal ontstonden privé boekenstapeltes. Voor sommigen was het moeilijk kiezen.

Ook in de koffiehoeke was het bijzonder gezellig en kon men kiezen uit vele soorten baksels. De potjes Franse jam van de familie Halbertsma zullen ook dit jaar op menige ontbijttafel staan. Wat zijn die jams toch lekker!

De opbrengst is nog niet geheel duidelijk, maar zal ongeveer €1500 bedragen.

Namens de boekenmarktcommissie,
Noor van den Breemer

Van de boekentafel

Wat een verbazing toen Christoffor belde om in verband met hun verhuizing boeken aan te bieden, die ze niet mee wilden nemen naar hun nieuwe onderkomen. En dat voor een symbolisch klein bedrag.

Is dit alleen voor de gemeente Zeist?

Al snel kwam het antwoord: enkele kleine gemeentes gaan we een doosje brengen en ook Phoenix, het winkeltje van Alexandra Buijsman.

Bij de gemeente Veldhoven is het aangeboden tijdens ons gemeente-uitje.



Meppel: intieme sfeer....

Verder zijn we met een auto-vol naar Meppel, Middelburg en Breda (kring West-Brabant) geweest; kleine gemeenten met enthousiasme, verwondering en dankbaarheid dat er aan hen gedacht is.

Meppel: met een klein kerkje met een intieme sfeer.

Middelburg: iedere Mensenwijdingsdienst moet opnieuw opgebouwd worden. Een eigen sfeer in een protestantse kerk. Langzaam groeit de geestelijke substantie. Een gemeente op weg naar een eigen kerk.

gen kerk.

Breda: zij bouwen iedere keer het altaar op in de Rudolf Steiner school. Weer een andere, bijzondere beleving.

Een impressie van een fijn gebeuren.

Free van der Kolk

25 jaar Lukaskerk Alkmaar, een hartverwarmend symposium

Van vrijdagavond 20 tot en met zaterdag 21 september kwamen wij bijeen rond het thema 'Religie, kunst en wetenschap als grondslag voor een nieuwe cultuur'. Een visionair appel van Edith Schoneveld, dat grote aantrekkingskracht op mij had.

De opening bestond uit een interreligieuze dialoog, in samenspraak met het in Alkmaar werkzame oecumenisch centrum de Zwaan.

De door hen opgerichte ‘Drie Boekengroep’, bestaat uit een groep joden, christenen en moslims, inmiddels aangevuld met humanisten en boeddhisten.

Zij verdiepen zich samen in hun heilige boeken. Inmiddels bleek deze groep zelfs aangevuld met humanisten en boeddhisten.

Ter inleiding op de dialoog kwamen eerst vertegenwoordigers van bovengenoemde stromingen aan het woord, waarna een enthousiast gesticulerende Marokkaan de rol van gespreksleider vervulde. Bij het ‘Rondje Deelnemers’ kwam verrassend goed naar voren, dat er een breed spectrum van levensbeschouwelijke stromingen aanwezig was, nu vrijwel allen lid of belangstellende van de Christengemeenschap, maar van afkomst atheïst, katholiek, gereformeerd, remonstrants, doopsgezind, joods of mohammedaan.

Op zaterdagochtend stond Edith haar spreektijd af aan Nico Torenstra, die als voormalig medewerker van het heilpedagogisch instituut Scorlewald nauw

betrokken is geweest bij de stichting van de Lukaskerk. Zijn persoonlijke insteek was het besef, hoe wij tegenover de gehele schepping tekort geschoten zijn en mens, dier, plant, water- en luchtstromen uit hun eeuwenlange eigenheid zijn losgerukt. Het is ook alsof Gaia, het geestelijke wezen dat de hele aarde en de mensheid draagt, in opstand komt: zo kan het niet langer!



Lukaskerk, Alkmaar

Adam, de eerste mensheid, kreeg de boodschap: 'van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad zult Gij niet eten!', maar juist van haar vruchten maakte de mens zich meester en werd de poort van het Paradijs gesloten.

Wat zijn de vruchten van de Boom des Levens? Het licht, de kleurenwereld, de ware kwaliteiten van het leven, innerlijke rust, vrede en warmte koesteren en schenken. In de natuur kunnen wij metamorfoses leren waarnemen.

Wij hebben als mensen de potentie om de zintuigen daarvoor te ontwikkelen, bijvoorbeeld de levenszin. Het is de vraag of wetenschappers daar zicht op kunnen krijgen, maar onze kunstenaars kunnen dat wel...

Via de kunsten kunnen wij ook tot ontvankelijkheid en erkenning van alle religies komen. Laten wij terugkeren tot de Boom des Levens, die sinds 2000 jaar weer tot onze beschikking staat: ons hart openen voor het Mysterie van Golgotha.



De Christengemeenschap, als beweging tot religieuze vernieuwing, als religie vanuit de geesteswetenschap, bracht door haar relatie tot de kunsten ook een nieuwe verbinding met de Boom des Levens tot stand.

Ingrid van Tongeren

Ontmoetingen over de grenzen van de Christengemeenschap heen
In Zeist betekent dat o.a. de activiteiten van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie, bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. christelijke kerken, islam, baha'i, liberale joodse gemeente, antroposofie, humanisten e.a.

Tijdens de Nationale Vredesweek, 21 - 29 september 2019, werd er in Zeist op initiatief van het Platform een 'Walk of Peace', vredesmars gehouden. Alle middelbare scholen waren hiervoor uitgenodigd.

Een groep van rond 30 jongeren en enkele ouderen kwam op maandagmiddag samen. Eerst een uur in de bibliotheek voor een workshop door 'Musicians without Borders'. Musici die in allerlei conflictgebieden in de wereld mensen tot elkaar brengen door samen te musiceren. Nu deed Chris Colley, trainer van deze organisatie, dat met ons en zo kwamen wij in korte tijd al doende tot elkaar en in beweging door enthousiast en avontuurlijk muziek maken. Humor was ook belangrijk en dat zorgde voor veel plezier.

In optocht liepen we daarna met een Vredes-vlag voorop naar het Gemeentehuis voor een uur lang Werken aan Vrede o.l.v. burgemeester Janssen: 'Vrede is recht doen'. Hoe doe je dat?

Voortdurend in dialoog met alle aanwezigen, aansluitend bij ingebrachte voorbeelden voerde hij ons vakkundig en losjes langs ervaringen als afzonderlijk mens, maar ook in (conflicterende) groepen, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. Ook nu werd er bij alle ernst veel gelachen.

Vrede is zo omgaan met de ander dat die zich uitgenodigd voelt om zichzelf en zijn eigen bijdrage te geven. Daarin kun je leren, groeien en vaardig worden. Burgemeester Janssen doet dat in Zeist met mensen en groepen die elkaar soms in de weg zitten.

Stapje voor stapje: beginnen bij elkaar *tolereren*, waarna elkaar *aanvaarden*. Lukt het tenslotte om het anders zijn van de ander helemaal te *waarderen* dan is dat bereikt doordat je voortdurend actief werkt aan vrede en in harmonie samenleven.

Dat dit wezenlijk iets anders is dan *praten over vrede* beleefden we aan den lijve door hoe burgemeester Janssen met ons te werk ging. Het maakte diepe indruk op velen. Vooral veel jongeren benoemden tijdens het informele ontmoeten naderhand hoe verrast ze waren dat de Gemeentelijke overheid, bij monde van burgemeester Janssen, zo ‘gewoon’, dichtbij, eigentijds, vernieuwend en daadkrachtig kan zijn.

Dit was het 2de jaar van het initiatief. We gaan er vanuit dat het aantal deelnemers elk jaar groeien zal.

Marianne Lampe

Terugblik van Tatiana Nechytailo, geestelijke in Kiev, Oekraïne
Zij heeft een terugblik geschreven op haar Hollandbezoek, deze verteld aan Joachim Bouwmeester die het in het Nederlands heeft vertaald.

Tijdens mijn bezoek aan een westers land, word ik vaak gevraagd om te vertellen over de Christengemeenschap in Kiev. Om een waarachtig antwoord te geven, moet ik eerst een cultuurverschil tussen oost en west aanduiden.

Laat ik er in eerste instantie van uitgaan dat een middelgrote gemeente in Nederland of Duitsland minstens 100 leden telt. Als ik dat vergelijk met mijn gemeente in Kiev, dan kom ik er steeds 80 tekort.

Dan zou ik natuurlijk verdrietig kunnen zijn omdat ik in verhouding een zeer kleine gemeente heb. Toch ben ik niet verdrietig, want ik spreek er liever over dat mijn gemeente zich het afgelopen jaar verdubbeld heeft. Eerst zaten er op een gemiddelde zondag 7 tot 10 mensen in de mensenwijdingsdienst, nu 15 tot 18.

Dat geeft vreugde. Vergeleken met een westerse gemeente is onze gemeente ook nog erg jong. Eigenlijk zou de vraag passender zijn als deze zo gesteld wordt: 'hoe groot is een pasgeborene?'

Een ander aspect in het gemeentelven zijn de vast bij u welbekende lijsten met gemeenteleden. Nu heb ik geen gemeenteledenlijst of lijst van vrienden. De betekenis van het woord 'gemeentelid' is hier in Kiev wat anders. Mensen hebben hier het gevoel lid te zijn geworden 'door de tijd', maar deze leden gaan bijvoorbeeld net zo graag naar een dienst van de Orthodoxe Kerk. Lid zijn is meer een



Tatiana in gesprek met de lenker, Herr Meyer

zielebeleving dan een bijschrijving in het gemeenteboek en met een lidmaatschapskaart.

Deze zomer heb ik daarover voor het eerst met drie vrouwen gesproken. Dat 'het lid zijn' onder andere betekent, een wereldbewustzijn van de Christengemeenschap

te hebben. Dat bewustzijn is er niet. Een concreet beeld daarvoor in Kiev is, dat de kring, die jaarlijks bijdraagt, op één hand geteld kan worden en dat het dan om hele kleine bijdragen gaat. De meeste schenkingen zijn impulsgiften.

Een ander opvallend element uit Kiev is de demografie. Stel je voor hoe het is om een gemeente te hebben waar het oudste lid 53 jaar oud is?

Dat betekent dat bijna alle leden door-de-weeks werken en nauwelijks tijd hebben om naar de kerk te komen. Arbeidstijden in Oekraïne hebben vaak heel andere dimensies dan in de westerse landen. Kiev is daarnaast ook een uitgestrekte stad met 3 miljoen inwoners, waarbij het voor veel mensen niet haalbaar is om 's avonds naar de kerk te reizen. Maar daar komt nu verandering in!

De jonge en snel groeiende gemeente heeft vorig jaar een geluksgeschenk gekregen. Namelijk een nieuw huis voor de gemeente. Dit middelgrote huis staat in het centrale deel van Kiev op 5 minuten loopafstand van de metro. Veel mensen hebben al aangegeven daardoor veel vaker te komen. Ook is er in dit huis nu zoveel ruimte dat er openbare voordrachten kunnen plaatsvinden.

En het is een wonder hoe we de middelen en de bouwarbeiders bij elkaar gekregen hebben om het huis om te bouwen tot kerk. Wat daar allemaal gebeurd is, is onmogelijk om in een gemeentebericht te beschrijven. Het is een kleine roman. In een gemeentebericht stond een zinnetje: 'dit was zonder de hulp van de geestelijke wereld onmogelijk geweest'.

De conclusie dat we de bouw zelf niet konden doen, was snel duidelijk. Een prachtig team van bouwers is na de aankoop van het gebouw tot stand gekomen. Waarbij velen kansen kregen om vaardigheden te ontwikkelen in het leiden van een bouw, om creativiteit te ontwikkelen en om scheppend te werken in vakinhoudelijke en sociale samenkomsten.

De middelen zijn bij elkaar gebracht door wereldwijde schenkingen waarvoor wij ongelooflijk en oneindig dankbaar zijn. De warmte die

verbonden is met de ondersteuning die de gemeente Kiev ontvangen heeft, is in onze beleving ongelooflijk groots. Dat er ergens op de wereld mensen zijn die het belangrijk vinden dat onze gemeente zich ontwikkelt, geeft ons grote vreugde.

U kunt zich voorstellen dat deze ondersteuning niet als een abstract bedrag weggeschreven wordt op de balans, maar in een korte vertelling medegedeeld wordt, te samen met wat ik beleefd heb tijdens mijn tentoonstellingsopening in Zeist. Het geld zal daarom voor de verbouwing van onze nieuwe kerk worden gebruikt.

Op 20 oktober is de eerste Mensenwijdingsdienst aldaar gevierd en op 10 mei 2020 zal het inwijdingsfeest gevierd kunnen worden. En u bent van harte welkom om dit met ons te vieren.

Wie interesse heeft om naar Kiev te gaan, kan zich voor 31 december opgeven bij Louise Kelder: louisekelder@casema.nl of 030 - 6991047

Samenkomst voor vrijwilligers

Vrijdagochtend 29 november van 10.00 - 13.00 uur.

Er is een inhoudelijke opmaat, koffie met wat lekkers.

Daarna werken we aan de voorbereiding voor advent in de kerk.

We eten gezamenlijk ons boterhammetje en zingen een lied.

De ochtend willen we cultisch afsluiten.



Verslag van onze studiereis

We kijken terug op een avontuurlijke, inspirerende en gezellige studiereis naar Colmar en Dornach. Een aantal medereizigers verklaarde zich bereid om iets van hun ervaringen op papier te zetten.

Hun indrukken gaan we samen met wat foto's in een brochure bundelen. In de tweede helft van december willen we deze brochure aan onze reisgenoten uitreiken.

Namens de organisatoren,
Annemarie Sijens

Ik wil graag iets zeggen

Ik graag iets zeggen, omdat ik wil laten weten hoe ongelooflijk dankbaar ik ben dat ik hier zo'n 12 jaar kosten heb mogen zijn.

Ik was gelukkig met al het werk, vanaf het schoonmaken van de toiletten tot en met het verzorgen van het altaar en alles daar tussenin.

Ikzelf ben nooit eerder in mijn leven werkzaam geweest als vrijwilliger. Dat heb ik moeten leren. Samenwerken met andere vrijwilligers – zo ontdekte ik gelukkig, en ik geloof ook bijtijds – is een kunst apart. Al vrij snel bedacht ik dat de positie van meewerkend voorman me het beste beviel. Meewerkend, omdat ik alles ook zelf wilde kunnen doen en voorman, omdat ik daarmee als coördinator mijn verantwoordelijkheid voor het totaal uitdrukte.

Ik dacht vaak na over mijn handelen en leerde veel over mezelf. En over anderen, eerlijk gezegd. Ik vond de Grondsteenspreuk van onze gemeente. In één regel samengevat: *wij willen als levende stenen ons gestadig tezamen voegen*. Dat voelde als een voor mij nieuwe verbinding: zelf en ook samen.

Door een belangrijke gebeurtenis heel vroeg in mijn leven, heb ik me altijd buiten groepen voelen staan. Hier, in deze gemeente, heb ik geleerd wat een gemeenschap is, of in ieder geval kan zijn.

Mijn leven is een school zonder einde.

Een belangrijk deel heeft zich hier afgespeeld. U zult begrijpen waarom ik zo dankbaar ben.

Marion Kuenen

Rondom de agenda

Lezing ‘Morgenstern en Steiner’ gaat niet door

De lezing van Sebastiaan de Vries op 10 december gaat niet door. De lezing is verplaatst naar het voorjaar in verband met de vele drukte in de adventstijd.

Lezingen over de Proloog van Johannes

Rond de Adventstijd zal Bastiaan Baan vier lezingen houden over de Proloog van Johannes.

Data: donderdag 28 november, 5 december, 12 december, 19 december van 20.00 - 21.30 uur.

Thema's zijn onder meer:

- De Griekse tekst van de Proloog;
- De Logos-mysteriën van Efeze;
- Theologie van de Proloog bij Thomas van Aquino;
- De Proloog als meditatietekst.

Tentoonstelling Advent - Kerst 2019 Sonia van der Klift

Van 1 december t/m 3 januari is in de kerk werk te zien van Sonia van der Klift.

In de herfst van 2015 kwam een groep mensen die werkten aan een nieuwe vertaling van Het Nieuwe Testament met de vraag of Sonia een aantal schilderijen in zwart - wit kon maken die gebruikt zouden kunnen worden voor de nieuwe uitgave. Hierbij werd gedacht aan 7 afbeeldingen die tussen de verschillende delen van Het Nieuwe Testament als meditatief rustpunt zouden kunnen dienen. Sonia ging hiermee aan de slag en in de hal ziet u verschillende voorstudies. In de grote zaal ziet u de schilderijen die uiteindelijk gebruikt zijn in de nieuwe uitgave. Hierbij oriënteerde zij zich op de inhoud van de verschillende delen van Het Nieuwe Testament:

de evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, de handelingen van de apostelen, de brieven van de apostelen en de openbaring van Johannes, in totaal 7 schilderijen.



In samenspraak met de geestelijke/vertaler, Ton Besterveld, ging ze hierbij uit van 7 karakteristieken: vernieuwen (Mattheüs), doorbreken (Markus), opnemen (Lukas), doordringen (Johannes), dragen (handelingen), gemeenschapsvorming (brieven), en transformeren (openbaring).

Tenslotte maakte ze 2 kleurige schilderijen die voor de covers van de nieuwe uitgave werden gebruikt.

Sonia van der Klift (1948, Den Haag) had haar schilderopleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (1967-70) en aan academie de Wervel (1975-79) .

Nadere informatie : Sonia van der Klift kortevanderklift@hetnet.nl
070-3520027

Tentoonstelling olieverf schilderijen van Mia Zaat Januari tot aanvang Lijdenstijd.

Mia schrijft bij haar tentoonstelling:

Waarnemingen en ruimtelijke ervaringen tijdens wandelingen en fietstochten inspireren mij tot abstract landschappelijke composities met olieverf op doek. De kleuren en de vormen creëren de ruimte waar ik telkens weer door getroffen ben.

Het horizontale Nederlandse landschap geeft ook ruimte aan 'luchtschappen'. De doeken bevatten daardoor doorgaans zowel een lucht- als een landschap.

Bij mijn waarnemingen in de natuur en in mijn atelier probeer ik de verbinding tussen Hemel en Aarde tot stand te brengen.

En ik hoop dat u als kunstbeschouwer door mijn werk hiertoe wordt geïnspireerd.

Mia Zaat

www.miazaat.nl

miazaat@hetnet.nl

Vooraankondiging

In het voorjaar organiseren wij een lezingencyclus over het ontwaaken van de bewustzijnsziel.

De cyclus heet *De Dageraad van West-Europa* en zal bestaan uit vier lezingen. In iedere lezing staat een land en een bepalende figuur centraal. Die beiden worden dan in een bredere context geplaatst.

Op 11 februari spreekt Frans Versteeg over Duitsland en Siegfried in de context van de opera's van Wagner.

Op 25 februari spreekt Paul-Philippe Stevens over Engeland en Arthur in de context van de ridder mysteriën van Tintagel.

Op 10 maart spreekt Ignaz Anderson over Frankrijk en Helias in de context van de Zwanenridders.

Op 24 maart spreekt Jac Net over Zwitserland en Odilia in de context van Arlesheim en Dornach.

Personen en gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4

3707 VD Zeist. e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Bestuurlijke informatie:

Bernard Heldt 06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl

Praktische informatie:

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

Gemeentegestelijken

Mathijs van Alstein

Burg. Van Tuylllaan 38

3707 CW Zeist

030 275 1536 (niet op
maandag)

Bastiaan Baan

Prins Bernhardlaan 52

3972 AZ Driebergen

06 - 25263705

(niet op maandag en
dinsdag)

Lisette Buisman

Tesselschadelaan 17

3705 AK Zeist

06 4380 0665

Gerjan Wijers (alleen voor
Valckenbosch)

Laan van Rijnwijk 1 B 58

3709 JL Zeist

030 633 6542

Geestelijken met emeritaat:

Ger Bouwmeester

Lommerlust 20

3702 BV Zeist

030 697 7709.

Harry Buisman

Tesselschadelaan 17

3705 AK Zeist

06 3978 5116

Marlies Janssen

Nijenheim 3279

3704 AW Zeist;

030 695 6550

Bestuur

Hans van Delden, voorzitter

Pauw van Wieldrechtlaan 7, 3701 ES Zeist (030 2518 936)

Bernard Heldt, secretaris

Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist (06 5020 4989)

e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Christiaan van der Velde, penningmeester

Noordweg 84, 3704 GN Zeist (030 6975995)

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap
Zeist

Mathijs van Alstein,

Van Tuylllaan 38, 3707 CW Zeist (030 2751 536). Niet op maandag.

Lisette Buisman

Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist. (06 4380 0665)

Nellie Engelaer-Takken

Hermelijnsaan 3, 3734 HC Den Dolder (030 2288 558)

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een sterk verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl onder de tab 'Berichten'.

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van februari-maart graag uiterlijk 12 januari per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 19 januari aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden (06 535 841 09).

De komende gemeenteberichten zult u 30 of 31 januari ontvangen.

De redactie behoudt zich het voorrecht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 30;
- belangstellende wilt worden: meld dat aan Ingrid Deij, ingrid.deij@telfort.nl of 030-6913 688;
- een post-abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In Beweging: geef het door aan Thom Kloes, thkloes@gmail.com of 06-535 841 09

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website:
www.zeist.christengemeenschap.nl en klik dan op de tab Contact.
