

# De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



**gemeenteberichten**

**december 2020 – januari 2021**

**gemeente Zeist**

**Aangepaste versie voor de website met weglatingen.**

# De Christengemeenschap Zeist

---

*Al het werkelijke leven  
is ontmoeting.*

*Martin Buber*

## **Uit de inhoud**

### ***Rondom de diensten***

Aanmelden voor de diensten	3
Overzicht van de diensten	4
De kleuren aan het altaar	8

### ***Uit het gemeenteleven***

Kinderen en jongeren	11
Bestuurlijk	12
Cursussen	14
Kerstspel, taferelen	17

### ***Mensen & activiteiten***

Behoed midden	18
---------------	----

### ***Rondom de agenda***

Expositie	21
-----------	----

### ***Personen & gegevens***

Kopij december – januari	22
--------------------------	----

# Rondom de diensten

---

## **Mensenwijdingsdienst**

Gezien de situatie rond het coronavirus is het aantal mensen dat een dienst kan bijwonen beperkt. Daarom wordt u verzocht zich vooraf aan te melden, zie hieronder. Door u aan te melden voorkomt u dat u 'voor niets' komt als de cultusruimte te vol is.

Actuele informatie over de maatregelen vindt u op onze website: [zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten](http://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten).

### ***Aanmelden voor de diensten, algemene gang van zaken***

1. Wie *op zondag* aan een mensenwijdingsdienst wil deelnemen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan bij Evelien Everts, liefst via de mail ([koster@rafaelkerk.nl](mailto:koster@rafaelkerk.nl)) of door uw bericht telefonisch in te spreken via 06 4075 5696.
2. De telefoonlijn is hiervoor uitsluitend geopend op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u de dienst wilt bezoeken. Berichten via de mail zijn ook tot donderdagavond 21.00 uur welkom.
3. Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwonen, krijgt daarover bericht. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de desbetreffende dienst helaas niet bijwonen.

### ***Aanmelden voor de diensten in de Kersttijd en de heilige dagen***

- ✓ Wie zich wil aanmelden voor een dienst met Kerstmis wordt verzocht de lijn te volgen die staat onder punt 1 en 2 hierboven. De aanmelding, liefst via [koster@rafaelkerk.nl](mailto:koster@rafaelkerk.nl), kan tot dinsdagavond 22 december 21 uur.
- ✓ Geef bij uw aanmelding voor Kerstmis uw voorkeur aan: nacht, ochtend, overdag of alle drie. Doe dit met cijfers, geef daarmee uw 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> voorkeur aan. Als bijvoorbeeld uw eerste voorkeur de dienst van 11 uur is en de nachtdienst uw tweede voorkeur, geeft u dat zo aan: 1 overdag, 2 nacht.

- ✓ Tijdens de heilige dagen (van 27 december t/m 6 januari) is aanmelding alleen nodig voor de diensten die om 10.30 uur beginnen (zie hieronder). Doe dit, liefst per mail (koster@rafaelkerk.nl) drie dagen voor de dag van de dienst tot 21.00 uur.

### ***Aanvangstijd van de diensten***

Hier ziet u de aanvangstijd van de wekelijkse diensten.

Zondag 10.30 uur (vooraf aanmelden).

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 9.00 uur

Vrijdag 9.00 uur

N.B.:

- ✓ de vrijdagdienst is erbij gekomen;
- ✓ let op de afwijkende aanvangstijden in de Kersttijd en tijdens de heilige dagen (hieronder).

### ***Overzicht van de diensten in de Kersttijd en tijdens de heilige dagen***

*Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december:*

- 00.00 uur: twee Kerstnachtdiensten, een in de cultusruimte en tegelijkertijd een in de gemeentenzaal. Zo is er 's nachts plek voor 60 mensen. Bij deze diensten wordt geen communie uitgereikt;
- 08.00 uur tweede Kerstdienst, bij de dageraad;
- 11.00 uur derde Kerstdienst op klaarlichte dag.

Deze diensten hebben elk hun eigen evangelie en epistel en vormen een geheel. Zij kunnen afzonderlijk worden bijgewoond.

- 09.30 uur Kerstdienst voor de kinderen, zie pag. 6.

*Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december:*

- dienst om 10.00 uur (aanmelden niet nodig).

***Diensten tijdens de heilige dagen:***

- zondag 27 december: 10.30 uur;
- maandag 28 december t/m donderdag 31 december: 9.00 uur;
- vrijdag 1 januari: 10.30 uur;
- zaterdag 2 januari: 9.00 uur;
- zondag 3 januari: 10.30 uur;
- maandag 4 januari en dinsdag 5 januari: 9.00 uur;
- woensdag 6 januari, Epifanie: 10.30 uur.

***Er is geen dienst op:***

- donderdag 24 december;
- donderdag 7 januari;
- vrijdag 8 januari.

***Diensten in Huize Valckenbosch***

De komende diensten zijn vrijdag 11 december en zaterdag 26 december (2<sup>de</sup> Kerstdag). Daarna vrijdag 8 en 22 januari om 10.30 uur. Bij deze diensten zijn i.v.m. maatregelen rondom Corona alleen de bewoners van Valckenbosch welkom. De kapel is te klein om in de huidige omstandigheden mensen van buiten toe te laten.

***Diensten in het Leendert Meeshuis***

Eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende data zijn: 15 december en 19 januari. Deze diensten zijn onder voorbehoud.

Wijzigingen zijn mogelijk. Alle actuele informatie over de diensten en andere activiteiten vindt u op onze website:  
[zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten](http://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten)

***Evangelie in de Mensenwijdingsdienst***

Adventstijd	29	nov	Lukas	21	25-37
	6	dec	Mattheüs	24	29-35
	13	dec	Mattheüs	25	1-13
	20	dec	Markus	13	24-37
Kersttijd	25	dec I	Mattheüs	1	
	25	dec II	Lukas	2	1-20
	25	dec III	Johannes	21	15-25
	27	dec	Johannes	21	15-25
	1	jan	Johannes	1	1-18
Epifanie	6	jan	Mattheüs	2	1-12
	10	jan	Mattheüs	2	1-12
	17	jan	Lukas	2	41-52
	24	jan	Johannes	2	1-11
	31	jan	Mattheüs	8	1-13

**Zondagsdienst voor de kinderen**

De zondagsdienst voor de kinderen gaat tweewekelijks door. Op zondagen die in schoolvakanties vallen, is er geen kinderdienst. De kinderdiensten zijn daardoor de rest van dit schooljaar op 6 december, 25 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli. Aanvang 9.30 uur.

***Kinder-Kerstdienst***

Op Eerste Kerstdag, 25 december, wordt een speciale kinder-Kerstdienst gehouden. Deze dienst klinkt slechts één keer in het jaar. Voor ouders en kinderen samen wordt om 9.30 uur een korte inleiding gehouden om deze dienst voor te bereiden; meteen aansluitend klinkt het ritueel. Zorgt u ervoor, met de kinderen bijtijds aanwezig te zijn!

### ***Liederen in de Zondagsdienst voor de kinderen***

Adventstijd	Maria door een doornwoud ging
Eerste Kerstdag	Nu zijt welkome
Epifanie	Hoe helder staat de morgenster

### **Bijeenkomsten rond de diensten**

#### *Zondag 6 december*

Op 6 december na de dienst houdt Sylvia Kuilman, seminariste in Toronto, een kleine voordracht over de betekenis van de kaarsen op het altaar. Deze inhoud, die uit haar studie in Canada stamt, wil zij graag met ons delen. Het geheel duurt ongeveer een kwartier.

#### *Zondag 13 december*

Op 13 december na de dienst geeft Mathijs van Alstein in de gemeentezaal een korte inleiding over Advent.

#### *Zondag 20 december*

Op de 4<sup>e</sup> zondag van de Advent worden na de dienst ‘Taferelen uit het Kerstspel’ getoond op teksten van Ton van Hemert. Zie pag. 17.

#### *Donderdag 31 december*

Op 31 december is er om 20.00 uur een cultische dagsluiting met toespraak.

### **Kleuterochtenden**

Eens per maand is er op zondag een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, we luisteren samen naar een verhaal en gaan daarna iets knutselen. De komende kleuterochtenden zijn op 6 december en 10 januari.

Aanvangstijd 9.30 uur. Meer informatie: pag. 11.

**Website: wekelijkse beschouwingen**

Vanaf april publiceert Bastiaan Baan elke zondag een beschouwing bij het Evangelie van de week, een heel jaar lang. U kunt steeds de laatste vijf daarvan vinden op onze website in de map Beschouwingen: [zeist.christengemeenschap.nl/beschouwingen/](http://zeist.christengemeenschap.nl/beschouwingen/).

De landelijke website van de Christengemeenschap heeft een link naar de beschouwingen en ze worden inmiddels vertaald in het Engels en Duits.

**De kleuren aan het Altaar de komende tijd**

*Advent kleedt zich in Blauw.*

Blauw; een kleur die ons omhult. Als een mantel welft de hemelkoepl zich rondom ons, biedt ons daarmee begrenzing. Wanneer in de vroege ochtend de duisternis wijkt voor het licht van de nieuwe dag zien we, afhankelijk van de zuiverheid in de atmosfeer, het blauw rondom ons verschijnen. Hoe verder van het licht, hoe donkerder de kleur. Zo kunnen we het ook schilderen. Het voert ons in de ruimte, in de weidsheid. Het kobaltblauw van advent is van de vele blauwen wel het meest hemels en roept het verlangen op om macrokosmisch te worden en daarmee het egoïsme te overwinnen. Het blauw is de mantel voor onze bewuste ziele-inhoud, we komen erin tot rust. Toen de mens in de middeleeuwen zover was dat hij een eigen afgesloten binnenwereld ging ervaren, ging hij ook het heldere blauw aan de hemel zien. De regenboog werd verrijkt met het blauw. Nu zien we ook het indigo en violet. Over de regenboogbrug kunnen Christuskrachten ons hart binnentrekken en momenten van vrede schenken. Eind 16<sup>e</sup> eeuw werd in de RK-kerk de kleur blauw speciaal voor Maria gereserveerd. Meer en meer zien we in de schilderkunst Maria afgebeeld in blauw.



---

In een blauwe mantel gehuld, ontvangt Maria het lichtkind uit de sterrenwereld en neemt het liefdevol op. Het intens hemelsblauw van advent spreekt van verwachting, aankomst, toekomst, verlangen, overgave.

‘Wordt Christus duizendmaal te Bethlehem geboren, maar niet in jou, dan blijf je eeuwig toch verloren.’

Deze woorden van Angelus Silesius verbinden verleden en eeuwigheid in onze eigen ziel met het heden, met het wordende. De weken van de adventstijd hebben de sfeer van een zwanger zijn; een tijd van voorbereiding voor het Licht dat in deze tijd van grote duisternis en benaauwenis op aarde wil komen. Goddelijke barmhartigheid komt ons in het blauw tegemoet en wil ons voorbereiden om het kind met Kerstmis te ontvangen. Laten we worden als Maria.

Wit, roze-lila en goud, de kleuren van Kerstmis. In de duisternis van de aarde, in de duisternis van ons hart worden wij aangeraakt door het licht van de genadester die tot ons komt. Ieder zal het op zijn eigen manier kunnen ontvangen. Kerstmis vraagt van ons te erkennen dat Christus in het aarderijk is verschenen. Niet langer zijn wij afgesneden van de vadergrond. De kleur wit aan het altaar wil ons wekken en bewust maken van dit Christuslicht dat de weg door dood en opstanding zal gaan. Het zachte lila op de kazuifel van de priester vertelt van de warme overgave en liefde van ons hart om Christus in onszelf geboren te laten worden. Hij zal ons versterken en doorstralen, wil in ons tot leven worden gewekt als een pril begin van de geboorte van ons ik.

‘Ren niet, ga langzaam: treed alleen maar jezelf tegemoet! Ga langzaam, ren niet, want het kind van je ik, de eeuwig pasgeborene, kan je anders niet volgen!’

*Juan Ramon Jimenez*

Het goud dat wij zien in de tekst op het altaarkleed en de initialen MKB hoog boven het altaar, weerspiegelen hemelse lichtkracht. Zonnegeel heeft zwaarte gekregen en is tot goud geworden. Verkondigt de blijde boodschap.

Een nieuwe gang door het kerkelijk jaar is aangevangen. Ademt Kerstmis een sfeer van rust, stilte, ontvangen; direct daarop volgend verschijnt met Epifanie een krachtig purper. Het wil ons oproepen evenals de koningen op weg te gaan.

Elza Prins van Dreven

*Tekst verwijderd*

**Al het werk van de Christengemeenschap** is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van de leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.



Triodos-betalrekening: NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist. Of ING rekening: NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

# Uit het gemeenteleven

---

## Overleden

*Tekst verwijderd*

## Kinderen en jongeren

*Voor peuters en kleuters*

Naast de organisatie van onze seizoentuintjes, verzorgen we samen met enkele jonge ouders geregeld een peuter- kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, een verhaal verteld en geknutseld.

Iedereen met kinderen tussen 2 en 6 jaar oud is zeer welkom om aan deze ochtenden deel te nemen.

De komende keren zijn op 6 december en 10 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april, 13 juni en 11 juli.

We beginnen om 9.30 uur.



Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten voor jonge kinderen en reminders ontvangen van het maandelijkse verhaal? Noteer dan uw gegevens op de intekenlijst op het prikbord in de kerk. Of stuur een e-mail naar [cgzeist@gmail.com](mailto:cgzeist@gmail.com)

Mathilde van Arkel

### ***Ouderavond: dinsdag 15 december***

Dinsdag 15 december van 20.00 – 21.30 uur is er een ouderavond in de Rafaëlkerk waarin we afspraken voor het komende jaar maken. Er wordt uitleg gegeven over het kinder- en jongerenbeleid in de gemeente en we blikken terug en vooruit op de lessen ‘religieuze ontwikkeling’. Alle ouders en belangstellenden bij de kinderdienst zijn hierbij uitgenodigd.

### ***Lessen ‘religieuze ontwikkeling’***

Deze vinden plaats op zondagochtend na de kinderdienst op 6 en eventueel 25 december, 10 en 24 januari en 7 februari, steeds van 10.15 tot 11.30 uur. De verdere data voor 2021 volgen nog. Ouders die hun kind nog willen opgeven, kunnen een e-mail sturen naar [bernard@heldt.nl](mailto:bernard@heldt.nl) of een sms bericht naar 06 5020 4989.

## **Bestuurlijk**

### ***Mededelingen***

- De komende tijd wordt er nog geen koffie na de dienst geschenken.
- De Rafaëlkerk zal bij verkiezingen niet meer als stembureau fungeren.
- Het bestuur heeft offertes binnen voor verbetering van de ventilatie in de cultusruimte en voor onderhoudswerkzaamheden.

***Financiële tussenstand van onze gemeente***

*Tekst verwijderd*

***Zakelijk e-mailadres voor onze koster***

Het zakelijk e-mailadres van Evelien Everts is vanaf nu:

[koster@rafaelkerk.nl](mailto:koster@rafaelkerk.nl)

Gebruik dit adres voortaan als u zich voor een dienst of iets anders aanmeldt, een ruimte in de kerk wilt huren, kortom voor al die dingen waarbij u Evelien als koster aanspreekt.

## **E-mails in plaats van brieven van het bestuur**

Steeds meer leden en belangstellenden stemmen ermee in om algemene berichten van het bestuur of het convent voortaan per e-mail te ontvangen. Dat zijn er nu 67.

Maar om het persoonlijke karakter te benadrukken sturen we soms een bericht toch liever op papier, zoals het bericht dat u als lid of belangstellende bij deze gemeenteberichten aantreft.

En trouwens, de kosten vallen mee, het kon er gewoon bij in de envelop.

## ***Gemeenteberichten digitaal***

Wie de gemeenteberichten en de bijbehorende agenda digitaal wil inzien, kan ze vinden (en downloaden) op onze website:

[zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten](http://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten).

Scroll door naar 'Een blik in de gemeente' en u vindt de desbetreffende links. De bestanden downloaden kan natuurlijk ook.

Om begrijpelijke redenen zijn in de digitale versie van de gemeenteberichten diverse persoonlijke gegevens weggelaten.

Thom Kloes

## **Cursussen**

### ***Cursus over het Lukasevangelie***

De cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein gaat in de regel twee keer per maand door. We zien elkaar op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur op 9 december, 13 januari, 3 en 17 februari, 3 en 24 maart, 7 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.

### ***Cursus 'beelden in het Johannes evangelie'***

Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken.

---

In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons komen kan.

Deze cursus op donderdagmorgen van 11.15 tot 12.30 uur is in september weer hervat. De komende data zijn: 10 december, 21 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei en 10 juni.

### **De biografie van een leven**

‘Biografie-bijeenkomsten voor mensen boven de 72 jaar’. Zo werd een nieuw initiatief aangekondigd in de gemeenteberichten van april/mei. Initiatiefneemster was Ingrid Abas.

Vier bijeenkomsten, verspreid over een heel jaar waarvan de eerste in april werd geannuleerd wegens de lockdown.

Het aantal mensen dat intekende, beperkt tot 27 door de huidige maatschappelijke maatregelen, kwam op 7 oktober 2020 samen in de gemeentenzaal.

Waarom boven de 72 jaar? Lisette Buisman lichtte het toe in de gemeenteberichten van oktober/november: ‘De menselijke levensloop is een ontwikkelingsweg. De jaren na het 72ste levensjaar kun je zien als extra geschonken tijd. Als oudere ben je vrij van verplichtingen. Het ontwikkelen van innerlijke vrijheid wordt mogelijk gemaakt als we op tijd, dus na het 72ste levensjaar, het juiste in het leven loslaten en het belangrijke koesteren.’

Het luisteren naar elkaars biografie, de gaven en opgaven daarin en hoe die geleefd werden en worden, kan helpend zijn om opnieuw de eigen levensgeschiedenis te spiegelen op zoek naar innerlijke waarden; op zoek naar een levensmotief.

Per bijeenkomst vertelt een persoon zijn/haar levensverhaal, gevolgd door een kort gesprek.

## *Tekst verwijderd*

Zichzelf steeds vernieuwend ontwikkelde Tom kundigheid op veel uiteenlopende gebieden, altijd praktisch en daadkrachtig, vooral binnen de Christengemeenschap.

Tom heeft in de voorbereiding de kunst van het weglaten beoefend waardoor een compact, maar rijk beeld ontstond, verlevendigd door een aantal concrete gebeurtenissen waar hij langer bij stilstond.

Het getuigde mijns inziens van een grote veerkracht en dienstbaarheid als vaste waarden in zijn leven.

Dit eerste samenzijn heeft voor velen inspirerend gewerkt.

Op 24 februari 2021 komen we opnieuw samen.



Marianne Lampe



## Taferelen uit het Kerstspel: zondag 20 december

De oude, ons allen vertrouwde Kerstspelen kunnen dit jaar helaas



geen doorgang vinden door de coronamaatregelen.

We willen echter de draad niet helemaal loslaten en zijn verheugd u dit jaar in een vereenvoudigde setting toch iets te kunnen aanbieden.

Door een aantal Taferelen uit het Kerstspel voor u neer te zetten, omlijst met geïmproviseerde muziek, hopen we u iets van de sfeer en beelden uit het spel mee te geven, zodat ze innerlijk weer in ons tot leven komen als voorbe-

reiding op een 'waardig' Kerstfeest.

De datum is de 4<sup>e</sup> Adventszondag (20 december) om 12.00 uur in de gemeentesaal. Als er voldoende aanmeldingen zijn, spelen we een tweede keer om 13.30 uur.

Hoe u zich voor de Taferelen kunt aanmelden ziet u vanaf 6 december op onze website: [zeist.christengemeenschap.nl/gemeentebesturen](http://zeist.christengemeenschap.nl/gemeentebesturen).

Ton van Hemert

# Mensen & activiteiten

---

## **Behoed midden**

*Martien Ockeloën, die op Michaëlsdag zijn sculptuur aan de Christengemeenschap in Zeist schonk, schrijft over het ontstaan van dit beeld:*

Ik ben eraan begonnen in Noorwegen, in 2004. In die tijd ging ik regelmatig naar Noorwegen om te werken met het speciale Labradorgraniet dat in de buurt van Larvik gedolven wordt. Mijn idee was om een staande gestalte te maken, een soort ‘wachterfiguur’.

Bij het zoeken naar een geschikte steen viel mijn oog op een fors blok. Het was ongeveer één meter hoog, ruim 80 centimeter breed en 40 centimeter dik. Dat was de goede hoogte en de goede dikte, maar helaas twee keer te breed. Toen kwam al snel de gedachte: als ik het blok nu eens doormidden splijt, dan kan ik twee figuren maken! Dat leek mij mooi: twee gestalten waartussen een spannende ruimte kan ontstaan. Dit idee werkte ik verder uit.

Het splijten is een spannend werkje. Je boort een rij gaten in de steen, plaatst daar metalen wiggen in en na een paar hamerslagen vallen de twee helften rustig uit elkaar. Een mooi gezicht!

Toen ik de ruwe vormen had uitgehakt, zette ik de twee stenen tegenover elkaar neer.

Er ontstond inderdaad een sterke spanning tussen de twee vormen, de werking was zelfs heel sterk. Maar het beviel me toch niet. Het was te confronterend.

Ik miste een eigen kwaliteit in het midden.

Ik maakte wat schetsen en zocht een steen voor het midden. Zo’n steen vond ik: lichtgrijs graniet uit een andere steengroeve. Daarmee was het beeld in principe compleet, maar de afwerking heeft nog jaren geduurd, met grote tussenpozen.

Over de vraag wat stelt het beeld eigenlijk voor?

De woorden komen pas achteraf. Voorop staat het beleven van de vorm.

In de twee wachters werkt een kracht van beneden naar boven, van binnen naar buiten. Het stuwt bovenin, aan de 'voorkant', dus de kant die naar het midden is gericht. Helemaal bovenaan wijkt de vorm iets terug, hij maakt wat ruimte.

De lichte middenvorm is kiemkrachtig, naar binnen gekeerd. Nog dromend, terwijl de wachters wakker zijn. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de scherpe kanten die de vorm begrenzen. En het wordt versterkt doordat de stenen aan de voorkant en de bovenkant gepolijst zijn. De middenvorm heeft geen scherpe kanten.

De woorden BEHOED MIDDEN geven dit krachtenspel goed weer.



Nu staat het beeld op een prachtige plek, te midden van een rijke plantengroei, en het is boeiend om te

ervaren hoe beeld en natuur op elkaar werken. Ik beleef het zelf als een wederzijds versterken.

Martien Ockeloen



**Stagiaire stelt zich voor**

*Rianne Nooteboom loopt sinds kort stage bij het convent*

Ik heb de Christengemeenschap ruim 30 jaar geleden leren kennen via een doop van een kind van een collega van de bovenbouw in Zeist. Gedurende al die jaren kwam ik met regelmaat in de kerk, meestal in Driebergen, maar ook vaak in Zeist. Ik beleefde altijd zeer sterk de diepte van de dienst, de intensiteit.

Naast mijn verbinding met de Christengemeenschap was er ook mijn band met de oecumenische studentengemeente in Utrecht. Vele jaren heb ik die twee gecombineerd, het voelde voor mij als aanvullend op elkaar. Een jaar of twintig geleden nam ik deel aan een weekend ter oriëntatie op het priesterberoep, maar blijkbaar was het toen voor mij niet aan de orde. Vier jaar geleden hoorde ik van de mogelijkheid om een Studium für Berufstätige te volgen in Hamburg. Ik werd direct enthousiast en vanaf januari 2017 heb ik stappen gezet in de richting van studeren in Hamburg. Ik ben bij de priesterwijdingen geweest, bij een open lesweek en ik heb me echt verbonden met de gemeente Driebergen.

Sinds april 2019 studeer ik in Hamburg, naast mijn baan als docent. Met regelmaat reizen we naar Hamburg om daar door inhoud en ontmoeting te worden geïnspireerd. En in de tussenliggende tijd ben ik in mijn 'huisseminar' aan het werk. Iedere module staat in het teken van een van de sacramenten. Bij elke module maken we een Studienarbeit, schriftelijk of mondeling of als team. Door zelf een thema te kiezen en er intensief mee aan het werk te gaan, gaat de essentie van het sacrament meer leven. Ook de presentaties van studiegenoten zijn daarin belangrijk.

Toen de mogelijkheid werd geboden om als stagiair in Zeist deel te nemen aan diverse activiteiten leek me dat een fijne manier om er nog meer in te groeien.

Rianne Nooteboom

# Rondom de agenda

---

## **Mijn Liefde en Licht overwint mijn duisternis**

*Expositie schilderijen van Loes Arents tot in de Driekoningentijd.*

Mijn naam is Loes Arents, ik ben een vrouw van 66 en de trotse moeder van een zoon van 25 jaar.

In 1985 ben ik in aanraking gekomen met de antroposofie en heb toen de opleiding tot kunstzinnig therapeute gevolgd en ben daarin werkzaam.

De advent betekent voor mij: stilte, inkeer, de weg naar binnen gaan, mijn gevoelens voelen en mij voorbereiden op het licht met Kerstmis en daarna de drie Koningen.

Mijn drijfveer in mijn leven is: hoe kom ik tot meer liefde in en voor mijzelf? Ik wil graag liefde geven aan de wereld, eerlijk zijn en niet veroordelen.

Hoe doe ik dit? Door mijn onzekerheid, woede, angst en verdriet lichamelijk en geestelijk te voelen, te erkennen en daarna te verwerken, zodat ik deze kan omvormen en loslaten.

Ook wijsheid uit boeken helpt mij hierbij: ik weet ik heb gevoelens maar ik ben het niet. Ik ben licht en liefde en vraag mijzelf regelmatig af, wat zou de Christus nu zeggen?

Ik ben blij dat ik mag leren en leven op deze aarde en steeds meer vertrouwen opbouw. Ik worstel, overwin en ik ben blij, ik worstel met het besef ..... mijn liefde overwint mijn duisternis.

Vanuit kleur en de beweging van de kleur en het thema in mijn leven kom ik tot vorm in mijn schilderijen.

Ik heb er bewust voor gekozen de schilderijen geen naam te geven zodat het open is voor ieders eigen beleving.

Ik wens iedereen veel plezier met het kijken naar mijn schilderijen.

Loes Arents

## Personen & gegevens

---

### **Rafaëlkerk**

Van Tetslaan 4 3707 VD Zeist.

e-mail bestuur: zeist@christengemeenschap.nl

e-mail koster: koster@rafaelkerk.nl

*Overige informatie:*

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

### **Gemeentegestelijken**

*Tekst verwijderd*

**Bestuur**

Thom Kloes, voorzitter

*Tekst verwijderd*

Bernard Heldt, secretaris

*Tekst verwijderd*

Christiaan van der Velde, penningmeester

*Tekst verwijderd*

*Bankrekeningnummer*

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap  
Zeist

*Tekst verwijderd*

Mathijs van Alstein, geestelijke, lid

*Tekst verwijderd*

Lisette Buisman, geestelijke, lid

*Tekst verwijderd*

Nellie Engelaer-Takken, lid

*Bankrekeningnummers*

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap

Zeist, of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

*Kerkgebouw Rafaëlkerk*

Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

*Kosters en verhuur en reservering ruimtes*

Evelien Everts. E-mail: [koster@rafaelkerk.nl](mailto:koster@rafaelkerk.nl) (niet na 18.00 uur).

*Tekst verwijderd*



*Tekst verwijderd*

**Gemeenteberichten**

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor leden en belangstellenden zijn de kosten van de gemeenteberichten en In beweging bij hun regelmatige schenking inbegrepen. Van abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.

***Kopij komende gemeenteberichten***

Kopij voor de komende gemeenteberichten van februari en maart 2021 uiterlijk 10 januari per e-mail naar: [thkloes@gmail.com](mailto:thkloes@gmail.com)

Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 17 januari aanleveren.

Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefonisch doorgegeven worden.

De komende gemeenteberichten zult u 29 of 30 januari ontvangen.

De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.

---

## Wat te doen als u

- lid wilt worden van de Christengemeenschap: neem contact op met een priester, zie de contactgegevens op pag. 22;
- belangstellende wilt worden: meld dat- of vraag informatie aan Thom Kloes, [thkloes@gmail.com](mailto:thkloes@gmail.com);
- geen lid of belangstellende wilt worden, maar wel een abonnement wilt op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In beweging voor €30,- per jaar? Meld het via [thkloes@gmail.com](mailto:thkloes@gmail.com).

Meer informatie, ook financiële, vindt u op de website: [www.zeist.christengemeenschap.nl](http://www.zeist.christengemeenschap.nl) en klik dan op de tab Contact.

---