

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



gemeenteberichten

april en mei 2018

gemeente Zeist

De Christengemeenschap Zeist



Het duister wordt

onzichtbaar door het licht
en vooral door veel licht

*Dionysius de Areopagiet in
een brief aan monnik Gajus*

Uit de inhoud

<i>Rondom de diensten</i>	3
Diensten met Pasen en daarna	3
De zeven sacramenten	4
<i>Uit het gemeenteleven</i>	7
Cursussen	8
Paasviering	9
Pinksterbijeenkomst	10
Jongerenbeleid	10
Vergaderingen	11
<i>Mensen en activiteiten</i>	12
Keulen: zomerwandeling	12
<i>Rondom de agenda</i>	15
Moderne media	15
Drieluik geneeskunde en digitalisering	16
<i>Personen en gegevens</i>	18
Kopij	19

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Zondag	10.30 uur
Woensdag	9.00 uur
Donderdag	8.00 uur

N.B. Afwijkende dagen en tijden, zie hieronder.

Diensten met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Paaszondag	1	april	10.30u
2e Paasdag	2	april	10.30u
Hemelvaartsdag	10	mei	10.00u
Pinksteren	20	mei	10.30u
Pinksteren	21	mei	10.00u
Pinksteren	22	mei	9.00u

Diensten in Huize Valckenbosch

In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.

De komende diensten zijn 6 en 20 april, 4 en 18 mei.

Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 10.30 uur.

De komende diensten zijn 10 april en 15 mei.

Zondagsdienst voor de kinderen

Elke zondag om 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur. Op Paasdag sluit de kinderdienst aan op de Mensenwijdingsdienst, en wel om 11.30 uur.

Niet in de schoolvakanties

De zondagsdienst voor de kinderen vervalt op zondagen die in de schoolvakanties vallen. Voor dit schooljaar zijn dit nog de volgende zondagen: 29 april, 6 mei, 13 mei en de zondagen in de periode van 15 juli t/m 26 augustus.

De zeven sacramenten (slot)

Met het oog op de vernieuwing van onze website schreef Mathijs van Alstein 'stemmingsminiaturtjes' over de zeven sacramenten. Gezien hun specifieke invalshoek en bijzondere kwaliteiten publiceren we ze ook in de gemeenteberichten.

In voorgaande berichten trof u achtereenvolgens aan: de doop, de jeugdwijding, de mensenwijdingsdienst, het sacramentele gesprek, de stervenswijding en de priesterwijding. Nu, tot slot:

De huwelijkswijding

Niemand wordt alleen geboren. Wij betreden de wereld door de barensweeën van een ander heen. Reeds dit basisgegeven geeft aan dat de mens niet bedoeld is om op zichzelf te staan. Geen mens wil alleen zijn, of toch niet voor lang. Wij hebben anderen nodig. Solitaire opsluiting leidt tot waanzin. Waarom is dit zo? In het samenzijn met anderen ontstaat iets wat meer is dan een optelsom van de delen.

Pas in gemeenschap worden mensen vruchtbaar. Vruchtbaarheid is meer dan enkel de mogelijkheid tot voortplanting. Ook het samenleven van twee mensen die geen kinderen hebben, kan vruchtbaar zijn. Dit heeft alles te maken met wat er tussen mensen werkzaam is. Het Latijnse woord voor 'ertussen zijn' is interesse. Pas in de Triniteit krijgt dit woord zijn volle lading. Christus is de geïnteresseerde. Hij leeft niet alleen tussen de Vader en de Heilige Geest, maar ook tussen ons mensen. Hij sticht het geheel van onze verbindingen, nog voor wij die zelf doorschouwd hebben. Wanneer twee mensen deze verbinding tot levensbesluit willen maken, worden zij in de echt verbonden. Het woord 'echt' duidt in onze taal op een werkelijkheidsgraad. De echtgenoten verhogen de werkelijkheid van hun samenzijn. Het is Christus die als 'het heilige tussen', dat wil zeggen als 'het heilige midden' deze werkelijkheid tot stand brengt: 'Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

De wijding van het huwelijk is de uitnodiging van de levenspartners om Christus tot de geïnteresseerde in hun besluit te maken. Het huwelijk wordt daardoor meer dan een burgerlijke aangelegenheid.

Het wordt een oord van vergeestelijkte liefde. Dit reikt verder dan het samenleven van de betrokken partners.
Niet alleen wij hebben deel aan de wereld, de wereld heeft ook deel aan ons.
In de levensgemeenschap overstijgen wij onszelf.
De horizon van onze levens versmelt.
Het geslaagde huwelijk is voor de gehele mensheid een geluk.

De kleuren aan het altaar in de komende feesttijden

<i>Feesttijd</i>	<i>Begin</i>	<i>Kleur</i>	<i>2e kleur</i>
Paastijd	1 april	rood	groen
Hemelvaart	10 mei	rood	goud
Pinksteren	20 mei	wit	licht geel
Trinitarische tijd	27 mei	licht violet	oranje



Al het werk

van de Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist.

Of ING rekening:

NL03 INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.

Uit het gemeenteleven

Gedoopt

Op 25 februari werd Kyrian Aeneas Gradenwitz (geboren 4 juli 2017) gedoopt. De wachters zijn Christopher Johannes Baan en Anna Daniëlle Steinkamp.

Overleden

Op 29 juni 2017 overleed mevr. C.P. Veerman-Verdorst, geboren op 29 mei 1938.

De Mensenwijdingsdienst is voor haar gehouden op zaterdag 17 maart in de Rafaëlkerk.

Op 6 februari overleed Daisy Wijnberg, geboren in Amsterdam op 14 juni 1921. Zij ontving op 5 februari de stervenswijding.

De dienst bij de crematie vond plaats op 10 februari in crematorium Daelwijck te Utrecht.

De mensenwijdingsdienst werd op 17 februari in de Rafaëlkerk gehouden.

Op 13 februari overleed Hedwig Emma Hagedorn, geboren in Dortmund op 30 maart 1926.

De dienst bij de crematie vond plaats op 19 februari in crematorium Amersfoort te Leusden.

Op 16 februari overleed Renée-Marie Zeylmans van Emmichoven-Czopp, geboren 2 januari 1936 in Amsterdam. Het eerste deel van de uitvaart werd gehouden op 19 februari. De dienst bij de crematie werd gehouden op 22 februari in Bilthoven.

De mensenwijdingsdienst voor de overledene vond plaats op 24 februari.

Voor peuters en kleuters

Iedere tweede zondag van de maand is er om 9.30 uur een peuter- en kleuterochtend. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld. De komende bijeenkomsten zijn op 8 april en 13 mei.

Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’

In de Apocalypse vertelt Johannes hoe hij een goddelijke openbaring op Patmos heeft ontvangen.

Op dit grote moment gaat de hemel open en ziet Johannes de samenhang der Dingen: zowel het goede als het kwaad. Het is een ontwikkelingsweg in zeven stappen. Voor elke stap is er een beeld, dat op het moeilijke pad van de ontwikkeling versterkend werken kan. Johannes krijgt de opdracht om zijn ervaring op schrift te stellen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ons met deze inhoud te verbinden.

Door het werken aan de openbaring kan er een nieuwe mens, een nieuwe aarde ontstaan.

In januari is Lisette Buisman met deze cursus begonnen op donderdagavond om de veertien dagen van 18.45 – 20.00 uur.

De komende data zijn: 5 en 19 april, 3 en 17 mei. Na de zomervakantie gaan we in september weer verder.

De beelden van het Johannesevangelie

Een keer per maand komt er een kleine groep bijeen om aan de beelden van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actualiteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen Zijn tot ons komen kan.

We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur. De cursus is afgelopen september gestart. De komende data zijn: 19 april, 17 mei en 28 juni.

In september gaan we weer verder.

Cursus over het Lucasevangelie met Mathijs van Alstein

Deze cursus vindt plaats op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn op 4 en 18 april, 9 en 23 mei, en 6 en 20 juni.



Evangeliegroep in Huize Valckenbosch

Deze groep voor de bewoners van Huize Valckenbosch komt in principe om de twee weken bijeen op donderdagmorgen van 10.45 tot 11.45 uur. We spreken met Gerjan Wijers over het evangelie dat in de Mensenwijdingsdienst wordt gelezen. De komende data zijn: 12 en 26 april en 24 mei. Op 10 mei is er geen evangeliegroep.

Paasviering voor het hele gezin

Op Paaszondag 1 april vindt de zondagsdienst voor de kinderen bij uitzondering niet *voor*, maar wel *na* de mensenwijdingsdienst plaats. Om 11.30 uur zijn alle gemeenteleden uitgenodigd om even te blijven zitten, zodat de kinderen in een volle kerk hun paasdienst kunnen meemaken. Aansluitend wordt er in de gemeentesaal een verhaal verteld voor jong en oud, dat over zal gaan in een zoektocht van de kinderen naar paaseieren in en rond de kerk. Daarna hebben we samen een bescheiden lunch.

Uiterlijk om half twee ronden we af.

Hopelijk krijgen we veel gezinnen samen die ochtend!

Want de fiere , vrije Pinkstergeest moet voort....



Op zondag 20 mei zal er na de dienst een kleine pinksterbijeenkomst zijn.

Random een korte inleiding door Lisette Buisman over dit bijzondere feest zal de muzikale omlijsting door Astrid Abas en Yvo de Mul worden verzorgd.

De koffiegroep buigt zich over een aangeklede koffietafel.

Zie verder info op het affiche in de hal.

We nodigen allen voor dit pinksterfeest uit!

Jongerenbeleid (3)

Op 3 april om 19.30 is er weer een gespreksavond over jongerenbeleid. We zullen terugblikken op de prachtige voorstelling 'Fiddler on the roof' op 11 maart die 19 jongeren en volwassenen uit de gemeente gezien hebben. We blikken vooruit op een volgende theatervoorstelling, waar al ideeën over zijn.

Sander Jue vertegenwoordigt de gemeente in de recent opgerichte werkgroep 'Landelijk jongerenwerk' waar hij 10 maart bij was.

Hij zal daarover iets vertellen.

Verder zijn we geïnteresseerd in concrete ideeën en suggesties met betrekking tot het jongerenwerk in onze gemeente.

Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd!

Bernard Heldt

Zoals u op de vorige pagina ziet, is op 11 maart een theaterbezoek in Rotterdam georganiseerd voor jongeren en hun ouders.

Hieronder de impressie van een van de deelnemers, Aidan van Biert.

Beste gemeenteleden

Wij zijn afgelopen zondag met een aantal kinderen, ouders en gemeenteleden naar Rotterdam geweest om het prachtige toneelstuk "Fidler on the Roof" bij te wonen. Het was een heel mooi stuk. Het

gaat over een dorp in Rusland, Anatevka, waar veel Joden leefden en het speelt zich af in de tijd dat alle Joden werden verdreven uit Rusland, aan het begin van de 20^e eeuw. We kregen een soort terugblik op de tijd, waarin er nog dochters uitgehuwelijkt werden door een koppelaar. In dit stuk kwam daar al een beetje verandering in, het verandert van 'vader bepaalt' naar 'houden van'. We duiken in een verhaal van een familie, vader, moeder en vijf dochters, waarvan de oudste drie hun geliefde vinden. Bij de derde dochter was er toch een probleem. Zij wilde met een Rus trouwen, maar dat mocht niet van haar vader, omdat ze volgens het joodse geloof alleen met iemand van haar eigen volk mag trouwen. Uiteindelijk gaat zij met haar geliefde weg, omdat ze zoveel van elkaar houden. Het verhaal eindigt ermee dat alle Joden van de Tsaar uit het land worden verdreven. 'Fiddler on the roof' is een musical. Wij hebben genoten van de prachtige liedjes en het toneelspel. Het was heel gezellig om er samen heen te gaan. Ik vond het een heel geslaagde middag.

Vergaderingen in 2018

De komende gesprekskring '*dialogen*', waarin we van gedachten en ervaringen wisselen over de 'Beweging voor religieuze vernieuwing', is op zondag 13 mei na de dienst.

De komende data van het *gemeenteberaad* zijn: 8 april (algemene en financiële jaarvergadering) 10 juni, 16 september en 11 november. Aanvang 12.00 uur.

De komende *bestuursvergaderingen* zijn: 19 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. Aanvang 20.00 uur.



Mensen & activiteiten

De esoterische geografie van Keulen: een zomerwandeling

Keulen is een stad met een zeer rijke spirituele traditie. Niet alleen was dit in de Middeleeuwen een van de drie grote universiteitssteden (samen met Parijs en Bologna), de plek dus waar grote denkers als Thomas van Aquino, Albertus Magnus en Meister Eckhart werkzaam waren. Het is ook de plek waar in 1912 de antroposofische vereniging werd gesticht.

Het indrukwekkende centrum van deze stad vormt de dom, een hoogtepunt van middeleeuwse architectuur. Minder bekend is dat rond deze kathedraal 12 romaanse kerken staan, als twaalf apostelen rond de dertiende in hun midden, allemaal op enkele honderden meters van elkaar. Sommige van deze kerken behoren tot het mooiste wat de romaanse architectuur in Europa te bieden heeft.

Op dinsdag 10 juli maken we een wandeling langs enkele van deze twaalf kerken. We bezoeken uiteraard eerst de dom en trekken daarna de stad in. We vertrekken met de bus om 7.30 uur vanaf de Rafaëlkerk in Zeist en rijden naar de gemeente van Köln-West, waar we om 11.00 uur de mensenwijdingsdienst bijwonen. Aansluitend is er een lunch, die in de prijs inbegrepen is. Om 14.00 uur begint dan onze wandeling.

Bij iedere kerk staan we stil en vertelt Mathijs van Alstein iets van haar geschiedenis. Om 18.00 uur rijden we weer naar huis. (Voor een hartige avondsnaak in de bus dien je zelf te zorgen.) Rond 21.30 uur komen we weer aan in Zeist. Er is een bus gereserveerd voor 50 personen. De kosten bedragen € 50,- per persoon, waarbij de lunch dus inbegrepen is.

Inschrijven kan op de lijst op het prikbord in de hal.

Ook dit uitje wordt ongetwijfeld weer een heel mooie dag!

De Christengemeenschap en de Raad van Kerken

Een persoonlijke mijmering

In meerdere steden in Nederland is een Raad van Kerken (RvK) en in een aantal daarvan, waaronder Zeist, is de Christengemeenschap vertegenwoordigd.

In de steden is de Raad van Kerken ontstaan vanuit de lokale historie, soms al ruim een halve eeuw geleden. Gevolg is dat de Raden er overal weer heel anders uitzien in samenstelling, organisatie en activiteiten.

In 2013 nam Dick Blokker uit Arnhem het initiatief om eens bijeen te komen als Christengemeenschap-vertegenwoordigers van de diverse steden samen met de bewindsdrager Ernst Terpstra. Doel was ervaringen uitwisselen en zo mogelijk elkaar inspireren en van elkaar leren. Dat werd een jaarlijks terugkerende ontmoeting. Vertegenwoordigers van Arnhem, Amsterdam, Bussum, Eindhoven, Meppe, Antwerpen, Groningen, Rotterdam en Zeist zaten aan tafel, en-

kele zeer trouw, andere incidenteel.



De verschillen per plaats bleken erg groot en daarom steeds weer boeiend. Gemeenschappelijkheid vonden we ook. Bijvoorbeeld in het uitwisselen over hoe je het werk in de lokale RvK terugkoppelt naar de eigen Christengemeenschap, wat kun je doen om

als Christengemeenschap meer zichtbaar te worden in je lokale RvK en in je woonplaats, hoe is in de verschillende plaatsen charitatief

werk georganiseerd, hoe staan wij daar als Christengemeenschap in en vraagt dat om verandering?

In de laatste bijeenkomsten kwamen we op onderwerpen als: eenling zijn in je RvK, welke mogelijkheden geeft het en welke moeilijkheden ondervind je daarbij, zet je daarin nieuwe stappen? Hoe kun je een band opbouwen met je Gemeente-engel, werkt dat echt? En hoe merk je dat dan?

We zijn in november 2017 voor de vijfde keer samengekomen en keken terug en vooruit. Is een lang interview in 'In Beweging' zinvol? We hebben behoefte aan bezinning. Waar staan we nu in 2018, wat vraagt deze tijd van ons?

Wat wij in de RvK doen, is 'verbinden met de buitenwereld'. Eigenlijk is dat een heel actueel thema dat, ruimer geformuleerd, ook geldt voor alle leden en belangstellenden die samen De Christengemeenschap vormen. Misschien is dit een mooi thema voor de Landelijke Ledendag in het najaar.

Hoe doe je dat in je eentje als lid/belangstellende in je eigen thuissituatie, én hoe doe je dat als vertegenwoordiger van de Christengemeenschap? Vanuit een eigen Christengemeenschap-identiteit verbinding zoeken en verbinding maken met de buitenwereld. Een eigen opbouwende bijdrage, die verder verzorgen en daar passende vormen voor vinden, erop vertrouwend dat het mogelijk is.

Heeft u suggesties?

Ik hoor ze graag.

Marianne Lampe



Bijdragen aan lezingen en cursussen?

Regelmatig organiseert de programmagroep lezingen. Bij de uitgang wordt altijd gecollecteerd, er geldt een richtbedrag van € 5,-. Anders is dat bij cursussen en bijeenkomsten die onze geestelijken aanbieden. Leden en belangstellenden kunnen hun bijdrage daaraan meewegen bij hun regelmatige vaste bijdragen aan onze kerk.

Extra bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom. De rekeningnummers vindt u op pag. 6.

Rondom de agenda

Moderne media en hun macht

Lezing door Edmond Schoorel, arts in het kindertherapeuticum in Zeist, op dinsdag 10 april, 20.00 uur.

Hij schrijft daarover:

De moderne media zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, de huiskamer, de school, het restaurant, de slaapkamer, de vakantie. Er zijn mensen die bezorgd vaststellen, dat ons hele leven

beheerst wordt door de mediale grootmachten zoals Google, Apple en Amazon. Die weten meer over u en uw kinderen dan u weet en wil. Wat is er aan de hand? Welke grootmachten kijken we eigenlijk in de ogen? Wat kan ons helpen om autonoom te blijven, om mens te blijven? Als de elektronische revolutie een aanval is op onze menselijkheid, is dat een oproep tot het versterken van onze menselijkheid.

Drieluik computerspreekuur: geneeskunde en digitalisering

22 mei (Hans van Delden), 5 juni (Mathijs van Alstein) en 19 juni (Megan Milota).

Een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd is hoe goed om te gaan met de toenemende digitalisering. In een drieluik onderzoeken Hans van Delden, Mathijs van Alstein en Megan Milota hoe deze digitalisering momenteel vorm krijgt in de gezondheidszorg, wat daarvan de geestelijke achtergronden zijn en hoe we hierop kunnen reageren.

Hans van Delden is hoogleraar medische ethiek aan het UMC Utrecht.

Mathijs van Alstein studeerde filosofie van de techniek aan de Universiteit Antwerpen.

Megan Milota doceert *medical humanities* aan het UMC Utrecht. Zij is de echtgenote van Mathijs.

De arts van de toekomst: ingelogd en uitgepraat?

22 mei 20.00 uur: Hans van Delden.

Digitalisering zal in de naaste toekomst ook in de gezondheidszorg een toenemende rol spelen. Op deze avond onderzoeken we hoe deze ontwikkeling vorm kan krijgen. Duidelijk zal worden dat er zowel mogelijkheden als bedreigingen zijn. Het is echter belangrijk te beseffen dat het een ontwikkeling is waarin wij als actor kunnen optreden: de genoemde vorm kan wel degelijk door ons beïnvloed worden. Daarnaast vraagt een toenemende technologisering en digitalisering juist ook om een toename van de (mede-)menselijkheid

in de geneeskunde. Ook de mogelijkheden voor die ontwikkeling worden besproken.

Van Gondishapur tot Silicon Valley: internet en de he-lende artsenij

5 juni 20.00 uur: Mathijs van Alstein.

In de zesde eeuw ontstond in het westen van het huidige Iran een academie.

De Arabische intellectualiteit scheerde hier de allerhoogste toppen. In deze lezing wordt toegelicht hoe de spirituele inspiratie van Gondishapur tot vandaag werkzaam is, meer bepaald in en vanuit het centrum van de hedendaagse informatietechnologie, Silicon Valley in Californië.

Op zijn sterfbed schreef Rudolf Steiner:

‘De techniek wordt ondernatuur. Dit vereist dat de mens innerlijk geestelijk inzicht ontwikkelt, waarmee hij zich even hoog in de bovennatuur verheft als hij met zijn ondernatuurlijke, technische activiteit onder de natuur gezonken is.’ Geeft de mensenwijdingsdienst ons iets van dit verheffend inzicht prijs?



Door inleving wetend: nieuwe paden in de geneeskunst

19 juni 0.00 uur: Megan Milota.

De studenten die we nu tot arts opleiden zijn ‘digital natives’.

Dat wil zeggen dat zij zijn opgegroeid met internet, smartphones en social media in een wereld waar eindeloos informatie te vinden is, temidden van een steeds toenemende hoeveelheid digitale stemmen.

Welke vaardigheden moeten we onze artsen van de toekomst aanleren, om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven in een wereld waar een supercomputer hun diagnostische werk beter, efficiënter en effectiever kan doen?

De lezing zal bepleiten dat de menselijke vermogens om te luisteren naar een verhaal, om empathie op te brengen voor dit verhaal, en zelfs om te helpen een verhaal verteld te krijgen en betekenis te geven aan wat erin uitgedrukt wordt, essentiële skills zijn voor de geneeskundige van de toekomst.

Deze lezing wil ook duidelijk maken welke rol de kunst kan spelen in het aanleren en verdiepen van deze vaardigheden.

Door middel van een kleine oefening die ik ook met de studenten geneeskunde doe, zullen we dit samen in de praktijk brengen.

Personen en gegevens

Rafaëlkerk

Van Tetslaan 4

3707 VD Zeist. e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Bestuurlijke informatie:

Bernard Heldt 06 5020 4989 of zeist@christengemeenschap.nl

Praktische informatie:

Marianne Lampe 030 699 2250 of m.a.lampe@icloud.com

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november.

De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. Een digitaal abonnement is niet mogelijk.

Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christengemeenschap.nl

Nieuwe post-abonnees kunnen zich aanmelden bij de administratie van de kerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. E-mail: zeist@christengemeenschap.nl

Kopij komende gemeenteberichten

Kopij voor de komende gemeenteberichten van juni t/m september 2018 (NB: een dubbelnummer) graag uiterlijk 12 mei per e-mail naar: thkloes@gmail.com

Dringende correcties of aanvullingen kunt u tot uiterlijk 19 mei aanleveren.

De komende gemeenteberichten worden 28 mei verzonden.

De redactie behoudt zich het recht voor, inzendingen te weigeren, in te korten en te redigeren.