

NIET ALLEEN
VOOR MIJ,
MAAR VOOR
AL MIJN
MENSENBROEDERS

Rudolf Steiner,
Christus en de menselijke ziel,
GA155, p. 175.

Een geschenk Een verjaardagscadeau Een gelukwens

Op 16 september 1922 werd de Christengemeenschap vanuit de geest gesticht in een mensengemeenschap in wording. Tijdens de internationale LOGOS conferentie van 7 tot 11 oktober 2022 in Dortmund willen wij haar overgang naar de tweede eeuw vieren. Het mooiste cadeau voor deze dagen in de Michaëltijd is als u er bij bent! Het geestelijke wezen van de Christengemeenschap heeft immers een concrete gemeenschap nodig om werkzaam te kunnen zijn.

Mocht u niet persoonlijk kunnen deelnemen, maar wel iets willen sturen, een verjaardagscadeau of een felicitatie: wij zamelen donaties in voor mensen van dichtbij en ver weg die er wel bij zouden willen zijn, maar niet genoeg geld hebben voor de reis en de conferentie. Zou u misschien voor iemand de conferentiekosten of de overnachtingen willen betalen? Dat kan iemand uit uw eigen gemeente of uit een ander land zijn.

We hebben ook een verjaardagskaart gemaakt: schrijf ons wat u de Christengemeenschap voor de toekomst toewenst. Of schrijf ons een inspirerende TEKST voor de LOGOS conferentie zelf. U mag deze kaart graag kunstzinnig vormgeven. We zullen op het conferentieterrein een groot mededelingenbord neerzetten, waarop de groeten en wensen vanuit de hele wereld te zien zullen zijn.

Ernst Terpstra 

Ernst Terpstra (bewindsdrager van Nederland en Vlaanderen)
Jaap van Dijk (penningmeester internationaal in Landelijk Bestuur)

Rekeningnummer voor giften De Christengemeenschap Gezamenlijke Kas
IBAN NL43 INGB 0000 3499 01 o.v.v. 'Gift tbv conferentie Dortmund'
Vergeet uw naam en adres niet voor het donatiebewijs!