

Aanmelden voor de diensten en de communie

Aanmelden voor de diensten is alleen nodig voor een dienst op zondag.

Wie aan de mensenwijdingsdienst op zondag wil deelnemen, dient dat vooraf te melden bij Evelien Everts via de mail (koster@rafaelkerk.nl) of door uw bericht telefonisch in te spreken via 06 407 55 696.

De telefoonlijn is hiervoor uitsluitend geopend op donderdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur voorafgaand aan de zondag waarop u de dienst wilt bezoeken. Berichten via de mail zijn de hele week van maandag tot donderdag 21.00 uur welkom.

Het aantal aanmeldingen zal groter zijn dan de beschikbare plaatsen. Daarom wordt zorgvuldig bekeken welke aanmeldingen gehonoreerd worden, zodat iedereen gelijkelijk op zondagen aan de beurt kan komen. Dit wordt gedaan door Evelien en een priester.

Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwonen krijgt daarover bericht. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de desbetreffende dienst niet bijwonen.

Aanmelden voor de communie

Geef bij het aanmelden voor de zondagsdienst steeds aan of u **wel of geen communie** wilt ontvangen.

Wilt u de communie ontvangen tijdens een door-de-weekse dienst, noteer dan ruim vooraf uw naam op het intekenformulier op het prikbord in de hal.