

Seminar in Rotterdam: Kop of munt?

We gaan er dagelijks mee om, ontvangen het, geven het uit, maar wat gebeurt er eigenlijk als we geld uitgeven? Wat doet geld met ons? En wat is geld eigenlijk?

Er zijn weinig mensen die geen problemen met geld hebben, onverschillig of je veel of weinig hebt. Door de manier waarop we nú met geld omgaan koersen we ongewild af op vergroting van de sociale ongelijkheid en vernietiging van de planeet. Maar wat gebeurt er met onze idealen? Eet de armoede onze idealen op, of de rijkdom?

Zijn er andere opties? Zo ja, welke, en wat moeten we daarvoor doen? Gaan we onze kop nog gebruiken of gaan we alleen voor de munt, het winstbejag?

Bijna veertig jaar ervaring in Latijns Amerika heeft Maarten de Gans ertoe gebracht zich diepgaand met het thema “geld” bezig te houden. Wij zijn in de unieke gelegenheid om hierover van hem te horen.

U bent van harte uitgenodigd! Noteert u vast in de agenda voor volgend jaar.

Programma:

Vrijdagavond 21 februari 20.00u – 21.30u begin seminar.

Zaterdag 22 februari 09.30u: Mensenwijdingsdienst in het Spaans
10.30u koffie, 10.45u voortgang seminar, inclusief lunch en pauzes.
15.30u einde seminar.

Locatie: Michaelkerk, Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam

Informatie en aanmelding bij Steven Wouters: steven.wouters@hetnet.nl tel. 06-10814297

Kosten: we hopen op een royale bijdrage ten behoeve van de seminaristen uit Latijns Amerika.

Bijeenkomst in de Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 Amsterdam:

Op zondag 23 februari 2020 Mensenwijdingsdienst in het Spaans om 10.30u.

Na de koffie zal Maarten vertellen over enkele recente ontwikkelingen in het werk van de Christengemeenschap, en daar buiten! Latijns Amerika van binnenuit.

Nadere informatie, vragen: agneswelman@planet.nl of monckey85@gmail.com .

Wij hopen u op deze bijeenkomsten in groten getale te mogen begroeten!

Steven Wouters, Agnes Welman, Renée de Monchy.