

Gebed van overgave

Wat ook komen mag,
wat mij ook het volgende uur,
de volgende dag brengen mag:
Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,
door geen angst veranderen.

Ik wacht het af,
met volledige innerlijke rust,
in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;
wij stoten door vlagen van angst terug,
wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,
de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet
en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,
het oproepen van deze stemming
in woorden, in gevoelens, in ideeën
dat is de stemming van het overgavegebed.

Rudolf Steiner