

## **De uitzending van de zeventig - Lukas 10**

Tijdens zijn leven op aarde zond Christus steeds helpers voor zich uit naar iedere stad en plaats waar Hij zelf komen zou. Ze worden discipelen (letterlijk: volgelingen) en apostelen (letterlijk: uitgezondenen) genoemd.

Waarvoor was dat nodig?

Zou het niet veel eenvoudiger zijn geweest als Hij alles alleen had gedaan? Alles wat deze helpers doen - genezen, demonen uitdrijven, vrede stichten - deed Hij zelf ook, en Hij deed het nog heel anders dan zijn volgelingen. Alleen van Christus wordt gezegd, dat Hij met volmacht, met exousia, geneest. De discipelen konden niet werken zonder zijn hulp. Maar Hij - waarom zou Hij niet kunnen helpen zonder helpers?

De Bijbel is vol van het verlangen naar de Almachtige, naar het ogenblik waarop Christus zijn volmacht toont. In de Apocalyps wordt dit ogenblik verkondigd door een machtige stem in de hemel, die roept: 'Nu is geworden het koningschap van de wereld van onze Heer en zijn Christus. Hij zal koning zijn in alle volgende tijdenronden.' (Openbaring 19:6) Tot dan toe is het koningschap in andere handen geweest. Eens zal de vorst van deze wereld het koningschap moeten afstaan aan de rechtmatige Heer. Maar zover is het nog niet.

Christus vraagt aan ieder van ons: 'En jij - wat kun jij doen om mij te helpen? Wil je voor mij uitgaan en de weg bereiden? Waar je ook wandelt - je kunt mijn helper worden. En als je voor mij uitgaat en de weg bereidt, zal ik in stilte met je meegaan en je zwakke, onvolmaakte pogingen zegenen - totdat eens de tijd van mijn almacht gekomen is.'

*Bastiaan Baan / 6 september 2020*