

# Rondom de diensten

---

## **Mensenwijdingsdienst**

Zondag 10.30 uur

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 8.00 uur

N.B.:

*Sommige diensten vervallen gedurende de zomer:*

Dit geldt voor de diensten op woensdag en op donderdag.

De laatste dienst op woensdag is op 5 juli, de eerstvolgende is op 30 augustus.

De laatste dienst op donderdag is op 29 juni. De donderdagdiensten beginnen weer op 28 september.

*Overige bijzonderheden:*

Op maandag 5 juni, 2<sup>e</sup> pinksterdag, is er een Mensenwijdingsdienst om 10.00 uur.

Op woensdag en donderdag, 14 en 15 juni, zijn er geen diensten wegens de internationale synode in Berlijn.

Op zaterdag 24 juni, Sint Jan, is er een Mensenwijdingsdienst om 10.00 uur.

Op woensdag 20 september en donderdag 21 september is er geen dienst wegens de synode.

Op vrijdag 29 september, Sint Michaël, is er een dienst om 10.00 uur in de kerk en om 10.30 uur in Valckenbosch.

## **Diensten in Huize Valckenbosch**

In principe om de veertien dagen, op vrijdag om 10.30 uur.

De komende data zijn: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 augustus.

In september: 1, 15 en 29.

Op 18 augustus is er geen Mensenwijdingsdienst.

## Diensten in het Leendert Meeshuis

In principe eens in de maand op dinsdag om 10.30 uur. De komende data zijn: 26 juni, 11 juli, 15 augustus en 12 september.

### ***Al het werk***

van De Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden.

De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Triodos-betalrekening:  
NL61 TRIO 0390 5375 27  
ten name van De Christengemeenschap Zeist,  
of ING rekening NL03  
INGB 0000 4246 32 ten name van Gemeente Zeist der Christengemeenschap.



# Uit het gemeenteleven

---

## Voor peuters en kleuters

Iedere tweede zondag van de maand is er om 9.30 uur een peuter- en kleuterochtend. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld. De komende bijeenkomsten zijn op 9 juli en 10 september.

## Michaëlstuintje

Op zondag 1 oktober om 16.00 uur is er een Michaëlstuintje voor de kleinsten in onze gemeente. We zingen, luisteren naar een verhaal en lopen naar de weegschaal om evenwicht te zoeken en te brengen. Ook ouders en grootouders en alle andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd dit herfstfeest mee te vieren!

## Pinksteren vieren in de gemeente



Op tweede Pinksterdag, 5 juni, is er een feestelijke koffie/lunch na de Mensenwijdingsdienst (die om 10.00 uur begint).

Er wordt wat verteld over de Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur'. Ook zullen er muzikale en muzische pinksterbijdragen zijn.

Alle 'thuisblijvers' zijn hartelijk welkom. Verdere info zal op het prikbord verschijnen.

## Wereldreligies: grote stromingen en hun culturele context, tevens voorbereiding op de jeugdwijding.

*Informatieavond voor ouders over het onderwijs voor kinderen en jongeren. Dinsdagavond 29 augustus 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.*

De avond is bedoeld voor ouders met kinderen die tijdens het schooljaar 2017 – 2018, inclusief juli, 12 jaar worden of ouder. Maar ouders met jongere kinderen, die zich willen oriënteren, zijn ook van harte welkom.

Bernard Heldt zal kort de inhoud toelichten van de lessen ‘Wereldreligies – grote stromingen en hun culturele context’. Doelstelling van deze lessen is het ontwikkelen van een authentiek religieus referentiekader door jongeren, belangrijk voor hun morele ontwikkeling.

Met de kinderen van 11, 12 en 13 jaar worden door het jaar heen de wereldgodsdiensten besproken, te beginnen met het christendom, jodendom en de islam. Het boeddhisme, hindoeïsme en het universeel soefisme komen ook aan de orde. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit en de jaarfeesten die rond de betreffende godsdienstlessen aan de orde zijn.

De gedachte is dat door respect voor de monotheïstische godsdiensten ontvankelijkheid voor de essentie van de werkzaamheid van de Christus zal ontstaan. De godsdiensten worden behandeld vanuit het standpunt dat Rudolf Steiner heeft aangegeven: naar plaats op aarde, het betreffende tijdperk en de persoonlijkheid van de stichter hebben de godsdiensten de mensen hun verbinding met de geestelijke wereld gegeven.

Herkenbaar wordt gemaakt dat de belangrijkste waarden van de wereldreligies overeenkomen; aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. Er wordt bewustzijn gewekt voor de negatieve werking van dogmatisme en fanatisme.

Bij iedere religie wordt iets uit de biografie van de stichter verteld, alsmede verhalen en gedichten voorgelezen ter illustratie.

Mathijs van Alstein zal een toelichting geven bij de voorbereiding op de jeugdwijding.

De data en tijden van de verschillende lessen worden in overleg bepaald.

Graag vooraf aanmelden bij:

Bernard Heldt, e-mail: [bernard@heldt.nl](mailto:bernard@heldt.nl) of mobiel 06 5020 4989.

## Cursus 'de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg'

In de Apocalypse vertelt Johannes hoe hij een goddelijke openbaring op Patmos heeft ontvangen.

Op dit grote moment gaat de hemel open en ziet Johannes de samenhang der Dingen: zowel het goede als het kwaad. Het is een ontwikkelingsweg in zeven stappen. Voor elke stap is er een beeld, dat op het moeilijke pad van de ontwikkeling versterkend kan werken. Johannes krijgt de opdracht om zijn ervaring op schrift te stellen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ons met deze inhoud te verbinden. Door het werken aan de openbaring kan een nieuwe mens, een nieuwe aarde ontstaan.



In januari is Lisette Buisman deze cursus begonnen op donderdagavond om de veertien dagen.

Iedereen is weer welkom in september om deel te nemen, ook nieuwkomers.

De komende data zijn: 21 september, 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 7 december. In januari gaat de cursus verder.

N.B. De tijden zijn veranderd: 18.45 – 20.00 uur.

## **Cursus 'de kringloop van het jaar'**

De christelijke jaarfeesten zijn als een gouden draad in het ritmische jaarverloop van de seizoenen ingevlochten.

Het groeien, bloeien, vrucht zetten en verwelken in de natuur zijn levende processen die zich ook in ons ziele- en geestleven voltrekken. De steeds anders gekleurde herhaling van deze processen werkt revitaliserend in ons.

Deze bijeenkomsten onder leiding van Lisette Buisman vinden eenmaal per maand plaats op woensdagmorgen na de dienst, namelijk van 10.00 tot 12.00 uur.

Naast het inhoudelijke gedeelte is er ook een kunstzinnige opmaat en een kleine koffiepauze.

Nieuwkomers zijn welkom.

De komende data zijn: 7 juni, 27 september, 18 oktober, 15 november en 13 december (afsluiting).

# Mensen & activiteiten

---

## **‘Dialogen’ voor leden en belangstellenden**

*Zondag 25 juni, na de Mensenwijdingsdienst.*

Op 7 februari was er een gemeente-avond, 'In Gesprek' geheten. Op deze avonden stellen wij alle vragen die ons met betrekking tot de cultus en de Christengemeenschap bezig houden. De aanwezige priester houdt meestal een korte inleiding. En dan gaan we niet alleen met de priester, maar ook met elkaar hierover in gesprek. Steeds blijkt dan hoe innerlijk actief we zijn, hoe we allemaal leven met onze vragen en inzichten. Hoe we daarover kunnen uitwisselen, hoeveel kennis en ervaring iedereen blijkt te hebben en hoe waardevol het is anderen daarin te ontmoeten. En dat helaas maar twee keer per jaar...

Daarom willen wij graag met onze mede-gemeentelieden - en hieronder rekenen we uiteraard ook alle belangstellenden - delen wat ons bezig houdt. We hebben behoefte aan uitwisseling, te horen hoe een ander het ziet en doet. Aan mensen, bij wie we onze vragen, problemen en ideeën kunnen voorleggen.



We spraken hierover met een aantal mensen en het blijkt dat ook zij hieraan behoefte hebben. Inmiddels zijn we, na een inventariserende bijeenkomst, van start gegaan

met ‘Dialogen’. Dit is een open groep, waar iedereen aan deel kan nemen.

Graag nodigen we jullie hiervoor uit.

In overleg met het convent is er op zondag 25 juni, na de Mensenwijdingsdienst en de koffie, een tweede bijeenkomst. Dan gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp 'bidden, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat?'. We gaan gewoon met elkaar aan de praat over wat bidden voor ieder persoonlijk betekent, met alle vragen die daaromtrent leven.

Uiteraard zijn geestelijken ook van harte welkom en die zullen er dan ook zeker zijn.

Wij hopen dat jullie er eveneens zijn!

### **Zomerexpositie in de gemeentenzaal**

Vanaf 22 juni tot de Michaëlstijd is in de gemeentenzaal een expositie te zien van werk van Janneke Rosenbrand.

Zij schrijft ons:

Het thema in mijn leven is op dit moment: hoe houd ik het eenvoudig, echt en gezond; in verbinding. Daarom zoek ik steeds meer pure materialen om mee te werken, zoals bijenwas. Maar ook is er de vraag: hoe maak je de Christus zichtbaar? Door Hem af te beelden, uit te beelden, of door zijn werking en verbondenheid met onze aarde te laten zien? Ik denk dat ik nu vooral met dit laatste bezig ben.

Moeder Natuur (tegelijkertijd het geschapene, de Vadergrond) schenkt ons gul allerlei wonderen. Door zelf scheppend met deze geschenken aan de slag te gaan, plaats ik ze in een nieuw licht. Ik heb daarbij geen idee, waar ik uit ga komen. Ik knoop aan bij wat ik heb ervaren: het gaan door de nacht van de ziel – maar ook het terugvinden van het Licht, Opstandingskracht, impuls tot oprichting, gebaren van overgave, verwondering, vreugde, schoonheid....

Dat ervaar ik als de wordende Christus in ons. Zo kwam ik tot een keuze voor deze zomertentoonstelling. Deels figuratief en deels abstract werk. Met als titel: 'De stem van mijn hart'.

Janneke Rosenbrand

### **Platform voor levensbeschouwing en religies, een impressie**

In dit platform ontmoeten mensen elkaar die de Turkse en de Marokkaanse moskee en christelijke kerken vertegenwoordigen, maar ook groeperingen als de Bahai-gemeenschap, het Humanistisch Verbond, de liberale Joodse Gemeente en de Antroposofische Vereniging. Sinds de aanslagen in Parijs in 2015 zijn de contacten intensiever en is er meer behoefte om elkaar te (leren) kennen en te ontmoeten door af en toe iets samen te doen. In de afgelopen anderhalf jaar waren er enkele bijeenkomsten die plaatsvonden in een kerk, moskee of een ander gebouw (bijv. de Antroposofische Vereniging aan de Boslaan). Vervolgens besloot men tot enkele geïmproviseerde maaltijden. Die waren in de katholieke kerk, de PKN kerk Zeist-West en in de Marokkaanse moskee. Ze duurden ruim twee uren en het is bijzonder om te merken dat zich al doende geleidelijk een netwerk tussen mensen ontvouwt, wat je m.i. een werkelijk sociaal weefsel in de Zeister samenleving kunt noemen.

Bij latere aanslagen of heftige gebeurtenissen schreef onze voorzitter als oprechte reactie hierop aan alle deelnemers dat we ons met elkaar verbonden voelen en meeleven met onze Islamitische medeburgers uit Zeist, wetend dat de goedwillenden eronder lijden, doordat zij over één kam worden geschoren met kwaadwillenden.

Allen vonden dit steunend en verbindend en mailden het vaak door naar hun achterban.

Het jongste initiatief van het Platform was op 2 mei: een discussie avond over 'de angstcultuur', met name de onderlinge angst, die lijkt toe te nemen door de huidige snelle veranderingen in onze samenleving. Niemand is daar vrij van.

De avond vond plaats in de Trouwzaal van de Gemeente Zeist en werd begeleid door Prof. Dr. A. Droogers, emeritus-hoogleraar culturele antropologie. Zo'n 40 aanwezigen, jong en oud, mannen en vrouwen van vele levensovertuigingen en nationaliteiten (o.a. uit Turkije, Marokko, Syrië en Irak) alsook de aanwezige wethouder gingen intensief met elkaar in gesprek en dat ging door tot in de pauze. Doordat er eerst in kleine groepjes werd gepraat, ontstond er een sfeer van vertrouwen en durfden mensen open te zijn. Angstige momenten die men met onbekenden had beleefd, werden gedeeld. Er werd geluisterd, men leefde met elkaar mee en verplaatste zich in die andere mens. Ook na afloop gonsde het nog een poos van de informele, levendige ontmoetingen tussen mensen die elkaar vaak voor het eerst spraken.

Angst kan ontstaan waar de onbekende andere mens op een afstand blijft, of wordt gehouden. 'Onbekend maakt onbemind' zeggen we in Nederland.

Vaak blijkt dat juist door wèrkelijk (willen) ontmoeten en uitwisselen angst tot een Kracht kan worden. In de ontmoeting kan de ander, wie hij verder ook is, meer als een medemens gevoeld, verstaan en begrepen worden. Deze avond was daar een sprekend voorbeeld van.

Aan het aanbod om in kleinere kring het gesprek op een later tijdstip voort te zetten, geven tien mensen gehoor.

## Vooruitblik op de boekenmarkt

Met gemeenteberichten die vier maanden beslaan, is het nu al tijd om uw aandacht te vragen voor de jaarlijkse boekenmarkt.

Deze zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 14 oktober van 10.00 tot 15.30 uur in onze gemeentesaal. Uw boeken krijgen ook nu weer een tweede leven.



Maar, net als vorig jaar, nemen wij geen romans aan. We hebben er simpelweg de ruimte niet voor. U kunt deze boeken aanbieden bij de kringloopwinkels in de buurt. Ook woordenboeken en boeken in gotisch schrift nemen wij niet aan.

Maar er is genoeg, wat van harte welkom is: boeken over de Christengemeenschap, antroposofie, kunst en cultuur, kinder- en jeugdboeken en biografieën bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel onze speerpunten. Zij vinden ook het meeste aftrek.

Ook dit jaar zal er weer een koffiehoek zijn met hopelijk weer heerlijke, door uzelf gebakken taarten en quiches. Daar is het goed toeven, als u eenmaal uw boekenkeus heeft bepaald.

En wij hebben gemeend het happy-hour, de slotfase van de markt waarin alle boeken voor €0,50 weggaan, te verlengen tot een echt uur. Deze fase gaat dus in om 14.30 uur precies. Of het dan zin heeft om vroeg te komen? Zeker wel, want dan heeft u de meeste keus.

# Rondom de agenda

---

## **De toekomst van Europa.**

### **Rudolf Steiners Memoranda uit 1917**

*13 juni, lezing door Ton Jansen.*

Deze zomer zal het honderd jaar geleden zijn dat Rudolf Steiner zijn twee befaamde Memoranda schreef, waarin hij voor het eerst de idee van de driegeliding van het sociale organisme schetste.

Met deze Memoranda, die bedoeld waren voor machthebbers in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, wilde hij een tegenwicht scheppen tegen het abstracte, pseudo-idealistische 'vredeprogramma' van de Amerikaanse president Woodrow Wilson (1856-1924) enerzijds en de verstikkende werkelijk-



heid van het in Rusland opkomende bolsjewisme anderzijds. Een moedige poging om te midden van het gebulder der kanonnen de heilbrengende stem van de geest te laten klinken.

Waarom, zo kunnen we vragen, moeten we hier in de huidige tijd nog uitgebreid bij stilstaan? Is dit geen zaak van het verleden en vragen allerlei andere, veel belangrijkere gebeurtenissen niet dringend onze aandacht, zoals bijvoorbeeld de eurocrisis, het vluchtelingen-vraagstuk en het opkomende populisme?

Niets is minder waar. Rudolf Steiners Memoranda zijn nog altijd uiterst actueel en geven antwoord op de brandendste vragen van onze tijd. Juist nu is de verwerkelijking ervan dringender noodzakelijk dan ooit.

Wil Europa een vruchtbare weg naar de toekomst vinden, dan kan het simpelweg niet om de inhoud van deze Memoranda heen. Door middel van inleiding en gesprek willen we ons op deze avond in deze twee Memoranda en de (historische) achtergronden daarvan verdiepen en hun betekenis voor de huidige tijd proberen te achterhalen.

Ton Jansen (1953) is van origine sociaal psycholoog. Hij was onder andere werkzaam als docent maatschappijleer in het vrijeschoolonderwijs. Sinds 2000 houdt hij zich als uitgever en vertaler intensief bezig met het werk van de Russische antroposoof Sergej Prokofieff. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken, o.a. *'De Balkan is geen oorlog waard!'* (over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog) en *'De kredietcrisis en wat dies meer zij'*, een beschouwing van tal van actuele kwesties vanuit de idee van de sociale driegeleding.

### **Karma en reïncarnatie in het evangelie volgens Johannes**

*Lezing door Jos Verhulst op 20 juni om 20.00 uur.*

Hij schrijft ons hierover:

We beginnen met een bespreking van de esoterisch-christelijke natuur van het evangelie. De tekst bevat meerdere betekenislagen die op een welbepaalde manier met elkaar zijn verweven. Op het esoterische betekenisniveau bevat het Johannesevangelie belangrijke verwijzingen naar de begrippen van karma en reïncarnatie, dit in samenhang met concrete individualiteiten die Christus ontmoet. In de voordracht wordt ingegaan op één of twee voorbeelden hiervan, zoals de reïncarnatie van Jozua of van de profeet Jesaja.

Het accent ligt op het objectief karakter van de esoterische tekstlezing. We zoeken naar een betrouwbare weg die toegang verleent tot de diepere betekenislagen van het vierde evangelie.

---

## **De bijzondere vriendschap tussen Goethe en Schiller Weltschicksal wordt persoonlijk lot**

*Lezing door Sebastiaan de Vries op 12 september 20.00 uur.*

Deze avond horen we over de bijzondere verbinding tussen Goethe en Schiller, een vriendschap die voor beiden van grote betekenis was en waarin twee verschillende wereldbeschouwingen elkaar ontmoetten. De Deutsche Klassik als literaire stroming en meesterwerken uit de wereldliteratuur zoals Schillers Brieven over de esthetische opvoeding en Goethe's Sprookje kwamen voort uit hun vriendschap. Bijna dagelijks zagen ze elkaar of schreven ze elkaar berichten, maar ze bleven wel 'u' tegen elkaar zeggen.



Welke wereldbeschouwingen ontmoetten elkaar in hun vriendschap? En wat kunnen we zeggen over hun persoonlijkheden die elkaar door het lot zoveel te brengen hadden?

Dr. Sebastiaan de Vries studeerde filosofie en germanistiek. Hij promoveerde op een proefschrift over Goethe's natuurwetenschappelijke werk en is verbonden aan de Vrijeschoolpabo.

## **Vooraankondigingen**

In oktober start een drieluik 'Polariteit als ontwikkelingsweg'.

Op 10 oktober spreekt Mathijs van Alstein over binnen en buiten.

Op 24 oktober spreekt Lisette Buisman over ik en de ander.

Op 7 november spreekt Harry Buisman over liefde en haat.

Nadere toelichting volgt in de komende gemeenteberichten.